

Inzamelingen in de maand oktober 2019.

Datum	1e inzameling	Eindinzameling
6	<p>Collecte GAMBIA.</p> <p>Beste mensen, Graag wil ik jullie informeren over de "Missie Gambia" waar ik in november 2019 aan deel ga nemen.</p> <p>Samen met een aantal collega verpleegkundigen en een chirurg van het Deventer Ziekenhuis gaan wij 2 weken werken in de Brikama Health Clinic in Gambia. Dit is al een jarenlang bestaand project wat ondersteund wordt door Stichting Tonga van het DZ. Wij stellen ons ten doel om kennis over te dragen aan de lokale medici om zodoende de zorg te verbeteren. Samen worden er kleine operaties en wondzorg uitgevoerd.</p> <p>Wat mij beweegt om aan deze missie deel te nemen is niet alleen beroepsmatig op een heel ander vlak bezig te zijn, maar vooral om een medemenselijk aspect. Is het een druppel op een gloeiende plaat? Ik denk van niet want ieder mens die op de een of andere manier, een iets beter leven krijgt doordat een wond goed behandeld wordt of doordat hij door een operatie wel weer werken kan en zijn gezin kan onderhouden, is de moeite waard!</p> <p>Afgelopen zomer is er vanuit onze projectgroep veel materiaal ingezameld zoals verbandmiddelen, afgeschreven apparatuur en uniformen. Er zijn een aantal lokale acties gehouden, zowel in het ziekenhuis als daarbuiten en deze hebben extra financiën opgeleverd. Van het geld worden operatie sets gekocht, hechtmateriaal en medicatie.</p> <p>Mocht u deze missie willen ondersteunen, of meer informatie willen hierover, dan kan dat via onderstaande link. Ook kan u mij persoonlijk een berichtje doen.</p> <p>https://www.dz.nl/tonga NL29RABO0377734799 t.n.v. Stichting Tonga o.v.v. "donatie Gambia" Fieke Hulsebos-Olde H.W. Iordensweg 40a 7391 KB Twello 0571-270955</p> 	<p>Diaconaal werk.</p>

13

Collecte Kerk en Israël.

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het internetproject 'De Uitdaging' worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en video's kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

**Werelddiaconaat.**

Wereldvoedseldag.

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

**Fair Climate (2% fonds).**

Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in Actie. Fair Climate werkt in elf ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair Climate doet dat samen met andere organisaties in binnen- en buitenland. Uitgangspunt van Fair Climate is dat klimaatverandering moet worden tegengegaan, zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt.

FAIRO 
**CLIMATE
 FUND**

27	<p>SchuldHulpmaatje Apeldoorn.</p> <p>De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. De Samenwerkende partners zijn: Leger des Heils, Stadsbank, De Kap en de PCOB.</p> <p>Er zijn momenteel vier (vrijwillige) coördinatoren die hulpvragers matchen aan een SchuldHulpMaatje.</p> <p>Deze maatjes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zijn gecertificeerd – hebben hart voor hun medemensen die in financiële problemen zijn geraakt – zijn onbaatzuchtig – werken als vrijwilliger – zijn maatjes naast hun baan en doen dit in hun vrije tijd. 	<p>Werelddiaconaat.</p>

