

Inzamelingen in de maand september 2021.

Datum	1e inzameling	Eindinzameling
5	<p>Ghana, werelddiaconaat</p> <p>Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.</p>  <p>U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:</p> <p>Kerk in actie NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. Werelddiaconaat september.</p>	<p>Diaconaal werk.</p> <p>Bankrekening Diaconie: NL14RABO 0362858470</p>

12

Jong en oud ontdekken de kliederkerk.

De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliekerd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.



U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar :

Protestantse Kerk NL10ABNA 0444 444 777
o.v.v. Missionair werk september

Fair Climate (2% fonds).

Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in Actie. Fair Climate werkt in elf ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair Climate doet dat samen met andere organisaties in binnen- en buitenland. Uitgangspunt van Fair Climate is dat klimaatverandering moet worden tegengegaan, zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:

Bankrek. nr NL62INGB 0000 000 456

FAIRO
CLIMATE
FUND

19

PAX Vredesweek:

Wat is de Vredesweek? Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?



U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:

Pax vredesweek NL03TRIO 0390 5150 00

Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

Israël/Palestina**Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.**

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.



U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:

Kerk in actie NL89ABNA 0457 457 457

o.v.v. Collecte vredesweek.

Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470
