



Protestantse Gemeente Twello

kredo

januari-februari 2024

Werkgroep Eredienst	2
Uitgelicht	3
Opbouwwerk	4
Werkgroep Pastoraat	5
Algemene berichten	6
Rondom de gemeente	7
Omzien naar verwijderd (AVG)	
Wij gedenken verwijderd (AVG)	
Aan Tafel!	8
Groene kerk	8
Gebedsgroep <i>Jouw verhaal</i>	9
Ontmoetingsmiddag 65+	10
The Chosen	10
Wat zeg je nou?	10
Kerkenraad	11
Taakgroep Diaconaat/ ZWO	12
Taakgroep Beheer	12
Oecumene	13
Prikbord	14
Adressen	15
Agenda	16

Colofon

DORPSKERK

Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES

E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO

Het is onbekend wanneer de volgende Kredo uitkomt, dus is er geen kopijdatum bekend.

Biddende handen
Albrecht Dürer, ca. 1508



Op de drempel

*Op de drempel naar een nieuw jaar worden we stil,
o God, voor uw aangezicht.*

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,
wat ons goed deed dit afgelopen jaar:
de liefde, de vriendschap van een medemens,
de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,
de voorzichtige beweging die kwam, waar we waren vastgelopen,
in onszelf of in onze relaties,
het geheim van uw nabijheid
in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.

*Op de drempel van dit nieuwe jaar worden we stil,
o God, voor uw aangezicht.*

In deze stilte zijn we ook bij wat ons verwart en verdrietig maakt:
de teleurstelling die we voelen in onszelf, in ons lichaam, in onze ziel,
in ons vermogen om te verbinden en verbonden te raken,
met U en met de ander die naast ons is.
De angst die in ons kan zijn, om niet goed genoeg te zijn,
niet mee te kunnen komen.
De rouw die we dragen om wie we missen door de dood die kwam,
door wat het leven bracht aan scheiding en scheuring.

*Op de drempel van dit nieuwe jaar worden we stil,
o God, voor uw aangezicht.*

Vanuit onze stilte dragen we aan uw liefde op
wie moesten vluchten voor hun leven,
door oorlog, door honger en onderdrukking.
Wie niet weten waar ze het zoeken moeten,
omdat zij worden uitgesloten en mishandeld
om wie ze zijn, om wat ze vinden,
Wie hun leven verloren in het geweld, mensen groot en klein.
O God, wij bidden dat wij ons bij onrecht niet neerleggen.
Waar onze handen te kort zijn,
bidden wij dat uw handen hen dragen.
Wij bidden vanuit de stilte van ons hart
om uw geest,
dat haar zachtheid, warmte en levenskracht
door ons heen mag stromen.
Buig ons toe naar elkaar
dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan,
als beelddrager van U,
vandaag en de dagen die komen.

Amen

Ds. Marleen Kool

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.



EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT



WERKGROEP EREDIENST

BIJ DE DIENSTEN



Zondag 14 januari - TOP 2000 dienst

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk en Egbert Fokkema



Zondag 21 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Stigter

Organist: Henk Noordman



Zondag 28 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

Dienst van Schrift en Tafel



dit wil je vast niet missen!



Groot & Klein



Zondag 4 februari - werelddiaconaat

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. B. Fockens

Organist: Henk Noordman

Dienst voor groot en klein



Zondag 11 februari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. L. van Hilten-Matthijsen

Organist: Henk Noordman

De **veertigdagentijd** is een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. *Vasten* kan op vele manieren, bijvoorbeeld: (tijdelijk) stoppen met snoepen, alcohol drinken, vlees eten of social media gebruiken. *Bezinnen* op Pasen kan o.a. door je te verdiepen in deze belangrijke gebeurtenis in



de Bijbel. Dit symbool geeft dit treffend weer. We zien een leeg kruis voor een open graf. En ook een halm met graankorrels.

Hiermee wordt het 'brood des levens' bedoeld, zoals Christus zichzelf heeft genoemd.



Zondag 18 februari- 1e zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman





Zondag 25 februari- 2e zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman



Zondag 3 maart - 3e zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Henk Noordman



Zondag 10 maart - 4e zondag Veertigdagentijd

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Johan Weijenberg

Organist: Henk Noordman

Vervoer naar de kerkdiensten

Janneke Noordman verwijderd (AVG)



De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken. De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur

18 jan	ds. L. van Hilten-Mathijssen
25 jan	ds. M. Valk (dienst Schrift en Tafel)
01 feb	pastor H. de Jong
08 feb	dhr. E. Fokkema
15 feb	mevr. R. Vermeltoort
22 feb	ds. H. Diermanse
29 feb	ds. A. Braakman
07 mrt	pastor H. de Jong
14 mrt	ds. L. van Hilten-Mathijssen

	De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, en internet: www.voorstveluwezoom.nl	
14 jan	10.00 uur	PKN Terwolde
21 jan	10.00 uur	RK Het Boshuis
28 jan	10.00 uur	PKN KVV Voorst
04 feb	09.30 uur	PKN Nijbroek
11 feb	10.00 uur	PKN Twello
18 feb	09.00 uur	RK St. Martinus Duistervoorde
25 feb	10.00 uur	PKN KVV Klarenbeek
03 mrt	10.00 uur	PKN Terwolde
10 mrt	10.00 uur	PKN KVV Wilp

UITGELICHT



Top 2000-dienst

De tweede keer alweer: een Top 2000-dienst en wel op **zondag 14 januari**. Het thema: **Thuis/home**. Verschillende aspecten daarvan komen aan bod met zoveel mogelijk oudere en wat jongere, Engelstalige- en Nederlandstalige nummers. Fijn om daarbij steun en houvast te vinden bij de songs die jullie hebben gekozen uit de lijst die we samengesteld hadden en wat daaraan toegevoegd is.

Ben je benieuwd naar het resultaat? Weet je welkom in ons Top 2000-café, de Dorpskerk. De dienst begint om 10.00 uur, maar al voor de dienst zullen we kunnen luisteren (en kijken) naar songs die bij het thema passen. In de dienst zullen Egbert Fokkema en ik de songs (vanuit geloofsoptiek) kort toelichten. En dan gaan we natuurlijk luisteren... Namens de voorbereidingsgroep
Ds. Menno Valk

Dienst met Oosterhuis-liederen

Al een tijdje hadden we met het Oosterhuiskoor uit Apeldoorn een afspraak staan dat ze op **zondag 17 maart** zouden komen zingen in de ochtenddienst. De Protestantse Gemeente Terwolde heeft vervolgens de dirigente Irma Koch bereid gevonden

om op **maandag 26 februari** in de kerk van Terwolde over de Oosterhuisliederen te vertellen. Ook dan zal het koor aanwezig zijn.

Als kerkelijke gemeenten leek het ons een goed idee om hier een samenwerkingsproject van te maken. Binnenkort gaan vanuit beide gemeente twee leden in gesprek met Irma om zowel de avond in Terwolde als de dienst in Twello voor te bereiden.

Ben je geïnteresseerd, zet dan beide data alvast in je agenda. Je hoort er later meer over. Alvast van harte welkom!

Ds. Menno Valk



Afscheid opbouwwerker

UIT KREDO SEPTEMBER 2021

'Vanaf 1 september ga ik, Rosa van der Tang, bij uw Protestantse Gemeente Twello aan de slag als

opbouwwerker. Ik ben geboren en getogen aan de Zuid-Hollandse kust. Door opleidingen en werkplekken ben ik steeds verder oostwaarts getrokken en woon ik nu, samen met mijn partner, in Klarenbeek.'

Op die manier stelde Rosa zich ruim twee jaar geleden voor aan onze gemeente. De vacature voor een opbouwwerker die door de kerkenraad was uitgeschreven, kreeg ze bij toeval onder ogen. Voor Pinksteren deed ze boodschappen in Twello en zag daar mensen van onze Dorpskerk bloemen uitdelen. Haar belangstelling was gewekt en thuis surfte zij naar de website van onze kerk, waar zij de advertentie ontdekte. Vervolgens werd ze benoemd voor 20 uur per week voor een periode van 3 jaar. Vorig jaar ging Rosa daarnaast bij de Zalige Zalm in Deventer werken, een organisatie die kerken ondersteunt op het gebied van geloofscommunicatie. Dat is haar op het lijf geschreven. Gaandeweg bleek echter dat twee (deeltijd)banen toch wel heel veel tijd kostten en gaf Rosa te kennen bij ons te gaan stoppen. Op Oudejaarsdag hebben we in de dienst afscheid van haar genomen in haar functie als opbouwwerker. Gelukkig blijft ze op projectbasis (10 uur per week) nog tot 1 juli a.s. een paar projecten afronden, te weten: het opstellen van een communicatieplan en het opstellen van een plan voor een efficiënter gebruik van het gebouw Irene vanaf januari 2024.



Een terugblik:

Heeft je functie als opbouwwerker je gebracht wat je ervan verwachtte?

Rosa: Ik ben iemand die iedere dag opstaat met nieuwe ideeën. Bij die ideeën moest ik mensen zien mee te krijgen en dat lukte niet in alle gevallen. Echter: als ik bedenk wat er in ruim twee jaar allemaal in beweging is gebracht, ben ik niet ontevreden.

Wat was je opdracht?

Rosa: Mijn opdracht was niet altijd even duidelijk. Ik zou zaken in gang moeten zetten, die vervolgens door de gemeenteleden moesten worden opgepakt. Dat tweede aspect van de opdracht had tijd nodig. Ik moest aan de cultuur, kerkenraad en gemeenteleden wennen en andersom moesten zij weer aan mij wennen. Daarnaast had ik de opdracht meer verbinding te realiseren tussen de kerk en het dorp. Voor mijn gevoel is dat zeker gaan lopen.

Kun je voorbeelden geven?

Rosa: Een heel geslaagd voorbeeld is de Vind 'et markt op 3 juni vorig jaar. Aan dit evenement, dat door de kerk is georganiseerd vanuit de coalitie 'Jaar voor elkaar' werd ook deelgenomen door Kledingbank Voorst. De markt was een groots

festijn met een modeshow van tweedhandskleding en met kraampjes op het grasveld bij de kerk. Er was iemand met een naaimachine, bij wie je kleding kon laten herstellen, voor de kleintjes was er een schminkfestijn. Heel veel mensen kregen te zien dat er in de kerk meer georganiseerd wordt dan alleen maar kerkdiensten.

En: afgelopen najaar heeft de Kledingbank zelf een beurs in Irene verzorgd. (over 'in gang zetten' gesproken - Christy)

Er is ook een mooie verbinding/ samenwerking tot stand gekomen met ABC de Cirkel. In november hebben zij Trots geopend in het voormalig uitzendbureau. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verkopen hier producten die ze opgeknapt en/ of zelf gemaakt hebben. Het plan is de samenwerking tussen de kerk en ABC de Cirkel dit jaar verder uit te breiden.

Kortom: tevreden?

Rosa: Eigenlijk wel ja. Ook al kwamen dingen niet van de grond of liepen ze anders dan gepland, het leverde altijd iets op aan inzicht hoe een volgende keer iets op te pakken. Daarnaast heb ik heel veel mensen leren kennen en contacten kunnen leggen. Soms mislukten er ook zaken en liep ik wellicht te ver voor de troepen uit. Bij de kerk heb je natuurlijk te maken met vrijwilligers, waarvan ik niet kan verwachten dat ze net zoveel tijd en energie willen inzetten als ik, bij weer een idee.

Welk gevoel houd je over aan deze jaren?

Rosa: Al met al een goed gevoel. Ik heb geleerd stil te staan bij wat er goed ging en ik ben van het dorp Twello en de mensen gaan houden.

Wij zijn Rosa heel dankbaar voor al haar inspiratie en werkzaamheden. Daarnaast zijn we blij dat ze nog enkele projecten afmaakt en hopen we (weten we eigenlijk zeker) dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen.

Namens de kerkenraad

Christy van Duijvenboden - voorzitter

BEDANKT
van ons
Allemaal



WERKGROEP PASTORAAT



Om een druppel water

Op **dinsdag 6 februari** wordt de voorstelling 'Om een druppel water' in de Dorpskerk gehouden. Deze voorstelling is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van dorpsgenoot Wiel Palmen in Thailand en van ds. Janny Nijwening, doopsgezind predikant en bestuurslid van Christian Peacemaker Team (CPT). In een verslag van haar reis naar en verblijf in Lesbos, juni 2021, schrijft zij: 'Waarom mogen wij de hele wereld overvliegen... wij wel. En bepalen wij voor anderen harde grenzen, keiharde grenzen.'

Naast de vertellers Wiel Palmen en Jasmijn Stappers werken de cantorij o.l.v. Henk Noordman, Rienus Oude Kempers, dansgroep IMPACT o.l.v. Marion van Veen en ik zelf mee. De regie is in handen van Leny Stappers. Tijdens de voorstelling staan in de kerk schilderijen van Marijke van Munster. Waar de titel vandaan komt? Die verwijst naar de gelijkenis van Jezus in Lucas 17: 19-31...

De voorstelling begint om 19.30 uur en de entreprijs is € 10,- De netto-opbrengst gaat naar het Noodfonds Vluchtelingen Voorst en projecten in Nepal (El Mundo Fonds).

Ds. Menno Valk

Eindelijk volwassen



Onder deze titel schreef de emeritus-hoogleraar Ethiek aan de PThU, Frits de Lange, een boek over de 'tweede levenshelft'.

Op de achterflap staat: Geloof je in het ideaal van de leeftijdloze oudere? Of zie je ouderdom vooral als verval? Waar het eerste beeld een illusie verkoopt, is het tweede een domper. Frits de Lange geeft een eigenwijs derde scenario: de wijze oudere. In de tweede levenshelft leren we onszelf beter kennen en relativeren. Dat helpt je om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

De Lange wil zo een voorstel doen voor een ander 'script', dat helpt om er zin in te krijgen.

Over bovenstaande komt Frits de Lange een muzikale lezing houden op **dinsdag 19 maart om 19.30 uur** in de Dorpskerk. De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman en begeleid door de Lange op de gitaar. Zet de datum vast in je agenda of smartphone!

Ds. Menno Valk

ALGEMENE BERICHTEN

Heel veel dank

Om te beginnen: ook van Joris en mij voor ieder vrede en alle goeds gewenst voor het komende jaar! Het is mooi om te merken dat de band met Twello er nog altijd is.

Dit jaar ontving ik ook uit uw midden, meer nog dan andere jaren, allerlei groeten: Kerst- en verjaardagsgroeten, maar ook beterschapswensen. Ik wil u graag laten weten (het lukt me niet om dat aan ieder persoonlijk te doen), dat dat me erg goed doet. Als u denkt 'waar zijn die beterschapswensen voor?': vorig jaar maart kreeg ik corona en ik ben daar niet van hersteld. Na een korte poging om het werk te hervatten zit ik met long covid thuis, inmiddels bijna 9 maanden. En helaas nog geen spoor van herstel. Ik vertrouw erop dat het ooit wel een keer goed komt. Ondanks alles ben ik een dankbaar mens: zoveel goeds en zoveel lieve mensen om mij heen. Ik voel me gedragen.

Een heel hartelijke groet uit Zutphen,
Lidy van Prooyen Schuurman

Weekenddiensten	
13-14 jan.	ds. Menno Valk
20-21 jan.	Rina van der Noll
27-28 jan.	ds. Menno Valk
03-04 feb.	Christy van Duijvenboden
10-11 feb.	ds. Menno Valk
17-18 feb.	ds. Menno Valk
24-25 feb.	ds. Menno Valk
02-03 mrt.	ds. Ary Braakman
09-10 mrt.	ds. Ary Braakman

Enquête Kredo

Fijn als je net als 100 anderen een reactie hebt gegeven op de enquête over Kredo. Een derde van de respondenten heeft een leeftijd onder en twee derde een leeftijd boven de 70 jaar.

We hadden en hebben allemaal zo onze eigen gedachten en ideeën bij een kerkblad. Het was goed om ieders gedachten door vragen te formuleren en de concrete antwoorden te krijgen.

Nu zijn er voor het maken van enquêtevragen hele studies in het leven geroepen, want wat is een goede vraag en hoe interpreteer je de antwoorden? Met eerder opgedane kennis en ervaring hebben we getracht de informatie bij je op te halen die belangrijk is voor de toekomst van een kerkblad, weekbrief en mogelijke andere (digitale) media.

Uit de antwoorden van de enquête komt naar voren dat men vooral begaan is met het wel en wee van de gemeenteleden en hierover graag op de hoogte wordt gehouden. De rubrieken 'rondom de gemeente', 'meeleven met', 'omzien naar', 'gedenken' e.a. op verbinding en ontmoeting gerichte rubrieken werden de meeste keren aangevinkt.

Dat actuele informatie belangrijk is blijkt wel uit het hoge percentage van 91% dat het wekelijkse Dorpskerk Nieuws is aangevinkt en dat deze weekbrief wordt benoemd als aanvulling op het kerkblad.

Mooi ook om te constateren dat via Kerkdienstgemist en de website ook een flink percentage wordt voorzien van informatie en dat een derde van de respondenten informatie van een scherm leest, eventueel in combinatie met een papieren versie.

Inmiddels zijn de eerste brainstormmomenten al geweest over het toekomstige Kredo met oude en nieuwe redactieleden van zowel Kredo als Dorpskerknieuws. Gezamenlijk proberen we een concept te bedenken waarbij beide informatiemiddelen makkelijk te vullen en te maken zijn. Welke onderwerpen passen het beste in welk medium en met welke frequentie verspreiden we de informatie?

Natuurlijk houden we je op de hoogte van de vorderingen en uitkomsten van onze

overdenkingen. Maar met de uitkomst van de enquête ernaast komt er vast iets moois tot stand.

*Peter de Jonge, Christy van Duijvenboden,
Erik Bellert en Rosa van der Tang*

RONDOM DE GEMEENTE

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de band met de gemeente willen behouden.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

*Verrast u hen eens met een kaartje, een bezoekje...!
Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen.*

WIJ GEDENKEN

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



De eerstvolgende maaltijd is op **maandag 12 februari**. Je bent vanaf 17:00 uur welkom voor een gezellig samenzijn met een drankje in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Er wordt een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd, afgesloten met een kop koffie of thee. De kosten bedragen 6 euro per persoon.

Opgeven kan bij Hetty Harmsen en dieetwensen horen we graag.

De volgende maaltijd is op dinsdag 19 maart.

Je bent van harte welkom.

Namens 'Aan Tafel',

Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

E: aantafel@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)



verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



Opruimactie zwerfvuil op zaterdag 20 januari

Eens in de twee maanden hebben we een gezamenlijke activiteit met de zwerfafvalruimers. Niet alleen met de vaste kern, maar ook met iedereen die een keertje mee wil doen. Wie komt ons meehelpen met zwerfafval opruimen? We starten om 10.00 uur bij de kerk. We starten met koffie of thee. Tijd ook voor gezellig bijkletsen. Een activiteit voor kerk en dorp.

Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl!

Tot dan!

Werkgroep Groene Kerk

Droom: herinrichten kerktuin

Eén van de domeinen van de werkgroep Groene Kerk is het herinrichten van de tuin rondom de kerk. Tijdens een brainstormsamenzijn van het College van Kerkrentmeesters en de werkgroep Groene Kerk kwam dit op tafel. Zo ontstond het idee om samen te inventariseren hoeveel gemeenteleden er geïnspireerd worden door het idee om een nieuwe invulling van de tuin rondom de kerk te zoeken.

Een kerktuin kan ruimte bieden aan de natuur. De tuin kan natuurvriendelijk worden aangelegd zodat het insecten en andere dieren aantrekt. Een kerktuin is vaak geschikt als nest- of rustgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Zo krijg je een stukje natuur rond de kerk en laat je iets

zien van (de zorg voor) Gods schepping. Hierin kun je ook samenwerken met de buurt, zodat er verbinding ontstaat. Denk aan samenwerken met ABC de Cirkel en de kunstkring Statenhoed.



Ook is het mogelijk om de inrichting een meditatieve invulling te geven, of aan te leggen met planten met een (Bijbelse) betekenis of een verhaal: zie www.kerktuinen.nl

De kerktuin als moestuin, kruidentuin, nutstuin, pluktuin of 'smultuin' brengt verbinding met de buurt. Ook kan de opbrengst gebruikt worden voor de voedselbank. De kerktuin als pluktuin voor de bloemen in de kerk en zieken (zie ook www.symbolischschikken.nl voor symbolische betekenis van bloemen).

Maar een tuin is natuurlijk ook een plek om heerlijk rond te wandelen en tot rust te komen. Rondom onze dorpskerk ligt ook een tuin. Hoe vaak komt u daar om rust te zoeken, rond te wandelen of even te zitten?

In onze droom zien wij de tuin rondom de kerk als een groene ontmoetingsplek waarin mensen uit het dorp en leden van de kerk kunnen samenkomen. Om dat te realiseren hebben wij jouw hulp nodig. Wanneer jij ook vindt dat de kerktuin aantrekkelijker voor mens en natuur gemaakt kan worden en je wordt enthousiast om erover mee te denken of je vindt het leuk om in de tuin te gaan werken, dan komen we graag met je in contact. Geef je op!

Wij (Groene kerk en College van Kerkrentmeesters) vinden het een waanzinnig goed idee en zijn benieuwd hoeveel gemeenteleden daar ook enthousiast in mee willen denken. Of een steentje willen bijdragen in uitvoering en/of onderhoud.

Het betreft hier een inventarisatie samenwerkingsproject waarbij er nog geen kaders zijn vastgelegd.

Wij willen van de kerktuin een groene ontmoetingsplaats maken voor mensen en dieren. Vind je dit ook een goed idee, neem dan contact op met Johan van Werven of Matheijs Pleijter.

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties.

Namens het College van Kerkrentmeesters en de werkgroep Groene Kerk

Johan van Werven E: groenekerkerk@pkn-twello.nl

Matheijs Pleijter E: kerkrentmeesters@pkn-twello.nl



Goede voornemens

Hoe vaak heb jij dat al niet gezegd: 'mijn goede voornemens voor dit jaar zijn...' Ik heb dat al heel vaak gezegd en al heel vaak had ik goede voornemens voor het nieuwe jaar. Soms lukte dat en dat is fijn, maar vaak viel ik terug in oude gewoonten of miste ik uithoudingsvermogen.

De apostel Paulus had daar ook last van en hij zei dat zo: *'Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik...'* (Romeinen 7: 19). Raar eigenlijk: dat je wel doet wat je niet wilt en niet doet wat je wel wilt. Volgens Paulus heeft het iets met je aardse natuur te maken. Herkenbaar?

Gelukkig heeft het kwade in en door ons niet het laatste woord. In het volgende hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus dit: *"De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood...."* Wauw, dat is een hele troost: ik ben bevrijd!

Dus degenen die geweld en verderf zaaien en rondgaan als een briesende leeuw hebben niet het laatste woord. En ook de dictators, de ophitsers, de ruziezoekers en de egoïsten niet, ook lijkt dat wel zo te zijn. Nee, het laatste woord is voor degenen die barmhartigheid laten zien, die van harte delen, die vriendelijk zijn, die vrede brengen. Die met vallen en opstaan goede voornemens in de praktijk brengen. Kortom degenen die Jezus noemt in zijn rede op de berg. Wie dat zijn kun je teruglezen in Matteüs 5.

En met dat in mijn achterhoofd en in mijn hart neem ik me ook dit jaar weer voor om het goede te

doen: voor anderen en daardoor ook voor mezelf, en zo bij de groep te horen die Jezus heeft benoemd. Dat bespreken en oefenen we ook in de gebedsgroep. Wil je een keer meedoen? **Elke maandag van 13.30 tot ca. 15.30 uur in Irene.** Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje! Of schrijf in het voorbedeboek dat in het Stiltecentrum ligt. Ook deze voorbeden nemen we mee in onze gebeden.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

E: gebedsgroep@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)



ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Spelletjesuur met kinderen van de Oase en mensen van de ontmoetingsmiddag 65+

Op **12 februari a.s. van 13.00 - 14.00 uur** hebben we in de grote zaal van Irene weer een spelletjesuur gepland voor mensen van de ontmoetingsmiddag 65+ en jonge kinderen van de christelijke basisschool De Oase.

Dit spelletjesuur wordt georganiseerd om het contact tussen jonge kinderen en leden van de kerk te bevorderen.

We hopen dat deze ontmoeting weer net zo speels en gezellig zal zijn als de vorige keren.

Gemeenteleden van 65+ zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te spelen (en als je jonger bent, ben je eveneens welkom)!

(We hebben nog geen bevestiging van de datum van de Oase. Mogelijk wordt de ontmoeting dus op een andere dag gehouden. Houd het Dorpskerk-Nieuws in de gaten voor nieuws hierover!)

Ds. Menno Valk en Riet van Elden



Filmmiddagen The Chosen

Na het prachtige Kerstfeest met The Chosen, waarbij we de belevenissen van de jonge én de oude moeder Maria hebben meegemaakt hopen we ook in 2024 weer boeiende middagen te beleven met nieuwe afleveringen van The Chosen.

Een keer zo'n boeiende filmmiddag meemaken?

De data voor de rest van dit seizoen zijn:

maandag 22 januari 2024

maandag 19 februari 2024

maandag 18 maart 2024

maandag 15 april 2024

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Het is sowieso een aanrader om de afleveringen vaker te zien, want iedere keer ontdek je weer nieuwe dingen. Wil je dat graag en kom je er niet uit? Stuur een berichtje, dan help ik je even.

De volgende filmmiddag is dus op **22 januari van 15.00-17.00 uur in gebouw Irene.**

Dus weet je welkom en neem je burens mee!

Meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

E: thechosen@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)



Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Hoewel wij vooral de glazen flessen wijn kennen was dat vroeger anders. De uitdrukking luidt: 'Het is oude wijn in nieuwe zakken' en dat betekent: de vorm is nieuw, maar dat zegt weinig, want de inhoud is hetzelfde. Je gebruikt deze uitdrukking dus als iets als 'helemaal nieuw' wordt gepresenteerd, terwijl je vindt dat er alleen aan de buitenkant iets is veranderd. Inhoudelijk is er geen sprake van vernieuwing. Het omgekeerde mag ook volgens de Dikke van Dale: 'het is nieuwe wijn in oude zakken'. Welke versie je ook kiest het is duidelijk dat de inhoud niet past bij de verpakking.

Deze uitdrukkingen zijn gebaseerd op een verhaal uit de Bijbel. Jezus zegt: *... "En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: "De oude is beter" (o.a. Lucas 5: 37-39).*



Porter with a Wineskin
Niko Pirosmani, voor 1919

Men gebruikte vroeger leren zakken om wijn in te bewaren en mee te kunnen nemen. Vaak waren die gemaakt van complete huiden van dieren, zoals geiten. Vers leer is soepeler dan oud leer. Jonge, nieuwe, nog wat gistende wijn kan daarom het best in een nieuwe zak van vers leer worden bewaard, want zo'n zak rekt nog wat mee. Jonge

wijn in een oude zak bewaren kan ertoe leiden dat de zak scheurt.

Deze Bijbelpassage wordt vaak zo uitgelegd: 'Jezus was het voorbeeld van een échte vernieuwing. Om dat voorbeeld na te volgen moet je breken met oude gewoontes en zienswijzen. Een nieuwe inhoud vraagt om een nieuwe aanpak.'

Andere varianten op het advies van Jezus 'doe jonge, nieuwe, wijn in nieuwe zakken' worden gebruikt om een situatie te beoordelen:

- *nieuwe wijn in oude zakken*
Dit geeft aan dat er sprake is van iets nieuws maar dat de vorm (de structuur) waarbinnen dat nieuwe gestalte moet krijgen, hetzelfde is gebleven. Bedoeld is dan dat het nog maar de vraag is of er écht iets zal veranderen.
- *oude wijn in oude zakken*
Hiervan kun je spreken als er in geen enkel opzicht een vernieuwing is. En het is maar de vraag of deze starheid heilzaam is.
- *nieuwe wijn in nieuwe zakken*
Hierbij gaat het om een totale vernieuwing: nieuwe inhoud en nieuwe structuren. Dat lijkt een goede aanpak, maar....

De laatste zin uit het Bijbelcitaat zet het hele verhaal op zijn kop: ...'Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: "De oude is beter."' Misschien moeten we ons dit maar ter harte nemen en de uitdrukking omvormen tot: *het beste is om oude wijn in nieuwe zakken te doen.* Dus de doorleefde en bewezen waarden in nieuwe vormen gieten.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

E: geritmoll@gmail.com | verwijderd (AVG)



KERKENRAAD

Vanuit de kerkenraad

Allereerst wens ik u namens de kerkenraad heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Ieder begin is hoopvol. Natuurlijk hebben we daarbij niet alles in eigen hand, zeker niet op wereldniveau. En, niet zelden zijn het juist de zaken in onze eigen familie-, vrienden- en werkkring die ons het diepst raken. Wat er ook gebeurt in het nieuwe jaar, God zal er zijn, ook in 2024. Dat is geen kille conclusie, het is een geloofsbelijdenis. De enige waarmee we in vertrouwen het nieuwe jaar kunnen beginnen.

Kredo

U heeft hierbij de laatste Kredo in deze vorm in handen, die door de huidige redactie is samengesteld. Iedere keer weer is dat een hele klus. We leven in een tijd dat er naast informatie op papier, die thuisbezorgd wordt, ook veel andere communicatievormen zijn. Een voorbeeld daarvan is Dorpskerk Nieuws dat iedere week via e-mail wordt verzonden. Het DKN kan daardoor veel actueler zijn dan Kredo. Elders in deze Kredo kunt u lezen over de uitslagen van de enquête die vorige maand is gehouden. Die uitslag was voor de kerkenraad aanleiding om zich te beraden over alle communicatiemiddelen, zowel de huidige, als nieuwe vormen. We hebben Rosa van der Tang de opdracht gegeven om een plan op te stellen. Dat wil vooralsnog niet zeggen dat Kredo niet meer zal voortbestaan, maar hoogstwaarschijnlijk in een andere vorm. In december heeft een delegatie bestaande uit leden van de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de redactie, vergaderd met De Zalige Zalm, een bureau dat ondersteuning kan bieden bij het samenstellen van kerkbladen. En verder wacht de kerkenraad af met welke voorstellen Rosa zal komen. Voorlopig dus even geen Kredo. U wordt op de hoogte gehouden van al het kerkelijk nieuws via Dorpskerk Nieuws.

Natuurlijk wil de kerkenraad de huidige redactie heel hartelijk dankzeggen voor hun vaak jarenlange bemoeienis met Kredo. Wát een tijd is daarin gaan zitten, iedere maand maar weer. Heel erg fijn dat jullie dat met grote trouw hebben gedaan.

Zoals bekend is Rosa van der Tang gestopt als opbouwwerker voor onze kerk, maar ze wil graag een aantal zaken afronden ten aanzien van het communicatieplan, Kredo en het beheer en de exploitatie van Irene. Ze heeft hiertoe een bijzondere opdracht van het College van Kerkrentmeesters gekregen. De opdrachten lopen tot 1 juli 2024. In de dienst van zondag 31 december 2023 is er afscheid genomen van Rosa.

Afkondiging collectes

Uit de proef met het iedere week uitgebreid afkondigen van de collectes en het naar achteren lopen van de diaken is gebleken dat dit geen toegevoegde waarde heeft en voor de diakenen niet goed voelt. De diaken van dienst loopt voortaan tegelijkertijd met de dominee en met de ouderling van dienst mee.

Vergadering met College van Kerkrentmeesters

In januari is er een gezamenlijke vergadering van de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters over de toekomst van de PG Twello: Wat willen we met onze gemeente; welke gemeente willen/kunnen we zijn?

Het financieel beleid voor de komende jaren staat en is volgend op verder beleid. We houden u op de hoogte.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Christy van Duijvenboden - voorzitter



TAAKGROEP DIACONAAT

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

PAASGROETENACTIE 2024

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net het kerstfeest gevierd. Toch nu al een berichtje van de ZWO over de Paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland. Als gemeenteleden kunnen we ook in 2024 weer een kaart van een Paasgroet voorzien. De kaarten worden verzameld door Kerk in Actie en in gevangenis in Nederland uitgedeeld aan gedetineerden. Op deze manier kunnen we de gedetineerden laten weten dat er aan hen wordt

gedacht; het is goed elk jaar de boodschap van Pasen weer door te geven!

De voorbereidingen gaan nu al beginnen omdat de geschreven kaarten al op 20 februari bij Kerk in Actie binnen moeten zijn. Dan kunnen de kaarten bijtijds uitgedeeld worden. In de dienst van 21 januari zal hieraan aandacht worden geschonken en de ZWO zal ook via Dorpskerk Nieuws communiceren hoe je aan deze actie mee kunt doen.

Net als andere jaren: een Paasgroet doet goed!

We hopen dat ook dit jaar weer veel gemeenteleden mee zullen doen.

Werkgroep ZWO

Wim Telgen en *Mieke Koers* E: zwo@pkn-twello.nl

ZWO-Kerk in Actie

Denk je eraan dat je nog steeds postzegels, cartridges en oude mobieltjes kunt inleveren?! De drie bakken staan in het stiltecentrum waar je tijdens de openingstijden terecht kunt.

De postzegels zijn bestemd voor Kerk in Actie. De mobieltjes en cartridges gaan naar een bedrijf in Deventer. Zij geven hiervoor een geldbedrag dat wordt overgemaakt naar Kerk in Actie te Utrecht.

Het levert jaarlijks een mooi bedrag op.

Kerk in Actie heeft zo extra inkomsten die kunnen worden besteed aan diverse projecten.

Werkgroep ZWO,

Mieke Koers en *Wim Telgen*



TAAKGROEP BEHEER

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan!

'Geef vandaag voor de kerk van morgen'



In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van de gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Alleen samen kunnen we Kerk-zijn. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 20 t/m 27 januari 2023 komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen of u krijgt de uitnodiging per e-mail. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Als u nog vragen heeft over de kerkbalans, dan mag u altijd contact opnemen met de administrateur van het Kerkelijk bureau.

Gerrit Bokdam

E: kb@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)

LEDENADMINISTRATIE

Mutaties 4^e kwartaal 2023

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

Arno vd Broek

1 januari 2024



OECUMENE

Bezinning en Inspiratie Twello

De lezing van Tjeu van den Berk kan wegens ziekte niet doorgaan, maar we hebben gezorgd voor een vervangende spreker voor deze avond.

DIE “BETREKKELIJKE” TIJD -Over Chronos en Kairos- lemand vroeg “heb je even tijd?” en kreeg als antwoord: “voor jou maak ik tijd”. Wonderlijk dat wij tijd kunnen ‘maken’ en dat ‘tijd’ soms niet bestaat.

Inzicht in het verschil tussen ‘klok-tijd’ (Chronos) en ‘beleefde-tijd’ (Kairos) kan helpen. Maar hoe breng je die twee met elkaar in evenwicht? En kan ‘tijd’ ook ‘heilige’ tijd zijn?

We zijn benieuwd of u er ‘tijd’ voor maakt! Welkom **dinsdag 16 januari 2024 in de bibliotheek**. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree € 8,- Aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com

Inleider Ruud Pragt is lid van de oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello. Ruud is emeritus-pastor en als vrijwilliger betrokken bij Klooster Nieuw-Sion te Diepenveen.



PRIKBORD



De Joodse ziel: studie- en ontmoetingsdag op de Veluwe.

Op **zaterdagmiddag 20 januari van 13.15 tot 16.00 uur** is er een ontmoetingsdag in de Maranathakerk, Verlengde Looweg 25 't Loo

Oldebroek. Thema is *De Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom*. Wat betekent het als je Joods bent en hoe verhoudt zich dat tot het christendom. Ds. Harry Smith en zijn dochter Judith Boekel Smit vertellen daarover hun persoonlijk verhaal naar aanleiding van het boek over hun (groot)moeder: *De ziel van Catharina*. Ds. Jacco Overeem zal in zijn bijdrage inzicht geven in Messiaans Joodse geloofsgemeenschappen en hoe hun positie is ten opzichte van Israël en de kerk. Er is voldoende ruimte om over dit thema vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Het wordt georganiseerd door de classicaal commissie Kerk en Israël Veluwe van de PKN. Er zijn geen kosten aan verbonden en men hoeft zich niet aan te melden.

Over het boek

In *De ziel van Catharina* gaan zoon Harry en kleindochter Judith op zoek naar de gevolgen van de oorlog, niet alleen bij Catharina, ook bij haar

kinderen, kleinkinderen en zelfs haar achterkleinkinderen. De verhalen die uit deze zoektocht voortkomen, zijn ‘geweven’ in het aangrijpende verhaal van Catharina’s onderduikperiode. ‘Samen laten ze zien dat onze joodse ziel diep in ons verankerd zit,’ aldus Judith en Harry. ‘Elke dag zijn wij ons ervan bewust dat ons bestaan niet vanzelfsprekend is. Zonder Catharina’s moed en doorzettingsvermogen waren wij er niet geweest. Dit besef zit diep in ons. Niet alleen door de littekens van de oorlog die we met onze geboortes hebben meekregen. Ook door het bloed dat vol passie en levenslust door onze aderen stroomt. Het is onze joodse ziel.’

Over Harry Smit

Harry is theoloog en emeritus predikant. Hij heeft een joodse moeder en een christelijke vader. Al tientallen jaren verdiept hij zich in de joodse traditie, in het bijzonder in de Talmoed.

Over Judith Boekel Smit

Judith is communicatiemanager en studeerde af aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze werd opgevoed door twee gereformeerde predikanten, maar was altijd op zoek naar haar joodse wortels.

Messiaanse Joden

Zolang de gemeente van Christus bestaat, zijn er Joden geweest die Jezus volgen als hun Messias. Voor hen zijn vele verschillende benamingen in omloop, variërend van Hebreeuwse of Joodse christenen tot Jezus als Messias belijdende Joden en messiaanse gelovigen. In veel gevallen gaan achter deze benamingen verschillende definities en visies schuil. In deze bijdrage zal geprobeerd worden om helderheid te scheppen over de gebruikte termen en de betekenis daarvan. Wat zijn hun opvattingen en wat is hun positie ten opzichte van Israël en de Kerk? Zij behoren immers tot beide...

Over Jacco Overeem

Jacco is predikant en binnen het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland medewerker Kerk & Israël.

ik neem mij voor...!

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, kosten
T: 06 2342 4893
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda				
dagelijks		10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag		13.30 tot 15.30 uur	Irene	gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
elke vrijdag		14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11
woensdag	10 jan.	14.00 uur	Irene	Werkgroep Pastoraat
woensdag	10 jan.	14.30 uur	Irene	Ontmoetingsmiddag 65+
donderdag	11 jan.	17.30 uur	The Basement	Aan Tafel
maandag	15 jan.	19.30 uur	Irene	Kerkenraad
dinsdag	16 jan.	20.00 uur	Bibliotheek	Die betrekkelijke tijd (BIT)
donderdag	18 jan.	20.00 uur	Irene	Werkgroep Eredienst
zaterdag	20 jan.	10.00 uur	Irene	Opruimactie zwerfvuil
maandag	22 jan.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
maandag	29 jan.	19.30 uur	Irene	Extra kerkenraadsvergadering
dinsdag	6 feb.	19.30 uur	Dorpskerk	Voorstelling 'Om een druppel water'
maandag	12 feb.	17.00 uur	The Basement	Aan Tafel
donderdag	15 feb.	19.30 uur	Irene	Kerkenraad
maandag	19 feb.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
maandag	26 feb.		Kerk Terwolde	Avond over Oosterhuisliederen
donderdag	29 feb.	20.00 uur	Irene	Werkgroep Eredienst

Bezinning en Inspiratie Twello

DIE "BETREKKELIJKE" TIJD

-over Chronos en Kairos-



Ruud Pragt



kan er ook 'heilige' tijd zijn?

dinsdag 16 januari 2024

inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

bibliotheek Twello

entree € 8,- aanmelden: bi.twello@gmail.com

Dorpskerk Twello

dinsdag 6 februari aanvang 19.30 uur

voorstelling



Om een druppel water

met

Wiel Palmen en Jasmijn Stappers
cantorij o.l.v. Henk Noordman

dansgroep !MPACT o.l.v. Marion van Veen

Rienus Oude Kempers

Ds. Menno Valk

entree € 10,- De netto-opbrengst gaat naar
het Noodfonds Vluchtelingen Voorst en
projecten in Nepal (El Mundo Fonds)

Het stiltecentrum is geopend volgens rooster naast de deur
voor *stilte, gebed, kaarslicht*; een moment van ontmoeting met God