

Protestantse Gemeente Twello

kredo

december 2023 - januari 2024

Werkgroep Eredienst	2
Uitgelicht	4
Opbouwwerk	4
Rondom de gemeente	6
Algemene berichten	7
Omzien naar	verwijderd (AVG)
Wij gedenken	verwijderd (AVG)
Aan Tafel!	9
Gebedsgroep <i>Jouw verhaal</i>	10
Ontmoetingsmiddag 65+	11
The Chosen	11
Wat zeg je nou?	12
Kerkenraad	12
Taakgroep Diaconaat/ ZWO	13
Taakgroep Beheer	14
Oecumene	15
Prikbord	15
Adressen	verwijderd (AVG)
Agenda	20

Colofon

DORPSKERK
Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES
E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO
Kredo februari/maart 2024
komt uit voor zondag 14
januari. Kopij moet binnen zijn
**vóór dinsdag 2 januari 19.00
uur.**

De Roos

'Wat werd gezegd tegen de roos, waardoor zij openging, werd tegen mij gezegd hier in mijn hart.' Rumi, Perzische dichter uit de 13^e eeuw.

April 2007. We staan voorin de kerk tijdens onze inzegendienst. Mijn partner en ik. Onze kinderen staan in een kring om ons heen en we hebben allemaal een rode roos in onze hand. Eén voor één geven de kinderen hun roos aan ons. Gezamenlijk zetten we de rozen in een vaas, naast de knielbank, waar we even later de zegen ontvangen. De rozen, symbool voor onze liefde en verbondenheid met elkaar en met Jezus Christus.

De roos staat symbool voor het leven, ons aller leven, de stengel voor de weg van geboorte tot bloei. Een steel vol met doorns, levenslessen, om tot volle bloei te komen. Van knop tot bloem ontvouwt onze roos haar bloemblaadjes in een steeds wijder wordende spiraal. Daarbij staan de bloemblaadjes voor onze verschillende levensfasen.

Rozen worden in allerlei talen bezongen. Verbeeld in kunst en poëzie wordt de roos tot bloei gebracht. Uit het liedboek kennen we ook een lied over de roos, wat we zingen in de Kersttijd. Lied 473, *'Er is een roos ontloken'*. Dit van oorsprong Duitse lied uit de 16^e eeuw, *Es ist ein Ros entsprungen*, is vertaald door Jan Wit (1914-1980). Jan Wit was een blinde predikant, dichter en hymnoloog. Het bijzondere is dat Jan Wit in zijn vertaling de schoonheid van de rode roos vanuit zijn inbeelding beschrijft. Hij heeft door zijn blindheid rozen alleen kunnen voelen en ruiken en er over kunnen horen. Hij beschrijft, ervaart, de schoonheid van de roos vanuit zijn hart. In de oorspronkelijke tekst staat niet dat het om een rode roos gaat, maar met de rode kleur verwijst Jan Wit naar het bloed, de liefde van Christus.



Van lied 473 bestaan zowel in het Duits- als het Nederlands een katholieke en een protestantse versie. In de katholieke versie verwijst de roos naar Maria en in de versie zoals wij die kennen, van na de reformatie, ligt de focus meer op Christus. In beide versies komt de roos tot bloei vanuit een wortelstok, uit oude geslachten.

In de katholieke versie staat dit omschreven als: *'Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam'*. In onze protestantse versie staat dat Davids oud geslacht weer opnieuw is gaan bloeien. Midden in de winter, in het midden van de nacht.

*Just remember, in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed, that whitt the sun's love
In the spring becomes the rose*
The Rose, Bette Midler



scan mij

Wat een troostende gedachten dat, met Kerst, Gods belofte ontkiemt in ons hart en de roos opnieuw zal bloeien.
Rosa van der Tang – Opbouwwerker

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.



EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT



WERKGROEP EREDIENST

BIJ DE DIENSTEN



Zondag 3 december, eerste advent

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Henk Noordman

Dienst van Schrift en Tafel



Zondag 10 december, tweede advent

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

Dorpskerk 17.00 uur, Adventsvesper

Voorganger: Rita Vermeltfoort

m.m.v. Schola Gregoriana Isala



Zondag 17 december, derde advent

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: Egbert Fokkema

Organist: Henk Noordman



Dorpskerk 11.30 uur, KERST –op school- viering

Voorganger: ds. Menno Valk

Na de morgendienst vieren we met de allerjongsten en hun ouders het kerstfeest. De ouders krijgen – zoals gebruikelijk – via de mail een uitnodiging.



Zondag 24 december, vierde advent

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

Als we opstaan is het nog 4^e advent en 's avonds is het al Kerst(nachtdienst). De morgendienst is daarom kort en meditatief.

Ds. Menno Valk

Buitenactiviteit 11.30 uur, Kliederkerst

Voorganger: ds. Ary Braakman en

Kindernevendienst



De Kerstkliederkerk heet voor deze keer **KliederKERST** en is verplaatst van 23 december naar **24 december** en vindt dan plaats op de gebruikelijke tijd. We hebben met de voorbereidingscommissie een actief buitenprogramma voorbereid, dus houd rekening

met warme kleding en geschikt schoeisel. Na afloop van dit programma hebben we nog een kort liturgisch moment en eten we samen, zoals we gewend zijn.

Fijn om samen met de kinderen dit te kunnen doen. Van harte welkom dus. Het wordt echt heel leuk!

Dorpskerk 22.00 uur, Kerstnachtdienst

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Henk Noordman
m.m.v. de cantorij

Niet alleen in de Kerstnacht is het donker, ook in de wereld. Daarom komen we op 24 december samen om in die duisternis te vieren dat in ons midden een Kind is geboren dat Licht zal brengen en uitzicht, hoop die leven doet. Aan de dienst werkt de cantorij mee onder leiding van Henk Noordman.

We zingen mooie liederen en delen een – hopelijk – opbeurend Woord van vrede en liefde met elkaar. Bent u er ook bij?

Ds. Ary Braakman



Maandag 25 december, Eerste Kerstdag

Dorpskerk 10 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

m.m.v. Kim Liese en Jelmer Bellert



Kerst is een baken in de tijd. Een teken van Gods licht in de duisternis van deze wereld. God laat zich zien in een klein en kwetsbaar kind, dat eerst nog geen naam heeft. Midden in de winter (en in een tijd vol oorlog en geweld) horen we van een geopende hemel.

Er is aandacht voor de kinderen en er wordt een boekje gemaakt met puzzels, opdrachten en tekeningen (voor tijdens de korte overdenking).

De trompettisten Kim Liese en Jelmer Bellert verhogen met organist Henk Noordman de feestvreugde.

We hopen zo met elkaar een uur van hoop en verwachting, vreugde en licht te hebben.

Ds. Menno Valk



Zondag 31 december, Oudejaarsdag

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

Omdat 31 december dit jaar op zondag valt, wordt de oudejaarsdienst 's morgens gehouden. Een moment van bezinning en overdenking voor we het nieuwe jaar 2024 ingaan. Ik wens een ieder alvast een gezegend nieuw jaar toe, een jaar van vrede en goedheid.

Ds. Menno Valk



Zondag 7 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Henk Noordman



Zondag 14 januari, TOP 2000 dienst

Dorpskerk 10.00 uur

Voorgangers: ds. Menno Valk en Egbert Fokkema

Organist: Henk Noordman

kerkdienstgemist.nl

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken. De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

Vervoer naar de kerkdiensten

Janneke Noordman verwijderd (AVG)



De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, en internet: www.voorstveluwezoom.nl

03 dec.	10.00 uur	PKN Twello
10 dec.	10.00 uur	PKN Terwolde
17 dec.	10.00 uur	PKN KVVW Wilp
24 dec.	09.30 uur	PKN Nijbroek
31 dec.	09.00 uur	RK St. Martinus Duistervoorde
07 jan.	10.00 uur	PKN Twello
14 jan.	10.00 uur	PKN Terwolde



Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur

07	dec.	Pastor H. de Jong
14	dec.	Ds. H. Diermanse
21	dec.	Dhr. E. Fokkema
28	dec.	Ds. A. Braakman
04	jan.	Pastor H. de Jong
11	jan.	Pastor R. Pragt
18	jan.	Ds. L. van Hilten

UITGELICHT

Gregoriaanse adventsvesper

10 december, 17.00 uur

De kerkelijke adventstijd – 4 weken voor Kerst- is voor christenen een tijd van bezinning en soberheid. Weken met stille verwachting van Wie komen gaat. De kerkelijke kleur is paars.



Op de 2^e zondag, 10 december, zingt de Schola Gregoriana Isala een Gregoriaanse vesper.

De vesper is het avondgebed van de kerk, één van de 7 getijdengebeden, zoals die eeuwenlang en tot nu toe, gezongen werden en worden in kerken en in kloosters. Tijdens de vesper worden psalmen gezongen, gereciteerd, omlijst met korte muzikale antifonen en verzen. Daarnaast lezen we een evangelietekst, houdt de voorganger, Rita Vermeltfoort, een korte overweging en mediteren we in stilte. We zingen onder anderen het loflied van Maria, *Magnificat*, en het bekende adventsgezag *Rorate caeli*.

De vesper duurt ongeveer 40 minuten. Iedereen is welkom. De toegang is vrij.

Ds. Menno Valk

Gebed om vrede voor kinderen

God van vrede,

wij bidden met de kinderen

om een veilige plek.

Wij bidden met de kinderen

om warmte nu het koud wordt.

Wij bidden met de kinderen

om een luisterend oor voor hun verdriet.

God van vrede,

wij bidden met de moeders die mannen

en zonen missen

om kracht.

Wij bidden voor wie hun leven riskeren

om bescherming.

Wij bidden tegen de bruutheid van de macht,

dat barsten daarin

de weg naar menselijkheid zullen openen.

God van vrede,

wij bidden met de kinderen

om een toekomst.

Wij bidden met de kinderen

om heropening van hun school.

Wij bidden met de kinderen

om genezing en veerkracht.

Laat de kleinste stemmen het winnen,

de grootste stemmen verstommen.

Laat de kwetsbaarheid leidend zijn

en hardheid worden ingedamd.

U, die kinderen vooraan zette,

uw koningschap kome.

Geef ons het hart,

de middelen en de mogelijkheid

iets waar te maken van hun dromen.

Dat wij niet beschamen.

Amen.

ds. Marieke Meiring



Top-2000-dienst op 14 januari 2024

Net als afgelopen jaar komt er ook in 2024 weer een Top-2000-dienst. In de voorbereiding zaten we al snel bij een soort van thema: *Thuis-Home*.

Thuis: is dat de plek waar je vandaan komt (de plaats, de streek waar je je mee verwant voelt)? Of is dat de plek waar je nu (samen)woont? Of ben je pas thuis samen met iemand waar jij van houdt? Het kan ook de toekomst zijn waarnaar je onderweg bent...



Verder kun je soms tot de ontdekking komen dat het leven weliswaar vol uitdagingen en activiteiten zit, maar dat je je eigenlijk nergens thuis voelt. Dat je verlangt naar een plek waar je je geborgen voelt of naar een persoon bij wie dat het geval is.

Er zijn veel songs te vinden die over *thuis-home* gaan. We hebben een lijst opgesteld met songs en net als vorig jaar hopen we dat je weer wilt meedoen door 5 nummers aan te kruisen die jij graag wilt horen. Staat jouw nummer er niet bij? Voeg deze dan toe aan de lijst. En heb je een herinnering aan of een bijzondere ervaring met een bepaalde song? Laat het ons weten: top2000@pkn-twello.nl.

Aan de hand van alle lijsten bepalen we uiteindelijk het definitieve thema en hopen we een goede dienst in ons kerkcafé (de Dorpskerk) te houden.

Bedankt voor je medewerking en tot 14 januari!?

Het voorbereidingsteam

Egbert Fokkema, Michel Hulsebos, André Nikkels, Hanna Sikkema en Menno Valk



(Be)doel(ing)

Wanneer je beseft dat de weg het doel is, en dat je altijd onderweg bent, niet om een doel te bereiken, maar om te genieten van de schoonheid en de wijsheid die het onderweg zijn je aanreikt. Dan is het leven niet meer een taak die moet worden volbracht. Het leven wordt natuurlijk en eenvoudig, in zichzelf een verrukking...

Sri Nisargadatta Maharaj

Ruim twee jaar geleden kwam ik als opbouwwerker enthousiast de dorpskerkgemeente binnen stuiten. Een nieuwe, nog niet in deze vorm bestaande, functie binnen onze kerk. Nog niet precies wetende wat de bedoeling was ben ik aan het pionieren gegaan. De stappen die ik nam en de contacten die ik heb gelegd kwamen organisch tot stand. Door de mensen die ik onderweg tegenkwam werd ik verwonderd, verrast, teleurgesteld en door opgedane ervaringen wijzer. Ik ben erg blij met de samenwerking van onze kerk met de organisaties binnen de coalitie Jaar van Elkaar, waarbij dorp en kerk samen op gaan.

Op 1 november vond zo'n samenwerking plaats met het organiseren van een regenboogwandeling,

De regenboog staat voor diversiteit in de maatschappij en met ons jaarthema '**Ik ben er voor jou**' geven we ook de intentie af er voor alle mensen te zijn.



Ter voorbereiding op de wandeling was in de kelder van Irene, met hulp van leerlingen van het Zonocollege, een regenboogpad op een loper geschilderd.

Op 1 november lag deze uitgerold in de gang van Irene en konden de wandelaars over het kleurige pad naar de grote zaal lopen.

De wandeling startte daar met een openingswoord van Peter Wormskamp, wethouder gemeente Voorst. Vervolgens vertrok de stoet, onder van de PKN-fusie overgebleven regenboogparaplu's, richting een regenboogbankje. Dit veelkleurig bankje werd door de wethouder samen met initiatiefnemer Roos, leerling van het Zonocollege, onthuld. Je hebt het bankje vast al zien staan tegenover de oliebollenkraam.

Na de onthulling werd de wandeling vervolgd, om te eindigen bij de bibliotheek. Hier ging het gemêleerde gezelschap, in wisselende samenstelling, via zeven stellingen over diversiteit met elkaar in gesprek. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje.

De eerdergenoemde bijeenkomst, voor de jeugd, op 8 december met Elly Lust is vanuit de kerkenraad afgeblazen en daarmee vervalt ook het in vorig Kredo beschreven regenboogpad van de Dorpsstraat naar de toren.

Trots

De samenwerking tussen ABC de Cirkel en onze dorpskerk is een feit.



"Trots" opende 22 november onder flinke belangstelling haar deuren. Er is weken keihard gewerkt om het voormalige uitzendbureau op nr. 8a op te knappen en om te toveren in een gezellige winkel en ontmoetingsplek.



Ruim een jaar geleden maakte ik kennis met Anne-Wil, toen nog coördinator bij ABC de Cirkel in Klein Twello. Al bij de eerste kennismaking borrelden er bij ons ideeën op over samenwerking tussen ABC de Cirkel en de dorpskerk. Nu, een jaar later, is de eerste stap gezet met de opening van Trots. Trots is een winkel met vintage en handgemaakte producten en is op woensdag en vrijdag geopend. Momenteel verkopen ze leuke cadeautjes voor de decembermaand! Kom dus snel kijken.

Ik ga weer verder op weg om te genieten van de schoonheid en de wijsheid die me onderweg worden aangereikt. Daarvoor stap ik uit de functie van opbouwwerker en ga ik inzetten op andere vormen van geloofscommunicatie binnen en buiten de kerk.

We komen elkaar vast nog tegen!

Rosa van der Tang

ALGEMENE BERICHTEN

Onze opbouwwerker Rosa van der Tang heeft aangegeven dat zij per 1 januari 2024 haar functie wil neerleggen. Omdat haar dienstverband met de PKN Twello een tijdelijk karakter heeft (tot 1 september 2024) heeft Rosa in de zomerperiode alvast omgekeken naar een nieuwe baan. Sinds afgelopen september heeft ze deze nieuwe baan en heeft ze geprobeerd dit te combineren met het

werk voor onze gemeente. In combinatie met haar privéleven blijkt dit toch niet haalbaar waarna ze de keuze heeft gemaakt om te stoppen met het werk als opbouwwerker binnen onze gemeente.

Natuurlijk begrijpen we dit, maar we vinden het erg jammer dat dit afscheid eerder komt dan verwacht.

♥

ontzettend
bedankt
voor alles!

Kanjer!

Rosa heeft in de afgelopen 2,5 jaar keihard gewerkt in onze gemeente. In samenwerking met de leden van de kerkenraad en de werkgroepen heeft ze allerlei activiteiten georganiseerd of gefaciliteerd en daarmee onze kerk binnen Twello op de kaart willen zetten. Denk hierbij aan de dankjewel-avond, groene en andere kerkdiensten, activiteiten in de 'week één tegen eenzaamheid', brainstorm-dag met kerkenraad, kerstwandeling en samenwerking met ABC de Cirkel. Als vertegenwoordiger van de kerk in de coalitie Jaar van Elkaar heeft ze, samen met gemeenteleden, de vintagemarkt en regenboogwandeling georganiseerd.

We zijn Rosa hiervoor erg dankbaar en zullen in de komende periode op een goede manier afscheid van haar als opbouwwerker nemen.

In een andere rol wil Rosa nog wel wat voor onze kerk blijven doen. Hierover zijn we nog met haar in gesprek.

De Kerkenraad

Weekendiensten

02-03 dec	ds. Ary Braakman
09-10 dec	ds. Menno Valk
16-17 dec	ds. Ary Braakman
23-26 dec	ds. Menno Valk
30 dec-1 jan	ds. Ary Braakman
06-07 jan	ds. Ary Braakman
14-15 jan	ds. Menno Valk



RONDOM DE GEMEENTE



Zal er ooit een dag van vrede...

Een vriend van me zei laatst: "als er ooit behoefte was aan een Kerstverhaal, dan nu wel." Hij heeft gelijk. De bizarre werkelijkheid is dat het Bijbelse Kerstverhaal zich afspeelt in min of meer hetzelfde gebied als waar zich nu de humanitaire ramp afspeelt: de strijd tussen Hamas en Israël. Maar los van de geografische overeenkomst: wat we lezen in het Kerstevangelie gebeurt iedere dag op talloos veel plaatsen in de wereld. Leiders die uit eigenbelang de dingen naar hun hand zetten, onrust zaaien, dood en verderf. Mensen die op de vlucht slaan, een nieuw toevluchtsoord zoeken waar ze veilig kunnen leven. Mensen die hunkeren naar vrede en recht.

Bethlehem geschiedt dagelijks. Wist u dat de naam van dit stadje "huis van brood" betekent? Niet zoals in het verhaal van Hans en Grietje, maar als een verwijzing naar de basale levensbehoefte van ieder mens: behoefte aan brood om van te leven. Laat het de mensen in de hel van Gaza nu net daaraan ontbreken, en al die andere opgejaagde ontheemden wereldwijd.

Toch geschiedt er dagelijks een Bethlehem, net als het toen in die nacht gebeurde, lang geleden. Betekent dit dat er iedere dag zoiets gebeurt als de geboorte van nieuw leven? Een perspectief van vrede? Het Kerstkind van Bethlehem, Jezus van Nazareth, de Messias die de mensheid zal bevrijden van dood en verderf, wordt die alleen in een verhaal geboren? Is het Kerstverhaal een gebeurtenis die lang geleden heeft plaatsgebonden, of is het een visioen van iets dat zich ooit, in een onbepaalde toekomst, zal voltrekken: vrede op aarde in deze wrede tijd?

Nee, het gebeurt nu. Het is niet "dan", of "ooit". Er zal vrede zijn, waar mensen van goede wil elkaar zoeken en vinden. U bent zo iemand, u leeft nu. Ook voor u en in u is de Messias geboren, de koning van de vrede. Door wat jij doet en zegt kun je zelf de vrede helpen verwezenlijken. Kerstmis voltrekt zich in jou! Ik geloof dat dat kan!

Daarmee is dat walgelijke conflict in Gaza niet opgelost. En ook niet al die andere onheilsplekken in de wereld. Zeker niet. Om een duurzame vrede in de wereld tot stand te brengen en te waarborgen is meer nodig. Maar begin nu eens met jezelf. Begin ermee in vrede te leven, met je medemens, de wereld om je heen en met jezelf.

Bethlehem gebeurt vandaag!

Ik wens u een mooi Kerstfeest en een beter Nieuwjaar.

Ds. Ary Braakman

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de band met de gemeente willen behouden.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



verwijderd (AVG)
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

WIJ GEDENKEN

verwijderd (AVG)
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



*Verrast u hen eens met een kaartje, een bezoektje...
Zeker in deze tijd wordt dat extra gewaardeerd!
Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat
er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen.*



verwijderd (AVG)
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



Beste mensen,
De maaltijd van *aan tafel!* van november stond in het teken van de dankdag voor gewas en arbeid. We maakten een mooie tafelschikking met allerlei producten die te maken hadden met de oogst en begonnen de maaltijd met een dankgebed om de oogst. We serveerden een toepasselijk herfstmenu: balkenbrij, een heerlijke rode koolschotel en een ovenschotel met sperziebonen en kerriegehakt.



Marja sloot de maaltijd af met "Loslaten", een prachtig gedicht van Nelson Mandela. Ook deze keer hadden we zo een mooie ontmoeting samen.

Van elke €5 die u als gast hebt betaald, is het de afgelopen twee jaar gelukt om één euro te sparen. Over de jaren 2021 en 2022 hebben we een totaal van 320 gasten gehad, dit betekent dat we €320 kunnen overmaken naar een goed doel. We hebben gekozen voor een project van Wilde Ganzen.

Een nieuw watersysteem voor de moestuin van de Ndhole basisschool in Kenia

De Ndhole basisschool in Kenia heeft een belangrijke functie. Niet alleen krijgen de kinderen er goed onderwijs, ze krijgen er ook dagelijks een warme maaltijd. Maar door extreme droogte komt deze gezonde maaltijd in gevaar. Daarom moet er geïnvesteerd worden in een nieuw watersysteem.

Kosten

Dan een mededeling betreffende de kosten van de maaltijden. Met de stijgende prijzen merken we dat het steeds lastiger wordt om uit te komen met ons budget. Daarom hebben we besloten dat de prijs van de maaltijd, met ingang van 1 januari 2024, 6 euro zal worden. Hiervan is 5 euro bestemd voor de maaltijd en 1 euro gaat naar een goed doel, wat bij voorkeur te maken heeft met voedsel.

We hopen dat dit geen belemmering zal zijn om ook in het nieuwe jaar weer gezellig aan te schuiven. Wij als kookteam staan ook het komende jaar klaar om u te voorzien van een heerlijke maaltijd en een gezellig samenzijn.

De eerstvolgende maaltijd is op **donderdag 14 december**. Je bent vanaf 17:00 uur welkom voor een gezellig samenzijn met een drankje in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Er wordt een twee- of driegangemaaltijd geserveerd, afgesloten met een kop koffie of thee. Opgeven kan bij Hetty Harmsen en dieetwensen horen we graag.

De hierop volgende maaltijd is op donderdag 11 januari. Je bent van harte welkom!

Namens *Aan Tafel!*

Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

E: aantafel@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)



Gebedsgroep *Jouw verhaal*

Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn?

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn' jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet of het helder licht geeft of ook bijna niet Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is overal op aarde zond' en droefenis laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Dit kinderkerstliedje ken je vast wel. Wellicht heb je het zelf ooit vol overtuiging gezongen of heb je kleine kinderen het horen zingen.

Laat ons dan
in 't duister
held're lichtjes zijn



Het laatste zinnetje 'jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn' blijft bij me hangen: er klopt iets niet, of toch wel? Jezus zegt toch in Matteüs 5:15 dat we ons *licht* juist op een standaard moeten zetten en niet ergens in een hoekje. En in het vers ervoor stelt Jezus zelfs dat wij *zelf* het licht zijn! De vraag is of je dat kunt be-amen en of je de moed hebt om op te staan en licht te verspreiden. En met dat licht, het licht van Gods reddende kracht, het donkerste duister te verdrijven. Zelfs het kleinste hoekje, jouw hoekje, mijn hoekje en in een heleboel andere hoekjes!



Met elkaar zoeken we naar manieren om het licht te laten schijnen in de duisternis van onze harde gewelddadige wereld. Een keer meedoen met de gebedsgroep? Elke maandag van 13.30 tot ca. 15.30 uur in Irene. Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje, we bidden graag voor en met je!

Hartelijke groet,

Gerit Moll

E: gebedsgroep@pkn-twello.nl. | verwijderd (AVG)



ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Op **woensdag 10 januari 2024** is er weer een ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van **14.30 – 16.00 uur**.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is.

Het belooft een goede bijeenkomst te worden, door contact met elkaar en het genieten van een kopje thee of koffie en een glaasje met iets lekkers erbij.

Ds. Ary Braakman zal de opening verzorgen.

Wij verheugen ons erop iedereen te zien en vragen jullie om een verhaaltje of een lied dat je aanspreekt voor te dragen. Iets vertellen over je jeugd of een voorval dat indruk heeft gemaakt is vast ook fijn om te horen.

S.v.p. opgeven bij

Anneke Haverkamp

Riet van Elden

verwijderd (AVG)



Filmmiddagen *The Chosen*

De aflevering van *The Chosen*, die we onlangs hebben gezien, ging over de vraag waarom het Joodse volk met de Messias een *vrijheidsstrijder* verwachtte en dat nog steeds doet. Een strijder die de Romeinse bezetters het land uit zou jagen. Niet zo gek

dus dat zij in de war raken bij het optreden van Jezus Messias, die geheel geweldloos een boodschap van vrede en genade verkondigt. Daarom wordt Hij ook *vrededorst* genoemd.

Door de wonderen die Jezus deed, de woorden die Hij sprak en de vergeving die Hij schonk, bevrijdde Hij vele mensen. Hij bevrijdde hen van lichamelijke kwalen en van de geestelijke dood. Dat maakte Hem dus wel degelijk een vrijheidsstrijder. Maar een heel andere dan die de Joden verwacht(t)en.

Ook rees de vraag waarom de *één wel geneest en de ander niet*, ook als je ervoor bidt. Dat voelt naar, verwarrend en onrechtvaardig. Naar het antwoord op deze vraag zijn velen al heel lang op zoek. En het eerlijke antwoord is dat we het niet weten.

Tot slot hebben we gesproken over *wonderen* en hebben we geluisterd naar getuigenissen van deelnemers die dat hebben mogen meemaken. Wat een geweldige zegen gaat daarvan uit!

Een keer zo'n boeiende filmmiddag meemaken?

De volgende data voor dit seizoen zijn:

maandag 11 december 2023

maandag 18 december 2023 – Kerstfeest

maandag 22 januari 2024

maandag 19 februari 2024

maandag 18 maart 2024

maandag 15 april 2024

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Het is sowieso een aanrader om de afleveringen vaker te zien, want iedere keer ontdek je weer nieuwe dingen. Wil je dat graag en kom je er niet uit? Stuur een berichtje, dan help ik je even.

Nieuw voor je?

Scan deze QR-code en je ziet een voorproefje.



Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even voor meer info.

De volgende filmmiddag is dus op **11 december van 15.00-17.00 uur** in gebouw Irene.

Dus weet je welkom en neem je burens mee!

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,

Gerit Moll

E: thechosen@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG)





Woorden en gezegdes

Waar komen ze vandaan en wie heeft ze bedacht om te gebruiken!

Ook in de bijbel zijn gezegdes te vinden! In Mattheus 5: 14 – 16 wordt bij de Bergrede aan zijn leerlingen (o.a. zijn discipelen) een gezegde gebruikt: *'zijn licht niet onder de korenmaat zetten'*. De tekst is in de vertaling NBV21 als volgt: ...¹⁴*Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.* ¹⁵*Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij het licht geeft voor ieder die in huis is.* ¹⁶*Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel...*



Maar wat is een korenmaat eigenlijk?

Korenmaten waren bewaarbakken die op vier poten stonden, waar graan in opgeborgen werd en waar een hoeveelheid mee afgemeten kon worden.

Een korenmaat bevatte *16 kan*: dat was *ca. 8,8 liter*. Ze stonden niet buiten in een schuur, maar in de woonkamer. Om deze te verlichten, stond het licht dus niet onder de korenmaat, maar op een open zichtbare plek.

Wat is (ook voor ons) de betekenis?

De betekenis van dit gezegde is dat het de bedoeling is om je licht (kennis, kunde en geloof) volop te laten schijnen en het niet te verstoppen. Laten zien wat je in je mars hebt.

Iemand die zijn of haar licht niet weglaat maar laat schijnen, laat aan anderen zien wat hij of zij kan of weet.

Het gezegde wordt gebruikt als advies aan anderen: 'verstop je niet!' maar wel: gebruik je talenten, je kennis en je kunde en verberg het niet! Doe wat je kunt en gebruik je talenten optimaal. Geef je mening en laat het horen.

Met de beste bedoelingen willen leven, maar als puntje bij paaltje komt is er behoorlijk verschil

tussen de goede bedoelingen en goede daden. Op eigen kracht kunnen mensen dat niet. We hebben er de liefde voor God voor nodig. Dit is van belang voor eenieder, maar ook als lid van een groep of vereniging en dus ook als lid van de kerk.



In de loop van december wordt heel veel licht gebruikt, o.a. om kerstfeest te vieren. Geniet van dat licht en de betekenis ervan, niet alleen maar ook met vele anderen om je heen!

December is een maand van bezinning: wat verwachten we, vieren we en wat wensen we elkaar toe?

We vieren ook de geboorte van Jezus, die licht en vreugde brengt; het licht wordt geboren, een nieuw begin, toekomst.

Roel Hessels



KERKENRAAD

Stiltecentrum

Op 31 oktober hadden we de najaars-gemeenteavond. Er waren vragen over de onduidelijke openingstijden van het Stiltecentrum. Sinds de werktijden van de koster zijn aangescherpt zijn de openingstijden onregelmatig. De kerkenraad hoopt dat daarin verbetering komt als ABC de Cirkel haar intrek heeft genomen in het voormalige uitzendbureau naast de kerk. Er ligt een afspraak met hen voor het openen en sluiten van het Stiltecentrum. Zodra er een schema bekend is, wordt dat gepubliceerd, naast de deur van het Stiltecentrum, in Kredo en in het Voorster Nieuws.

Welkom

Gesproken over ABC de Cirkel: namens de kerkenraad heten we jullie hartelijk welkom. We hopen op een mooie samenwerking. En we danken Rosa van der Tang voor haar inspanningen rondom dit project.

Website

Voor iedere vrijwilligersorganisatie vormt het bijhouden van de website een uitdaging om die actueel te houden. Zo ook voor de website van onze kerk. Ook daarover kwamen vragen. We zijn heel blij met onze webmaster. Die geeft wel aan dat er vanuit de gemeenteleden input moet zijn.



Kredo

Sinds Tine Fokkema gestopt is als redacteur van Kredo, functioneert er een interim-redactie bestaande uit Gerit Moll, Roel Hessels, Rosa van der Tang, Ans Brandwacht, en Jannie Diekerhof.

Het woord zegt het al: de redactie vult een gat op en heeft duidelijk aangegeven de taak te vervullen tot het einde van dit kalenderjaar. Onder voorwaarden wil Jannie doorgaan. De anderen hebben aangegeven dan echt te stoppen. Echter: er hebben zich geen nieuwe vrijwilligers gemeld en dat is heel problematisch. Heel spontaan bood de interim-redactie aan ook nog de Kredo-editie januari-februari te willen verzorgen, maar daarna is het einde verhaal voor hen.

En dan? Ik stel het heel duidelijk: dan kan Kredo niet meer gemaakt worden. Er is een bedrijf dat wij eventueel kunnen inhuren om te assisteren, maar ook dan zijn er minimaal vier vrijwilligers nodig. Hopelijk heb je intussen de Kredo-enquête ingevuld, zodat de kerkenraad de wensen van de gemeenteleden globaal in beeld krijgt. We hopen dat er een oplossing komt. Mocht je talenten hebben op dit gebied, of lijkt het je wat om mee te doen, meld je bij de kerkenraad. In deze Kredo vind je een inlegvel met de enquête. Daar kun je ook aangeven dat je wilt helpen.

Rest mij nog u namens de kerkenraad een mooie decembermaand toe te wensen; een heel mooie Kerst en een goede jaarwisseling.

Christy van Duijvenboden, voorzitter

Beleid rouw- en trouwdiensten

Op de afgelopen gemeenteavonden is gesproken over het beleid bij rouw- en trouwdiensten. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn hier al enige tijd mee bezig geweest en hebben besloten om met ingang van 1 januari 2024 een bedrag in rekening te brengen voor het gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten. Hierbij is gekeken naar de huidige kosten, wat andere kerken in rekening brengen en wat landelijk geadviseerd wordt.

Vaak is de gedachte dat, indien je een vrijwillige bijdrage aan de kerk geeft, dit dan ook geldt voor het gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten. Maar een vrijwillige bijdrage is niet

gelijk aan een 'verzekering'. De vrijwillige bijdrage is bedoeld voor de instandhouding van de kerk en het pastoraat. Er is geen directe relatie tussen de financiële bijdrage en de 'dienstverlening' vanuit de kerkgemeenschap.

Verder is het vaak ook zo dat men zelf een 'begrafenisverzekering' heeft afgesloten. Kosten voor het gebruik van de kerk kan men middels een factuur ook eenvoudig bij de verzekeraar indienen. Een vrijwillige bijdrage kan men niet declareren.

De kerkenraad heeft ervoor gekozen om uitsluitend de 'zakelijke' kosten (huur en verwarming kerkzaal, inzet koster en organist) in rekening te brengen. De uren van de predikant worden niet in rekening gebracht omdat we dit een wezenlijk onderdeel vinden van de taak van de predikant en de door ons gewenste pastorale zorg. Dit geldt uiteraard ook bij een afscheid vanuit een aula bij de begraafplaats of het crematorium.

De kosten van een rouw- of trouwdienst bedragen € 585,- Voor aanvullende zaken zoals koffie/thee of een broodmaaltijd worden de bestaande tarieven gehanteerd.

Peter de Jonge | Kerkenraad en CvK



TAAGROEP DIACONAAT

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Broodjes gezond

Op zondag 5 november konden de kerkgangers na afloop van de dienst een "broodje gezond" kopen. Deze broodjes waren 's morgens klaargemaakt door de werkgroep ZWO, samen met een aantal vrijwilligers. De broodjes waren snel weg, we moesten zelfs "nee" verkopen!

Deze actie werd georganiseerd in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid. De netto-opbrengst: € 90,00. Een mooi bedrag dat bestemd is voor de voedselbank.

Iedereen die geholpen heeft om deze actie tot een succes te maken: hartelijk dank!

Werkgroep ZWO,

Wim Telgen en Mieke Koers





TAAKGROEP BEHEER

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS



Protestantse
Gemeente Twello

Voor hetzelfde geld geef je meer

Steun onze kerk met een periodieke gift

Steun je onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geef je de diaconie regelmatig een gift? *Wist je dat je dan misschien meer kunt geven, zonder dat het je extra geld kost?*

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook je giften aan de kerkelijke gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vind je onderaan je aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij je **minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag** schenkt aan de kerkelijke gemeente of diaconie. Dit bedrag mag je volledig aftrekken bij je belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% is niet van toepassing. Je krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van je leeftijd en inkomsten kan je voordeel oplopen tot 52%. Geef je bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kun je dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Je kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift

Ieder jaar vragen we je om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kun je uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. Je doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer je je belastingvoordeel ten goede laat komen aan de

kerk, verhoogt dat je bijdrage zonder dat het je meer kost, zie onderstaande plaatjes.

Reguliere gift



Periodieke gift



Hoe groot is je voordeel?

Met de Schenkservice bereken je heel eenvoudig wat je fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkservice laat bovendien zien welk bedrag je kunt schenken als je dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze kerk. Zie <https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel> of scan de QR-code met je telefoon.



Hoe werkt het?

Je legt je periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar. Je kunt een overeenkomst opvragen bij het kerkelijk bureau, per email E: kb@pkn-twello.nl of je downloadt deze vanaf de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften Je vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op. Het college van kerkrentmeesters of de diaconie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan je terug. Vervolgens voldoe je ieder jaar je bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.



Veelgestelde vragen

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

Je gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer jij of je partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoef je de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als je door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat je dit meldt bij het college van kerkrentmeesters of de diaconie, zeker als je de periodieke gift betaalt via automatische incasso.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. Je kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?

Nee, dat kan niet. Je gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terugontvangen?

Je moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maak je de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Om het je gemakkelijk te maken, adviseren wij je ons te machtigen voor een automatische incasso. Dit kun je op de overeenkomst aangeven.

Dit is een goede
regeling!
Ik doe mee!



OECUMENE

Bezinning en Inspiratie Twello

De BIT-lezing 'De kracht van de verbeelding' dinsdag, 16 januari 2024 door Tjeu van den Berk gaat niet door i.v.m. de gezondheidssituatie van de spreker.

Meditatiebijeenkomst

Op **donderdag 7 december**, van **19.00 - 20.00** uur is de volgende meditatiebijeenkomst in Irene, Dorpsstraat 8 in Twello. Na afloop is er thee en koffie in de meditatieruimte voor de liefhebber. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze bijeenkomsten. Je hoeft je van te voren niet op te geven.

We komen tegemoet aan ons verlangen om ons hart te richten tot de Ene.

Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. Stilte, gebed, persoonlijke reflectie op geestelijke teksten en muziek zijn dienend om dichterbij onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. Een ondersteunend beeld en (naar eigen wens) uitwisseling kunnen hierbij aanvullend zijn.

Een Bijbels thema is inspirerend vertrekpunt voor de meditatie.

Iedereen is van harte welkom bij deze oecumenische, bezinnende meditatie-bijeenkomst. Graag tot ziens!

Rita Vermeltfoort

verwijderd (AVG)



PRIKBORD

Concert Sweelinck Kamerkoor in Epe

Aan de vooravond van de adventsperiode, op D.V. **zaterdag 2 december**, geeft het Sweelinck Kamerkoor een concert met als thema "Advent en Kerst". Tijdens deze uitvoering zingt het koor muziekstukken van diverse componisten aan de hand van de verschillende adventszondagen. Zo trekt het koor met muziek uit de renaissance (bijv. Sweelinck en De Victoria) via de barok (bijv. J.S. Bach) naar de romantiek met Mendelssohn-Bartholdy; al met al klinkt een breed scala aan prachtige muziek.



Het koor staat onder leiding van dirigent Marjon van der Linden en organist Gerben Budding bespeelt het Meere-orgel.

De avond begint om 20.00 uur. In de voorverkoop zijn de toegangskosten € 12,50 (volwassenen) of € 6,00 (jongeren van 13-17 jaar), bij verkoop aan de deur € 14,00 (volwassenen) en € 7,50 (jongeren). Voor meer informatie en voorverkoop neem contact op via www.sweelinck-kamerkoor.nl/contact.



Sweelinck
KAMERKOOR

Advent & KERST

SWEELINCK KAMERKOOR
o.l.v. MARJON VAN DER LINDEN
GERBEN BUDDING orgel

ZATERDAG 2 DECEMBER 2023
GROTE KERK EPE / 20.00 UUR

Voorverkoop en meer informatie: www.sweelinck-kamerkoor.nl/concerten

Kerstconcert Livinuskoor – Wilp
zaterdag 16 – zondag 17 december
Zie aankondiging op de achterzijde.

Het New Sion Choir geeft Kerstconcert in Twello
Vrijdag 22 december om 19.30 uur geeft het New Sion Choir een kerstconcert in de St. Martinuskerk in Twello. Hoewel gespecialiseerd in muziek uit de Anglicaanse kerktraditie hebben we inmiddels ook een rijk repertoire aan mooie kerstliederen. En dat laten we graag horen!

Naast sfeervolle kerstliederen staan werken van onder anderen De Victoria, Lloyd-Webber en



NEW SION CHOIR

22 december 2023
Kerstconcert
New Sion Choir

Born a King

Muziek van o.a.:
W. Lloyd-Webber
T.L. de Victoria
J. MacMillan
G.F. Händel
A. Gabrieli
J. van Dijk
J. Tavener

Dirigent: Jan van Dijk
Organist: Harry van Wijk
Bariton: Hans Scholing

St. Martinuskerk Kerklaan 16, Twello
19.30 uur | Deur open: 19.00 uur

Entree: € 17,50 | Voorverkoop: € 15,00
via www.newsionchoir.nl en bij
Melenhorst Antiek, Rijksstraatweg 167, Twello
Na afloop chocolademelk en glühwein



Haßler op het programma. Iets moderner, maar even mooi zijn de stukken van Tavener, Rütli en MacMillan. Van William Lloyd Webber voeren we de prachtige Christmas cantate *Born a King* uit. De solo's uit dit werk worden verzorgd door bariton Hans Scholing. Hij zingt ook enkele andere solowerken; *Thou art gone up on high* van Händel en *Away in a manger* van onze dirigent Jan van Dijk. Het New Sion Choir staat onder leiding van dirigent Jan van Dijk, de begeleiding wordt verzorgd door organist Harry van Wijk.

Kaarten kosten € 15 in de voorverkoop en € 17,50 aan de deur. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de entree gratis. Kaarten koopt u via www.newsionchoir.nl, via de koorleden en bij Melenhorst Antiek, Rijksstraatweg 167, Twello. Locatie: St. Martinuskerk, Kerklaan 16, 7391 AN Twello.

Op 17 december verzorgt het New Sion Choir ook twee maal 'A Festival of Nine Lessons and Carols' in Klooster Nieuw Sion, om 16.00 uur en om 19.00 uur. Voor meer informatie, zie www.newsionchoir.nl/agenda
Van harte welkom!





Ontmoeten op de Veluwe

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, schrijft regelmatig een nieuwsbrief onder de naam *ontmoeten op de Veluwe*. Als classispredikant bezoekt hij alle gemeenten en voorgangers en gaat ook in verschillende gemeenten voor. Op deze wijze is hij het gezicht van de kerk op de Veluwe. In zijn Nieuwsbrief schrijft hij als eerste een bezinnend/meditatief artikel. Deze keer gaat het over *Staakt de strijd* n.a.v. Psalm 42 en Psalm 46. Daarna kondigt hij alvast de classicale vergaderingen aan die gaan over *grijs en groen*. Dit is één van de speerpunten voor de komende tijd en gaat over generaties in de kerk. Daarna stellen de Kerk in Actie consultants zich voor. Dat zijn Jaantje Vink en Arjen Overweg. Zij vertellen ook iets over hun werk. U leest dan verder over het ontbijt op de basisschool in Apeldoorn dat mede verzorgd wordt door vrijwilligers van de kerken. U wordt een blik gegund op de generale synode. De aankondiging van de bidstond in Barneveld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Altijd al theologie willen studeren? De PThU houdt een enquête onder jongeren die interesse hebben in deze studie. De nieuwsbrief besluit met een gebed van de aartsbisschop van Canterbury, dr. Justin Welby. In de nieuwsbrief is ook ruimte voor wat gemeenten bezighoudt en breder willen delen.

De nieuwsbrief wordt ook op de website, <https://www.pknclassisveluwe.nl/>, gepubliceerd en daar staan ook de nieuwsbrieven die eerder verschenen zijn.

Gerrit Bok, classicale vergadering Veluwe

Impressie Generale Synode van 17-18 nov. 2023

De vergadering werd geopend op vrijdag met een liturgische viering met avondmaal waarbij het thema was 'One Body, One Spirit, One Hope'. Dit is het thema dat ook gebruikt werd voor de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) die van 13 tot en met 19 september plaats vond in Krakau (Polen). Vervolgens werd via een diapresentatie een impressie gegeven van de Assemblee. Scriba de Reuver was hierbij geweest en noemde twee zaken die hij graag wilde doorgeven aan de synode: de participatie door

jongeren tijdens de LWF en het belang van muziek bij de vieringen en daar omheen.

Beroepsprofielen

Een belangrijk agendapunt voor deze vergadering was de uitwerking beroepsprofielen door de werkgroep Opleidingen (vz. de Kort) en de werkgroep Beroepbaarheid (vz. Steenks). Dit naar aanleiding van het synodebesluit in april 2023 om het rapport *Werkers aan het mozaïek van kerkplekken (WMK)* te aanvaarden. Lang werd er gesproken over de *Notitie uitwerking beroepsprofielen*, waarbij met name de keuze van de werkgroepen om zowel voor het beroepsprofiel 'predikant' als 'pastor' een werk- en denkniveau NLQF 7 (masterniveau) te hanteren, veel vragen opriep. Drie moties waren ingediend (v.d. Wind, v. Heijningen, Groenendijk) die allen pleitten voor een werk- en denkniveau 6 voor de HBO-opgeleide kerkelijk werker/pastor. Kerkelijk werkers/pastores die zouden willen doorgroeien naar predikant zouden dit met een aanvullende master-opleiding kunnen doen, waarbij maatwerk middels EVC-toekenning (EVC: eigen verworven competenties) uitgewerkt zou moeten worden. Voorzitter ds. Batenburg koos ervoor om aan het eind van de gedachtewisseling een peiling te houden waarbij de uitkomst was: 11 leden waren voor de Notitie, 20 leden waren voor de motie v.d. Wind en 24 leden gaven aan nog geen keus te kunnen maken. Het moderamen besloot om de Notitie terug te nemen en in overleg te gaan met genoemde werkgroepen en de andere twee werkgroepen (Rechtspositie en Samenwerking). Om het tempo erin te houden zal er waarschijnlijk in januari of februari 2024 een extra synodevergadering aan dit onderwerp worden besteed.

Antisemitisme

Na de lunch op vrijdag kregen we een inleiding door Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) naar aanleiding van een onderzoek naar antisemitisme in de Protestantse Kerk, gehouden onder leden van het PKN-panel. Persoonlijk heb ik deze inleiding als zeer indrukwekkend ervaren en dit was ook merkbaar in de synode (terecht dat de scriba dit na afloop memoreerde). Verdoner riep de synode op om 'op te staan tegen antisemitisme' en 'niet te zwijgen'. Sinds de terreurdaden van Hamas op 7 oktober is het aantal antisemitische incidenten in Nederland



verachtvoudigd. In de vergadering van zaterdag werd een gezamenlijke boodschap met ruime meerderheid aangenomen waarmee de synode zich schaarde achter de oproep van Verdoner.

Lichter op pad

Daarna werd de notitie *Lichter op pad*, samen op zoek naar een structuur die past bij een toekomstgerichte kerk, behandeld. In de notitie wordt gesproken over een 'fundamenteel spoor' en een 'experimenteel spoor'. Er waren drie amendementen (Haasnoot 2x, Vrijhof) ingediend. Enerzijds wordt de nood ervaren om snellere stappen te maken naar kleinere colleges en slagvaardig handelen, anderzijds wordt ook gepleit voor zorgvuldigheid en 'beteugelen van de macht bij/door enkelen'. Dat er op plaatselijk niveau meer moet worden samengewerkt werd breed onderschreven door de synode. De rol van de classis en classispredikant wordt naar verwachting groter, kijkend naar de uitdagingen lokaal.

Als pelgrims onderweg

Na het diner kwam de bespreking van de notitie 'Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen' aan de orde. Dit werd gedaan in groepen van 6-7 synodeleden. In de groep waar ik deel van uitmaakte was het algehele gevoel dat de notitie wel wat diepgang en doordinking miste. Ook de Bijbelse onderbouwing van de beloften voor Israël (Romeinen 9-11) ontbrak. Wel werd onderstreept dat het na 7 oktober nog lastiger is om Messias belijdende Joden en Palestijnse christenen om tafel te krijgen. Laten we daarom de voorbede voor Joden en Palestijnen niet vergeten.

Evangelisch Luthers

Zaterdagmorgen begon de vergadering met het morgengebed onder leiding van ds. van de Werff. Daarna was de voortgang van het project 'Duurzaam Luthers' aan de orde dat werd toegelicht door A. Bijl. Duidelijk is wel dat er een groeiend aantal Evangelisch Lutherse gemeenten is waarbij de financiële positie wankel is. Vanuit de synode kwam de oproep om op lokaal en classicaal niveau tot meer samenwerking te komen.

Naleving kerkordelijke regelgeving

Daarna kwamen 2 agendapunten van het GCKO aan de orde: 'naleving kerkordelijke regelgeving' en 'kerkordewijzigingen'. Als voorbeelden van het niet-naleven van de kerkorde in bepaalde gevallen

werden genoemd: het niet aanstellen van vertrouwenspersonen door plaatselijke gemeenten, het niet aanvragen van een VOG voor ambtsdragers en andere gemeenteleden die meer dan incidenteel omgaan met kwetsbare personen en het niet naleven van de PE-verplichting door predikanten en kerkelijk werkers. Vanuit de synode werden kritische opmerkingen gemaakt over het verlopen van preekconsenten en de onduidelijkheid over de verlenging hiervan. Gaandeweg de discussie bleek, dat er breed draagvlak is om de PE-verplichting voor predikanten en kerkelijk werkers goed onder de aandacht te brengen en te houden. Ook over het aanstellen van vertrouwenspersonen was weinig discussie, waarbij wel oog moet zijn voor kleine gemeenten die dit niet altijd zelf kunnen regelen. Helaas kregen de kerkordewijzigingen (rol van breed moderamen classis bij visitatierapport) geen unanieme goedkeuring en gaan deze voor consultatie naar de classes en gemeenten.

Werkgroep seksualiteit

Zaterdagmiddag kwam de rapportage van de werkgroep 'seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties' naar aanleiding van de motie ouderling Molenaar aan de orde. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp koos de voorzitter om dit weer in groepen te bespreken. M.i. ook hier een goede keuze. Geconcludeerd werd dat het gesprek over dit onderwerp met elkaar voeren al winst is. De scribe vroeg aan de werkgroep om de input van de bespreking te verwerken en als werkgroep nog één keer bij elkaar te komen voor een eindrapportage.

De preses ds. Batenburg kon om half 5 deze synodevergadering sluiten nadat we het mooie lied 'vervuld van uw zegen' hadden gezongen. Na afloop gaven we de afscheidnemende synodeleden de hand, bedankten hen voor hun inzet en wensten we hen Gods zegen toe.

Afgevaardigde namens de classis Veluwe,
Jan Smit, ouderling-kerkrentmeester

Laat het Licht schijnen!



verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG)

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 06 2342 4893
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda				
dagelijks		10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag		13.30 tot 15.30 uur	Irene	Gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
elke vrijdag		14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11
elke woensdag en vrijdag		09.00 tot 17.00 uur	Trots	Winkel ABC de Cirkel geopend
maandag	11 dec.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
donderdag	14 dec.	17.30 uur	Irene -Basement	Aan Tafel
maandag	18 dec.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen, Kerstfeest
woensdag	10 jan.	14.30 uur	Irene	Ontmoetingsmiddag 65+
donderdag	11 jan.	17.30 uur	Irene -Basement	Aan Tafel



Kerstconcert Dorpskerk Wilp
Heaven Rejoices
Livinuskoor
met samenzang

Za 16 dec 20.00
Zo 17 dec 15.00

Dirigente/Pianiste: Sandra de Bruin
Organist Reinder Torenbeek

Kaarten 10 euro via
www.dorpskerkwilp.nl

Deur open 30 minuten voor aanvang

WEET JE WELKOM BIJ DE
KERSTDIENSTEN
IN DE **DORPSKERK**
VIEREN, ZINGEN,
BIDDEN, LUISTEREN

KERSTNACHT
24 DECEMBER
22.00 UUR

1^E KERSTDAG
25 DECEMBER
10.00 UUR

Het stiltecentrum is geopend volgens rooster naast de deur
voor *stilte, gebed, kaarslicht*; een moment van ontmoeting met God