



Protestantse Gemeente Twello

kredo

oktober 2023

Werkgroep Eredienst	2
Bij de diensten	2
Rondom de gemeente	5
Opbouwwerk	6
Algemene berichten	7
Omzien naar	7
Aan Tafel!	7
Ontmoetingsmiddag 65+	8
The Chosen	8
Gebedsgroep <i>Jouw verhaal</i>	9
Woorden en gezegdes	9
Kerkenraad	11
Taakgroep Diaconaat/ ZWO	11
Taakgroep beheer	12
Oecumene	13
Prikbord	13
Adressen	15
Agenda	16

Colofon

DORPSKERK

Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES

E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO

Kredo november 2023 komt
uit voor zondag 5 november.

Kopij, liefst per e-mail, moet
binnen zijn **vóór dinsdag 24
oktober 19.00 uur.**

Persoonlijke integriteit

Onlangs werd Ajax-spits Bryan Brobbey racistisch bejegend door een supporter van FC Twente. De hele selectie van de zwalkende Amsterdamse topclub was ontdaan en iedereen sprak er schande van. FC Twente directeur Arnold Bruggink zei dat dit soort teksten niet passen bij de cultuur van zijn club. Zo'n man moet dat zeggen, daar wordt hij voor betaald. Maar het is onzin. Dat racistische groep gebeurt gewoon toch. Het zit ingebakken in de cultuur. De supporter moet het geleerd hebben van de mensen om hem heen, die elkaar er blijkbaar niet op aanspreken en de gedachten erachter niet corrigeren, of 'normaal' vinden.

Ik ben lid van een Heerensociëteit. De leden, meestal van goede komaf en met een respectabele maatschappelijke positie, drinken op de donderdagavond een glas met elkaar en delen wel en wee en lief en leed. Een echte vriendenclub. Toch sta ik met regelmaat verbaasd over wat er, niet eens tussen de regels door, op zo'n avond te berde wordt gebracht. Als woorden de spiegel van de ziel zijn, belooft dat niet veel goeds.

De laatste tijd valt regelmatig het woord "institutioneel." Het wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord bij een ander woord, meestal een -isme: racisme, antisemitisme. Er wordt bedoeld dat een instituut, een instelling, een organisatie, blijk geeft van een bepaalde denkwijze die in het optreden van die organisatie in negatieve zin zichtbaar wordt: institutioneel racisme. Het lijkt erop dat geen instituut in Nederland veilig is voor de verdenking van een institutioneel 'foute' denkwijze. De Belastingdienst, het NOC/NSF, het onderwijs, het leger, de politie, politieke partijen, de regering. Ook kerken liggen onder het vergrootglas. Er komt veel naar boven dat helaas niet bijdraagt aan een positief beeld.

Ik ben erg vóór transparantie. Als je transparant bent, ben je niet bang om je beweegredenen met anderen te delen en ter discussie te stellen. Je vindt ergens iets van, maar geeft die mening op voor een betere. Transparant zijn betekent dat je met elkaar wilt communiceren.

Jezus is volstrekt transparant als hij de vinger legt op misstanden in de samenleving. Hij stelt institutioneel

wangedrag aan de kaak. Dit kostte hem zijn leven: zijn transparantie was heilzaam voor velen, maar bedreigend voor anderen. Maar Jezus zegt er iets bij. Dat mis ik in onze maatschappelijke discussie te vaak. Niet alleen benoemt Hij wat er fundamenteel mis is in de samenleving, hij zegt ook dat ieder mens een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft. Als iets niet goed is, kun je er ook iets van zeggen. Je kunt protesteren, zeggen: "ik doe hier niet aan mee." Dit is wat je geloof zou kunnen noemen. Je geloof staat het je niet toe dat je kwaadspreekt over anderen, een ander veroordeelt, uitsluit, vernedert. Het begint bij jezelf. Jezus zegt: "Je geloof heeft je behouden." Dat is ook: gered, maar vooral: door je geloof onderscheid je je in positieve zin.

Naast de moed om transparant te zijn en misstanden in onze instituties aan de orde te stellen, hebben we behoefte aan geloof als een uiting van persoonlijke integriteit. In je geloof kies je principieel voor het goede en het heilzame en tegen dat wat vernietigt, beschadigt en buitensluit.

Ds. Ary Braakman



De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.



EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT



WERKGROEP EREDIENST

Wil je graag meewerken aan een speelse dienst waarin het anders kan toegaan dan in de 'gewone' kerkdienst? Voor de dienst voor groot & klein van **zondag 19 november** zoeken we mensen die deze dienst mee willen voorbereiden. De eerste voorbereidingsbijeenkomst staat gepland op **2 oktober 's avonds**. Kun je dan niet, maar wil je wel meedoen, laat het me weten. We rekenen op je!

Ds. Menno Valk

verwijderd (AVG). valk@pkn-twello.nl

BIJ DE DIENSTEN



Zondag 1 oktober

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman

*Dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij*

In de dienst van zondag **1 oktober** vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. De cantorij o.l.v. Henk Noordman zal verder muzikale medewerking verlenen en de gemeentezang ondersteunen. Fijn, dat dit weer kan! Van oudsher staat deze eerste zondag in oktober in het kader van Kerk & Israël. Maar ook speelt de gedenkdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) een rol (in lied en gebed).

Ds. Menno Valk



Zondag 8 oktober

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Henk Noordman

In de dienst van **8 oktober** wil ik stilstaan bij de vraag hoe welkom Jezus eigenlijk is.

Wat een rare vraag, denkt u misschien. Het spreekt toch vanzelf dat Hij van harte welkom is. Nou ja, een paar Schriftgeleerden zien hem liever gaan dan komen, maar bij óns ...



O ja? Is dat zo? Laat ik de vraag anders stellen. Hoeveel moeite doen wij om Jezus in ons leven een warm welkom te bereiden? Spannen wij ons daartoe tot het uiterste in? Of willen wij hem in het geheel niet ontvangen en zelfs uit ons leven elimineren? Deze vraag komt op naar aanleiding van de gelijkenis van de wijngaard die staat opgeschreven in Mattheüs 21: 33-43 en 45-46. Een intrigerend verhaal met een confronterende boodschap.

Ds. Ary Braakman



Zondag 15 oktober

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman



Zondag 22 oktober

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: dhr. Egbert Fokkema

Organist: Henk Noordman

De Straatklinkers in bijzondere dienst

Op **zondag 22 oktober** hebben we als gast 'De Straatklinkers' uit Amsterdam. Dit is een daklozenkoor uit Amsterdam, georganiseerd door het straatpastoraat. Dak- en thuislozen en voormalig dak- en thuislozen repeteren elke week in een speciale ruimte van het diaconaal gebouw



van de PKN Amsterdam.

Regelmatig zingen zo'n 10 á 15 deelnemers van dit koor tijdens kerkdiensten. Maar de Straatklinkers treden ook op in buurthuizen of andere speciale gelegenheden.

Er worden religieuze liedjes, Amsterdamse- en zeemansliederen gezongen. Het enthousiasme en de lol 'stralen' van het gezicht van de koorleden. Elke keer als deze Straatklinkers (mee)spelen en zingen, is het optreden verrassend, plezierig en spontaan.

Dit gaat ook in onze Dorpskerk gebeuren. Leden van de groep zingen, dansen, spelen en nodigen kerkgangsters uit mee te doen. Armoe is bekend in het leven van koorleden, maar er is ook plezier en samenzijn. Ze willen als gasten de viering samen met ons opluisteren. Op een voor hen veilige plek. Laat je verrassen! Het wordt een feest!

Een speciaal welkom aan de leden van onze kerkgemeenschap! Maar evenzeer inwoners – jong

en oud – uit Twello en de hele regio. Als bezoekers doen we – vanzelfsprekend - spontaan en enthousiast mee! Met liederen variëren van 'Geef mij maar Amsterdam' en 'Hava Nagila' (Laat ons gelukkig zijn). Of bijvoorbeeld 'het Lied van alle mensen' en 'He's got the whole world in His Hands'.

Onder leiding van John Tyler wordt op 22 oktober een aantrekkelijk feestmenu aangeboden. Ik mag voorgaan en heb er nu al plezier in! Op vrijdag 15 september ben ik, samen met een collega, bij de repetities in Amsterdam geweest en wij hebben meegezongen. Daarna heeft de groep opgetreden op de zogenoemde daklozendag in De Hoftuin bij het gebouw van de diaconie. Het thema was; 'Kijk me aan!' Ook hebben we gezellig samen gegeten en nagepraat.



Iedereen: kinderen, jongeren, ouderen, kortom: mensen van alle leeftijden zijn bijzonder welkom op 22 oktober! Geniet mee van een wel heel bijzondere viering, waarin veel te beleven is! Ik zal tijdens de dienst een aantal beelden vertonen. Hierbij al enkele ervan. Tot kijk!

Na afloop drinken we koffie en thee, etc. Ook luncht het koor in Irene.

Egbert Fokkema T: verwijderd (AVG).



Zondag 29 oktober

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Henk Noordman



Zondag 5 november

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Roel van Oosten

Organist: Henk Noordman

Vervoer naar de kerkdiensten

Janneke Noordman verwijderd (AVG).



De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken. De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

**Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur
Voor alle bewoners!**

05	okt	pastor H. de Jong
12	okt	ds. L. van Hilten
19	okt	dhr. E. Fokkema
26	okt	ds. H. Diermanse
02	nov	pastor H. de Jong



De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, en internet: www.voorstveluwezoom.nl

01	okt	9.30 uur	PKN Nijbroek
08	okt	10.00 uur	PKN Voorst (KVV)
15	okt	10.00 uur	RK Het Boshuis
22	okt	10.00 uur	PKN Twello
29	okt	9.00 uur	RK St. Martinus
05	nov	10.00 uur	PKN Voorst (KVV)

Terugblik op de klompendienst



Genietend van een zonnige zondagmorgen kwam op 3 september een grote groep belangstellenden af op het optreden van Mike Boddé en ds. Ary Braakman tijdens de klompendienst.

De kinderen vonden een plaatsje op een aanhanger toen al de stoelen in gebruik waren en konden het zo prima zien en meemaken.

Mike speelde o.a. delen van de Matteüs-Passion en gaf een alternatieve tekst van het Hooglied.



In de tweegesprekken ging het over waarin je gelooft en vooral in wie je gelooft. En daar dachten de heren verschillend over. Ze waren het er wel over eens dat God echt bestaat.

De collecte werd toepasselijk met klompen opgehaald en bracht een mooi bedrag op voor de Kledingbank Voorst.

Gerit Moll

Terugblik op de startdienst

Wat kwamen er veel goede reacties op de startdienst van 17 september...



Goochelaar Elmar Hofstee vertelde hoe de zieke generaal Naäman tot 2x toe luisterde naar mensen in zijn dienst. Allereerst naar een jonge slavin bij hem thuis (jazeker, dat kon toen nog) en later naar zijn soldaten. Zij hielpen hem om op God en zijn profeet te vertrouwen en zo vond hij genezing. Elmar verlevendigde dit vertrouwen door een goocheltruc waarbij alleen licht ging branden als de kinderen en hij elkaar vasthielden.

Wat was het trouwens fijn, dat er zoveel gezinnen met kinderen gekomen waren en dat kinderen mee wilden helpen! En de vraag die op ons afkwam was: hoe kunnen wij het vertrouwen op de God van Israël, de Vader van Jezus Christus voeden?

Dat kan door goed om ons heen te kijken (het thema was niet voor niets: *Kijk om je heen*) en mensen nabij te zijn en te ondersteunen. Dat kan



bijvoorbeeld door iemand te bemoedigen met de mooie kaart met 'Ik denk aan jou!', die Rosa van der Tang had gemaakt.

Wat de dienst ook feestelijk maakte was het liturgisch bloemstuk uit de hoge hoed.

Het onderdeel 'happen en stappen' na de dienst was zeer goed verzorgd door Albert Lammers en Maaïke Stigter. Bij de fotopuzzeltocht werd door het geanimeerde gesprek onderweg soms bijna een aanwijzing gemist, maar alle groepen kwamen langs de 3 rustpunten, waar wat te eten aangeboden werd. En bij terugkomst in Irene was er tot slot voor iedereen een lekker bolletje boerderij-ijs.

Het was al met al een geslaagde start van het kerkelijk seizoen en ik wil graag allen bedanken die meegewerkt hebben aan de dienst en het naprogramma!

Ds. Menno Valk



WERKGROEP PASTORAAT

RONDON DE GEMEENTE

Gulden Gelderlander

Op 16 september werd op TV Gelderland de huldiging van Marietje Winterman-Vorselman, Voordersteeg 12, als Gulden Gelderlander uitgezonden. De presentator van dit programma, Jochem van Gelder, was reeds op 10 mei afgereisd naar Twello om haar te huldigen voor al haar vrijwilligerswerk op maatschappelijk, politiek en kerkelijk terrein. En dat is niet weinig (zie <https://www.gld.nl/tv/aflevering/de-gulden-gelderlander-aflevering-3/248298> - de eerste 10 minuten). Marietje is kerkrentmeester geweest en heeft de vereniging van de Protestantse Gemeente mede tot stand gebracht. Als kerkelijke gemeente willen we haar daarvoor onze dank brengen en van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding.

Ds. Menno Valk



Alle kleuren van de regenboog



Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: 'Ik ben bij jou' zingt de muziekgroep Sela in het lied "Ik zal er zijn".

Fietsend over de Wilpsedijk, op weg naar Deventer, had ik enkele weken geleden zicht op dit teken van verbond tussen God en de mens. Terwijl ik fietste tussen een nader komende donkere regenlucht en de zon, tekende de regenboog zich prachtig af.

Al trappend bestudeerde ik de boog in de wolken eens goed. Zeven (zichtbare) kleuren heeft een regenboog volgens de theorie. Maar hoe ik ook mijn best deed, het lukte me niet om ze alle zeven te onderscheiden. In eerste instantie leek de boog maar vier kleuren te hebben en met ingespannen uren kwam ik aan zes.



Zien we in ons dagelijks leven wel alle kleuren scherp? De meidengroep K3 had ruim 20 jaar geleden al een hit met het nummer 'Alle kleuren van de regenboog', dat gaat over verdraagzaamheid naar elkaar, ongeacht waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Zien we anderen wel bewust of zijn we geneigd alleen de in het oog springende kleuren te zien?

We hebben ook dit seizoen weer het jaarthema 'Ik ben er voor jou.' In gekleurde letters hangt dit thema boven het liturgisch centrum in onze kerk. Nu nog van papier, binnenkort in kleurige, door cliënten van ABC de Cirkel, geschilderde houten letters. *Ik ben er voor jou* met IK in hoofdletters is God die het verbond dat hij met de mens heeft toont door de boog in de wolken. 'Ik' betekent ook *jij en ik*, onze kerkgemeenschap, de maatschappij. Hoe laten wij zien dat we moeite doen om alle kleuren van de regenboog te zien?

Als kerkgemeenschap organiseren we activiteiten, vieringen en ontmoetingen waarmee we willen laten zien dat we een veelkleurige gemeente zijn. Een overzicht van wat wordt georganiseerd is uitgereikt in de startdienst en staat in de foldermolen in Irene en iedere maand op de agenda op de achterzijde van dit blad.

Als kerkgemeenschap laten we ook zien dat we veelkleurig zijn door ontmoetingen en activiteiten te organiseren samen met anderen. Zo zijn er ontmoetingen tussen kerk en voedsel- en kledingbank. En zijn er iedere vrijdagmiddag ontmoetingen in samenwerking met de bibliotheek bij Meet-in-11. Zo wordt er in samenwerking met de Gemeente Voorst, de bibliotheek, jongeren- en welzijnsorganisaties samengewerkt in de coalitie 'Jaar van Elkaar'. Door deze coalitie is bijvoorbeeld de Vind'et markt georganiseerd die afgelopen juni op ons kerkterrein is gehouden.

Jaar van Elkaar organiseert iedere jaar activiteiten rond *de week van respect*. In deze week gaat het over inclusiviteit, over open staan voor alle kleuren van de regenboog. Een leerling van het Zone-college wil in deze week graag aandacht vragen voor diversiteit en in samenwerking met Jaar van Elkaar zal er in Twello een regenboog(zebra)pad worden aangelegd. Een regenboogpad is een gedeelte van de openbare weg dat is voorzien van de kleuren van de regenboog en aandacht vraagt voor mensen die om hun (gender)identiteit willen worden geaccepteerd. Op 1 november is er een activiteit in Twello gepland. Een route, langs verschillende locaties, leidt naar het tijdelijke regenboogpad. De route eindigt met een ontmoeting in Irene vanaf 19.30 uur.

Als vervolg op deze activiteit komt Elly Lust op 8 december, in samenwerking met de middelbare scholen in Twello, in onze dorpskerk en gaat dan in gesprek, met o.a. jongeren, over inclusiviteit. In de periode van 1 november tot en met 8 december zal op het pad van de Dorpsstraat naar de ingang van de kerk ook een (tijdelijk) regenboogpad te zien zijn.

Een kleurrijke groet,
Rosa van der Tang, opbouwwerker

ALGEMENE BERICHTEN

Weekendiensten

30 sept-1 okt	ds. Menno Valk
7-8 okt	ds. Ary Braakman
14-15 okt	ds. Menno Valk
21-22 okt	ds. Menno Valk
28-29 okt	ds. Menno Valk

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de band met de gemeente willen behouden.

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

Verras hen eens met een kaartje, een bezoekje...!

Weet je iemand die op ons lijstje ontbreekt of zie je een foutje, schroom niet het ons te vertellen



De eerstvolgende maaltijd is op maandag 9 oktober. Je bent vanaf 17:00 uur welkom voor een gezellig samenzijn met een drankje in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Er wordt een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd, afgesloten met een kop koffie of thee. Dieetwensen horen we graag en opgeven kan bij Hetty Harmsen.

De volgende maaltijd is op dinsdag 7 november. Je bent van harte welkom.

Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken.

E: aantafel@pkn-twello.nl verwijderd (AVG).





ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Op woensdag 8 november 2023 is er weer een ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 14.30 - 16.00 uur. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn; kom eens kijken hoe gezellig het is! Het belooft een fijne bijeenkomst te worden, door contact met elkaar en het genieten van een kop thee of koffie met iets lekkers erbij! Ds. Ary Braakman zal de opening verzorgen.

Jacques en Greta de Haij zijn reislustige personen, die er heel wat "afgereisd" hebben. Van deze reizen zijn diverse films gemaakt. Jacques heeft aangeboden om eens een middag te verzorgen en wij maken daar dankbaar gebruik van! Hij zal 2 korte films laten zien van o.a. de Azoren en de stad Lissabon, hij verzorgt ook de toelichting. Dus.....we laten ons verrassen en heten je van harte welkom!

Wilt u zich s.v.p. voor 6 november opgeven bij:
Anneke Haverkamp
Riet van Elden

verwijderd (AVG).

Denkt u ook nog aan het spelletjesuur maandag 9 oktober van 13.00 - 14.00 uur? Ook daarvoor geldt: iedereen is van harte welkom (ook al bent u geen 65+).



Filmmiddagen The Chosen

De eerste filmmiddag is achter de rug en het was weer een boeiende middag.

We hebben gezien hoe Jezus heel anders reageerde op Samaritaanse aartsvijanden dan Zijn discipelen. Hoe Hij juist oog heeft voor de zwakkeren in de samenleving en hen die verdwaald zijn geraakt. Deze voorbeelden geven ons de mogelijkheid om het ook zo te doen en zo Jezus na te volgen.

Tot slot maakt Hij met discipel Johannes een keuze welke boekrol er geopend zal worden in de synagoge. En dan klinken, in een prachtig duet, de volgende woorden uit Genesis 1 en Johannes 1:

Genesis 1: *'In het begin schiep God de hemel en de aarde.'* **Johannes 1:** *'In het begin was het Woord.'*

Genesis 1: *'De aarde nu was woest en leeg.'* **Johannes 1:** *'Het was in het begin bij God.'*

Genesis 1: *'duisternis lag over de oervloed.'* **Johannes 1:** *'het Woord was God.'*

Genesis 1: *'God zei: 'Laat er licht zijn, en er was licht.'* **Johannes 1:** *'Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.'*

Genesis 1: *'het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht.'* **Johannes 1:** *'In het Woord was leven en het Leven was het licht voor de mensen. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.'*

Het was boeiend om te zoeken naar het verband tussen deze twee teksten en we hebben ontdekt dat dit met het *Woord van God* te maken heeft: *God sprak en het was er....* En in dat Woord vinden we de troostrijke belofte dat het Leven het licht is, ook voor ons. Dat Licht wat nog steeds schijnt in de duisternis. En het onrecht en geweld in de wereld, kortom alles wat niet van God is, heeft dat Licht niet in haar macht heeft gekregen. Geweldig toch!

Een keer zo'n boeiende filmmiddag meemaken?
De volgende data voor dit seizoen zijn:

- maandag 16 oktober 2023*
- maandag 13 november 2023*
- maandag 11 december 2023*
- maandag 18 december 2023 – Kerstfeest*
- maandag 22 januari 2024*
- maandag 19 februari 2024*
- maandag 18 maart 2024*
- maandag 15 april 2024*

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Het is sowieso een aanrader om de afleveringen vaker te zien, want iedere keer ontdek je dan weer nieuwe dingen.

Er zijn meerdere manieren om een aflevering te bekijken:

1. Op de smart TV

Op NPOstart vind je elke week een nieuwe aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een smart TV kun je de app van NPOstart installeren en gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPOplus kun je de hele serie nu al zien.

2. Via internet op PC of laptop

Ga naar <https://www.angel.com/watch/the-chosen> en registreer met je emailadres. Klik het seizoen en de aflevering aan die je wilt kijken. De Nederlandse ondertiteling vind je aan de rechterkant van je scherm onder deze knop. 

3. Via de app

Ga met je telefoon of tablet naar www.thechosen.nl en download de app. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op deze knop. Daar kun je de Nederlandse ondertiteling kiezen. De aflevering start daarna vanzelf. Als je een moderne TV of computer hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een groter beeld te hebben. 

Dit klinkt wat ingewikkeld, maar dat valt reuze mee! Er kan ook niets ergs gebeuren als je het probeert. En wellicht kan een handig kleinkind, buurjongen of buurmeisje je helpen.

De volgende filmmiddag is dus op **19 oktober van 15.00-17.00 uur** in gebouw Irene.

Dus weet je welkom en neem je burens mee!

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,

Gerit Moll

E: thechosen@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG).



Vruchten

Na het oogstseizoen vieren we binnenkort de *dankdag voor gewas en arbeid*. Dit is altijd de eerste woensdag in november. Het is een mooi moment om stil te staan bij wat ons gegeven is en wat wij gegeven hebben: *de vruchten*. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend als het lijkt: extreem weer leidt tot minder opbrengsten van de gewassen en ook de factor arbeid is niet meer iets waar we vast op kunnen bouwen.

Het is ook een goed moment om *de vruchten van je eigen handelen* eens te beschouwen. Zijn het goede vruchten en dus tot zegen van de ander? Of zitten er ook slechte vruchten bij, die schade veroorzaken? Het gaat dan om wat je denkt, wat je zegt en wat je doet. Johannes de doper zegt daar iets over in Matteüs 3. Hij roept de Farizeeën op om met hun voortgebrachte vruchten te laten zien dat

ze tot inkeer, tot verandering, zijn gekomen. En hij stelt ook dat de bijl al klaar ligt om de bomen die slechte vruchten voortbrengen om te hakken. Oef, dat is een heftige tekst!

In de gebedsgroep proberen we elkaar te helpen om de goede vruchten voort te brengen en al struikelend lukt dat steeds beter.

Een keer meedoen? Elke maandag van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene. Wil je voorbede laten doen? Stuur even een berichtje of bel even. We bidden graag voor en met je!

Sinds kort hebben we een musicus in ons midden en zingen we vanaf 13.00 uur een half uurtje bij de piano in de kerk. Weet je welkom!

Hartelijke groet,

Gerit Moll

E: gebedsgroep@pkn-twello.nl | verwijderd (AVG).



Woorden en gezegdes

Misschien vraag je je weleens af waar een bepaald woord of gezegde vandaan komt. Het is leuk om dat eens uit te zoeken. Dit keer nemen we het gezegde

'de daad bij het woord voegen' onder de loep.

Je weet vast wel wat deze uitdrukking betekent: *'iets zeggen en het dan ook doen'* of te wel *'doen wat je zegt'*. Dat gaat nogal eens mis en daarom is het goed om het erover te hebben.

Het gaat om de verbinding tussen woorden *'daad'* en *'woord'* en laten deze nu in het Bijbels Hebreeuws hetzelfde zijn: *dabar!* Voor de Joden horen dus daad en woord onlosmakelijk bij elkaar en het is jammer dat dit in onze taal niet zo is.

De geschiedenis leert dat we vaak grote woorden gebruiken en die niet laten volgen met overeenkomstige daden. En ook dat we iets zomaar doen zonder daarover gedacht en gesproken te hebben.

Een ook Jakobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, sprak er al over in de eerste eeuw na Christus. Hij stelde dat geloof zonder daden dood is in Jakobus 2: ...¹⁷*Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.* ¹⁸*Maar iemand zou kunnen zeggen: 'De een gelooft, de ander doet.'* *Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof....'*

Nu denk je misschien dat het prima is dat de één alleen met daden gelooft en de ander alleen met woorden, en dat ze zo samen gelovig zijn. Lees dan de brief van Jakobus maar verder en je zult ontdekken dat dit toch iets anders zit.

Woord bij de daad voegen

Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode van de PKN. Hij schreef o.a. het volgende:

'Niet lullen, maar poetsen'

“Als kind ben ik opgevoed onder de rook van Rotterdam. Mijn middelbare school stond op een steenworp afstand van het Feijenoordstadion. Elke dag fietste ik langs De Kuip. De Feijenoordleus ‘geen woorden maar daden’ herkende ik van huis uit.

Hoewel mijn vader een man van het woord was, hield mijn moeder van aanpakken. Voor haar geldt nog steeds: niet kletsen, maar doen. Of in plat Rotterdams: ‘niet lullen, maar poetsen’. Er moet gewerkt worden. De daad moet bij het woord gevoegd worden...

Hete hoofden en kouden harten

Deze instelling heeft ook in de kerk haar duizenden verslagen. Lezen we al niet in de Bijbel dat het geloof moet blijken uit de werken? De recente geschiedenis heeft aan deze instelling zeker ook volop bijgedragen. Wat is er voor en na de Tweede Wereldoorlog niet eindeloos gepraat over het geloof. Alsof het geloof in sluitende redeneringen gevangen en op formule gebracht moest worden. Het leidde doorgaans tot hete hoofden en koude harten discussies.

Veel daden spreken van geloof

Deze woordenstrijd was geen reclame voor het geloof. Sommigen verloren er zelfs hun geloof door. Velen kozen voor ‘geen woorden, maar daden’. Zij pasten voor al het gediscussieer en kozen voor concreet geloven. Soms binnen, soms buiten de kerk. Concreet door zich in te zetten voor mensenrechten, wereldvrede, zorg om zieke en kwetsbare mensen, enz. Voor geloof dat blijkt uit daden (zie: Jakobus 2:18). Tot op de dag van vandaag spreken daden van veel gelovigen. Het is algemeen bekend dat ‘kerkmensen’ zich meer dan gemiddeld inzetten voor een zorgzame en

vreedzame samenleving. Prachtig. Veel daden spreken van geloof.

Geloofstaal leren spreken

Alleen, om in daden geloof te kunnen horen, moet je vertrouwd zijn met geloofstaal. En hier zit de kneep in onze huidige samenleving. De bekendheid met het christelijk geloof is aan het verdampen. Bijbelverhalen zijn steeds minder bekend. Kerk en geloof worden gezien als iets voor liefhebbers. Privé, voor achter de voordeur. Geloofstaal wordt nauwelijks nog verstaan, terwijl deze taal onmisbaar is om door daden heen geloof te horen. Taal is nodig om daden te kunnen duiden. Taal die woorden geeft aan daden. Geen uit een boekje geleerde formules, maar taal die uit het hart komt. Die soms stamelend, soms vurig, iets verwoordt van wat een mens ten diepste drijft, gaande houdt, inspireert. Van wat en dieper: van Wie je draagt.

Decennialang moest de daad bij het woord gevoegd worden om als gelovige niet in goedkoop en wereldvreemd gepraat te verzanden. De uitdaging waar we nu voorstaan is precies omgekeerd. Om de hartenklop van Gods liefde achter daden te kunnen verstaan, moet het woord bij de daad gevoegd worden. Dit is nog niet zo eenvoudig. Spreken van elke taal, ook van deze, vraagt om oefening. Persoonlijk en met elkaar. De praktijk waar deze taal geleerd wordt is het geloofsgesprek.

Ik nodig je van harte uit om mee te doen met dit geloofsgesprek. Om in de vertrouwdheid van een kleine groep, met elkaar te delen wat je troost en bemoedigt. Om geloofstaal te oefenen en authentieke woorden te vinden die jouw leven glans geven. Om woorden te vinden die anderen helpen jouw leven te horen als een getuigenis.”

Uit: <https://protestantsekerk.nl/verdieping/geloofsgesprek-het-woord-bij-de-daad/>

Tot zover ds. René de Reuver.

Er zijn nog heel veel andere woorden en uitdrukkingen die onder de loep genomen kunnen worden en je zult verrast zijn naar de herkomst ervan. Dus je bent hierbij uitgedaagd om een bijdrage te leveren om deze te ontdekken. Stuur daarvoor een mailtje naar kredo@pkn-twello.nl en we zoeken het uit.

Gerit Moll





KERKENRAAD



Het nieuwe 'seizoen' is begonnen in onze Dorpskerk. Allereerst was er op 3 september traditiegetrouw de Klompendienst. Als gast had



dominee Ary Braakman zijn oud-klasgenoot Mike Boddé weten te strikken, wat een bijzonder evenement opleverde. Er was heel veel belangstelling en mede door het prachtige nazomerweer kunnen we terugkijken op een fijne dienst.

Ook een prachtige beleving was onze eigen startdienst op 17 september. Goochelaar Elmar Hofstee presenteerde niet alleen zijn wervelende goochelkunsten, maar nam ons tevens mee in het verhaal van de melaatse Naäman. Na de dienst kon iedereen die dat wilde, happend en stappend via een puzzeltocht door Twello gaan. Dit alles onder het motto: 'Ik ben er voor jou', het thema dat we nog een seizoen voortzetten. Rosa van der Tang reikte een mooi, duidelijk overzicht uit van allerlei activiteiten die georganiseerd worden in het komende seizoen.

Begin september was de eerste kerkenraadsvergadering. Veel zaken passeerden de revue. We keken vooruit naar de gemeenteavond op 31 oktober. Op de laatste vergadering zijn de meningen gepeild over het in rekening brengen van (een deel van) de kosten van een uitvaart. Op de komende gemeenteavond wordt de notitie

gepresenteerd die de kerkrentmeesters daarover hebben gemaakt.

Daarnaast gaan we een kerkenraadsvergadering wijden aan Kredo en alle overige communicatiemiddelen. Rosa van der Tang maakt een voorstel voor een communicatieplan. Een verandering in Kredo die al direct zal opvallen is de volgende: tot nu toe was het de gewoonte dat onze dominees in de rubriek 'Bij de diensten' alvast een vooruitblik gaven op de diensten waarin ze zelf zouden voorgaan. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om enkele weken vooruit te kijken. Bovendien staat in Dorpskerknieuws ook altijd een inleiding op de dienst van de komende zondag. Dit ervaren de dominees als dubbelop. Besloten is om de rubriek in Kredo te laten vervallen. Mocht er een bijzondere dienst plaatsvinden, dan wordt die wél vermeld.

Natuurlijk kwam ook de jeugd ter sprake. Gelukkig is er een groep die, ondanks drukke werkzaamheden, wil meedenken en meewerken aan activiteiten voor de jeugd.

De kerkenraad is blij dat zich nog steeds veel mensen beschikbaar stellen, om te helpen bij het organiseren van allerlei programmapunten. Daardoor zien we met vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Christy van Duijvenboden, voorzitter



TAAKGROEP DIACONAAT

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

VERKOOP BROODJES GEZOND

Op woensdag 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid, een protestantse traditie die al eeuwen teruggaat! De werkgroep ZWO wil hieraan aandacht geven door de verkoop van broodjes gezond na de dienst van 5 november. Een broodje, belegd met o.a. tomaat, ei en sla kost €2,50. Neem je er twee dan kosten die samen €4,00. De netto-opbrengst is voor de voedselbank. De broodjes worden verkocht onder de toren maar ook in Irene.

Natuurlijk kun je de broodjes ook meenemen voor de lunch thuis! Van harte aanbevolen. Wie zondag 1 november voor de dienst wil meehelpen met het klaarmaken van de broodjes kan zich aanmelden.

De werkgroep ZWO

E: zwo@pkn-twello.nl



TAAKGROEP BEHEER

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Geluid in de kerk.



Al geruime tijd zijn we bezig om het geluid in de kerk zo goed mogelijk te krijgen. De opmerkingen en klachten hebben we meegenomen naar onze leverancier en in de afgelopen maanden/jaren zijn er diverse aanpassing gedaan. Tenslotte zijn er ook in de kerk tijdens een dienst metingen gedaan en aan de hand van de uitslagen daarvan zijn de laatste aanpassingen gedaan. In bijgaande plattegrond (deze hangt ook in de toren) is te zien waar de plekken in de kerk zijn waar de geluidskwaliteit 10% minder is dan in de rest van de kerk. Wat verder nog meespeelt bij de kwaliteit/verstaanbaarheid zijn de volgende zaken:

- Het aantal bezoekers in de kerk.
We zijn bij het inregelen van de installatie uitgegaan van 75 bezoekers. Zijn er minder bezoekers dan zal de galm sterker zijn.
- Goed gebruik van de microfoon.
De juiste afstand tot de microfoon en het juiste tempo van spreken zijn belangrijk voor de verstaanbaarheid. Binnenkort zullen we weer een training organiseren voor degenen die regelmatig gebruik moeten maken van de microfoons.

- Gebruik ringleiding. We hebben een uitstekende ringleiding in de kerk. Als je gebruik maakt van hoorapparaten zet deze dan ook op de ringleiding stand. Je zult merken dat het resultaat verbluffend is. Laat je niet door een audicien verleiden om **geen** ringleidingstand te nemen op je gehoorapparaat. Het is echt de beste manier als je een gehoorapparaat hebt.

Wij gaan ervan uit dat met bovenstaande en de genomen maatregelen het geluidsprobleem tot het verleden behoort. Mochten er toch nog klachten/opmerkingen zijn dan horen wij die als College van Kerkrentmeesters graag.

Verduurzamen Kerk en Irene

Vanuit de provincie Gelderland hebben we het aanbod gekregen om te onderzoeken hoe we ons kerkgebouw en Irene kunnen verduurzamen. Omdat we ook op korte termijn onze Cv-ketels moeten vervangen kwam dit aanbod op een uitgelezen moment. De komende maanden zullen we samen met de provincie dit onderzoek uitvoeren. We zijn benieuwd wat de mogelijkheden zijn. We houden jullie op de hoogte.

Samenwerking ABC de Cirkel

Met ABC de Cirkel (organisatie die dagopvang en dagbesteding organiseert) zijn we in gesprek over de huur van de ruimte waar tot voor kort het uitzendbureau gevestigd was. Veel activiteiten van ABC de Cirkel passen prachtig bij onze gemeente en daarom willen we graag een verdere samenwerking aangaan. Het zou dan ook mooi zijn als ze dicht bij ons gehuisvest zijn. Ook gaan we dan bekijken wat voor werkzaamheden zij verder voor ons kunnen uitvoeren.



En verder

En verder zijn we natuurlijk met veel lopende zaken bezig. Het financiële beheer, onderhoud van de gebouwen, de contacten met de erfpachters, open monumentendag, etc. Genoeg te doen en we zoeken dan ook altijd nog vrijwilligers die mee kunnen helpen. Heb je tijd en talent neem dan contact met ons op.

Collectes en giften plaatselijk kerkenwerk

collectes 2023	
januari	€ 282,80
februari	€ 240,94
maart	€ 301,85
april	€ 384,95
mei	€ 291,90
juni	€ 256,17
juli	€ 312,85
augustus	€ 266,32
03-09-2023 klompendienst	
t.b.v. Kledingbank Voorst	€ 587,65
10-09-2023	€ 38,55
Totaal	€ 2.963,98

giften en legaat 2023	
januari	€ 250,00
februari	€ 10,00
	€ 75,00
maart	€ 500,00
	€ 20,00
	€ 25,00
mei	€ 20,00
legaat	€ 20.000,00
augustus	€ 100,00
september	€ 337,00
Totaal	€ 21.337,00

Iedereen hartelijk bedankt voor de collectes, giften en het legaat.

namens Kerkenraad en CVK,
Gerrit Bokdam, kerkelijk bureau



BIT-lezing 'Verlangen naar God?'

"God is loslaten" zegt priester André Zegveld, die veel functies vervulde binnen de RK-kerk. Nog steeds verdiept hij zich in mystieke teksten en is hij auteur op het gebied van mystiek en christelijke spiritualiteit.

Op dinsdag 10 oktober 2023 komt hij naar Twello om te vertellen over zijn leven binnen en buiten de kerk. We beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

"Loslaten, maar wat blijft er dan over?", kunnen we hem vragen. Vooruitkijkend naar deze avond schrijft hij: "God biedt zich niet ter observatie aan."

In God geloven is: je leven met Hem leven. Maar leven met God: waar gaat het dan over, hoe doe je dat, hoe ziet dat eruit? En vooral: hoe kom je God levender wijs op het spoor? 'Verlangen' is een belangrijk woord. Wij, mensen, zijn wezens die verlangen, met een verlangen van hier naar daar en verder en verder, altijd verder naar wat (simpel gezegd) nog niet het geval is. Met God leven is: naar Hem verlangen, verlangen om echt en helemaal te leven, verlangen naar wat er in je mensenleven werkelijk, onvoorwaardelijk en onoverkomelijk toe doet. Daar moet je dan wel alles voor overhebben, alles wat zekerheid is en biedt. Alles loslaten, tot en met je eigen leven, ook God dus, omwille van God.

Om deel te kunnen nemen verzoeken wij u zich vooraf op te geven, op het volgende mailadres: bi.twello@gmail.com. Entree € 8,-
Adres: Bibliotheek, Marktplein 11, 7391 DH Twello



André Zegveld werkte enige tijd in het onderwijs, was abt in een klooster, begeleidde als geestelijk verzorger honderden ernstig zieke mensen en was parochie-pastor.



PRIKBORD

Mededeling van de Oecumenische Omroep Voorst

Helaas kunt u uw radio voorlopig niet meer afstemmen op VoorstVeluwezoom via de ether met als frequentie 105.3 FM om te kunnen luisteren naar het drie uur durende programma van de Oecumenische Omroep Voorst (OOV), met daarin een uurtje non-stop muziek, daarna een kerkdienst vanuit één van onze kerken uit de gemeente Voorst en het verzoekprogramma (van 11.00 uur tot 12.00 uur). Dit komt omdat de zender voorlopig is uitgeschakeld in Twello. En dat is heel jammer, want we merken dat velen naar o.a. het verzoekprogramma luisteren. Nu de uitzending niet meer via de zendmast in Twello te beluisteren is, merken we dat er veel minder aanvragen voor het verzoekprogramma binnenkomen.

Het programma is op zondagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Hierna wordt de uitzending herhaald tot de volgende zondagmorgen.

Via de volgende kanalen kunt u luisteren: op Ziggo kabelradiokanaal 915 en via KPN-kabelradio kanaal 1168, of via de ether op de zender in Eerbeek met als frequentie 107.5 FM. Tevens is de uitzending te beluisteren op TV: KPN-kanaal 1468, op Ziggo-kanaal 49 of op Delta-kanaal 800.

Ook is de uitzending volgen via internet: www.vorstveluwezoom.nl. Dit werkt als volgt: Wanneer u op de site bent, ziet u 'Luister Live!' staan. U klikt daarop en vervolgens klikt u op de link die vermeld staat en dan kunt de uitzending beluisteren.



Oiko credit: Zelf een toekomst opbouwen met microfinanciering

Voor ons klinkt het zo gewoon: een bedrijf opzetten met behulp van een lening van de bank. Een plan overleggen, ambities uitspreken en het startkapitaal wordt overgemaakt. Dat geldt toch voor iedereen? Voor veel ambitieuze mensen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika gaat dat helaas niet op. Zij kunnen zelfs geen bankrekening openen, laat staan een lening afsluiten. Toch willen ze niets liever dan zelf een bedrijf opzetten of hebben ze geld nodig om hun bedrijf te professionaliseren, zodat ze hun eigen geld verdienen, hun kinderen naar school kunnen gaan en de gemeenschap mee kan profiteren.

Precies voor die mensen, in meerderheid vrouwen, is er microfinanciering via Oikocredit. Oikocredit verstrekt leningen aan lokale partners met een sociale doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toegang tot passende financiële middelen voor het opzetten, professionaliseren of verduurzamen van een bedrijf.

Wat is microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer. Het doel van microfinanciering is mensen zelf laten werken aan hun toekomst. Vaak is €50 tot €500 al genoeg om een bedrijf te beginnen of te laten groeien. Omdat het om een kleine lening gaat, is de looptijd van een microkrediet relatief kort, meestal een maand of zes.

Impact van microkrediet

Met microkrediet worden mensen bereikt die geen toegang hebben tot een gewone bank. Het effect van microkrediet op het leven van de ontvanger is groot:

- de ondernemer kan zelf een beter bestaan opbouwen
- de hele familie gaat erop vooruit
- positief effect op de omgeving en de werkgelegenheid

Meer dan geld geven

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen worden steeds opnieuw gebruikt om een microkrediet aan een ondernemer te lenen. Zo blijft hetzelfde geld steeds nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen geholpen. U kunt al beleggen vanaf €200.

Wereldwijde organisatie

Oikocredit is een van de grootste sociale investeerders in microkrediet, landbouw en duurzame energie ter wereld en is ruim 45 jaar geleden voortgekomen uit een idee van de Wereldraad van Kerken. Met een netwerk van meer dan 500 partners hebben we zo impact op de levens van 32 miljoen mensen in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Oikocredit Nederland, opgericht door de Nederlandse Raad van Kerken, is een van die landelijke verenigingen die het werk van Oikocredit in Nederland onder de aandacht brengt. Dankzij onze 6.000 leden kunnen wij ons werk doen. Oikocredit Nederland heeft een ANBI-status. Vanaf €20 per jaar kunt u lid worden van de vereniging.

Voor meer informatie bezoek:

<https://www.oikocredit.nl/werkwijze>



van delen word je rijker

verwijderd (AVG).

Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condolences
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 06 2342 4893
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda

dagelijks		10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag		13.30 tot 15.30 uur	Irene	Gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
elke vrijdag		14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11
dinsdag	3 okt.	19.30 uur	Irene	Avond voor werkers in pastoraat met pastor Hein de Jong
maandag	9 okt.	13.00 tot 14.00 uur	Irene	Spelletjesuur met kinderen Oase
maandag	9 okt.	19.30 uur	Irene	Kerkenraad
donderdag	12 okt.	20.00 uur	Irene	Werkgroep Eredienst
maandag	16 okt.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
dinsdag	31 okt.	19.30 uur	Irene	Gemeenteavond
donderdag	2 nov.	16.00 tot 18.00 uur	Dorpskerk	Lichtjesmoment

BIT-lezing

‘Verlangen naar God’

André Zegveld

dinsdag 10 oktober

20.00 uur

inloop vanaf 19.30 uur

Entree € 8,-

Bibliotheek

Marktplein 11, 7391 DH Twello

aanmelden bi.twello@gmail.com

The CHOSEN

kijk hoe JEZUS leefde

de man die een wereldwijd fenomeen werd



filmmiddagen
gratis toegang

15.00-17.00 uur

18 september 2023

13 november 2023

18 december Kerstfeest

22 januari 2024

18 maart 2024

16 oktober 2023

11 december 2023

19 februari 2024

15 april 2024

gebouw Irene, Dorpsstraat 8 Twello



Protestantse
Gemeente Twello

Het stiltecentrum is geopend volgens rooster naast de deur
voor *stilte, gebed, kaarslicht*; een moment van ontmoeting met God