



Protestantse Gemeente Twello

kredo

juli-augustus 2023

Rooster diensten	2
Bij de diensten	4
Rondom de gemeente	5
Opbouwwerk	6
Algemene berichten	10
Omzien naar	10
Wij gedenken	11
Aan Tafel!	11
Ontmoetingsmiddag 65+	12
Jouw verhaal	12
The Chosen	13
Kerkenraad	13
Diaconaat	15
Oecumene	15
Ledenadministratie	16
Prikbord	16
Breïnbrekers	18
Adressen	19
Agenda	20

Colofon

DORPSKERK

Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES

E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO

Kredo september 2023 komt uit voor zondag 3 september. Kopij, liefst per e-mail, moet binnen zijn **vóór dinsdag 22 augustus 19.00 uur**.

Worstelen

Een man vindt op een dag de cocon van een vlinder. Hij pakt hem op en neemt hem mee naar huis en legt hem in de vensterbank. Na een paar dagen ontstaat er een opening in de wand van de cocon. Gebiologeerd blijft de man staan kijken. Dat doodse ding leeft blijkbaar! De cocon scheurt verder open en een vlinder worstelt zich steeds een stukje verder naar buiten. Tot het lijkt alsof het niet verder gaat. De vlinder worstelt, maar zit vast in de cocon! De man kan het niet aanzien en besluit te helpen. Hij pakt een schaar en knipt voorzichtig de rest van de cocon open. Nu kan de vlinder zich losmaken. De man vindt dat hij het goed heeft aangepakt. Het zou toch jammer zijn geweest als de vlinder in de cocon was blijven steken en misschien wel zou zijn doodgegaan. Nu is hij vrij en kan hij leven!



Maar de vlinder heeft een gezwollen lijf en verfrommelde vleugels. Om eerlijk te zijn: het ziet er niet uit en het lijkt in niets op die mooie vlinders die de man vaak in zijn eigen tuin van bloem naar bloem ziet fladderen. Misschien moet hij het even de tijd geven? Net als sommige mensen heeft deze vlinder wat meer tijd nodig. Hij verwacht dat de vlinder elk moment zijn vleugels zal uitvouwen en vol nieuwsgierige energie zal wegvliegen. Maar dat gebeurt niet. De rest van de dag niet en ook de dag erna niet. Met grote inspanning kruipt de vlinder rond op de vensterbank en sleept daarbij zijn verfrommelde vleugels en zijn dikke lijf met zich mee. Hij is niet in staat om te vliegen. Het is een ongelukkig gezicht. Wat jammer, denkt de man, dat de natuur zo wreed kan zijn. Misschien zou hij er goed aan doen de vlinder uit zijn lijden te verlossen...? Na een paar dagen is de vlinder dood en ligt in een hoekje van het raam, naast de geraniums.

De man bedoelde het goed. Dat lijdt geen twijfel. Hij zag de worsteling van de vlinder om zich te bevrijden uit zijn geboorteschil. Zijn intentie om dat mooie dier te helpen was oprecht en te goeder trouw. Maar wat hij niet wist, is dat het bij het ontpoppen van een vlinder altijd zo gaat. Als hij uit de cocon is gekropen, zoekt hij een rustig plekje en gaat ondersteboven hangen. Zo kan hij bloed in zijn vleugels pompen, zoals je een ballon of een luchtbed opblaast. Dan kan hij vliegen.

Zoals met de vlinder, zo gaat het soms in ons eigen leven. We worstelen om te worden wie we mogen zijn en die worsteling kost soms veel inspanning. Lang niet altijd is onze ontpopping ook een direct succes. Hoeveel kreukels en deuken lopen we niet op in het leven? Hoe vaak zien wij onszelf of zien anderen óns als lelijk en onaantrekkelijk? Niet de moeite waard. We kruipen maar wat rond in plaats dat we de vrijheid tegemoet vliegen. Het kan een lange weg zijn om tot de volle rijkdom van het leven te geraken – en sommige mensen lukt dat helaas nooit.

Soms hebben we in het leven zo'n worsteling nodig om tot de kern van ons bestaan te komen. Als ons leven zonder obstakels zou verlopen, dan zouden we net als de vlinder invalide zijn en nooit kunnen vliegen. Ik wens dat God ons op onze levensweg tot onszelf zal laten komen en dat Hij voor ons geen obstakel zal zijn, maar ruimte geeft om te worden wie we mogen zijn.

Een fijne zomertijd gewenst!

ds. Ary Braakman



zondag 2 juli

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Jan Kleinbussink

Rondom 4/12 dienst

In het koor van de Dorpskerk 11.30 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Kerk-op-schootviering kinderen 0 t/m 5-6 jaar



zondag 9 juli

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Jan Kleinbussink



zondag 16 juli

10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Reinder Torenbeek



zondag 23 juli

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Teun Kalter



zondag 30 juli

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: dhr. E. Fokkema

Organist: Teun Kalter

Thema: *Boodschappen doen? Alles is gratis!*



zondag 6 augustus

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: andere muzikale invulling



zondag 13 augustus

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk

Organist: Jan Kleinbussink



zondag 20 augustus

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: drs. E.J. Jonker, De Bilt

Organist: Jan Kleinbussink





zondag 27 augustus

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Organist: Jan Kleinbussink
medewerking van cantorij

Vervoer naar de kerkdiensten

Janneke Noordman verwijderd (AVG).



De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl

02 juli	10.00 uur	PKN Wilp (KVW)
09 juli	10.00 uur	PKN Terwolde
16 juli	10.00 uur	RK Het Boshuis Klarenbeek
23 juli	09.30 uur	PKN Nijbroek
30 juli	10.00 uur	PKN Twello
06 aug.	09.00 uur	RK St.-Martinus Duistervoorde
13 aug.	10.00 uur	PKN Wilp (KVW)
20 aug.	10.00 uur	PKN Terwolde
27 aug.	09.30 uur	PKN Nijbroek
03 sept.	10.00 uur	PKN Twello



zondag 3 september, Klompendienst

Marktplein 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman

Nadere gegevens nog niet bekend



De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken. De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur Voor alle bewoners!

06	juli	pastor H. de Jong
13	juli	ds. M.H. Valk
20	juli	pastor R. Pragt
27	juli	ds. L. van Hilten-Matthijssen
03	aug.	pastor H. de Jong
10	aug.	ds. M.H. Valk
17	aug.	dhr. E. Fokkema
24	aug.	dhr. R. Pragt
31	aug.	ds. A. Braakman
07	sept.	pastor H. de Jong

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.

Van de redactie

Ruim een kwart eeuw lang heeft Tine Fokkema een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van elke Kredo. Haar sterke kanten heeft ze trouw ingezet om over kopij te mailen en te bellen, Kredo samen te stellen en teksten te corrigeren. En als wij opmakers dan het concept klaar hadden ging Tine er nog een keer met de stofkam doorheen om de laatste foutjes te verbeteren.

Als Kredo op de mat ligt is niet meer te zien hoeveel uren zorgvuldig correctiewerk hieraan vooraf is gegaan. Van een correct dienstenrooster tot taalkundig goed lopende zinnen: Tine deed dat allemaal!

Deze Kredo is voor Tine de laatste waaraan ze meewerkt: ze gaat met welverdiend pensioen en dat gunnen we haar van harte! Tine, heel hartelijk dank voor je jarenlange trouwe inzet. Dank je wel dat we gebruik mochten maken van je zorgvuldigheid, communicatiekwaliteiten en taalkundig gevoel.

We gaan je missen, maar weten ook dat we je mogen vragen als we taalkundig advies nodig hebben.

redactie Kredo, Roel Hessels en Gerit Moll



WERKGROEP EREDIENST



EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT

BIJ DE DIENSTEN

EEN BELOFTE MAAKT SCHULD,
EEN INGELOSTE BELOFTE GEEFT DANKBAARHEID

Zondagen 2, 16 en 23 juli en 6 en 13 augustus

In de zomermaanden laat ik vaak het leesrooster los. Ik zit te denken over (een cyclus) diensten naar aanleiding van de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Tien geboden. Een oude belofte naar aanleiding van een gemeenteavond...
ds. Menno Valk

Op **zondag 9 juli** zal ik voor de laatste keer voor mijn vakantie voorgaan. Ik stel me voor om dan een derde 'onbekende profeet' voor het voetlicht te brengen. Nahum deze keer. Aangenaam. Zoals zo



*de profeet Nahum,
James Tissot 1836 – 1902*

vaak is de biografie onduidelijk, de boodschap echter kraakhelder. Nahum verkondigt dat God wraak zal nemen. Maar niet zoals mensen wraak nemen: oog om oog en tand om tand. Wraak om uiteindelijk je recht te halen. De wraak van God is de consequentie van Zijn belofte om recht te doen. Om recht te doen moet er eerst een aantal dingen rechtgezet worden: er moet ruimte gemaakt worden voor de liefde van

God. Want de Heer is liefdevol, maar laat niet alles ongestraft. Parallellen met verstandig leiderschap doemen op. Is dit een te menselijke 'invulling' van Gods liefde? Maakt de profeet van God meer een wijze vader? We gaan ermee aan de slag. Stof tot overwegen genoeg.

ds. Ary Braakman

Zondag 30 juli

Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen, ook mensen van wie niemand dat weet of vermoedt. Gezinnen, maar ook alleengaanden, moeten de gang maken naar de voedsel- of kledingbank. Vakantie houden is er voor veel mensen niet (meer) bij. Kinderen laten sporten, naar de muziekschool of op paardrijden gaan ook niet. In zulke gevallen worden vaak smoesjes verzonnen als 'alibi' om niet te gaan.

Schoolgaande kinderen krijgen op veel plaatsen al ontbijt op school. Vakantiegeld - als dat er is - is vaak al van tevoren uitgegeven.

In het programma *Steenrijk, Straatarm* wisselen arme mensen met paren die het buitengewoon goed hebben. Maar een dergelijke uitwisseling is slechts voor enkelen weggelegd.

Veel ouders met kinderen moeten het doen met een zeer beperkt weekbudget.



Het leek me goed om op een zondag als deze, waarop ik niet alleen gemeentelid, maar ook gastvoorganger ben, eens stil te staan bij de geschetste problematiek.

Of beter gezegd bij het appèl dat op ons allemaal wordt gedaan om zodanig naar elkaar om te zien en met elkaar te delen wat ons (wel) gegeven is!

Maken dat medemensen in onze omgeving ook (weer) blij en gelukkig zijn. Ons land biedt mijns inziens die mogelijkheden en kansen volop!

Veel meer nog dan in landen in Afrika, delen van Azië of elders waar ook tekorten in zeer schrijnende vorm zijn.

En in landen waar vreselijke oorlogen gaande zijn en de situatie niet alleen mensonterend is, maar waar 'niets meer hebben' bewoners wanhopig maakt.

Graag sta ik met jullie stil bij teksten uit Jesaja en uit Marcus waar we handvatten krijgen om elkaar te helpen en ook zelf blij en bemoedigd te worden.

Als voorlopig thema heb ik gekozen:

'Boodschappen doen? Alles is gratis! En je krijgt nog manden vol 'brood' mee voor onderweg!'

Egbert Fokkema

Op **zondag 20 augustus** hoopt drs. E.J. Jonker uit De Bilt opnieuw als gastpredikant bij ons voor te gaan. We hopen op een goede dienst met hem.

Zondag 27 augustus is de eerste zondag na mijn vakantie dat ik weer voorga.

verismo 👍

Terug uit Italië, waar we in de buurt van Lucca zullen verblijven, de geboorteplaats van de bekende componist Puccini. Hij wordt gerekend tot de artistieke stroming van het *verismo*, die – wat toen nieuw was – de sociale misstanden van zijn tijd aan de orde stelde, armoede, met name. Met een beetje creativiteit kun je zeggen dat Jezus ook tot het *verismo* gerekend kan worden. Hij stelt de armen van zijn tijd centraal en is met pastorale ontferming over hen bewogen. God is een partijganger van de armen. In Marcus 7 lezen we dat Jezus een blinde zijn gezichtsvermogen teruggeeft. De mensen die er getuige van zijn, zijn opgetogen: dit is bevrijding! Nu de man weer kan zien, kan hij weer deelnemen aan het echte leven. Dat maakt hem een rijk mens.

ds. Ary Braakman

Op **zondag 3 september** vindt de inmiddels traditionele Klompendienst plaats, buiten op het Marktpllein. Het wordt een bijzondere dienst, die het midden houdt tussen een optreden, een voorstelling en een hagenpreek. Te gast is die morgen zanger, pianist, cabaretier en componist **Mike**



Boddé, die samen met mij zal 'voorgaan'. Mike was in Rotterdam een klasgenoot van mij. We gaan aan de slag met het Bijbelboek Hooglied en stellen de liefde centraal. Want dat hebben we nodig in deze liefdeloze tijden. Ook stellen we vragen. Over God en over onszelf. Het wordt een heel bijzonder gebeuren op 3 september. Prikkelend, uitdagend, met veel muziek, een tikje humor en met ernst. Wij hebben er nu al zin in. Kom kijken en luisteren en beleef het mee!

ds. Ary Braakman

September 2023						
Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

startzondag

Startzondag

Op **zondag 17 september** starten we met elkaar het nieuwe kerkelijke seizoen met een dienst voor jong en oud in de Dorpskerk. We hebben een gast uitgenodigd, die ons (ook de kinderen en jongeren) op bijzondere manier met het thema van de dienst in contact zal brengen. Je snapt: daarover kunnen we nu natuurlijk nog niet te veel verklappen, maar dat je het vast weet! En verder is het niet de bedoeling om direct na de dienst naar huis te gaan, maar evenmin om alleen met elkaar in Irene koffie, thee of limonade te drinken. Maar het wordt ook niet meteen een dagvullend programma. De middagmaaltijd kan weer thuis genuttigd worden 😊...

Kortom: **zet 17 september in je agenda**. Tot dan!?

Namens de voorbereidingsgroep,
ds. Menno Valk



WERKGROEP PASTORAAT

RANDOM DE GEMEENTE



De lerende gemeenschap

We hechten eraan om het 'lerende' aspect in en buiten de gemeente te vergroten. Wat weten we eigenlijk van de Bijbel en van vele thema's uit het geloof? En waarop is wat wij weten gebaseerd? Er is een startnotitie opgesteld onder de titel "De lerende gemeenschap" met het doel om samen te investeren, te zoeken en te ontdekken. De plannen zijn volop in ontwikkeling en worden nog besproken met de kerkenraad. Je zult er de komende tijd zeker meer van horen.

de predikanten



Emmaus, Janet Brooks-Gerloff, 1992

Zomergroet

Het jaarthema van het nieuwe seizoen is hetzelfde als afgelopen jaar: *Ik ben er voor jou*.

Ik ben er! Zo maakt God zich bekend aan Mozes en vraagt hem vervolgens om met God mee te werken aan zijn plan: de bevrijding van het geknechte volk van Israël in Egypte.

De zomergroet van dit jaar gaat uit van deze belofte en dit appèl. In de zomermaanden wordt deze groet namens onze Protestantse Gemeente bij alle gemeenteleden bezorgd door de wijkcoördinatoren en contactpersonen (met een praatje en/of bezoeking). Fijn, dat zij zo handen en voeten geven aan het thema! Bedankt.

Zomerbloemengroet

In juli en augustus willen we de gemeenteleden ook uitnodigen om mensen die niet in Twello en directe omgeving in een woonzorginstelling of verpleeghuis wonen op te zoeken met een kaartje en een bloemetje. Zo laten we hen weten dat we hen als gemeente niet vergeten.

Net als vorige jaren coördineert Trix Nokkert-Schoneveld deze actie. Op **zondag 16 juli** zal zij na afloop van de dienst klaarstaan met briefjes met de namen en adressen van bovengenoemde gemeenteleden.

Verder zullen bloemen gebracht worden naar de Martinushof, de Hofstede, Martha Flora en September als groet van onze Protestantse Gemeente aan alle bewoners.

Iedereen die aan deze actie meewerkt, en zeker Trix als coördinator: hartelijk dank!

Namens de werkgroep Pastoraat,
ds. Menno Valk

Een gebed voor de zomer

*Dat gezegend is
deze tijd van groei en bloei.*

*Dat gezegend is
deze periode van minderen en loslaten.*

*Dat mijn rennen
wandelen*

*en mijn dadendrang
genieten worden.*

*Dat juist nu
vriendschapsbanden
sterker worden.*

*Dat ik de tijd neem
stil te staan bij
hetgeen mij draagt.*

*Dat ik leef
in verbondenheid met mijn ziel
en met respect voor mijn lichaam.*

*Dat ik geniet
van wat mensen mij bieden
en van wat de natuur mij schenkt.*

*Dat het een tijd zal zijn
waarin ik ga met
de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde.*

Peter Dennem



Rijkdom

Op een zonnige zondagmiddag in mei wandelde ik samen met mijn wederhelft een route in en rond Twello. Tijdens

de wandeling kwam het woord 'rijkdom' bij me bovendrijven.

We wandelden door het groen dat overal aan het ontluiken was en langs de bloemenpracht in bermen en slootkanten. De route voerde ons langs verschillende landgoederen en buitenplaatsen. Wat een rijkdom aan natuur herbergt Twello.

Zichtbaar in de vele grote huizen, appartementen en percelen en de wijken aan de randen van het dorp is de, eveneens aanwezige, financiële rijkdom.

Googelend op het woord *rijkdom* kom ik termen tegen als welvaart, weelde, vermogen en financiële middelen. Maar ook 'welzijn', wat we zouden kunnen vertalen naar 'ik ben wel'. Dat laatste klinkt voor mij ook meer als innerlijke rijkdom en lijkt meer aan te sluiten bij 'ware rijkdom' zoals die in Lucas 12: 21 wordt beschreven.

Uiteindelijk gaat het om de vraag of een mens 'rijk is in God', dat is: of hij de ware rijkdom in zijn leven heeft gevonden bij God.

Tot ware rijkdom behoren ook de open harten en handen om anderen, mensen, dieren en de natuur in Gods wereld te doen delen in onze overvloed.

Afgelopen kerkelijk seizoen hebben we, mogelijk wat bewuster, ware rijkdom kunnen delen door de werken van barmhartigheid. Als we ware rijkdom hebben gevonden bij God mogen we met open hart delen, zoals in het jaarthema doorklinkt:

Ik ben er voor jou!

Met open handen hebben we afgelopen jaar speelgoed en voedsel ingezameld voor de voedselbank. Met open harten en handen zijn we bereid mee te denken en mee te doen om de aarde te verduurzamen en armoede (ook ver over de grenzen) tegen te gaan.

KLEDINGRUIJL
loesje@loesje.nl www.loesje.nl

**DE SCHAPEN
IN DE WEI
VOELEN DE BUI
AL HANGEN**

Loesje

Mooi voorbeeld van dit laatste zijn de activiteiten die hebben plaatsgevonden rond 'de naakten kleden'. Een weekend lang 'kleding met een verhaal', een weekend vol kleding, ontmoeten en delen.

In onderstaand verslag zie en lees je hoe dat gegaan is en wat je gemist hebt!



'vuile was' hangt buiten



gezellige drukte



nog mooier maken



gratis kleding pimpen



ik durf op de 'catwalk'



onverwachte talenten

Zaterdag 3 juni wisten velen de Vind'et Markt bij gebouw Irene te vinden.

De markt was door onze kerk georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek, ABC de Cirkel en Mens en Welzijn Voorst.

's Morgens om 9.00 uur werden de 20 kramen bezorgd en hingen Noëlle en ondergetekende,

later geassisteerd door Wim, al in de regenpijp om de lijn met 'vuile' was op te hangen. Later op de ochtend werd met hulp van de helpende handen van Saskia, Tonnie, Lyda, Kim (Mens en Welzijn), Marian (Bij de Bieb), Mieke en Cock gebouw Irene omgetoverd tot een aantrekkelijke markt.

Twintig kramen lagen vol met tweedehandskleding, zelfgemaakte kettingen en tassen van afvalmateriaal lagen te wachten op de bezoekers, die vanaf iets voor twee uur aan kwamen lopen. De dames van ABC de Cirkel verkochten, onder toezienend oog van Anne-Wil, zelfgemaakte producten, gemaakt van materialen die daarmee een tweede leven krijgen. Ook Kledingbank Voorst presenteerde zichzelf en kon na afloop huiswaarts met heel veel, door kraamhuurders gedoneerde, kleding.

De rode loper voor de Vind'et ontwerp modeshow lag uitgerold voor de ingang van Irene. Ladyspeaker was onze eigen predikant Ary Braakman, die zonder voorbereidingstijd toch een mooi verhaal wist te vertellen bij elk ontwerp. Stand-in mannequin Noëlle liep over de rode loper of ze nooit anders heeft gedaan.

Janieke van Dijk won de 1ste prijs van de ontwerpwedstrijd, georganiseerd door Kim Arntzen, met haar prachtige gepimpte spijkerbroek.

Binnen stonden zowel traditionele Soedanese als Molukse kleding geëxposeerd waar het verhaal achter de kleding verteld werd door dames uit het betreffende land.

De verkleed- en schminkhoek, geleid door Yvette Klomp en moeder, waren in trek bij de kinderen en na het schminken konden de kinderen snel langs de fotohoek voor een professionele portretfoto door de heren van de fotogroep van ABC de Cirkel.

Om 16.00 uur werden de handen weer uit de mouwen gestoken om Irene weer hetzelfde aanzien te geven als voor 09.00 uur die ochtend. Wim besteeg de ladder om de vuile was te verhangen naar de hoofdingang van de kerk.

Om 18.00 uur trokken allen moe, maar voldaan, huiswaarts. We kunnen terugkijken op een succesvolle, zonnige, verbindende dag die volop in het teken had gestaan van (tweedehands) kleding, ontmoeten en delen.

Ook in de zondagochtenddienst stond 'de naakten kleden' centraal.



Julie hadden als gemeenteleden trouw gehoor gegeven aan de oproep om twee stuks kleding mee te nemen om na de dienst te ruilen. Ary had een mooie liturgie in het thema samengesteld.

Een filmpje over jonge vrouwen in de kledingindustrie in Bangladesh, met werkdagen van 14 uur en net genoeg loon om in leven te blijven, doet beseffen hoe achteloos we kleding in de winkel kopen.

Mieke vertelde over de reis van een lichtblauw wollen vestje. Van een schap in Peru, naar wol in China, de kledingindustrie in India en verkocht aan winkels over de hele wereld. De reis werd gevisualiseerd door een bol wol kris/kras door de kerk over te gooien waarbij de vangende personen de plekken vertegenwoordigde van Peru naar eindbestemming Twello.

Jojanneke vertelde vervolgens het verhaal over haar initiatief van de kledingruiltas. Een tas die rondgaat onder belangstellenden en waar je kleding uit mag halen die je leuk vindt en waar je kleding in terug stopt die al (te) lang werkloos in je kast hangt. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer gebruik en plezier van tweedehandskleding. Info is op te vragen bij Jojanneke Voorthuis.

Na de dienst, bij de koffie, werd vrolijk gesnuffeld tussen de meegebrachte kleding en gingen enkelen met een nieuwverworven kledingstuk naar huis.

Daar de kledingbank zaterdag al een overvloed aan kleding had ontvangen is de overgebleven kleding van zondag naar de kringloopwinkel gebracht om daar een tweede leven te krijgen.

Wat een rijkdom om samen als gemeenteleden uit dorp en kerk zo'n waardevol weekend te beleven!

De opbrengst van de kraamhuur, vrijwillige bijdrage (pot op de bar) en collecte zondag 4 juni komen ten goede aan SAVE Jeugdbescherming

De rijkdom van het samen ervaar ik ook bij mijn wekelijkse ontmoetingen met cliënten van ABC de Cirkel. ABC de Cirkel biedt dagbesteding en re-integratietrajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op verschillende momenten door het jaar maken we al gebruik van elkaars diensten. Zo waren bijvoorbeeld de lampions bij de kerstwandeling en lekkere baksels op de Vind'et markt gemaakt door cliënten. Er wordt ook heerlijk gekookt door cliënten en je kunt (afhaal)maaltijden bij ABC de Cirkel bestellen. Je kunt er ook terecht voor verstelwerk.

Als vertegenwoordiging van de kerk gaan Ary en ondergetekende regelmatig op de koffie in Jachtlust, waar ABC de Cirkel is ondergebracht, en proberen we betekenis momenten te creëren. Wekelijks geef ik na de koffie een half uur 'rust door bewegen'. Op muziek wordt gezamenlijk bewogen/gedanst. Bewegingen en muziek staan in het teken van er mogen zijn. Een bonte verzameling van mensen met halfzijdige verlamming, autisme, een angststoornis, moslims, stagiaires, mannen en vrouwen, sluit wekelijks aan. Het enthousiasme over deze activiteit is overweldigend en wordt ervaren als verbindend. Er zijn inmiddels cliënten die speciaal op de donderdagochtend langskomen om mee te dansen.

Met open harten en handen ontvangen en delen we tijdens het dansen ware rijkdom.

Ik voel me een gezegend mens.

Rosa van der Tang, opbouwwerker

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de band met de gemeente willen behouden.

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

ALGEMENE BERICHTEN

Weekenddiensten

1-2 juli	ds. Menno Valk
8-9 juli	ds. Ary Braakman
15-16 juli	ds. Menno Valk
22-23 juli	ds. Menno Valk
29-30 juli	ds. Menno Valk
5-6 aug.	ds. Menno Valk
12-13aug.	ds. Menno Valk
19-20aug.	ds. Menno Valk
26-27aug.	ds. Ary Braakman



ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Op woensdag 9 augustus is er weer een ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 14.30 – 16.00 uur.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is.

Het belooft een fijne bijeenkomst te worden door contact met elkaar en het genieten van een kopje thee of koffie, daarna een glaasje met iets lekkers erbij.

Fijn dat Menno de opening wil verzorgen.

Wij willen graag dat je je vóór 7 augustus opgeeft bij Anneke of mij.

Als iemand het leuk vindt om iets voor te dragen dan kan dit natuurlijk.

Namens het pastorale team:

Anneke Haverkamp

Riet van Elden

verwijderd (AVG).



Gebedsgroep *Jouw verhaal*

Getuigen of overtuigen?

We voelen dat er verschil is tussen deze twee woorden, maar hoe dan?

Het woord *overtuigen* heeft voor sommigen een negatieve klank, die vaak is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Iets met 'doordrammen' of 'je gelijk halen'. En wat te denken van de bordjes naast voordeuren waarop staat: 'aan de deur wordt niet gekocht', om je te beschermen tegen opdringerige verkopers.

Er zit een kern van waarheid in deze uitdrukkingen. En in een discussie is het toch vaak juist onze bedoeling om 'ons gelijk te krijgen' en als 'winnaar' over te blijven?

Het woord *overtuigen* komt in de Bijbel nauwelijks voor. En als het er al staat, dan vaak in de context dat iemand overtuigd is geworden van zijn of haar zonde.

Het woord *getuigen* heeft te maken met het verhalen van wat er is gebeurd. En dit dan natuurlijk

op waarheid gebaseerd. Het woord *getuigen* komt wel vaak in de Bijbel voor. Zie bijvoorbeeld het verhaal over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Na de ontmoeting gaat ze terug naar de stad. Daar zegt ze: *'29Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?'* *30Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe.'* (zie Johannes 4: 29-30). Ze vertelt dus wat er is gebeurd, wat ze heeft meegemaakt en wat ze heeft ontdekt. Ze stelt de retorische vraag 'zou dat niet de Messias zijn?'

En dat heeft resultaat, want de mensen gingen de stad uit om naar Jezus te gaan luisteren. Het verhaal gaat verder en we lezen vanaf vers 39: *'In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: 'Hij weet alles van mij.'* *40Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen.* *41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei;* *42ze zeiden tegen de vrouw: 'Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.'*

Het mooie van het woord *getuigen* is dat het een werkwoord en tegelijk personen aanduidt: *dus als je getuigt bèn je een getuige!*

**GETUIG ALTIJD
VAN GOD,
DESNOODS
MET WOORDEN**



En dat oefenen we regelmatig in de gebedsgroep. We roepen elkaar op om te vertellen wat je mee hebt gemaakt en zoeken daarin de interactie van God met ons. We ontdekken, in soms ogenschijnlijk kleine dingen, de veranderingen waar we om gebeden hebben. Dat

vergt oefening, maar is zo heilzaam: het brengt je bijna vanzelf naar een leven in dankbaarheid.

Het geeft ons ook ontspanning. We hoeven niemand te *overtuigen*, maar het is meer dan genoeg dat we van Gods daden *getuigen*. De Heilige Geest zorgt wel voor de *overtuiging*, het geloof.

Lees Handelingen 1: 8 maar eens: *'Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'*

Een keer meedoen? Weet je welkom! Elke maandag van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene. Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We bidden graag voor en met je!

Hartelijke groet,
Gerit Moll

verwijderd (AVG).

The Chosen, filmmiddagen



Tijdens de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking werden afleveringen van The Chosen vertoond. In een megagrote tent keken en luisterden honderden jongeren ademloos naar de inspirerende verhalen van Jezus.

De reacties na afloop waren overweldigend:

- * *ik wil hier veel meer van zien*
- * *wat is Jezus een geweldig voorbeeld*
- * *zo wil ik ook leren omgaan met anderen*

We kijken uit naar het nieuwe seizoen van The Chosen in Twello. Wat zullen we gaan zien? Hoe gaat Jezus in nieuwe situaties om met de mensen om Hem heen? Met de discipelen, de burgers, de kerkelijke leiders, de Romeinse machthebbers? In de nabesprekingen proberen we dichtbij de woorden uit de Bijbel te komen. We zijn blij dat onze predikanten Menno Valk en Ary Braakman beurtelings de filmmiddagen bijwonen en hopelijk begrijpen we zo nog meer van Gods bedoeling met Zijn volk, met ons, met de wereld.

De data t/m december 2023 zijn:

- **maandag 18 september**
- **maandag 16 oktober**
- **maandag 13 november**
- **maandag 11 december**
- **maandag 18 december – kerstspecial**

save
the
dates

Heb je nog nooit van *The Chosen* gehoord? Vraag het eens na bij een van de deelnemers! Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Ga met je telefoon of tablet

naar www.thechosen.nl en download de app. Je hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op de knop 'download'. Daar kun je de Nederlandse ondertiteling downloaden. De aflevering start daarna vanzelf. Als je een moderne tv of computer hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een groter beeld te hebben. Dat is wat ingewikkelder, maar wellicht kan een handige buurjongen of buurmeisje je helpen.

NIEUWSGIERIG? Bekijk het **VOORPROEFJE** op de **WEBSITE** en **Facebook** van de **Dorpskerk Twello** via deze link: <https://pkn-twello.nl/the-chosen-s2>



Ook op NPO Start vind je elke week een nieuwe aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een smart-tv kun je de app van NPO Start installeren en gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPO Plus kun je de hele serie nu al zien.

In de editie van september van het blad Petrus komt een artikel over The Chosen in Twello. Wil je dat lezen neem dan nu een gratis abonnement op dit magazine via:

protestantsekerk.nl/aanmeldingPetrusMagazine

De eerste middag is dus op **18 september van 15.00-17.00 uur** in gebouw Irene.

Dus weet je welkom en neem je burens mee!

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,

Gerit Moll

E: thechosen@pkn-twello.nl verwijderd (AVG).



KERKENRAAD

Met de vakantieperiode voor de deur schrijf ik dit laatste bericht van het seizoen 2023-2024.

Kredo

Allereerst is daar de weemoed, doordat dit het laatste nummer van Kredo is waaraan Tine Fokkema zal meewerken. Na meer dan 25 jaar neemt ze nu afscheid.

Al eerder schreef ik over haar lange staat van dienst, waarin Kredo is uitgegroeid tot het informatieblad dat het nu is. In die 25 jaar is er van

alles en nog wat veranderd op het gebied van communicatie. Het is een mogelijkheid om de kerkinformatie voortaan digitaal te gaan doen. Daar heeft de kerkenraad echter van afgezien. Nog heel veel van onze leden stellen de informatie op papier erg op prijs.

Hoe dan wel? Voorlopig willen de redactieleden Gerit Moll en Roel Hessels nog een poosje doorgaan. Een bedankje aan hen aan het einde van weer een seizoen van mooie Kredo's, is zeker ook op z'n plaats. Rosa van der Tang, onze opbouwwerker, heeft aangeboden ook mee te willen werken. Daarnaast gaat de kerkenraad zich buigen over een meer inclusieve vorm van communicatie, waarin Kredo, Dorpskerk-Nieuws, de website en sociale media een plekje moeten krijgen. Na de vakantie hoort u er meer over.

**EN TINE, NAMENS ONS
ALLEMAAL: DANK VOOR HET ZO
LANG MAKEN VAN ONS
KERKBLAD!**



Gemeenteavond 23 mei 2023

Naast de gebruikelijke agendapunten als: jaarrekeningen en het verslag van de vorige vergadering, was er het punt: beleid rouw- en trouwdiensten.

Er is van gedachten gewisseld over de vraag of daar een financiële vergoeding voor gevraagd moet gaan worden. Deze input hebben we meegenomen in de kerkenraadsvergadering van 13 juni en het college van kerkrentmeesters gevraagd om met een voorstel te komen.

Open Kerkendag

Op tweede pinksterdag organiseerde de Stichting Open Kerkendag voor het eerst een landelijke Open Kerkendag. Ook wij hadden onze Dorpskerk daarvoor aangemeld. Die was geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur. Ieder uur waren er twee medewerkers aanwezig om over onze kerk te vertellen. Tevens was er een mooie folder gemaakt. In totaal zijn er 14 bezoekers geweest, ook van buiten Twello; niet slecht voor een eerste keer. Er is besloten om een volgende keer samenwerking te zoeken met de andere kerken in de gemeente Voorst, om wellicht een route te maken en om ruim op tijd te beginnen met publicaties.

Vind'et markt

Op zaterdag 3 juni vond de Vind'et markt plaats. Wat een schitterend festijn was dat! Het was prachtig weer, waardoor de leuke opstelling van de kraampjes buiten op het grasveld goed tot haar recht kwam. Er was van alles te doen, ook voor kinderen. De doelen werden ruimschoots bereikt:

- bekendheid van onze kerk;
- duurzaamheid door tweedehands kleding;
- aansluiting bij het jaarthema doordat de kleding voor een zacht prijsje werd verkocht;
- samenwerking met andere organisaties in het dorp.

Aansluitend vond op 4 juni een kerkdienst plaats die ging over het thema: de naakten kleden. Rosa van der Tang schrijft hierover uitgebreider in Kredo.



Noodopvang asielzoekers

Zoals je weet heeft een groepje vanuit de kerkenraad zich beziggehouden met deze materie. Tot nu toe zonder succes, doordat er, ondanks naarstig zoeken, geen opvangplekken beschikbaar zijn. De kerkenraad heeft ook contact gezocht met alle andere kerkgenootschappen in de gemeente Voorst. Alle zijn doordrongen van de noodzaak, want dagelijks worden we in het nieuws geconfronteerd met beelden van asielzoekers. Op een bijeenkomst van alle kerkgenootschappen, georganiseerd door de gemeente Voorst op 15 juni jl. in het gemeentehuis, werd dringend gevraagd om hulp van de gemeente bij het vinden van huisvesting. De burgemeester zei zich bewust te zijn van de problematiek. Zij verwachtte binnenkort de vraag om medewerking van de rijksoverheid. De kerkenraad ziet op dit moment geen andere mogelijkheid dan om dit onderwerp in de pauzestand te zetten.

Armoedebeleid

In dezelfde bovengenoemde bijeenkomst werd voorlichting gegeven over het armoedebeleid. Er zijn allerlei regelingen om mensen die niet (goed) kunnen rondkomen te helpen. Alleen: mensen hebben vaak grote schroom om ervoor uit te komen dat zij hulp nodig hebben. Ben jij in zo'n situatie beland: aarzel vooral niet om hulp te zoeken; er is financiële steun mogelijk via de gemeente Voorst. Daarnaast: ook de kerkenraad wil zo nodig helpen. Door de privacywetgeving krijgen we echter geen gegevens meer vanuit de gemeente Voorst. Om een voorbeeld te geven: aan het einde van het jaar wil de diaconie mensen verblijden met een kerstpakket of een gift. Via via horen de diakenen soms welke mensen die hulp goed kunnen gebruiken, maar het is ook mogelijk om zelf contact te zoeken. Het e-mailadres van de diaconie staat op het gele achterblad van Kredo.

Diensten Grotenhuis

Sinds alle coronamaatregelen zijn afgeschaft, zijn de diensten op donderdagavond ook weer toegankelijk voor de bewoners van de omliggende woningen van het Grotenhuis.

Klompdienst en Startdienst

Noteer alvast in je agenda: 3 september: Klompdienst. De startdienst voor het nieuwe seizoen valt op 17 september. Elders in Kredo, op blz. 5, leest u daar meer over.

Organist

Volgens de laatste berichten gaat het goed met Henk Noordman. Hij is in Zwolle geopereerd en alweer enige tijd thuis. Heel fijn is dat allerlei organisten uit de omgeving zich beschikbaar stellen om voor Henk in te vallen. Dat is voor hem een geruststelling. We wensen hem een verder spoedig herstel toe.

Bij het schrijven van mijn eerste bijdrage voor Kredo als voorzitter, in januari jl. schreef ik dat ik de vorige voorzitter niet kon evenaren in lengte. Inmiddels hoop ik dat de redactie niet schrikt van de omvang van dit verhaal.

Namens de kerkenraad wens ik iedereen een heel goede zomer toe.

Met een hartelijke groet,
Christy van Duijvenboden



TAAKGROEP DIACONAAT

Voedselbank

Producten voor de voedselbank kun je deponeren in de winkelwagen in het stiltecentrum. De ingang is aan de achterzijde van het kerkgebouw.

De openingstijden zijn:

maandag van 10.00 tot 15.30 uur
dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur



OECUMENE

BIT-lezing dinsdag 19 september 2023, 20.00 uur door Saïda Aoulad Baktit: 'Van schoonmaakster tot islamitisch geestelijk verzorger'

Saïda Aoulad Baktit werkt als islamitisch geestelijk verzorger in het Radboudumc in Nijmegen. In haar presentatie zal zij vertellen over haar leven en werk. Zij is vijf jaar oud wanneer ze in 1974 als dochter van een gastarbeider van Tanger naar Nijmegen verhuist. Zoals voor veel Marokkaanse meisjes is een traditioneel huwelijk op jonge leeftijd haar perspectief en werkelijkheid. Saïda wil echter meer in het leven. Ze is nieuwsgierig, sociaal en leergierig. Dan vindt zij werk als schoonmaakster in het Radboudumc in Nijmegen. Al snel vallen haar kwaliteiten en inzet op als tolk. Ze volgt een opleiding en wordt de eerste islamitisch geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Een unieke pioniersfunctie die Saïda met veel enthousiasme invult bij de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat. In haar baanbrekende werk vraagt ze aandacht voor specifieke rituelen en gedachten van moslims omtrent ziekte, dood en palliatieve zorg. Tijdens de avond zal Saïda ook de film 'Ik heb een dokter in Marokko' laten zien waar zij aan heeft meegewerkt, over hoe mensen vanuit de islam tegen ziekte en gezondheid aankijken.

Entree € 8, - Adres: Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 7391 DH Twello

Om deel te kunnen nemen verzoeken wij je om je vooraf op te geven op E: bi.twello@gmail.com



*Over de inleider:
Saïda Aoulad Baktit is een veelgevraagd spreker op congressen en symposia. Ze is actief binnen de moslimgemeenschap. Als eerste vrouw heeft Saïda plaatsgenomen in de commissie Moskeebesturen Nijmegen. Ook zet Saïda zich al jaren positief in voor de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims.*



TAAKGROEP BEHEER

LEDENADMINISTRATIE

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.



PRIKBORD

Voor de liefhebber

Ik kreeg een stapel maandbladen aangereikt, 'De Fakkel', van 1996 t/m 2006 van de Hervormde Vrouwen Groep HVG. Er staan interessante artikelen en overwegingen in, niet alleen voor vrouwen.

Gratis af te halen of ik breng ze naar je toe.

Jan Boneschansker

verwijderd (AVG).

interessant en gratis!

kerk in actie

Gezocht: collectanten voor de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie

Van maandag 20 november t/m zaterdag 25 november organiseert Kerk in Actie voor het vierde achtereenvolgende jaar haar landelijke huis-aan-huiscollecte.



Dit jaar haalt Kerk in Actie met haar huis-aan-huiscollecte geld op voor kinderen in Oekraïne. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Kerk in Actie helpt hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen, zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken.

Om deze huis-aan-huiscollecte in Twello en Teuge tot een succes te maken zijn er (nieuwe) collectanten nodig. Doe je mee? Attendeer ook anderen op deze vraag naar collectanten voor deze huis-aan-huiscollecte. Er zijn maar 2 voorwaarden waaraan je hoeft te voldoen

- je ondersteunt het collectiedoel, 'een hoopvolle toekomst voor Oekraïne'.
- je ondersteunt het werk van Kerk in Actie. Kerk in Actie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht namens de protestantse kerken in Nederland.

De afgelopen jaren was deze huis-aan-huiscollecte bestemd voor de hulp aan kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Erna Koers heeft deze jaren de huis-aan-huiscollecte gecoördineerd. Ze heeft mij gevraagd om de coördinatie van haar over te nemen, omdat haar gezichtsvermogen dit werk steeds moeilijker maakt. Erna, bedankt voor de coördinatie de afgelopen jaren.



Bertus Stevens

verwijderd (AVG).

5 jaar classicale vergadering Veluwe

Het is goed om te gedenken en dankbaar stil te staan bij wat God geeft. We hebben daar verschillende redenen voor.

- de classicale vergadering Veluwe bestaat vijf jaar
- onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, is benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar
- onze preses, Martin Morsink, treedt aan het einde van dit jaar af en wordt opgevolgd door ds. Gerben Westra
- de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, ds. Erik Schuitemaker, is benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar

Grote Kerk in Harderwijk 22 september 2023

- ontvangst vanaf 14.30 uur
- aanvang viering 15.00 uur
- na afloop ontmoeting 17.30 uur
- buffet in De Wheme (naast de kerk)

Opgave vóór 7 september: cvVeluwe@kpnmail.nl



De Grote Kerk van Harderwijk is een kruisbasiliek in gotische stijl. De eerste delen stammen uit de 14^e en 15^e eeuw. Er is veel te zien. Hierboven zie je een stukje van de kruisbogen. Tijdens de informele ontmoeting is er gelegenheid voor een rondleiding met een gids.

We vinden het fijn om u en jou te ontmoeten. Van harte welkom!

verwijderd (AVG).

In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.

Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 06 2342 4893
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda

maandag t/m donderdag	zie blz. 15	Stiltecentrum	Actie Voedselbank	
elke maandag juli en aug.	13.30 tot 15.00 uur	Irene	gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>	
elke vrijdag juli en aug.	14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11	
donderdag	6 juli	19.00 tot 20.00 uur	Irene	oecumenisch meditatie-uur
dinsdag	11 juli	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!
donderdag	3 aug.	19.00 tot 20.00 uur	Irene	oecumenisch meditatie-uur
woensdag	9 aug.	14.30 tot 16.00 uur	Irene	ontmoetingsmiddag 65+
woensdag	16 aug.	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!
maandag	18 sept.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	filmmiddag The Chosen
dinsdag	19 sept.	20.00, inloop 19.30 uur	Bibliotheek	BIT-lezing Saïda Aoulad Baktit

Zoek je gezelschap en gezelligheid?

WEET JE WELKOM!



KOFFIE, THEE EN EEN PRAATJE
elke vrijdag 14.00 uur, Bibliotheek



SAMEN ETEN en DRINKEN

dinsdag 11 juli en woensdag 16 augustus
17.00 uur, gebouw Irene
Aanmelden, zie blz. 11



ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder

woensdag 9 augustus 14.30 uur, gebouw Irene
Aanmelden, zie blz. 12

Zoek je verstillings en ontmoeting met God?

WEET JE WELKOM!

EREDIENST

zingen, bidden, luisteren
elke zondag 10.00, Dorpskerk



Gebedsgroep *Jouw verhaal*

GODS VERHAAL EN JOUW VERHAAL

elke maandag 13.30, gebouw Irene
(maand juli in Stiltecentrum)
Info, zie blz 12

Oecumenisch meditatie-uur

VERSTILLING VANUIT DE BIJBEL

donderdag 6 juli en 3 augustus
19.00 uur, gebouw Irene

WEET JE WELKOM!

Het stiltecentrum is een plek voor *stilte, gebed, kaarslicht*; een ontmoeting met God.
Geopend van maandag t/m donderdag. Voor openingstijden zie blz. 15