



Protestantse Gemeente Twello

kredo

januari / februari 2023

Rooster diensten	2
Bij de diensten	3
Wergroep jeugd,pastoraad	5
Rondom gemeente	6
Algemene berichten	9
Omzien naar	10
Wij gedenken	10
vredesactie	12
Aan tafel	13
The Chosen	13
Groene kerk	14
Kerkenraad	14
Diaconaat	18
Oecumene	19
Taakgroep Beheer	20
Kerkrentmeesters	23
Ledenadministratie	24
Prikbord	25
Adressen	27
Agenda	28

Colofon

DORPSKERK
Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES
E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO
Kredo maart 2023 komt uit
voor zondag 5 maart. Uw
kopij, liefst per e-mail, moet
binnen zijn **voor dinsdag 21
februari 19.00 uur.**

Ik zal er zijn (voor jou)

Dit jaar hebben we een jaarthema. Een banner bij de Dorpskerk vestigt hier de aandacht op. Als je het grote doek zo ziet, dan lijkt het nogal pretentius. Alsof onze gemeente er in deze geseclariseerde wereld voor iedereen wil en kan zijn. Maar dat wordt niet bedoeld.

Het thema wijst ons in eerste instantie op Gods Naam, zoals Mozes die bij de brandende doornstruik te horen krijgt: 'Ik zal er zijn' (Exodus 3: 14). Mozes krijgt de opdracht om naar Egypte te reizen om bij de farao te pleiten voor vrijlating voor het volk Israël. Een hele opdracht. Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen? Maar als steun in de rug krijgt hij van God de verzekering dat God met hem meegaat en er ook voor hem zal zijn. Gaandeweg zal God zijn Naam waarmaken. Net als in Mozes' tijd is God voor ons niet zomaar te traceren. Maar geloof zet ons op weg, om net als God er te zijn voor anderen.

In de Middeleeuwen zijn zo de 7 werken van barmhartigheid ontstaan. Zes van deze werken worden in Matteüs 25: 35-36 genoemd: hongerenden eten en dorstigen drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Aan deze reeks werd het begraven van de doden toegevoegd. En in 2016 voegde paus Franciscus er nog een achtste werk aan toe: het gemeenschappelijk huis behoeden (behoud van de schepping).



In 2017 kreeg de jonge kunstenaar Egbert Modderman de opdracht om voor de kooromgang van de Martinikerk in Groningen de werken van barmhartigheid te schilderen. Voor het bezoeken van de zieken koos hij het verhaal van de verlamde (Marcus 2:3-12). Meestal wordt het moment geschilderd waarop zijn vier vrienden hem naar beneden laten zakken door een opening in het dak van het

huis waar Jezus zich bevindt. Modderman kiest echter voor het moment waarop zij besluiten om hun vriend naar Jezus te brengen. Ze hebben gehoord dat hij over genezende krachten beschikt. We zien vastberadenheid in de gezichten van de vrienden, maar ook twijfel. En de zieke? Het is net alsof hij er zelf nog verlamder door wordt. Hij lijkt er niet op te durven hopen dat dit hem zal helpen.

Net als de verlamde en zijn vrienden zijn wij kwetsbare mensen. Ons geloof is vaak doorspekt met twijfel, angst en wanhoop. Zal God, zal Jezus er voor ons, onze geliefden, onze wereld zijn? En 'helpt' dat dan? Maar er is iets (Iemand?) dat (die) ons inspireert om er voor anderen te zijn, om nabij te zijn, te helpen, ons in te zetten. Omdat we vertrouwen dat op deze weg naar en met anderen echte toekomst mogelijk wordt. Ik wens je ook toe dat je in het nieuwe jaar 2023 mag ontdekken dat i/Iemand er voor jou zal zijn.

ds. Menno Valk



zondag 15 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorgangers: Menno Valk en Egbert Fokkema
TOP2000-kerkdienst



zondag 22 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Thema: *Doe goed, zoek recht*
Samen met Molukse Evangelische Kerk:
Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen
m.m.v. muziekgroep Ambon Manisé



zondag 29 januari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorgangers: ds. Ary Braakman en
Rosa van der Tang

Organist: Henk Noordman
Thema: **GELUK!**

Dienst voor groot en klein



zondag 5 februari- werelddiaconaatsondag

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman
dienst van Schrift en Tafel



zondag 12 februari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Ary Braakman
Organist: Henk Noordman



zondag 19 februari

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Hanneke Diermanse
Organist: Henk Noordman



**zondag 26 februari- eerste zondag
Veertigdagentijd**

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Dorpskerk 17.00 uur – Taizédienst

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman



**zondag 5 maart- tweede zondag
Veertigdagentijd**

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Vervoer naar de kerkdiensten

Janneke Noordman T: 06 4142 2557

  **kerkdienstgemist.nl**

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.
De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl



De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl

15 januari	10.00 uur	PKN (KVW) Voorst
22 januari	10.00 uur	PKN Twello
29 januari	09.30 uur	PKN Nijbroek
05 februari	09.00 uur	RK St. Martinus Duistervoorde
12 februari	10.00 uur	PKN (KVW) Wilp
19 februari	10.00 uur	RK Het Boshuis Klarenbeek
26 februari	10.00 uur	PKN Terwolde
05 maart	10.00 uur	PKN Twello

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst.

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur	
19 januari	dhr. E. Fokkema
26 januari	ds. H. Diermanse
2 februari	pastor H. de Jong
9 februari	ds. M. Valk <i>dienst van Schrift en Tafel</i>
16 februari	pastor R. Pragt
23 februari- 2 maart	ds. A. Braakman
9 maart	pastor H. de Jong dhr. E. Fokkema



EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT



WERKGROEP EREDIENST

BIJ DE DIENSTEN

15 januari
voor jong en oud



voor deze dienst zijn jullie van harte welkom in ons Top2000 kerkcafé: de Dorpskerk. De dienst begint om 10.00 uur, maar bij de inloop is er vanaf 9.45 uur al muziek.

Vorbereidingsteam Top2000

Top 2000-dienst

Op zondag 15 januari is het zover! Onze eerste Top2000-kerkdienst met dj Menno Valk en dj Egbert Fokkema. We gaan luisteren naar popsongs die iets in onze geloofsbeleving kunnen betekenen. Speciaal

Gebedsdienst voor de eenheid van de christenen

Net als vorig jaar houden we samen met de Molukse Evangelische Kerk een gebedsdienst in de Dorpskerk. Dit keer op **zondag 22 januari**. Het thema van de dienst: 'Doe goed, zoek recht' (ontleend aan Jesaja 1: 17) is ons aangereikt door de Raad van Kerken in Minnesota (VS). Een deel van de bevolking van Minnesota bestaat uit nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse en inheemse mensen. Het idee dat witte mensen superieur zijn ('white supremacy') heeft als een gif veel schade kunnen aanrichten en gezorgd voor onderdrukking tot op de dag van vandaag. Daarbij denken we ook aan de excuses voor het slavernijverleden van Nederland die minister-president Mark Rutte op 19 december heeft uitgesproken.

Was de dienst vorig jaar nog online, gelukkig kunnen we nu echt bij elkaar komen. We zijn blij dat **de Molukse zanggroep Ambon Manisé** ook nu weer medewerking zal verlenen. We hopen dat we zo samen in geloof kloven kunnen overbruggen.

ds. Menno Valk

Op zondag 29 januari staat een dienst voor Groot en Klein op de rol.

Dat wil zeggen: een dienst waarin we hopelijk wat minder grijze haren zullen zien. De toonzetting van de dienst is eenvoudig, maar daarom niet minder waardevol. Het thema? GELUK! Dat past wel in deze sombere tijden vol oorlogsverhalen en ontevredenheid. Maar wat is geluk eigenlijk? Een ding? Een dier? Een mens? Een stemming? Een gevoel? En kun je zelf iets doen aan geluk, voor jezelf of voor een ander?

We bereiden de dienst voor met een aantal ouders en kinderen, dus het móet wel leuk en bijzonder worden. Laten we van geluk spreken dat we veel creatieve mensen in onze gemeente hebben – en dat er genoeg geluksvogels zijn die op deze zondag komen horen en beleven wat we ervan gemaakt hebben.

ds. Ary Braakman en Rosa van der Tang

Zondag 5 februari is als vanouds **wereld-diaconaaatszondag**. Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoten door geld in te zamelen. Nu willen we aandacht schenken aan de nood van mensen in dat land. In het kader van het jaarthema gaat het om 2 werken van barmhartigheid: hongerenden eten en dorstigen drinken geven. Is dat nog nodig in de moderne tijd?

We lezen Matteüs 14: 13-21 over 'de wonderbare spijziging' en die uitroep van Jezus: 'geven jullie hun te eten'. Hoe gebeurt het wonder dat allen te eten hebben? We zullen in de dienst ook zelf brood en beker met elkaar delen

Verder nemen in deze dienst vier gemeenteleden



afscheid als ambtsdrager: *Jan Boneschansker, Bert Hokken, Mieke Koers en Piet Ruijsbroek*. Een hele aderslating voor de kerkenraad, maar het is goed dat mensen na verloop van tijd hun ambt

ook weer kunnen afleggen. We willen Mieke, Piet, Bert en Jan van harte bedanken voor hun inzet en werk en wensen hen alle goeds toe!

ds. Menno Valk

In de dienst van **zondag 12 februari** wil ik opnieuw aandacht besteden aan een 'onbekend' Bijbelboek. Eerder stond de profeet Haggai al centraal, nu proberen we samen dichterbij Habakuk te komen. De centrale vraag van deze profeet is waarom zoveel onschuldige mensen door (het) kwaad worden getroffen. Habakuk trad op en profeteerde rond 600 v.Chr. maar deze vraag is ook in onze dagen razend actueel. En de profeet is natuurlijk niet de enige die hem stelt. We hebben ons allemaal weleens – of regelmatig – afgevraagd: waarom? Of er een antwoord is? Ik vrees van niet. Maar dat is geen reden om er niet samen met elkaar over na te denken, aan de hand van liederen, teksten en gebeden.

ds. Ary Braakman

Op **zondag 19 februari** verwelkomen we ds. Hanneke Diermanse uit Bathmen als gastpredikant. We hopen een mooie dienst met haar te hebben.

Op de **eerste zondag van de Veertigdagentijd, 26 februari**, stelt het leesrooster ons voor om Matteüs 4: 1-11 te lezen: in de woestijn stelt de duivel Jezus op de proef. Zo was de duivel al vanaf het begin van de schepping: Gods bedoelingen in een kwaad daglicht stellen (vgl. Gen. 3). Hoe komt het toch dat deze duivel zo'n weerklink vindt in/bij ons?

ds. Menno Valk

Op dezelfde zondag, **26 februari**, maar dan om **17.00 uur**, wordt er ook weer eens een **Taizédienst** gehouden. Dat is een dienst met die eigensoortige, 'mantra-achtige' liederen uit dat oecumenische klooster in Frankrijk met gebeden, lezingen en stilte (zonder overdenking). Hopelijk lukt het om ook instrumentalisten bereid te vinden om de dienst muzikaal op te luisteren en de zang te begeleiden.

ds. Menno Valk

Zondag 5 maart: Wat gebeurt er eigenlijk bij de verheerlijking op de berg (Matteüs 17: 1-9)? Hebben de drie leerlingen nu werkelijk Mozes en Elia gezien? Hoe konden ze hen herkennen (aangezien er geen afbeeldingen van waren)? En hoorden ze letterlijk Gods stem? Of is dit een visioen, zoals in het Grieks in vers 9 staat. Hoe dan ook: deze ervaring maakt grote indruk op hen. Dat Jezus verlicht wordt doet me denken aan het verlichte gelaat van Mozes (Exodus 34: 29-34). Is God zo aanwezig? En kunnen wij in onze leefwereld ook zoiets meemaken?

ds. Menno Valk



**WERKGROEP EREDIENST EN
WERKGROEP JEUGD**

Fijn dat het weer kon dit jaar!

Na een paar jaar gehinderd te zijn door lockdowns en afstand houden, kon dit jaar weer een kerstactiviteit worden georganiseerd voor groot en klein.

Vanuit de werkgroep Eredienst en werkgroep Jeugd kwam het initiatief voor een kerstwandeling op 24 december. Vlak na de zomer werden door een afvaardiging van de werkgroepen al plannen gemaakt voor vorm en inhoud van de tocht.

De uitvoering had nog wel wat voeten in de aarde. Ezels, muzikanten, zangers, figuranten, iedereen bleek een volle agenda te hebben op kerstavond en geen tijd te hebben om op pad te gaan naar de stal.

Een kartonnen ezel (en os) en digitale muziek boden een alternatief. Jozef en Maria (Willemijn en Joris) hadden de stal - bij de schapenweide - gelukkig wel weten te bereiken. Ze hadden er, met hulp van enkele vrijwilligers, een warm onderkomen van gemaakt en Hanna had gezorgd voor gepaste kleding.



Om 16.00 uur vertrok de stoet gemeenteleden, met een door cliënten van ABC de Cirkel gemaakte lampion in de hand, vol verwachting vanaf onze Dorpskerk richting de stal. De route was door vrijwilligers gemarkeerd met lichtjes en met



kerststerren. Vooraan de stoet liep koning Cock met ster en licht om de weg te wijzen en herder Willemien was de hekkensluiter van de stoet.

Onderweg, nabij het Grotenhuis, klonk kerstmuziek en kwamen zij onze verse voorzitter en enkele

engelen (Aafke en Femke) tegen die wat lekkers uitdeelden. Bij de stal werd iedereen opgewacht door herbergier Jan en kon een blik in de stal worden geworpen. In het weiland bij de stal werden door jong en oud luidkeels enkele kerstliederen ten gehore gebracht. Het lied 'Knoop het even in je oren!' was op de adventszondagen al in de Dorpskerk geoefend onder aansporing van Rita. Het 'Halleluja, Gloria, Ere zij God' kwam er dan ook enthousiast uit.

Op de route terug naar de Dorpskerk werden bij het Grotenhuis voor bewoners en aanwonenden ook nog enkele kerstliederen gezongen. Menig hoofd verscheen voor het raam of gluurde over een balkonrand.

Terug bij de Dorpskerk werd de menigte begroet door de door Gerrit geproduceerde klanken van een midwinterhoorn. Bij door vrijwilligers in kerstsfeer aangeklede kraampjes kon een beker warme chocolademelk of glühwein worden genuttigd. Rond 17.30 uur kon iedereen, de kinderen met uitgedeeld knutselpakketje in de hand, weer huiswaarts op weg naar de kerstnacht(dienst).

De voorbereiding en deze gezellige tocht - met fantastisch weer - is op de gevoelige plaat vastgelegd door razende reporter Jan (Boneschansker) en terug te zien op website en Facebook. (zie ook op de laatste bladzij)

Alle vrijwilligers en wandelaars die mee hebben gewerkt om een succes te maken van de kerstwandeltocht, hartelijk dank!

Werkgroep eredienst en werkgroep jeugd



WERKGROEP JEUGD

Actie voedseldoos

Naast de spontane actie van ds. Braakman om speelgoed(dozen) in te zamelen voor kinderen die in een situatie van armoede leven is in december ook de Actie voedseldoos gestart door de werkgroep Jeugd.

Daar de verschillende dozen en acties mogelijk voor verwarring zorgen, geven we nog een keer toelichting op de Actie. Voedseldoos.

Met de Actie voedseldoos van de Kerk in Actie worden de voedselbanken geholpen om hun klanten het hele jaar door te voorzien van basisvoedsel-pakketten. Op de dozen staat een boodschappenlijstje met de benodigde producten. Armoede is een actueel thema waar ook onze jongeren zelf of in hun omgeving mee te maken kunnen hebben.

Samen willen we dan ook zoveel mogelijk dozen vullen. Ook als je de (groot)ouder(s) van jeugd bent zou het fantastisch zijn als je meehelpt met het vullen van de dozen.

Op 11 maart staat de excursie voor de jeugd naar de voedselbank gepland en kunnen ze de dozen daar zelf afleveren.

De lege dozen zijn te vinden in het stiltecentrum, naast het winkelwagentje van de voedselbank. Gevulde dozen kunnen ook weer in het stiltecentrum worden neergezet. We zorgen dat de dozen worden opgeslagen tot de excursie naar de voedselbank. In verband met het op 11 maart geplande bezoek aan de voedselbank is de Actie voedseldoos verlengd tot eind februari.

Inmiddels hebben de jeugd-/diaconie organen van de buurgemeenten Terwolde en Klarenbeek, Voorst, Wilp ook aangegeven mee te willen doen aan de Actie voedseldoos.

Tip voor het vullen: ga de familie, de klas, de sportvereniging of muziekvereniging rond en vraag of ze willen sponsoren.

Je doet toch ook mee?

*Werkgroep Jeugd,
Ary, Willemien en Rosa*



WERKGROEP PASTORAAT

Gebed voor het nieuwe jaar

*Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.*

Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

*Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.*

*Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.*

*Mag de kracht van uw liefde
ons verwarmen en inspireren.*

*Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
dood en geweld.*

*Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat liefde onze bestemming is,*

*en dat U in die liefde
levend aanwezig bent*

en uw aandacht richt op ons. Amen.

Marinus van den Berg

RONDON DE GEMEENTE

Geboren

*Jouw kleine leven,
ons grote geluk!*

Met deze woorden wordt de geboorte van **Max Jarnick**, zoon van Martin en Marjolein Eekhuis en broertje van Iris, Diepenbrockstraat 2, aangekondigd. Hij is geboren op 20 december 2022 en maakt het gelukkig goed. Wij willen zijn ouders en zus (en verdere familie) van harte feliciteren met zijn geboorte. We wensen hen samen geluk en zegen.

ds. Ary Braakman en ds. Menno Valk

Wijkontmoetingsavonden

Nu ik, sinds januari 2023 in een officiële aanstelling, voor 80% aan de PG van Twello ben verbonden, valt wat we Sectie Zuid noemen ook onder mijn pastorale verantwoordelijkheid. Alle reden dus om elkaar te gaan ontmoeten en kennis te maken. Dat wilde ik graag net zo doen als vorig jaar in Wijk Oost: door samen met Peter Vreeke en Riet van Elden twee kennismakingsbijeenkomsten te organiseren. Als het goed is hebt u daar een mooie uitnodiging voor ontvangen. We hebben twee data vastgelegd: dinsdagavond 17 januari en dinsdagavond 24 januari in Irene. We hopen op een goede opkomst als opmaat naar fijne contacten in de toekomst.

ds. Ary Braakman

Gesprekskring – een nieuw initiatief

Inmiddels is een groep gemeenteleden al een aantal keren op de maandagmorgen bijeengekomen om gezamenlijk het boekje *Wandelen over het water – Bijbelse beelden en hun geheim* van ds. C.A. ter Linden te lezen en te bespreken. We noemen het een heuse studiegroep, want er wordt hard gewerkt: sommigen worstelen met de materie, terwijl anderen zich door de inzichten in dit boekje gesterkt en bevrijd voelen. Er zijn veel vragen en soms zijn er ook wel antwoorden.

Ik leid deze kring met veel plezier en geniet van de gesprekken en de gezamenlijke zoektocht naar wat Bijbelse verhalen ons te zeggen hebben.

Hoe onaardig dit misschien ook moge klinken, maar voorlopig is de maximale groepsgrootte wel bereikt. Maar ik kan me voorstellen dat er meer gemeenteleden zijn die graag rondom een thema of een Bijbeltekst of met een boekje als leidraad eens met elkaar in gesprek willen gaan.

Daar wil ik graag op inspelen en daarom stel ik voor dat we, voorlopig eenmalig en vrijblijvend maar bij voldoende aanmeldingen en interesse in een meer permanente vorm, elkaar zoeken rondom het thema 'Eenzaamheid.'

Ik moet dit nog verder uitwerken en ook een goede locatie zoeken. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit thema juist bij ouderen in de gemeente 'aanslaat' en dat daarom bijvoorbeeld een ruimte ergens in het Grotenhuis een geschikte plek van samenkomst zou kunnen zijn. Maar dit thema leeft niet alleen onder ouderen, dus leeftijd is wat mij betreft geen criterium.

Denk er alvast eens over na of je belangstelling hebt, dan kan ik in het volgende nummer van Kredo concreter voorstellen doen met betrekking tot tijdstip en plaats. Je kunt je alvast aanmelden. Dat kan mondeling, telefonisch of via e-mail:

| E: braakman@pkn-twello.nl

Samen tegen eenzaamheid

En nu ik dit zo zit te schrijven, bedenk ik dat er misschien ook tieners zijn die elkaar wel zouden willen ontmoeten. Daarvoor geldt hetzelfde.

Ary Braakman



Volg je hart

Ruim een jaar geleden ben ik mijn hart gevolgd en aan mijn baan als opbouwwerker begonnen, gewoon omdat het voelde als de

juiste vervolgstap in mijn leven. Vanuit mijn hart leven heeft mij al veel nieuwe inzichten gegeven over mijzelf, mijn omgeving, de mensen om mij heen en mijn geloof in God.

Om echter woorden te geven aan wat je ervaart, voelt, kan best lastig zijn.

Een mooie manier om uiting te geven aan gevoelens/ beleving is via muziek en beweging in sacrale dans. Ook wel meditatie in beweging of bidden met je lichaam genoemd.

Van januari tot april vindt een cyclus van een zestal bijeenkomsten plaats, in Irene, waarin je kennis kunt maken met deze vorm van luisteren naar je hart, je gevoel.

Je wordt dan ook van harte uitgenodigd om een lichtpuntje voor jezelf te creëren waar je kunt opladen en tot jezelf kunt komen. Om je gedragen te voelen en herkenning te vinden.

Danservaring is niet nodig, je kunt het namelijk niet fout doen, alleen anders!

Dansdocent Sahaja Pragt (dochter van Ruud Pragt) verzorgt de dansmomenten.

Hineni (Hier ben ik) Circle of Light Sacred Dance

In veel oude tradities werden dansen als ritueel gebruikt, een taal voorbij woorden. Deze oude gebruiken komen in onze tijd weer aan de oppervlakte zodat we ze weer kunnen gebruiken als sleutels naar de bron.

Door de dans blijft je proces stromen en kom je op een zachte manier bij jezelf thuis.

Wanneer:

6x op dinsdagavond van 19.30-21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Data:

31 jan. - 14 & 21 febr. - 14 & 28 mrt. en 11 april
of

6x op donderdagmiddag van 15.00-16.30 uur, inloop vanaf 14.45 uur.

Data:

26 jan. - 9 & 23 febr. - 9 & 23 mrt. en 6 april
Dansaanbod middag- en avondcyclus gelijk, eventueel dag wisselen is mogelijk.

Kosten: cyclus van 6 keer: € 75,00, losse les € 15,00.

Informatie: www.pkn-twello.nl

Facebook Dorpskerk Twello

Vragen (over kosten): tang@pkn-twello.nl

Opgave:

E: sahajapragt@gmail.com

of E: tang@pkn-twello.nl

Armoede

Als je je hart volgt en aandacht wilt hebben voor de medemens kom je naast een luisterend oor voor praktische zaken al snel uit op het diaconale terrein van ons college van diakenen of werkgroep groene kerk.

De speelgoedinzameling en de Actie Voedseldoos (zie Jeugd), zijn voorbeelden van praktische hulp. Armoede is een actueel onderwerp en heeft/ krijgt vanuit meerdere hoeken aandacht. Een paar weken geleden stond er nog een twee-pagina-groot artikel van de Gemeente in Voorster Nieuws, over armoede en waar je terecht kunt als je financiële problemen ervaart. Door de, mijns inziens, doorgeslagen privacyregels valt het niet mee om de medemens die armoede ervaart de helpende hand te reiken. Voor iemand in armoede kan de drempel ook (te) hoog zijn om ondersteuning te vragen. Het vraagt dan ook om open oren en ogen om armoede te signaleren.

Armoede kan financieel gerelateerd zijn, maar heeft vaak ook sociale armoede tot gevolg. Je kunt op veel vlakken niet meer meedoen met 'de rest'. Je nodigt geen mensen te eten uit als je zelf amper te eten hebt en de kachel op vriesstand staat, je

kunt geen feestjes/verjaardagen vieren omdat je geen geld hebt voor cadeautjes en hapjes/drankjes voor de visite. Je kunt je misschien geen kleding permitteren die nodig is bij een sollicitatie naar een begeerde baan etc.

In het kader van 'de naakten kleden' staat op **zaterdag 3 juni** een kledingmarkt in Irene gepland. Hier vind je een vertegenwoordiging van de kledingbank, ABC de Cirkel, schoenen voor een eerlijke prijs en er kan kleding worden geruild, opgeleukt, geshowd etc.

Op zondag 4 juni staat dit werk ook in de eredienst centraal.

Is 3 juni te ver weg voor je, dan kun je voor allerhande (stoffen) accessoires terecht bij ABC de Cirkel, zoals tassen, haarbanden, kettingen en hesjes.

ABC de Cirkel biedt daarnaast een breed pakket aan creatieve activiteiten. De lampions van de kerstwandeltocht en enkele versieringen aan de kramen kwamen bijvoorbeeld ook bij ABC de Cirkel vandaan.

Daarnaast knappen ze fietsen en meubels op, doen administratief werk, schoonmaakwerk en ze hebben een fotogroep, een pluk- en groentetuin.

ABC de Cirkel bevindt zich in Klein Twello aan de Maarten Tromplaan 2 en biedt dagbesteding en arbeidstraining aan mensen met niet aangeboren

hersensletsel, autisme & psychosociale klachten, én mensen die vanuit een bijstandsuitkering, waaronder

statushouders, weer stappen moeten gaan maken richting (vrijwilligers-)werk, studie of betaald werk. De cliënten zijn een club gemotiveerde mensen die prachtig werk verzetten. Ga gerust eens langs als je iets duurzaam zoekt, een meubeltje of fiets wilt laten opknappen of om eens koffie/thee te drinken met een medemens in sociale armoede.

Volg je hart, als mens en als gelovige en ervaar dat verbinding met jezelf en de ander hartverwarmend is!

Rosa van der Tang, opbouwwerker

VOLG JE HART

DAN KLOPT
JE LEVEN

Loesje

ALGEMENE BERICHTEN

Weekendiensten

14-15 jan.	ds. Menno Valk
21-22 jan.	ds. Menno Valk
28-29 jan.	ds. Ary Braakman
04-05 feb.	ds. Menno Valk
11-12 feb.	ds. Ary Braakman
18-19 feb.	ds. Menno Valk
25-26 feb.	ds. Menno Valk

Hartelijk dank!

Mijn moeder (Annie Albers-van Essen) wil iedereen hartelijk bedanken voor de leuke en lieve kaartjes die zij tot nu heeft ontvangen.

Mama geniet hier enorm van en deze aandacht doet haar erg goed.

Mama wenst iedereen een voorspoedig 2023 toe.

Hartelijke groeten (namens mijn moeder),
Ineke Albers

Speelgoedactie groot succes

Het was een spontaan opgekomen idee tijdens een bijeenkomst van de Doopouderkring: kunnen we in de dagen van luxe rondom Kerst niet iets doen voor kinderen en gezinnen met een smalle beurs?



We besloten om speelgoed in te zamelen dat we naar de Voedselbank zouden brengen. Daar had men het netwerk om het terecht te laten komen bij hen aan wie het welbesteed zou zijn. De inzameling, ad hoc opgezet, werd in de dienst van 4 december nog even onder

de aandacht van de gemeente gebracht en alles bij elkaar waren er een dikke twintig dozen speelgoed (mijn auto was tjokvol) ingezameld.

Nadat bleek dat de Voedselbank op dit moment niet zat te wachten op onze donatie, moest er een andere bestemming worden gevonden. Via mijn contacten kwam we uit bij Pax Kinderhulp, een landelijke organisatie met een goede reputatie en een zeer breed netwerk. Het speelgoed, nadrukkelijk aangeboden namens onze Protestantse Gemeente Twello als geheel, werd

dankbaar in ontvangst genomen. Het zal ongetwijfeld een warm onthaal vinden. Allen die hebben bijgedragen wil ik hartelijk danken voor hun spontane inzet. Misschien dat we iets dergelijks rondom Kerst 2023 nog eens kunnen doen, maar dan wat beter georganiseerd?

Ary Braakman



40++ groep

Al jaren komt er een groep mensen vanuit de kerk bij elkaar. De naam 40++ hebben we gebruikt omdat we in deze leeftijd zijn begonnen. Inmiddels doet de leeftijdsgrens er niet meer zo toe. Wij zijn 40-plus, 50-plus en 60-plus die aanschuiven.



We komen bij elkaar vooral om de ontmoeting en het goede gesprek. Ons bindt het geloof in God, maar de gesprekken gaan over alles. We luisteren naar elkaar, hebben soms een thema en soms bespreken we iets wat iemand erg bezighoudt.

De 40++ groep komt bij iemand thuis bij elkaar en in de zomermaanden of op zaterdagochtend ontmoeten we elkaar bij een wandeling.

Heb je zin om ook te komen, stuur mij een berichtje en je ontvangt de uitnodigingsmail. Een keer, of af en toe komen.... alles kan. Voel je vooral welkom!

De data voor de eerste helft van 2023 zijn:

Woensdag 18 januari om 20.00 uur bij Carel en Janny Diekerhof.

Donderdag 9 maart om 20.00 uur, zaterdag 22 april om 10.00 uur, dinsdag 13 juni om 20.00 uur. (locaties nog niet bekend).

Saskia Hofman

E: Sc.hofman@concepts.nl

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd elders worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag de band met de gemeente willen behouden. In de drukversie staan hieronder de betreffende namen.



Laat de duif los

Wat zou het geweldig zijn als we slechts vredesduiven hoeven los te laten om geweld te stoppen. De werkelijkheid is dat dit

niet zo eenvoudig. De drang naar macht en het bezit van een ander is sterk in mensen. Zo sterk dat het gebruik van geweld gelegitimeerd wordt met argumenten dat de 'tegenstander' bevrijd moet worden. Bevrijd van wat?? Zelfs religieuze leiders gebruiken pseudo-theologische argumenten om oorlogen en geweld te rechtvaardigen. We kunnen daarbij zeker in onze geschiedenis duiken om erachter te komen dat ook wij daarin hebben gefaald.

We weten ook dat oorlogen altijd eindigen in vrede, vroeg of laat. Vrede begint met de gedachte dat het geweld genoeg is geweest en dat vrede betere kansen biedt. En wij kunnen helpen om die gedachte te verspreiden. Hoe? Door mee te doen met de Vredeswake en wellicht straks ook met andere acties in het dorp. Daarover later meer....

Voor nu: weet je welkom in het Stiltecentrum, elke donderdag van 19.30-20.00.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

HARTELIJK WELKOM



Gebedsgroep *Jouw verhaal*

Duim omhoog!

Dat lijkt me een heel goed voornemen: vaker m'n duim omhoog, het positieve eerst benoemen!

Heb jij dat nu ook? Dat je heel snel opmerkt wat beter kan en maar heel weinig een positieve inbreng kan geven? Dat de



'duim omlaag' het eerste is waar we aan denken? In ieder geval is dit niet erg motiverend om door te gaan en dat kan je bedoeling toch niet zijn geweest. Daarom wil ik dit jaar beginnen met 'duim omhoog'. In ieder appje, mailtje, gesprek wil ik eerst het positieve benoemen en pas daarna dat wat beter kan. Doe je mee? Het wordt er vast gezelliger en beter door!

Ook in ons gebed tot God beginnen we met het prijzen van God om wie Hij is. We benoemen en danken voor de dingen die goed zijn gegaan en doen onze duimen omhoog! En we hebben gemerkt dat dit werkt, je wordt er een positiever mens door.

Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor verdriet en zorgen. Ook die benoemen we, maar pas nadat we God hebben geprezen en gedankt. Daarmee komen zorgen in een net iets ander licht te staan!

Weet je welkom om met ons mee te doen. Elke maandag van 13.30 tot ca. 14.45 uur in Irene. Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We bidden graag voor en met je!

Ik wens je een jaar toe met je duim omhoog!

Hartelijke groet,
Gerit Moll



De eerstvolgende maaltijd is **op dinsdag 7 februari**. Je bent vanaf 17.00 uur welkom voor een gezellig samenzijn met een drankje in The Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. Er wordt een twee- of driegangemaaltijd geserveerd met een drankje en koffie of thee.

Je kunt je opgeven bij Hetty Harmsen,
E: aantafel@pkn-twello.nl
Dieetwensen horen we graag.

De volgende maaltijd is op woensdag 8 maart.
Je bent van harte welkom.

Namens Aan Tafel!,
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

The Chosen, filmmiddagen



We hebben weer prachtige filmmiddagen met The Chosen gehad. De Kerstspecial bracht ons opnieuw het besef dat de geboorte van Jezus op aarde een groot cadeau van God is geweest. Het Joodse volk wachtte al eeuwenlang op de beloofde Messias en juist herders, de randfiguren in die tijd, begrepen beter wat er in die nacht gebeurd is dan de kerkelijke leiders van die tijd. En hoewel ik dit verhaal en deze beelden al heel vaak heb gezien, raakte de levensreddende reikwijdte van dit cadeau ook mij opnieuw en kon mijn tranen even niet meer bedwingen.

We zijn benieuwd hoe het nu verder gaat met Jezus, die bijzondere man, die altijd een andere weg kiest. De volgende filmmiddag is op 23 januari van 15.00-17.00 uur in gebouw Irene. Weet je welkom! Verder zijn er nog middagen gepland op 20 februari, 20 maart en 17 april.

Heb je nog nooit van The Chosen gehoord? Vraag het eens na bij een van de deelnemers!

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken.

NIEUWSGIERIG? Bekijk het **VOORPROEFJE** op de **WEBSITE** en **FaceBook** van de **Dorpskerk Twello** via deze link:

pkn-twello.nl//the-chosen-in-2023



En mocht je een aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Ga met je telefoon of tablet naar www.thechosen.nl en download de app. Je hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op de knop 'download'. Daar kun je de Nederlandse ondertiteling downloaden. De aflevering start daarna vanzelf. Als je een moderne tv of computer hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een groter beeld te hebben. Dat is wat ingewikkelder, maar wellicht kan een handige buurjongen of buurmeisje je helpen.

De Evangelische Omroep heeft onlangs *The Chosen* in première op de **televisie** in Nederland doen gaan. In het filmmuseum Eye in Amsterdam hebben we de eerste aflevering bekeken en een 'after-talk' gehouden met een deel van de acteurs van *The Chosen*. Dat was gaaf om mee te maken!

Met diverse partners, is het doel gesteld om 1.000.000 kijkers in Nederland te bereiken. Denk eens in: '1 miljoen mensen die kijken hoe Jezus ons voordoet hoe anders we met God en elkaar kunnen leven.' Het kan niet anders dan dat dit levens zal gaan veranderen.

Op NPOstart vind je elke week een nieuwe aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een smart tv kun je de app van NPOstart installeren en gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPOplus kun je de hele serie nu al zien.

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

E: thechosen@pkn-twello.nl

Lezing Paul Schenderling

maandag 30 januari 20.00 uur in Irene
i.s.m. Werkgroep Groene Kerk



Op **maandag 30 januari** komt econoom en schrijver **Paul Schenderling** naar Twello om met ons te praten over de thema's die hij in zijn boek "*Er is leven na de groei*" aan de orde stelt.



In dit boek ontwikkelt hij de theorie van de Postgroei of Groene Groei, die ervan uit gaat dat het mogelijk is om met behoud van het huidige welvaartsniveau toch duurzamer en vooral bewuster te gaan leven. Zo blijven consumeren als we thans doen, maar dan met een paar zonnepanelen hier, een paar windmolens daar en zelfs met een substantieel aantal elektrische auto's, is niet de oplossing. Sterker: dat is een drogreden, waarmee we onszelf, maar ook het milieu geen dienst bewijzen. Het moet dus minder – en het kán met minder. Hoe het Nederland van de toekomst eruit komt te zien, dat komt hij ons op 30 januari vertellen.

Een mooie quote:
"Liever maak ik keuzes die op korte termijn in mijn nadeel zijn, dan dat ik als persoon niet mijn idealen kan nastreven."

"Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart

Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben ... Het enige dat nodig is, is vertrouwen en daadkracht om oude gewoonten en ideeën die de aarde uitputten los te laten en om samen een nieuwe richting in te slaan. Want na de groei wacht een mooier leven."...

Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch."

Deze bijeenkomst, die plaatsvindt in Irene en begint om 20.00 uur, is georganiseerd met en door de Werkgroep Groene Kerk van onze Protestantse Gemeente Twello.

Het spreekt vanzelf, dat wij u van harte uitnodigen, niet alleen voor deze bijeenkomst, maar ook om zelf na te denken over en werk te maken van het thema Groene Groei.

Opruimactie zwerfvuil op 21 januari

Zet de datum alvast in je agenda: zaterdag 21 januari 10.00 uur.

Eens in de 2 maanden hebben we een gezamenlijke activiteit met de zwerfafvalruimers. Niet alleen met de vaste kern, maar ook met iedereen die een keertje mee wil doen. Ook leuk voor opa's en oma's met de kleinkinderen! Wie komt ons meehelpen met zwerfafval opruimen?

We starten bij de kerk. Een activiteit voor kerk en dorp.

Geef je op [via groenekerk@pkn-twello.nl](mailto:groenekerk@pkn-twello.nl) en wij zorgen voor de benodigde materialen!

Tot dan!

Werkgroep Groene kerk



Oud en Nieuw

Allereerst wens ik u als lezer van Kredo heil en zegen voor het A.D. 2023. A.D. staat voor Anno Domino, wat betekent: (in)het jaar des Heren. Een term die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt en die niet beperkt blijft tot christelijke kringen; verankerd in ons taalgebruik.



van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft.

Ik spreek deze nieuwjaarswens uit als voorzitter van de kerkenraad. Een nieuw jaar, een nieuwe voorzitter. Ik was sinds Pinksteren 2021 ouderling, dus ik draai al een poosje mee. Destijds heb ik mezelf kort voorgesteld in Kredo, maar ik denk dat het goed is om dat iets uitgebreider te herhalen.

Mijn naam is Christy van Duijvenboden, voluit: Christina Elisabeth. Ik ben geboren aan de kust, in Katwijk aan Zee in 1952. Samen met mijn echtgenoot Sjoerd Schaaf woon ik nu precies 12 jaar in Twello. Op 9 januari 2011 maakte ik hier mijn eerste kerkdienst mee, nog vóór de verbouwing. Ik heb dus nog in de houten kerkenbanken gezeten. Een kerkgemeenschap is een perfecte omgeving om je ergens thuis te gaan voelen, is mijn ervaring. Zo werd ik die eerste keer onmiddellijk aangesproken door Ineke Brummelman en Arend Jansen, die mij opmerkten als nieuweling en mij welkom heetten. Al snel werd ik benaderd om de externe communicatie te gaan verzorgen. Samen met GerJanne de Jonge voer ik die taak sinds 2011 uit. In mijn werkzame leven was ik docent Nederlands, vanaf 2008 op het Christelijk College de Noordgouw in Heerde. Daar ging ik in de zomer van 2018 met pensioen. Echter, zoals u ongetwijfeld weet, er is een groot tekort aan docenten en dat betekende dat ik al snel teruggevraagd werd op mijn school, waar ik vervolgens nog vier keer afscheid genomen heb, deze zomer definitief.

Nu dus voorzitter van de kerkenraad. Ik volg Bert Hokken op en in hem hadden we een voorzitter die gepokt en gemazeld was in het kerkelijk bedrijf. Om hem op te volgen... laat ik het positief formuleren... zal een uitdaging voor mij worden. Bert is als ouderling bevestigd op zondag 14 september 2014 en hij werd voorzitter in 2018. Een respectabele periode, alleen al qua lengte. Daarnaast ook een heel moeilijke periode. Ik denk daarbij aan de coronapandemie die uitbrak in maart 2020 en die ook grote organisatorische gevolgen had, en nog heeft, voor de kerken. Bert heeft ons daar doorheen geloodst met zijn stuurmanskunst. Kerkenraadsvergaderingen werden steeds uitstekend voorbereid, samen met Rina v.d. Noll, en strak geleid. Toch kreeg ieder kerkenraadslid de ruimte om te bespreken wat hij of zij wilde. Bert heeft ook bredere contacten in de PKN, waarvan wij als kerkgemeenschap natuurlijk konden profiteren.

Zo maakte hij (en maakt hij nog steeds) deel uit van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken in de Classis Gelderland (CCBB). In de dienst van 5 februari a.s. wordt er aandacht besteed aan zijn vertrek. Ook zal er dan afscheid worden genomen van diaken Piet Ruijsbroek. Over zijn vertrek heeft u kunnen lezen in de vorige Kredo.

Terugblik

De drukke decembermaand ligt achter ons. In de kerk was van alles te doen rondom Advent en Kerst. Twee jaar lang kon dat niet en nu was er een explosie aan activiteiten

- Allereerst wil ik complimenten uitspreken voor de prachtige bloemschikopstellingen in deze periode: het sobere adventsstuk dat uitmondde in een schitterend kerststuk. Ook telkens even een uitleg erbij; het maakte de diensten compleet.
- Op de laatste adventszondag was er een 'Kerst-op-schootviering' met de dominees Menno Valk en Emma Rijks. Dominee Nijntje was ook van de partij.
- Vervolgens was er een kerstfeest met basisschool De Wingerd aan het eind van de middag op woensdag 21 december. Onze beide dominees waren erbij in een volle kerk. Heel leuk: het pad van school naar de kerk was verlicht.





- Op zaterdagmiddag 24 december vond er een kerstwandeltocht plaats. Om 15.45 uur verzamelden de deelnemers zich bij de Dorpskerk en langs een verlicht pad, met een lichtje in de hand liep iedereen naar de stal op de schapenwei, waar kerstliederen gezongen werden.



- De wandeltocht was voor jong en oud, kerkelijk of buitenkerkelijk en de opkomst overtrof de verwachtingen. Na afloop kon er bij drie kraampjes bij de kerk warme chocolademelk of glühwein worden gedronken en de kinderen kregen een presentje.
- Een voorbereidingsgroep was al eind augustus begonnen met de voorbereidingen en dat was duidelijk te merken. Natuurlijk zijn er altijd

verbeterpunten en er gaat dan ook een evaluatie plaatsvinden, zodat met de opgedane ervaringen rekening kan worden gehouden bij de volgende kerstwandeling, want die gaat er zeker komen.



- Op kerstavond was er na drie jaar weer een kerstnachtsdienst. De cantorij verleende haar medewerking en het was een feest om bij deze dienst aanwezig te zijn. Dat gold ook voor de prachtige dienst op kerstmorgen.
- Geplooid rondom de jaarwisseling waren er nog twee diensten: één op oudjaarsavond met een avondgebed en één op nieuwjaarsmorgen. Dominee Ary Braakman leidde ons het oude jaar uit en het nieuwe jaar in.

Herhaaldelijk werden er oproepen gedaan om in december iets extra's in het winkelkarretje dat in het Stiltecentrum staat, te deponeren t.b.v. de Voedselbank. Ook was er voor dat doel een 'dozenactie' voor de kindernevendienst. Volgens mijn eigen waarneming is er ruimschoots gehoor gegeven aan deze oproepen.

Daarnaast was er een spontane speelgoedinzameling, op voorstel van de ouders van de doopouderkring. In het Stiltecentrum kon nu ook speelgoed worden ingeleverd. Dit goede idee sloeg aan en na een oproep stonden in twee weken tijd in het Stiltecentrum dozen vol speelgoed. Via Pax Kinderhulp ontvingen veel kinderen vervolgens in de decembermaand een cadeau. Ouders met een smalle beurs waren op die manier in de gelegenheid om hun kinderen te verwennen. Een geslaagde actie!

Vooruitblik

Ik schrijf deze bijdrage op maandagmorgen 2 januari. Het voelt enigszins als een stilte ná de storm. De scholen hebben nog vakantie en het is buiten heel stil. Toch gaan we vrolijk verder, ook in

januari. Er staan, zoals u in dit nummer van Kredo leest, allerlei activiteiten gepland. Ik noem er enkele. Over veel van die activiteiten vindt u elders in Kredo meer informatie.

- De overbekende Actie Kerkbalans wordt gehouden in de periode tussen 14 en 28 januari 2023.
- Op zondag 15 januari vindt de langverwachte Top 2000-dienst plaats. Een heel clubje is bezig met de voorbereidingen: Egbert Fokkema, Michel Hulsebos, Peter de Jonge, Noëlle Potters, Hanna Sikkema en Menno Valk. Ik kan u verzekeren dat er veel werk mee gemoeid is.
- Op maandagavond 16 januari 2023 zal er een voorlichtingsavond worden gehouden in Irene Dorpsstraat 8 in Twello, over de noodopvang van asielzoekers; aanvang: 20:00 uur.
- Van de kerkdiensten noem ik die van zondag 22 januari. Er wordt dan aandacht besteed aan de week van het Gebed voor de éénheid van de christenen.
- Op maandagavond 30 januari komt op uitnodiging van de Groene Kerk schrijver/econoom Paul Schenderling naar Twello om te vertellen over zijn boek 'Er is leven na de groei'.

Tot slot

Met bewondering las ik altijd de bijdragen aan Kredo van de voorzitter, zeker sinds ik kerkenraadslid was. Vooral bij het laatste kerstnummer sloeg de schrik mij om het hart: ruim zes bladzijdes! Werd dit van mij ook verwacht? Bert stelde me gerust: 'Als je ervoor gaat zitten, rolt het vanzelf uit je laptop'. Ik moet hem enigszins gelijk geven, al zal ik zeker geen zes bladzijdes vullen. Prettige bijkomstigheid: ik heb een nieuwe laptop met daarop de nieuwste versies van Windows en Office. Tijdens het schrijven heb ik mooi kunnen oefenen en raak ik er al aardig vertrouwd mee. Ik eindig met het uitspreken van de hoop dat 2023 voor ons allen een jaar des Heren zal zijn en dat we Gods nabijheid mogen ervaren, in welke situatie we ook terechtkomen.

Namens de kerkenraad,
Christy van Duijvenboden (voorzitter)

E: voorzitter@pkn-twello.nl

Noodopvang asielzoekers

De kerkenraad is door diverse gemeenteleden benaderd met de vraag wat wij als kerkelijke gemeente Twello kunnen doen voor asielzoekers. Daarbij gaat het over vluchtelingen die in Ter Apel aankomen. Deze vraag leeft bij veel mensen. De beelden en verhalen zijn schrijnend en raken ons. Ze spreken ons geweten en ons geloof aan. Als we als Jaartheme buiten ons kerkgebouw met grote letters hebben geschreven Ik Ben Er Voor Jou, hoe krijgt dat dan concreet vorm wanneer het gaat over mensen die hun eigen land zijn ontvlucht en hopen in ons land een betere en veiligere toekomst te kunnen opbouwen?

In de kerkenraadsvergadering is hier uitvoerig over gesproken; de brieven van gemeenteleden zijn besproken en er is besloten een werkgroepje te formeren dat zich gaat bezighouden met concrete antwoorden. Dat groepje wordt gevormd door Ary Braakman, Peter de Jonge, Carel Diekerhof en Christy van Duijvenboden. Er is bij diverse kerkelijke, burgerlijke en sociale instanties informatie ingewonnen met betrekking tot de vraag wat wij als kerkelijke gemeente zouden kunnen doen.

Dat heeft erin geresulteerd dat er op maandag 16 januari 2023 een voorlichtingsavond zal worden gehouden in Irene; aanvang: 20:00 uur.

Op die avond komt Helmer Roelofs, coördinator Kerkelijke Relaties en Publieksvoorlichting, informatie geven over het werk van INLIA, de rol van de plaatselijke kerken, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en over wat de mogelijkheden voor opvang van asielzoekers zijn. (website Inlia: www.inlia.nl)

Wat al tevoren heel duidelijk is: voor een dergelijke opvang zijn veel vrijwilligers nodig. De kerkenraad hoopt dan ook op een grote opkomst op deze avond.

De diakenen van onze kerkelijke gemeente hebben bovendien de diaconieën van de PKN Terwolde en van de PKN Voorst/Wilp/Klarenbeek benaderd met de vraag of die ook mee willen denken en doen. We kunnen dan samen bekijken wat we kunnen betekenen in een goede opvang voor vluchtelingen en asielzoekers.

Daarnaast komt er een bericht in het Voorster Nieuws om vrijwilligers van buiten de kerkelijke gemeente op te roepen.

Namens de kerkenraad,
Christy van Duijvenboden (voorzitter)
E: voorzitter@pkn-twello.nl



TAAKGROEP DIACONAAT

In januari nemen wij als diaconie afscheid van twee diakenen, Saskia Hofman en Piet Ruijsbroek. Zij beiden hebben de diaconie, zowel binnen onze kerkelijke gemeente als in de burgerlijke gemeente, gestalte gegeven. Hierbij denken wij aan Meetin11, lunches en/of wandelingen met de vluchtelingen, het project Kerstengel, de jaarlijkse kerstgiften, Naastenhulp Voorst, de Groene Kerk en zo kunnen we nog wel even door gaan.

Helaas is door hun vertrek en dat van Mieke Koers (in oktober 2022) de bezetting van de diaconie drastisch verminderd tot nog maar twee diakenen, Carel Diekerhof, Noëlle Potters en niet te vergeten onze penningmeester Bertus van Welsum.

U zult begrijpen dat deze kleine bezetting gevolgen heeft voor de activiteiten van de diaconie. Wat o.a. betekent dat in een groot aantal erediensten geen diaken meer aanwezig zal zijn.

Gelukkig zijn, voor het afhandelen van de collectes na de dienst, drie "oud diakenen" bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Dit doen zij op de zondagen waar de functie van diaken vacant is.

Als laatste: aangezien de diaconie geen voorzitter heeft, staat op het laatste bladzijde van Kredo geen naam en/of telefoonnummer meer vermeld onder het kopje diaconie. In plaats daarvan staat nu het e-mail adres van de diaconie voor het geval u contact wilt opnemen. De mail die naar dit mailadres gestuurd wordt komt bij alle (!) leden van de diaconie terecht.

Het spreekt voor zich dat we alle drie heel erg blij zouden zijn als er gemeenteleden zijn, die het toch wel heel erg vinden dat de diaconie in zo'n afgeslankte vorm verder moet en ons daarom graag komen versterken!!

Namens de diaconie,
Noëlle Potters

DE-waardepunten en kerstpakketten voor de Voedselbank

Op het moment van schrijven van dit stuk waren er in het winkelwagentje in het stiltecentrum al meer dan 150.000 DE-waardepunten ingeleverd. Dat is goed voor 340 pakken koffie. En daarnaast nog 23 keer 25 zegels van Perla, goed voor 46 euro. Dit mede dankzij een gulle gift van iemand. Met de opbrengst uit Terwolde-De Vecht en wat er nog binnenkomt kunnen we alle klanten van de voedselbank een pak koffie meegeven vanuit onze gemeente. Dat is zeer welkom omdat het niet vaak in de pakketten zit.

In december werd het winkelwagentje flink gevuld. Bijna wekelijks is er een kofferbak vol naar de Voedselbank gebracht. Wist u dat het stiltecentrum goed bezocht wordt, ook door inwoners uit het dorp? Veel mensen weten de weg naar het winkelwagentje te vinden.

Namens de klanten van de Voedselbank: bedankt!
Diaconie

Vakopleiding voor 30 kwetsbare jongeren in Oost-Congo

Mede dankzij uw bijdrage kan de Twellose Stichting 4U2develop ook in 2023 weer 30 kwetsbare jongeren zoals ex-kindsoldaten, tienermoeders, wezen en andere slachtoffers van geweld in het oosten van Congo opleiden tot kapster of timmerman (v/m). Wilde Ganzen verdubbelt dit jaar elke door 4U2develop ingezamelde euro, dus ook uw bijdrage wordt 2 keer zo veel waard!



Behalve een vak leren de jongeren ook lezen, schrijven en rekenen want veel jongeren moesten vanwege de armoede al jong de school verlaten.

De opgedane vakkennis en vaardigheden geven de jongeren hoop op een betere toekomst; ze zullen na de opleiding 6 gezamenlijke bedrijfjes starten. Het streven is \$3 per dag per persoon te verdienen, voldoende voor eigen levensonderhoud en eten, medische zorg, kleding en scholing voor hun kinderen



Omdat 4U2develop niet alle jongeren een ambachtelijke opleiding kan geven krijgen nog eens 140 jongeren training in het verbouwen van groente. De -snelle- verdiensten zijn voor deze jongeren een welkome aanvulling op hun bestaansmiddelen. Bij de oogst worden de producten verdeeld en verkocht en de opbrengst komt in de gezamenlijke spaarkas. Net als de vaklieden gebruiken zij de inleg voor kleine kredieten waarmee ze kunnen investeren in hun landbouw of bedrijfje. Een deel van de inleg gaat naar de solidariteitskas waaruit ze kosten voor ziekte of overlijden van dorpsgenoten betalen. Daarnaast ontvangen alle inwoners voorlichting over het voorkómen van geweld en besmettelijke ziektes.

Met deze integrale aanpak krijgen de kwetsbare jongeren weer vertrouwen in een betere toekomst én respect van hun dorpsgenoten.



4U2develop werkt samen met de lokale organisatie ACPDI en de dorpsleiders. Zij betrekken de gemeenschappen nauw bij alle activiteiten, zodat alleen datgene wordt gedaan waaraan de meeste behoefte is.

De jongeren en de dorpsgemeenschappen worden de komende jaren gevolgd, zodat ook op langere termijn bekend is welke positieve veranderingen plaatsvinden dankzij dit project.

Meer informatie op www.4u2develop.nl

ZENDING, WERELDDIACONAAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING



OECUMENE

Bezinning en Inspiratie Twello

BIT-lezing 24 januari 2022

Meditatie als weg naar het Hoger Zelf, in het bijzonder voor Nieuwetijdskinderen en -

volwassenen-
Inleider Walter de Zeeuw



Onze zoektocht naar het 'Ware in ons Zelf' wordt vergemakkelijkt door de weg naar binnen te gaan. Door in ons drukke uiterlijke leven, met al haar wensen en eisen, innerlijk rust en stilte te (leren) vinden en stap voor stap af te leren dalen in de eigen ziel. Ons bewust te worden eigen ziel en het ontdekken van haar (onvervulde) behoeften en mogelijkheden én hiernaar te leven.

Die weg naar binnen, of innerlijke scholing, opent zich door verstilling én door meditatie.

Voor Nieuwetijds mensen geldt in het bijzonder dat ze zoeken naar manieren waarin het hervinden van 'wie ben IK echt' centraal staat. Ze hebben gaven en kenmerken als het hoog-gevoelig-zijn, sterk intuïtief, telepathisch, diepzinnigheid, ze streven naar harmonie en vrede en zijn idealistisch.

Steeds vaker kunnen we (jongvolwassen) kinderen ontmoeten die 'de wereld van die Nieuwetijd' al een beetje (voor)leven. Maar dat geldt niet voor al deze kinderen; menig kind worstelt met het van 'binnen' anders zijn. Soms omdat het zelf nog geen

weg heeft kunnen vinden er ruimte aan te geven, veelal omdat het kind (nog) niet begrepen wordt door haar omgeving en opvoeders.

Door de weg naar binnen te gaan kunnen ook (jong)volwassenen dat 'Ware in ons Zelf' ontdekken en ons verder ontwikkelen.

Mediteren leren we niet door studeren, maar haar te beoefenen. Dat is wat we deze avond zullen doen; heel praktisch verschillende meditaties beoefenen. O.a. het bewust(er) verbinden met je lichaam én de aarde, ons zelf energetische afschermen, ons innerlijk te reinigen en de krachten en de warmte die moederaarde ons schenkt voelend gewaar worden.

Of je nu veel, weinig of geen ervaring hebt met meditatie, iedereen is welkom en kan meedoen. Je hebt ook geen speciale kleding, matjes of kussens nodig; we doen de meditaties gewoon zittend op een stoel, met de voeten stevig op de grond.

Om deel te kunnen nemen verzoeken wij u zich vooraf op te geven op het volgende e-mail adres: bi.twello@gmail.com

Inloop vanaf 19.30 uur. Entree € 8,00

Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 7391 DH Twello

Meer informatie op www.walterdezeeuw.nl

Aandacht als Levenskunst

Inleider Hein Stufkens

Maar wat is aandacht? Het heeft vooral te maken met een manier van hier en nu aanwezig zijn, met echt luisteren en echt zien. Onderzoek wees uit dat in de zorg en in de hulpverlening aandachtige presentie, zonder (voor)oordelen, zonder bedoelingen, zonder haast ook, het meest werkzame ingrediënt is. En geldt datzelfde niet voor alle relaties tussen mensen? Wordt eigenlijk de kwaliteit van alles wat we doen niet bepaald door de aandacht waarmee we dat doen? Misschien is aandacht een ander woord voor liefde.

Maar in ieder geval is aandacht een vorm van levenskunst die meer dan de moeite waard is om te beoefenen, zeker in deze tijd, die door sommigen



wordt geschetst als het tijdperk van 'de afgeleide mens'. En dan kunnen we de rijkdommen ontdekken die tevoorschijn komen wanneer we ons niet meer permanent laten afleiden en werkelijk met aandacht gaan leven: aandacht voor wat er in onszelf omgaat, aandacht voor de ander, aandacht voor de natuur.

Deze lezing biedt handreikingen voor het verwerven van die levenskunst.

Hein Stufkens is een Nederlands filosoof, dichter, schrijver en zenleraar.

Om deel te kunnen nemen verzoeken wij u zich vooraf op te geven, op het volgende e-mail adres: bi.twello@gmail.com

De lezing is in de Dorpskerk, Dorpsstraat 10 te Twello op dinsdag 21 februari 2023 om 20.00 uur.

Inloop vanaf 19.30 uur en de entree is € 8, -.

<https://bezinningeninspiratietwello.nl/>



TAAKGROEP BEHEER

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 komt eraan



In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door

vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 14 t/m 21 januari 2023 komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen of u krijgt de uitnodiging per e-mail. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie hieronder.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Toezeeggingsformulier online

U kunt ervoor kiezen om wel of niet in te loggen op de site van SKG (zie het onderdeel 'Verwerking'). Als u ervoor kiest om in te loggen (als u nog geen account heeft dan kunt u dit eerst nog aanmaken) dan kunt u uw toezegging en betaling(en) ook terugvinden in de Appostel App (zie Kredo van december 2021 voor een uitleg van de Appostel App of <https://www.pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws/appostel-app-en-webshop-2>).

Hoe kunt u de kerkelijke bijdrage betalen?

Incasso

De betaalwijze automatische incasso heeft de voorkeur van Protestante Gemeente te Twello (PG Twello). Als u een SEPA-machtiging afgeeft aan de PG Twello, dan wordt de toegezegde bijdrage voor de Kerkbalans automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Voor het afgeven van de SEPA-machtiging kunt als betaalwijze 'incasso' selecteren op het online formulier

Als u het niet eens bent een automatische incasso kunt u deze door de bank laten terugboeken binnen acht weken. Maar ook als u het na de periode van 8 weken niet eens bent met een automatische incasso afschrijving, zullen wij het bedrag aan u terugbetalen.

U kunt ervoor kiezen de bijdrage als volgt af te laten schrijven:

- Het bedrag van de toezegging wordt in een keer afgeschreven;

- Het bedrag van de toezegging wordt verdeeld over 12 maanden en elke maand afgeschreven;
 - Het bedrag van de toezegging wordt door u anders verdeeld dat de twee opties hierboven
- De PG Twello zal de bedragen op de 25e van de maand incasseren.

De geautomatiseerde verwerking van de automatische incasso vraagt weinig handelingen van onze administrateur en is dus heel efficiënt. Daarom heeft de betaalwijze automatische incasso onze voorkeur.

iDEAL betaling

De betaalwijze iDEAL betaling is nu ook mogelijk. Als u hiervoor kiest krijgt u op de 25e van de maand een mailbericht met daarin het verzoek om de door u toegezegde bijdrage voor de betreffende maand met iDEAL te betalen. In het mailbericht staat een QR code die u kunt scannen met de bank App op uw mobiele telefoon.

Overig

Als u kiest voor overig dan verzorgt u zelf de betaling van uw toezegging. Dat kan met een eenmalige overschrijving of een periodieke overschrijving.

Het bankrekeningnummer (IBAN) voor actie Kerkbalans is **NL80 RABO 0373 7454 35** ten name van **CvK Prot Gem te Twello inz Kerkbalans**.

Als u voor de betaalwijze overig kiest, let u er dan s.v.p. op dat u het juiste betalingskenmerk vermeldt bij de betaling: **KB2022 #GeregistreerdeNr#**.

Als u nog vragen hebt over de kerkbalans, dan mag u altijd contact opnemen met Gerrit Bokdam, administrateur Kerkelijk bureau, E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl.

Voor Kerkbalans en andere giften!

Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. 'Normale' giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt

u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

- Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
- Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
- Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
- Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
- Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
- Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Protestantse Kerk is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI (daaronder vallen ook de onderdelen Kerk in Actie, JOP en Missionair Werk) en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën.

Voor meer informatie en het sluiten van een schriftelijke overeenkomst kunt met mij contact opnemen.

Gerrit Bokdam

Kerkelijk bureau

Rommelmarkt Dorpskerk stopt

In april 2022 kon na 2 jaar eindelijk weer een rommelmarkt bij de Dorpskerk plaatsvinden. Dit kon nog gebeuren zonder de gebruikelijke inzamelzaterdag bij de familie Winterman. Er stond namelijk voldoende in de schuur om een succesvolle rommelmarkt te organiseren.

Tijdens deze rommelmarkt bleek wel dat de vrijwilligers enthousiast waren maar in aantal eigenlijk niet voldoende voor het leeghalen van de schuur, opbouw van de markt en bemensing van de markt op de dag zelf.

Dit baarde ons als commissie toen al zorgen.

Tijdens een aantal vergaderingen hebben we geconstateerd dat het, door het teruglopen van het aantal vrijwilligers en het oplopen van de gemiddelde leeftijd van de achterblijvende groep, een steeds grotere uitdaging wordt de organisatie rond te krijgen. De commissie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat we in 2023 de rommelmarkt op een voor alle betrokkenen leuke manier kunnen organiseren. Onze belangrijkste drijfveer is altijd geweest om een mooi, leuk en gezellig evenement te organiseren. De druk die op de krimpende en steeds ouder wordende groep vrijwilligers terecht zou komen maakt dat we niet langer het vertrouwen hebben dat we dit evenement succesvol kunnen organiseren.

Hoewel het financiële aspect voor de commissie niet doorslaggevend is draagt de kans dat een deel van de opbrengsten mogelijk wegvalt als gevolg van storkosten niet bij aan het enthousiasme.

Ook de verkenning van alternatieven leidt niet tot een optie waar we samen achter kunnen staan. Vandaar dat we hebben besloten om te stoppen met het organiseren van de Dorpskerk rommelmarkt. We willen alle vrijwilligers die er door de jaren heen zijn geweest bedanken voor hun enthousiasme en inzet.

Ook de sponsors die altijd een mooie bijdrage hebben geleverd aan de rommelmarkt vergeten wij niet om te bedanken:

De Soete Suykerbol

Jumbo Binnendijk

Bouwbedrijf Nikkels

Swinckels

Bredenoord Aggregaten

Winterman Transport en Grondverzetbedrijf

Jimmie Oldhof, kunststof rijplaten

EvertJan Aalpoel, trekkers

Hemeltjen, trekker

Van Essen, trekker + wagen

Arjan Winterman, trekken

Gerbrand Winterman, trekker + wagens

De sponsors voor de plantjesmarkt:

firma Harkink

De Ruiter

Kwekerij Le Papillon

Schoneveld Breeding

Bloemen Puur

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectes en giften plaatselijk kerkenwerk				
Collectes 2022		Giften 2022		
jan.	251,00	jan.	40,00	
febr.	637,50		<u>75,00</u>	115,00
mrt.	465,11	febr.	10,00	
apr.	314,00		15,00	
mei	437,01		500,00	
juni	298,80		136,00	
juli	282,74		<u>40,00</u>	701,00
aug.	408,93	mrt.	25,00	
sept.	35,00		<u>40,00</u>	65,00
okt.	233,00	apr.	<u>40,00</u>	40,00
nov.	193,10	mei	<u>00,00</u>	0,00
dec.	<u>212,65</u>	juni	<u>40,00</u>	40,00
	<u>3.768,84</u>	juli	20,00	
			<u>40,00</u>	60,00
		aug.	35,00	
			<u>40,00</u>	75,00
		sept.	<u>40,00</u>	40,00
		okt.	750,00	
			<u>40,00</u>	790,00
		nov.	10,00	
			30,00	
			<u>40,00</u>	80,00
		dec.	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>
				<u>2.046,00</u>

Iedereen hartelijk bedankt voor de collectes en giften in 2022.

Namens Kerkenraad en CVK,
Gerrit Bokdam, kerkelijk bureau

Fiscaal vriendelijk geven

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat gewone en periodieke giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.

Giften, bijvoorbeeld in het kader van de Actie Kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de

zogenoemde giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.

Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.

Periodieke giften zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar. Dat is dus veel aantrekkelijker, want voordeliger! Er is wel een maar: de fiscus noemt het pas een periodieke gift als je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag schenkt aan een goed doel. En dat vooraf vastlegt in een overeenkomst. Op deze manier maak je gebruik van maximale aftrek van je gift. Je zou zelfs kunnen overwegen om je gift te vergroten, per saldo ga je er dan niet op achteruit.

Met het oog op de komende actie kerkbalans is het nu de tijd om hier alvast over na te denken.

Hoe te werk gaan?

We (PKN Twello en jij als gever) moeten een overeenkomst opstellen waarin we de periodieke gift vastleggen. Dit is heel eenvoudig.

Volg onderstaande stappen:

1. Download een modelovereenkomst van de Belastingdienst. Kijk op [Belastingdienst.nl](https://www.belastingdienst.nl) en zoek op 'Periodieke gift' (op onze website staat onder Nieuws; Fiscaal vriendelijk geven de link waarmee je direct naar de formulieren gaat. Zie [Fiscaal vriendelijk geven | Protestantse Gemeente Twello \(pkn-twello.nl\)](https://www.pkn-twello.nl) of scan de QR-code.



2 Vul het formulier in en stuur dat naar ons kerkelijk bureau.

3 Wij vullen de rest in en sturen de overeenkomst terug. Bewaar deze bij je administratie, want de fiscus kan er naar vragen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Het College van Kerkrentmeesters

LEDENADMINISTRATIE

De gegevens over de leden staan hierin niet, maar wel in de drukversie.



PRIKBORD



Via het Maatjesproject van Mens en Welzijn Voorst kwam het volgende verzoek bij ons binnen:

Ik ben een dame van middelbare leeftijd, woonachtig in Twello, luister graag naar Ierse en Schotse folkmuziek en probeer dit ook zelf te spelen middels zang, viool en tinwhistle.

Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in kunst, ik kijk met een brede en open blik naar de wereld. Verder zou ik graag beter willen leren schaken en ben ik op bescheiden schaal bezig in mijn moestuin.

Door de week heb ik veel vrije tijd en ik ben dan ook op zoek naar een maatje met wie ik mijn hobby's en

interesses zou kunnen delen. Dit zou een paar uur per week kunnen zijn, maar zelfs met een paar uur per maand ben ik al blij.

Lijkt jou dit iets of ken je iemand die dit misschien leuk zal vinden? Dan kunt u contact opnemen met Susan Pelskamp, coördinator van het Maatjesproject van Mens en Welzijn Voorst.

Je kunt haar bereiken via

E: maatjes@mensenwelzijn.nl | T: 06 4491 6600

Ik besta dus mag ik er zijn

'Misschien ga ik ten onder. Maar ik geloof dat ik sterker ben dan al dat grauwe licht dat mij onzichtbaar wil maken.' Zo laat Wiel Palmen de Afrikaanse vluchteling Tea-Bag zeggen in de voorstelling *'Ik besta dus mag ik er zijn'* die wordt opgevoerd op woensdag 15 februari in de Sint-Martinuskerk van Bussloo, aanvang 19.30 uur.

Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Protestantse Kerk Twello o.l.v. Henk Noordman; Nico van der Wee, PowerPoint en de citerspelers Lidy Overmars-Groen en Riet Gruben-Pol. De regie is in handen van Leny Stappers.

Sinds 2004 bezoekt Wiel Palmen Thailand en Nepal. In de loop van die jaren zag hij ondanks de vele tegenslagen die het land kent jongeren die zich uit de ellende vechten.

Over twee jonge mensen heeft hij een voorstelling geschreven. De Nepalese student Paras kent hij persoonlijk en Tea-Bag heeft hij ontmoet in de roman Tea-Bag van Henning Mankell. De schrijver zegt over Tea-Bag: *'Tea-Bag is een roman over een jonge Afrikaanse vluchteling. Tea-Bag bestaat echt. Hoe ze echt heet, is niet van belang. Wat ertoe doet, is hun verhaal. Al die verhalen van mensen die hier illegaal leven, mensen uit alle continenten, horen we zelden. Dat wilde ik veranderen met deze roman. Ik geef het meisje een stem.'* Wiel duikt, behalve in het karakter van verteller, ook in de karakters van de twee hoofdrolspelers Tea-Bag en Paras. Een dialoog dus. Deze twee bewogen levens, zoals er zovele zijn, komen elkaar in het echte leven niet tegen maar wel in de voorstelling, daar zullen ze elkaar op een of andere manier tegenkomen. Hun overlevingskansen leken minimaal. Ze geloofden in zichzelf.

Palmen draagt deze voorstelling op aan al die andere jongeren in Thailand en Nepal die, hoewel ze geboren zijn onder een slecht gesternte, zich hebben weten te handhaven.

De entree is € 10,00. De netto-opbrengst is bestemd voor twee landbouwprojecten in Nepal en het noodhulpfonds vluchtelingen Twello.

Verslag Generale Synode 11 en 12 november 2022

De eerste dag in Lunteren begon met een viering in het kader van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Begeleid door een klein combo kregen we door deze viering een idee van de internationale vieringen op de Assemblee in Karlsruhe. Zo ervoeren we iets van de wereldkerk.

Dat ook onze eigen kerk veelkleurig is kwam naar voren in de presentatie van een nieuwe kerngemeente vanuit Betondorp. Een mooi inkijkje in hoe zo'n nieuwe kerkplek tot stand komt.

Tussendoor was er ook een grondig gesprek met de Raad van Toezicht van de PThU.

Zo'n gesprek heeft tijd nodig. Juist omdat het gaat om de zorgvuldigheid waarmee de kerk om wil gaan met de opleidingen van nieuwe professionals. Daarna een presentatie van de nota 'Speelruimte gezocht – Protestantse visie op kerkgebouwen'. We kregen diverse voorbeelden te horen van hoe gemeentes omgaan met hun gebouwen. Dit kan verrassend uitpakken en ook aan de kerkelijke gemeenschap weer nieuwe inspiratie geven. Zeker voor veel gemeenten die te maken krijgen met krimp en zorgen hebben over hun gebouw. De nota kan een mooie aanzet zijn om ook plaatselijk weer opnieuw te kijken naar de waarde van onze kerkgebouwen.

In de avond was er een avondmaalsviering. Deze werd gehouden in de Gereformeerde Kerk van Lunteren. We werden gastvrij ontvangen door de ambtsdragers van de plaatselijke gemeente. Zo vierden we echt in het midden van de kerk.

Op de tweede dag kwam het rapport 'Werk aan de Schuilplaats' opnieuw aan de orde.

Er was eerder al gesproken over bijvoorbeeld de invoering van de VOG voor werkers in de kerk.

Ook de aanstelling van vertrouwenspersonen in de gemeente kreeg opnieuw aandacht.

Maar bovenal ging het gesprek over hoe ook in de kerk blijkt dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag tekort gedaan wordt. We hebben het te snel over de daders en wat zij kunnen of moeten doen. Daarom sprak de synode onder andere uit:

Berouw te hebben over het feit dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen.

De synode wil hiermee uitspreken dat we als kerk geroepen zijn naar slachtoffers om te zien. In het vervolggelbesprek werd duidelijk dat daders waar nodig ook de toegang tot het ambt ontzegd kan worden.

Na een aantal kerkordelijke wijzigingen kwam het gesprek op de vraag of de kerk zich dient uit te spreken over relaties. Er werd besloten aan het begin van volgend jaar aan de slag te gaan met relevante vraagstukken rondom dit thema. Juist om plaatselijk gemeenten te kunnen helpen om hierover in gesprek te gaan. Zo sloten we de twee dagen in een goede onderlinge sfeer af.

Dit was voor mij de laatste synode, aangezien mijn termijn er op zit. Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik het gevoel kreeg mee te mogen draaien in de 'keuken van de kerk'.

Inmiddels is vanuit de Classis Veluwe een nieuwe afgevaardigde gekozen. Vanaf deze plek wens ik de afgevaardigden een zegenrijke toe in de synode.

ds. Marrit Bassa
Heerde

Gebed van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergifenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om

anderen gelukkig te maken;
 niet zozeer om zelf begrepen te zijn als om
 anderen te begrijpen;
 niet zozeer om zelf getroost te worden als om
 anderen te troosten;
 niet zozeer om bemind te worden
 als om te beminnen;
 want als ik geef, zal mij gegeven worden,
 als ik vergeef, zal mij vergeven worden
 als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
 Amen.



Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 0571 272 014
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda

dagelijks			10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag			13.15 tot 14.30 uur	Irene	gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
elke donderdag			19.30 uur	Stiltecentrum	Vredeswake
elke vrijdag			14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11
maandag	16	jan.	20.00 uur	Irene	voorlichtingsavond Inlia: noodopvang asielzoekers
dinsdag	17	jan.	19.30 uur	Irene	Kerkenraad
woensdag	18	jan.	14.00 uur	Irene	Werkgroep Pastoraat
donderdag	19	jan.	20.00 uur	Irene	Werkgroep Eredienst
zaterdag	21	jan.	10.00 uur	start bij Irene	opruimactie zwerfvuil
donderdag	23	jan.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
dinsdag	24	jan.	20.00, inloop 19.30 uur	Bibliotheek	BIT-lezing Walter de Zeeuw
donderdag	26	jan.	20.00 uur	Irene	Avond nieuw ingekomenen
maandag	30	jan.	20.00 uur	Irene	lezing Paul Schenderling <i>'Er is leven na de groei'</i>
dinsdag	31	jan.	14.00 uur	Irene	overleg werkgroep Pastoraat en wijkcoördinatoren
donderdag	2	febr.	19.00 tot 20.00 uur	Irene	oecumenisch meditatie-uur
maandag	6	febr.	19.30 uur	Irene	kerkenraad
donderdag	7	febr.	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!
donderdag	9	febr.	20.00 uur	(?)	doopouderkring
maandag	13	febr.	13.00 uur	Irene	spelletjesmiddag kinderen Oase en ontmoetingsgroep 65+
maandag	20	febr.	15.00 tot 17.00 uur	Irene	The Chosen
dinsdag	21	febr.	20.00, inloop 19.30 uur	Dorpskerk	BIT-lezing Hein Stufkens
woensdag	8	mrt.	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!



