



Protestantse Gemeente Twello

kredo

maart 2022

Rooster diensten	2
Bij de diensten	3
Rondom de gemeente	3
Opbouwwerk	6
Algemene berichten	9
Omzien naar	9
Wij gedenken	10
Aan tafel	11
Jouw verhaal	11
Ontmoetingsmiddag 65+	12
Groene kerk	12
Kerkenraad	12
Diaconaat	15
Meet-in 11	16
ZWO	17
Oecumene	18
Beheer	19
Prikbord	20
Adressen	23
Agenda	24

Colofon

DORPSKERK

Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES

E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO

Kredo april 2022 komt uit
voor zondag 3 april. Uw kopij,
liefst per e-mail, moet binnen
zijn voor **dinsdag 22 maart**
19.00 uur.

De kracht van herhalen

Ik schrijf dit stukje terwijl ik met onze middelste dochter bij haar viooldocente in Enschede ben. Op drie meter afstand staan zij al een kwartier lang onafgebroken een paar maten van het (overigens prachtige) concert voor twee violen van Bach te oefenen. Dan weer is de intonatie niet goed, dan weer klinkt een 'valse noot'. Hier moet iets bij. Daar kan wat af. Dat kan langzamer of sneller. Meer nadruk, minder vibrato. Een eindeloze ontdekkingstocht is het. Vanuit de stilstand van de herhaling groeit iets tot perfectie. Zo deden de Beatles het vroeger ook.

Ik heb er respect voor dat ze zo serieus oefenen en niet rusten voordat het 'goed' is. Mij zou dat steeds maar herhalen van hetzelfde stukje gaan vervelen en irriteren. Misschien ben ik te weinig een perfectionist? In ieder geval ben ik iemand die gemakkelijk verveeld raakt van steeds hetzelfde.

Hoe zit het eigenlijk met geloven, vroeg ik me af? Is ons geloof in beweging of staat het stil? Herhalen we in ons geloof wat we allang weten, of zoeken we naar nieuwe uitzichtspunten? Maken we in ons geloof steeds dezelfde wandeling door hetzelfde landschap en langs vertrouwde plekken of begeven we ons op nieuwe paden? En als we dat laatste doen, wat doen we dan wanneer blijkt dat we op onze schreden moeten terugkeren omdat het pad onbegaanbaar blijkt, of een doodlopende weg? Beide kan heel vermoeiend zijn. Het herhalen van het vertrouwde geeft houvast, maar ook weinig uitdaging en als je steeds iets nieuws wilt ervaren, leef je voortdurend in onrust.

Genoeg mensen ervaren in de kerk stilstand. "Het is altijd hetzelfde", zeggen ze. Ze staan te trappelen om te 'vernieuwen.' De laatste jaren is vernieuwing een soort heilige graal geworden, de maatstaf waaraan alles wat in de kerk gebeurt gemeten moet worden. Als het niet vernieuwend genoeg is, haken ze af. Het is trouwens opmerkelijk dat het bij de roep om vernieuwing bijna altijd over de vorm gaat en zelden echt over de inhoud. Bij mensen die de kerk wat meer van een afstand volgen, hoor je het omgekeerde: zij verklaren hun geringe of afgekalde betrokkenheid vanuit de teleurstelling dat de kerk zich te weinig bekommert om de vraag of de inhoud van de boodschap nog wel in overeenstemming is met de tijdgeest en een antwoord geeft op de noden van moderne mensen. Zou je niet op zijn minst de vraag moeten stellen of een boodschap die al eeuwen

dezelfde 'waarheid' herhaalt niet eens herijkt zou moeten worden? Is de claim van eeuwige waarheid niet een onhoudbare pretentie? En heeft de eerbied van de kerk voor die eeuwige waarheid te maken met vroomheid of met koppigheid?

Als herhalen een soort stilstand is, kan het inderdaad vervelend worden. Als in het vioolconcert van Bach steeds dezelfde thema's zouden klinken, werd het een oervervelend muziekstuk waar waarschijnlijk niet veel mensen naar zouden blijven luisteren. Maar als herhalen bedoeld is als een oefening in groei, de noodzakelijke methode om een leerproces vorm te kunnen geven dan kan het heilzaam zijn.

Ik wens je veel heilzame herhaling toe.
ds. Ary Braakman

herhaal de
liefdevolle
woorden van God:
zo wordt je
denken vernieuwd

donderdag 3 maart
Dorpskerk 19.30 – 20.00 uur, inloop
 Om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.
Vredeswake

zondag 6 maart, eerste zondag 40-dagertijd
Dorpskerk 10.00 uur
 Voorganger: ds. Menno Valk
 Organist: Henk Noordman

donderdag 10 maart
Dorpskerk 19.30 – 20.00 uur, inloop
 Om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.
Vredeswake

zondag 13 maart, tweede zondag 40-dagertijd
Dorpskerk 10.00 uur
 Voorganger: ds. A. Braakman
 Organist: Henk Noordman

donderdag 17 maart
Dorpskerk 19.30 – 20.00 uur, inloop
 Om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.
Vredeswake




zondag 20 maart, derde zondag 40-dagertijd
Dorpskerk 10.00 uur
 Voorganger: ds. Jan Ek, Brummen
 Organist: Henk Noordman

donderdag 24 maart
Dorpskerk 19.30 – 20.00 uur, inloop
 Om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.
Vredeswake

zondag 27 maart, vierde zondag 40-dagertijd
Dorpskerk 10.00 uur
 Voorganger: ds. Menno Valk
 Organist: Henk Noordman



zondag 27 maart, vierde zondag 40-dagertijd
In het koor van de Dorpskerk 11.30 uur
 Voorganger: ds. Menno Valk
 Organist: Henk Noordman
Kerk-op-schoot

donderdag 31 maart
Dorpskerk 19.30 – 20.00 uur, inloop
 Om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.
Vredeswake

zondag 3 april, vijfde zondag 40-dagertijd
Dorpskerk 10.00 uur
 Voorganger: ds. A. Braakman
 Organist: Teun Kalter



 **kerkdienstgemist.nl**
 De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken. De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

Vervoer naar de kerkdiensten
 Janneke Noordman

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur
Onder voorbehoud!

03 maart	pastor H. de Jong
10 maart	ds. M. Bassa
17 maart	pastor R. Pragt
24 maart	ds. L. van Hilten-Matthijsen
31 maart	ds. H. Diermanse
07 april	pastor H. de Jong

 **105.3 FM RTV VOORST**

De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl

6 maart	10.00 uur	PKN Klarenbeek (KVV)
13 maart	10.00 uur	PKN Voorst (KVV)
20 maart	10.00 uur	RK Het Boshuis Klarenbeek
27 maart	10.00 uur	PKN Dorpskerk Twello
3 april	10.00 uur	RK St. Martinus Duistervoorde



TAAKGROEP EREDIENST- PASTORAAT

BIJ DE DIENSTEN

Vanaf **donderdag 3 maart** houden wij elke week van **19.30-20.00 uur een Vredeswake in de Dorpskerk**. In deze wake is er gelegenheid om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en om een waxinelichtje aan te steken.

De kerkenraad

† **Zondag 6 maart:** Nee zeggen is vaak moeilijk. Je wilt een ander niet voor het hoofd stoten en ter wille zijn. Nee zeggen komt vaak onsympathiek over. Toch kan dat heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld om jezelf te beschermen tegen overbelasting, maar ook om een grens te trekken: 'Dit vind ik niet acceptabel'. Jezus zegt niet letterlijk 'nee' tegen de duivel, maar gaat niet mee in zijn suggesties. Want wat de duivel hem voorhoudt lijkt misschien aantrekkelijk, maar wordt door hem als een verzoeking ervaren. Zie Lucas 4: 1-13. Hebben wij ook last van verzoeken? Waar zeggen wij 'nee' tegen vanuit ons geloof?
ds. Menno Valk

†† **Zondag 13 maart** is de tweede zondag in de 40-dagentijd. We lezen verder uit het evangelie naar Lucas. De lezing uit het Oude Testament is uit Exodus. In hoofdstuk 34 lezen we dat Mozes afdaalt van de berg waar hij het woord van God hoorde en op schrift stelde. Zijn gezicht straalt, zoals dat kan gaan bij mensen die verlicht worden door de grootsheid van de nabijheid van God. Hun geloof is als het ware van hun gezicht af te lezen. De lezing uit Lucas 9 vertelt ook van een ontmoeting op een berg. Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jacobus naar een berg om te bidden. Daar ontmoeten ze Mozes en Elia. Heden en verleden raken elkaar. Hoe geïnspireerd is ons geloof eigenlijk? Wat jagen wij na, wanneer we proberen om God te ontmoeten? Hebben wij een levend geloof? En wat is dat dan? In de 40-dagentijd proberen wij de wortels van ons geloof bloot te leggen. Wat houdt ons in leven? Wat geeft kracht en energie? Hoe brengen we dat tot uitdrukking? Opdat het ook in ons eigen leven Pasen kan worden

en wij de dood kunnen overwinnen door op te staan. Jezus wijst ons hierbij de weg.
ds. Ary Braakman

††† Op **zondag 20 maart** verwelkomen wij ds. Jan Ek uit Brummen. Al meerdere keren ging hij voor in de Dorpskerk. Ook deze keer hopen we een goede dienst met hem te hebben.

†††† Op **zondag 27 maart** staat het bekende verhaal over de verloren zoon uit Lucas 15: 11-32 op het rooster. Die jongste zoon lijkt op mensen uit de moderne tijd: we willen genieten (ook als de wereld om ons heen in brand staat). Heeft zo'n levenshouding toekomst? De houding van de vader en van zijn broer ten opzichte van hem verschillen nogal. De vader geeft hem ruimhartig weer een plek, maar zijn broer voelt zich daardoor geschoffeerd. Waarom is de vader naar hem toe niet zo ruimhartig geweest? Welke waarheid willen wij ruimte bieden in ons bestaan?
ds. Menno Valk

Kerk op schoot op zondag 27 maart

Door omstandigheden ging de kerk op schootviering van 20 februari niet door. Deze is nu verschoven naar **zondag 27 maart, 11.30 uur**. De kinderen van 0 tot ongeveer 5/6 jaar zijn dan van harte welkom met hun ouders in het koor van de kerk. De ouders ontvangen nog een aparte uitnodiging.
ds. Menno Valk

RONDONDE GEMEENTE

De Russische inval in Oekraïne en de weg van Jezus

Na weken van dreigende berichten over een Russische invasie in het buurland Oekraïne en de ontkenningen daarvan aan Russische zijde is het nu dan echt waarheid geworden: een oorlog. De grote man achter deze actie, Poetin, laat zich daarbij leiden door rancune en door de gedachten dat Oekraïne altijd al een onderdeel van Rusland geweest zou zijn en slechts een creatie van het communisme was. Bovendien zou Oekraïne geleid worden door nazistische leidslieden die Rusland bedreigen.

Wat een verdraaiing van de werkelijkheid. Het Kievse Rijk was er bijvoorbeeld al voordat er sprake was van een Russisch Rijk. En Rusland werd door een ambassadeur van Kenia niet voor niets beschuldigd van kolonialisme.

Hoe anders is de weg van Jezus dan deze spierballenpolitiek. Poetin zet het leven van vele onschuldige mensen, zowel aan Oekraïense als aan Russische zijde, op het spel. Jezus legde zijn eigen leven in de waagschaal. Niet uit het verlangen een martelaar te worden, maar om tot het uiterste te laten zien waar het God om gaat. Jezus wilde laten zien dat Gods koningschap een heel andere macht is dan die van de machthebbers van deze wereld. Hoe zal deze oorlog verder verlopen? We weten het niet, maar we vrezen voor veel slachtoffers, voor de ontwrichting van de levens van velen, voor meer haat en geweld en minder stabiele verhoudingen in de wereld.



Laten we bidden voor de bevolking van Oekraïne om kracht en moed, nu zij zo door geweld worden getroffen. Laten we bidden voor Oekraïners in Nederland die in angst

verkeren om het lot van hun familie en vrienden in Oekraïne. Laten we in onze gebeden ook niet vergeten om te bidden om wijsheid voor de wereldleiders en om de durf om zich tegen deze oorlog te keren. En laten we bidden om een spoedig einde aan al dit geweld en om de bereidheid om een vreedzame oplossing te zoeken.

Als Protestantse Gemeente houden wij daarom vanaf **donderdag 3 maart van 19.30-20.00 uur een wekelijkse Vredeswake in de Dorpskerk**. In deze wake is er gelegenheid om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en om een waxinelichtje aan te steken.

De kerkenraad

De persoonlijke God onhoudbaar geworden?

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is de tentoonstelling *Van God los? De onstuimige jaren zestig* te bezoeken. Freek de Jonge bezocht de tentoonstelling (zie Trouw van 18 februari 2022). In de loop van de jaren heeft hij zijn vragen gekregen bij de losmaking van geloof en kerk: 'Wij zijn met de secularisatie dingen kwijtgeraakt waar we nu veel

aan gehad zouden hebben.' Op de vraag of we nu echt van God los zijn zegt hij: 'Een mens moet wel gelovig zijn, want hoe kun je anders leven? Maar de persoonlijke God is onhoudbaar. Het idee dat er iemand daarboven zit te besturen en de lakens uitdeelt is onmogelijk.'

Drie dagen later lees ik in een interview met de sterrenkundige Peter Barthel ongeveer hetzelfde: 'Ik geloof niet in een persoonlijke God. (...) God is niet iemand, maar iets. God is het goede en het mooie van deze wereld dat we met elkaar, in verwondering en vertrouwen op de toekomst, ontdekken, en met elkaar moeten delen.'

Zou het geloof in een persoonlijke God echt onhoudbaar zijn (geworden)? Ik zou het de moeite waard vinden om daar eens met andere mensen uit (en buiten) onze kerkgemeenschap over door te denken en te praten, in respect voor elkaars geloof en mening. Als je mee wilt doen, zou je het me dan willen laten weten?

ds. Menno Valk

E: valk@pkn-twello.nl

Kennismaken met ds. Braakman in sectie Oost

Nu de kennismaking met de bewoners van de Badijkhof en het Grotenhuis al aardig op schema ligt, is het tijd voor de volgende fase van de kennismaking. Graag wil ik de leden van onze kerkelijke gemeente (en voor mijn part ook niet-leden) in de gelegenheid stellen om nader kennis te maken. Ik ben nu bijna een half jaar aan Twello verbonden en heb al best wat mensen ontmoet, maar ook nog heel veel mensen niet. De hoogste tijd dus.

In overleg met de wijkcoördinatoren zijn er twee data 'geprikt': 23 en 30 maart. Steeds van 20.00-21.30 uur. Locatie: Irene.

Wie aanwezig wil zijn, is van harte uitgenodigd en kan dat per mail of telefonisch aan een van de wijkcoördinatoren doorgeven. Graag met voorkeursdatum en met vermelding of de andere datum eventueel ook zou kunnen. Na jouw aanmelding krijgt je van ons bericht.

Heel graag tot ziens!

Hartelijke groet,

ds. Ary Braakman



Over eenzaamheid en omzien naar elkaar

Met veel voldoening ben ik werkzaam in het pastoraat in sectie Zuid. Twee dagen per week ben ik te vinden in gebouw Irene en ga van daaruit op pad en leg contacten met mensen. Mijn taak is het pastoraat. Samen met het pastorale team geef ik vorm aan het omzien naar elkaar.

Steeds vaker kom ik het tegen tijdens mijn bezoekwerk: **eenzaamheid**. Eenzaamheid is een gevoel. Een verdrietig, leeg, machteloos of angstig gevoel. Een gevoel van niet-verbonden zijn met anderen, met de wereld. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten. Geen prettig gevoel, maar het gaat meestal vanzelf weer over. Sommige mensen vinden het prima om alleen te zijn. Iemand is eenzaam als hij het gemis aan (betekenisvolle) relaties of contacten als negatief ervaart.



Om het heel precies te zeggen: *eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort aan verbondenheid met anderen*. Fysiek, omdat je het in je lichaam voelt en het in je hersenen is te meten. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Verbonden zijn met anderen heb je nodig. Het is een basisbehoefte, net als eten en drinken.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland voelt zich eenzaam. Bij veel ouderen komt dat vaak door meerdere factoren. Zoals het overlijden van een partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit en achteruitgang in fysiek en mentaal functioneren.

Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor. De corona versterkte dit nog eens enorm. De angst voor het virus wierp mensen terug op zichzelf.

De dagelijkse gang naar de winkel en de gesprekje onderweg werden nu gemist. Kinderen en kleinkinderen kwamen niet of nauwelijks meer langs. Veel activiteiten gingen niet door. Dat gold zeker ook de wekelijkse kerkgang en de diensten in het Grotenhuis die zeer werden zeer gemist. Buren die voorheen veel met elkaar omgingen bleven nu veelal thuis. Iedereen bleef in de eigen bubbel. Met als gevolg dat eenzaamheid op de loer lag. Nog steeds nemen veel ouderen liever niet onnodige risico's en blijven voorzichtig.

Eenzaamheid kun je niet aan iemands gezicht aflezen. Ook niet aan hoe iemand leeft. Als je het denkt te zien zit je er misschien naast. En als je het niet denkt te zien, huilt iemand misschien van binnen.

Je kunt niet voor een ander bepalen of hij of zij eenzaam is. Het heeft te maken met de beleving van de persoon zelf. Mevrouw X bijvoorbeeld heeft drie kinderen. Op zondagmiddag komt haar dochter met haar gezin. Iedere woensdagavond komt haar zoon eten en haar andere dochter die ver weg woont belt haar twee keer in de week. Mevrouw vindt dat ze haar kinderen zo weinig ziet en zou willen dat ze vaker komen. Ze voelt zich eenzaam.

Wanneer iemand zich goed kan vermaken, en met een paar (goede) contacten tevreden is, hoeft hij of zij zich niet eenzaam te voelen. Zo heeft meneer Y één dochter aan de andere kant van het land wonen. Iedere maand komt zij een dag bij haar vader. Haar vader begrijpt dat en vindt het fijn dat zijn dochter iedere maand de moeite neemt om te komen. Hij heeft geleerd zichzelf te vermaken en is tevreden met hoe het gaat. Iemand met weinig contacten hoeft dus niet per se eenzaam te zijn.

Toch lijkt het zo te zijn dat mensen aan een paar dingen allemaal behoefte hebben als het gaat over contact met anderen:

Erbij horen

- Gezellige dingen doen samen met andere mensen, zoals bijvoorbeeld wandelen, eten, fietsen, winkelen, kaarten.
- Iemand aan wie je de kleine dingen van de dag kunt vertellen, zodat je wat aanspraak hebt.
- Deelnemen aan een club- of groepsactiviteit.

Intimiteit

- Iemand met wie je kunt praten over onderwerpen die je persoonlijk bezig houden.
- Het is fijn wanneer iemand jou eens aanraakt. Niet alleen zoals dat in een partnerrelatie gebeurt, maar ook door anderen om wie je geeft. Bijvoorbeeld een arm om een schouder slaan. Of een boks of een vriendelijke blik.
- contact met mensen bij wie je je geborgen voelt, bij wie je je thuis en veilig voelt.

Kunnen zorgen voor

- Wanneer anderen jou nodig hebben en je zorg kunt geven, brengt dit een gevoel van betekenis te kunnen zijn.

Bevestiging van de persoon

- Het is fijn wanneer anderen werkelijk belangstelling voor jou hebben en laten merken dat jij de moeite waard bent.

Assistentie

- Je hebt iemand nodig die je altijd kunt bellen.
- Je hebt weleens hulp nodig. Voor een boodschap of een klusje, als je ziek bent of voor het invullen van een formulier.

Als aan elk van deze behoefte wordt voldaan is de kans dat iemand zich eenzaam voelt minder groot. Meestal is het zo dat diverse mensen uit de omgeving één of meerdere behoeften kunnen vervullen.

Bijvoorbeeld: mevrouw X deelt met een vriendin haar persoonlijke verhalen (*intimiteit*), met een kennis speelt zij Rummikub en gaat zij af en toe de stad in om kleding te kopen (*erbij horen*), voor haar broer doet ze twee keer per week de was (*kunnen zorgen voor*), haar buurman komt 1 x per week koffiedrinken wat beiden erg op prijs stellen (*bevestiging van de persoon*), haar dochter staat altijd voor haar klaar als ze hulp nodig heeft (*assistentie*).

In de coronatijd was het lastiger aan deze behoeften te kunnen voldoen. Laten we, nu steeds meer mogelijk is, als kerkelijke gemeenschap alert en betrokken blijven op elkaar! Door een bezoekje te brengen, of een kaartje, een bloemetje, een telefoontje, een vriendelijke groet.

Een klein gebaar kan al zoveel betekenen en een dag go(e)d maken.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Lied 568a, Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk

Mocht je behoefte hebben aan een bezoekje van mij of een gesprek per telefoon, schroom dan niet en neem contact op.

ds. Hanneke Diermanse,

interimpredikant sectie Zuid

E: hanneke.diermanse@pkn-twello.nl



OPBOUWERK

Jeugd in de kerk of de kerk in de jeugd

“Waarom is aanwezigheid van jeugd in de kerk belangrijk?” Dat was de eerste vraag die ik kreeg van de journalist bij mijn interview voor het Voorster Nieuws van 2 februari jl.

Tja, goeie vraag. Als ik daarover nadenk is het misschien niet zo zeer belangrijk dat er jeugd ‘in’ de kerk is, maar dat jeugd deel uitmaakt van de kerkgemeenschap, een gemeenschap van gelovigen. Dat hoeft niet per se in de kerk, het gebouw, maar kan ook daarbuiten zijn. In de missie van onze Protestantse Gemeente staat ook dat we kerk willen zijn buiten de kerkmuren en vorm willen geven aan een geloofsgemeenschap voor de toekomst. Voor die toekomst is de jeugd een belangrijk ingrediënt, zij zijn immers de toekomstige beheerders van onze geloofsgemeenschap.

Op zowel het Inspiratiefestival op Terschelling waaraan ik in oktober heb deelgenomen, als op Windesheim waar ik elke week een dag de opleiding Theologie volg, klinkt de roep van de

jongeren: “luister naar wat wij denken en willen”. Gemiddeld genomen denken we wel te weten waar de jeugd behoefte aan heeft door, goedbedoeld, vanuit eigen referentiekader te acteren.

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

GEEN I.D.

Loesje

Wat ik om mij heen merk en lees is dat jeugd/jongeren, mede door de wereld van de afgelopen twee jaar, veel bezig is/zijn met zingeving. Hoe ziet mijn toekomst eruit, wat gebeurt er om me heen, wat is er allemaal tussen hemel en aarde, hoe ziet de toekomst van de aarde eruit, zou er dan toch iets van een God zijn die invloed heeft op COVID-19?

We willen, vanuit onze geloofsgemeenschap, graag ruimte geven om te ontdekken wat er leeft onder de jeugd. Dat doen we door als werkgroep Jeugd (voorheen onderdeel van taakgroep Eredienst-Pastoraat), activiteiten aan te bieden waarbij de jeugd gelegenheid krijgt elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek kan gaan over levens- en geloofsvragen.

Voor de zondagmiddagen 24 april, 22 mei, 26 juni en startzondag 11 september staan van 14.00 - 16.00 uur al activiteiten gepland, waarvoor de jeugd actief benaderd zal worden.

We doen de aftrap op 24 april met kennismaken en met elkaar in gesprek gaan tijdens het bakken van broodjes in het kampvuur op het terrein van de Scouting Gelre Groep, Stinzenlaan 80.

Bij ons bekende jeugd zal actief worden benaderd voor deze eerste bijeenkomst. Weet of ken je iemand die bij deze doelgroep past, maar niet in de kaartenbak van onze kerk voorkomt, wil je die dan attenderen op de kennismakingsbijeenkomst. Het gaat vooral om het ontmoeten en gedachten uitwisselen met leeftijdgenoten.

De werkgroep jeugd bestaat, vooralsnog, uit ds. Ary Braakman, Willemien Toonen (momenteel kindernevendienst) en ik als opbouwwerker.

Niet alleen jeugd

Vanaf mijn aanstelling als opbouwwerker, afgelopen september, heb ik enkele maanden geobserveerd en geproefd aan de cultuur binnen onze gemeente. Vanuit die observaties zijn enkele onderwerpen naar voren gekomen waar ik mee aan de slag ga en die ik heb vertaald naar een jaarplan.

Begin februari heeft de Kerkenraad akkoord gegeven op dit plan.

De doelen in het jaarplan zijn, buiten de hiervoor genoemde jeugd, gericht op activiteiten die verbinding leggen tussen geloofsgenoten onderling, geloofsgenoten versus andersdenkende en onze gremia onderling. Er zijn mooie initiatieven binnen onze gemeente, maar soms ontgaat het de omgeving dat de activiteit plaatsvindt. Jammer, want daardoor heeft een activiteit niet altijd de verwachte uitwerking.

Een ander doel uit mijn jaarplan vloeit voort uit het voorgaande, daar voor het leggen van verbinding altijd communicatie om de hoek komt kijken. Onze Protestantse Gemeente heeft enkele mooie communicatiemiddelen in bezit. Eén daarvan heb je momenteel in handen, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook Dorpskerk-Nieuws, dat zowel per e-mail als op papier is in te zien. Beide communicatiemiddelen zijn met name intern gericht op de gemeenteleden. Daar een activiteit of informatie ook interessant kan zijn voor mensen buiten onze geloofsgemeenschap, ben ik samen met Peter Vreeke (MMT) en Gerit Moll (Kredo-Groene Kerk) aan het onderzoeken hoe en met welke middelen we meer mensen kunnen bereiken en betrekken.



Zo is de naam van de Facebookpagina van de Groene Kerk inmiddels gewijzigd in *Dorpskerk Twello* en zullen hierop berichten van zowel de groene-, de pastorale-, diaconale-, als de eredienstkant van onze Protestantse Gemeente worden gedeeld.

40-dagentijd

Mensen bereiken, betrekken, omzien naar de ander, geloof en liefde delen, zijn allemaal begrippen die betrekking hebben op onze geloofsgemeenschap. Hoe mooi is het om in de aanloop naar Pasen nog eens extra stil te staan bij deze begrippen.

Met een aantal gemeenteleden zijn we daarom begin februari bij elkaar geweest en hebben we gebrainstormd over activiteiten waarmee we handen en voeten kunnen geven aan dat omzien en delen in de 40-dagentijd. Uit het brainstormen zijn niet alleen nieuwe ideeën gekomen, maar ook ideeën die een variatie op een bestaande activiteit

zijn. Over alle activiteiten wordt je via Dorpskerk-Nieuws, website (www.pkn-twello.nl), Facebook (Dorpskerk Twello), Kerkdienst gemist (www.kerkdienstgemist), en Voorster Nieuws op de hoogte gehouden.

Dienst 1e Paasdag



Zo kwam naar voren dat er veel waarde wordt gehecht aan vorm en inhoud en het betrekken van kinderen bij een

dienst. Deze wensen zijn overgebracht naar ds. Menno Valk en momenteel wordt door enkele gemeenteleden i.s.m. onze predikant een mooie Paasdienst voorbereid. In de dienst zal het kruis, het symbool van Pasen, duidelijk zichtbaar zijn als hoop van nieuw leven.

Aan tafel

Ook geen nieuwe activiteit, maar wel één van ontmoeten, omzien en geloof delen, is 'Aan tafel' op donderdag 7 april. Tijdens het samen eten, opruimen en afwassen ontstaan vaak de mooiste ontmoetingen/gesprekken. Dit keer, in het teken van de 40-dagentijd, een 'sobere' maaltijd, maar wel een maaltijd waar je niet met honger vandaan komt. Door de maaltijd zal je zowel lichamelijk als geestelijk gevoed worden.

Happy Stone



Even een glimlach op iemands gezicht toveren, dat is het doel van een Happy Stone. Een Happy Stone is een kleurrijk versierde steen met een afbeelding en/of tekst die ergens in de 40-dagentijd in Twello te vinden zal zijn.

Als je een Happy Stone maakt, vindt of krijgt, kun je deze zelf houden of aan iemand anders geven. Om een glimlach op het gezicht van een voor jou onbekende te krijgen kun je de Happy Stone ook

ergens in Twello neerleggen, waar een voorbijganger de groet kan meenemen.

Je krijgt in de 40-dagentijd op verschillende locaties en momenten de gelegenheid om zelf een Happy Stone te maken en/of mee te nemen.

Een 40-dagen kalender via whatsapp



Je kunt je aanmelden om een 40-dagen kalender via whatsapp te ontvangen. Iedere dag, van woensdag 2 maart t/m zaterdag 16 april (zondagen uitgesloten), ontvang je een bericht ter bezinning en inspiratie op weg naar Pasen. Zo kunnen we onze gedachten aan Pasen delen. Wie weet ontstaan er door de kalender wel mooie ontmoetingen of gesprekken met mensen die je niet of alleen van gezicht kent.

Het mooiste is als we deze 40-dagen kalender gezamenlijk vullen. Heb je geen whatsapp, of wil je jouw nummer liever niet delen, dan kun je de 40-dagen kalender ook per mail ontvangen. Via mail zijn jouw gegevens af te schermen, via whatsapp is jouw 06 voor anderen zichtbaar.

Wil je een dag van de kalender vullen met een berichtje of dagelijks een berichtje ontvangen, meld je dan bij mij aan. Dat kan op ieder willekeurig moment in de 40-dagentijd.

Vermeld bij aanmelden jouw naam, telefoonnummer of e-mailadres.

In geloof verbonden en samen op weg naar Pasen!
Een bezinnende en verbindende groet,

Rosa van der Tang

opbouwwerker PKN Twello

E: tang@pkn-twello.nl

ALGEMENE BERICHTEN

Weekendiensten

05-06 maart ds. Menno Valk
12-13 maart ds. Ary Braakman
19-20 maart ds. Hanneke Diermanse
26-27 maart ds. Menno Valk
02-03 april ds. Ary Braakman

The Chosen nader bekeken



Heb je altijd al willen weten hoe Jezus leefde? Wie Hij tegen kwam in Zijn tijd op aarde? Waar sprak Hij over? Wat maakte hij mee? *The Chosen* is een videoserie over het leven van Jezus. De serie geeft een

betrouwbare inkijk in het dagelijkse leven in Israël rond het begin van onze jaartelling en is gratis te zien via YouTube of via de app. Meer weten? Scan de QR-code of kijk op www.thechosen.nl.

De serie is zo goed gemaakt en theologisch onderbouwd dat het zeker de moeite waard is om deze wat intensiever te bekijken. Daarom gaan we in een serie bijeenkomsten steeds één aflevering bekijken en maken we aantekeningen over de gespeelde scènes. Vervolgens lezen we de bijbelgedeeltes waar de scènes op gebaseerd zijn en bespreken we onze 'ontdekkingen'. Zo leer je elke bijeenkomst Jezus beter kennen en begrijp je meer en meer wat de bedoeling is van Zijn aanwezigheid op aarde.



Hoewel er een chronologische samenhang is in de serie, kun je elke aflevering ook goed afzonderlijk bestuderen. Wil je meer weten of mee doen? Stuur een mailtje of bel even voor meer info. In overleg zoeken we dan naar een geschikte plaats, dag en tijdstip.

Hartelijke groet,
Gerit Moll

OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd elders worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag de band met de gemeente willen behouden. In de drukversie van Kredo staan de namen genoemd.

Verras hen eens met een kaartje, een bezoekje...! Weet je iemand die op ons lijstje ontbreekt, zie je dat er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen.



WIJ GEDENKEN

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die zijn overleden. In de drukversie van Kredo staan de namen genoemd.



Gebedsgroep *jouw verhaal*

Kijk eens in de spiegel!

De leukste humor vind ik de droge humor. Neem nu de tekst uit Jakobus 1 die onlangs in mijn mailbox kwam. Jakobus houdt in dit hoofdstuk een hele verhandeling over hoe je op een bekeerde manier moet leven, serieuze kost dus. En dan in vers 22-24 komt hij op een humoristische manier met een prachtig gezegde: *"Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag."* Hier moest ik erg om lachen, - ik weet niet hoe dat bij jou is - want ik ben juist blij dat ik

mijn gezicht weer vergeet nadat ik 's morgens in de spiegel heb gekeken!

Het gevolg van dit gezegde is dat ik nu aan deze tekst denk als ik in de spiegel kijk. Dus niet meer 'oei, wat een ouwe kale kop', maar meer 'dag ouwe, vandaag weer een nieuwe kans om iets goed te doen voor een ander'. Enfin, lees het hele hoofdstuk maar, dan kom je er wel achter wat ik hiermee bedoel.



En er is veel om voor te bidden, elke maandag nemen we de tijd om te danken voor de zegeningen die wij en anderen ontvangen hebben. Zo zijn we dankbaar dat de coronapandemie bedwongen lijkt te zijn, dat er zieken genezen zijn en eenzamen weer bezocht worden. We vragen of God uitkomst wil geven in moeilijke situaties. Zo bidden we voor onze gemeente en ons dorp, voor ons land en de wereld, maar ook voor persoonlijke omstandigheden. Onze zorgen over de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne leggen we voor God neer. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom! Elke maandag van 13.15 tot ca. 14.30 uur in Irene. Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We bidden graag voor je!

Hartelijke groet,
Gerit Moll



De eerstvolgende maaltijd is op **dinsdag 8 maart**. Je bent vanaf **17.00 uur** welkom voor een gezellig samenzijn met een drankje in The Basement (kelder Irene). Om **17.30 uur** wordt de maaltijd geserveerd. De aanvangstijd is met een half uur vervoegd!!! De kosten bedragen 5 euro per persoon. Hiervoor krijg je een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd met een drankje en koffie of thee. U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen, E: aantafel@pkn-twello.nl. Dieetwensen horen we graag.

De volgende maaltijd is op donderdag 7 april. Deze avond zal staan in het teken van de vastentijd.

Namens de kookploeg,
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken



ONTMOETINGSMIDDAG 65+

uitnodiging voor onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder

Op **woensdag 13 april 2022** is er weer een ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van **14.30 - 16.00 uur**.

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is. Dominee Ary Braakman hoopt op deze middag aanwezig te zijn. We krijgen de mogelijkheid om nader met hem kennis te maken.

Wij hopen op een fijne bijeenkomst door contact met elkaar en het genieten van een kopje thee of koffie met iets lekkers erbij.

In verband met de huidige omstandigheden willen wij graag dat je je **vóór maandag 11 april** opgeeft bij één van ons.

Namens het pastorale team

Anneke Haverkamp

Elly Landstra

Tonnie Telgen

Riet van Elden

Mary Bresser



Opschoondag zaterdag 19 maart

De landelijke opschoondag is dit jaar op zaterdag 19 maart. Ook de werkgroep Groene Kerk doet mee. We

willen in kleine groepjes op pad gaan en het zwerfafval opruimen. We gaan dit keer in de middag op pad, zodat ook kinderen mee kunnen lopen (die hebben vaak op de zaterdagochtend al een activiteit). Als je zaterdagmiddag wilt meehelpen, geef je dan op bij de werkgroep Groene Kerk via e-mail groenekerkerk@pkn-twello.nl of bij een van de leden van de werkgroep.

De werkgroep zorgt dan voor de materialen, de groepjes, het verdelen van de plekken enz.

Graag zien wij jou zaterdag 19 maart om 14.00 uur bij Irene.

Is er leven in de dood?

Het lijkt dood in de *bloembermen*, dode bloemstengels steken omhoog of zijn geknakt en liggen op de grond. Een aantal van jullie vindt dat zelfs een rommeltje, zij houden meer van strak en

glad. En natuurlijk kunnen we alles glad maaien, maar is dat wel zo'n goed idee? Ecologen zijn het er inmiddels wel over eens: pas in maart maaien is veel beter voor de biodiversiteit in een bloemberm. Allerlei kleine dieren vinden in de winter voedsel en onderdak tussen de stengels en afgevallen blad. Ook aan de dode stengels zitten nog zaden die voedsel vormen. Het dode plantmateriaal biedt dus leven voor andere dieren, er is dus **leven in de dood**. We kunnen misschien leren om met een andere bril op te kijken naar een rommelige bloemberm: *een oase van voedsel en onderdak?*

Wist je dat de Putter, de vogel met zijn kenmerkende rode kop, gek is op de zaden van de Grote kaardebol die in de bloembermen staan. Hoe leuk zou het zijn als we deze prachtige vogel kunnen zien in de bloembermen! Via deze QR-code kom je meer te weten over de beschermde Putter. Als je de camera van je mobiele telefoon op de QR-code richt kom je bijna vanzelf op de website van de Vogelbescherming en kun je ook lezen hoe je de eigen tuin of balkon aantrekkelijk kunt maken voor vogels.



Is er dan ook **leven na de dood**? Zeker en vast, want als je nu goed naar de bloembermen kijkt, zie je overal planten opnieuw tot leven komen. En dat is de prachtige belofte van de lente: de natuur zal weer opbloeien, geholpen door de dode bloemstengels die we hebben laten staan en het gevallen blad dat we hebben laten liggen.

Groene groet,
Werkgroep Groene kerk:
Roel Hessels, Gerit Moll, Piet Ruijsbroek, Jozanneke Voorthuis, Johan van Werven



Licht
Terwijl ik dit schrijf regent het buiten en de afgelopen dagen heeft het niet anders dan geregend. Het nieuws wordt gedomineerd door de kritieke situatie in Oekraïne, wat een grote zorg op het wereldtoneel met zich meebrengt. Gelijktijdig staan we aan de start van de veertigdagentijd en de

lente. Een veertigdagen tijd waarin we ons voorbereiden op het paasfeest. Een feest waar na drie dagen de deur naar 'Het Licht' is opengezet. Het paasfeest kan niet zonder het kerstfeest, twee feesten die in betekenis niet voor elkaar onderdoen. Een betekenis die niet los van elkaar gezien mag worden. De belofte van God waar we met kerstfeest feest voor vieren wordt waargemaakt met datgene waar we met Pasen aan denken. Toch lijkt het dat kerstfeest, ook wel genoemd het lichtfeest, in Nederland grootser wordt gevierd dan het paasfeest. De veertigdagentijd is misschien wel helemaal een periode waar we nauwelijks bij stilstaan. Ten onrechte!

Symbolisch vind ik het mooi dat de veertigdagentijd zo net voor de lente begint. We zien de natuur ontwaken uit de winterslaap, de planten lopen uit, de bomen krijgen bladeren, de vogels kwetteren en beginnen te nestelen en de dagen worden langer. Al kijkend en genietend van al dit moois wandelen wij naar het paasfeest, een wandeling van 46 dagen (inclusief de zes zondagen). Veertig dagen is een periode die regelmatig in de Bijbel wordt genoemd, waarna men God vindt. Wij gaan ook 46 dagen op reis naar het paasfeest, waarbij we denken aan het lijden van Christus, maar op weg naar Het Licht.

Weer naar vanouds



Met ingang van afgelopen 25 februari liggen de coronaregels grotendeels achter ons. We mogen zonder mondkapje naar de kerkdiensten en er mag weer uit volle borst gezongen worden. De stoelen kunnen weer naast elkaar staan, zodat je voor de dienst ook met de buurman/-vrouw weer een gezellig praatje kunt maken. Kortom, de diensten zijn weer als vanouds. Toch hebben we ervoor gekozen om de stoelen in een klein deel van de kerk, het koor, nog op anderhalve meter afstand te laten staan. Gemeenteleden die deze extra veiligheidsmaatregel nog nodig hebben of het op prijs stellen kunnen hiervan gebruik maken. Het enige wat we nog niet veranderen is het collecteren. De collectezakken tref je voorlopig nog steeds aan het einde van de dienst bij de uitgang. We hopen weer op volle kerkdiensten, jij komt toch ook?

ds. Emma Rijks

Helaas is ds. Rijks nog ziek. Wat moeilijk voor haar en haar gezin dat dochttertje/zusje Maud juist ook nu zo ziek is dat ze in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Laten we in gebed om ds. Emma, Maud en het gezin heen staan. Daarnaast is een kaartje altijd leuk om te ontvangen.

Taakgroep eredienst & pastoraat

De onderwerpen die in de taakgroep eredienst & pastoraat besproken worden zijn divers. Pastorale onderwerpen worden in de taakgroep besproken naast onderwerpen die de eredienst betreffen. Maar de taakgroep is eveneens verantwoordelijk voor de jeugdactiviteiten.

Om alle onderwerpen die aandacht te geven die ze verdienen is er nu voor gekozen om de taakgroep te splitsen in drie werkgroepen. De werkgroep eredienst, de werkgroep pastoraat en de werkgroep jeugd. We hopen hierdoor dat de onderwerpen meer ruimte krijgen waardoor er diepgaander over onderwerpen gesproken kan worden en – als bijkomend voordeel – dat dit ook leidt tot snellere besluitvorming.

De eredienst

Wat vinden we ‘mooi’ in de eredienst en wat zou nog ‘mooier’ kunnen? Dat zijn vragen waar we als kerkenraad - samen met de taakgroep eredienst - over willen spreken. In de afgelopen maanden konden wij met zoveel mensen - vanwege de coronabeperkingen - niet bijeenkomen. We hopen nu in april deze bijeenkomst wel te houden. Ongetwijfeld krijgt deze bijeenkomst een vervolg tijdens een gemeenteavond.

De Elvisdienst

Omdat we tijdens de coronatijd niet hebben kunnen repeteren voor het Elvis-koor, is de tijd voor het oefenen tot 24 april te kort. We hebben er daarom voor gekozen – samen met ds. Fred Omvlee – om de Elvisdienst te verplaatsen naar Pinksterzondag juni. Het koor zal op de woensdagavonden (20.00 uur) repeteren, beginnend in de kerk. Dominee Fred Omvlee en dirigente Eef Poelma kunnen op die datum, maar we zoeken nog een pianiste die het koor kan begeleiden bij het repeteren en tijdens de Elvisdienst op zondag 5 juni. De pianiste die we bij de eerdere repetities hadden, is niet in de gelegenheid. Daarnaast is Henk

Noordman helaas niet in de gelegenheid op 5 juni. We zijn dus driftig op zoek. Mocht je iemand weten: neem contact op met een kerkenraadslid.

Vacatures

Piet Ruijsbroek heeft aangegeven aan einde van het jaar te stoppen als diaken. Piet heeft zes jaar heel hard gewerkt aan diaconale taken. Zo is hij een van de grondleggers van Meet-inn 11, Groene Kerk en nog vele andere mooie initiatieven. Ook Saskia Hofman gaat na zes jaar stoppen, als voorzitter van de diaconie. De eerste vier jaar was zij diaken en voorzitter van de diaconie, de laatste twee jaar ‘alleen nog’ voorzitter van de diaconie. Saskia was een van de motoren achter een actieve, sociaal betrokken diaconie. Zij wist nieuwe initiatieven te ontplooiën, nam het initiatief om Henk-Jan Gosseling aan onze gemeente te verbinden. Gelukkig dat Piet en Saskia dit jaar nog met de andere actieve en enthousiaste diaconieleden blijven doorwerken. Maar daarna

Naast Piet en Saskia vertrekt per 1 september aanstaande, na acht jaar, ook ondergetekende (Bert Hokken) als voorzitter van de kerkenraad.

Jan Boneschanker heeft aangegeven om aan het einde van het jaar te stoppen als wijkcoördinator en contactpersoon. Eerder was hij al gestopt als ouderling bijzondere diensten. Als gemeente zijn we dankbaar voor wat Jan heeft gedaan en nog doet.

MOOI WERK!

Kortom, er zijn genoeg vacatures waar je kunt instappen in een mooi team van enthousiaste kerkenraadsleden waar het plezierig mee samenwerken is. Onderstaand een aantal van de vacatures op een rijtje. We zoeken onder andere:

- o twee diakenen
- o een voorzitter van de diaconie
- o een voorzitter van de kerkenraad
- o twee wijkcoördinatoren
- o een redacteur voor Kredo
- o een webmaster

Wil je eens oriënterend spreken over welke taak het beste bij jouw kwaliteiten en tijdsomstandigheden past: wij zijn graag bereid om hier vrijblijvend over

te spreken. Er is altijd wel een taak te vinden die bij je past en anders zijn wij graag bereid om taken passend te maken. Bel even met ondergetekende of een van de andere kerkenraadsleden, dan komen we graag bij je langs.

Pastoraat

Het pastoraat focust zich in belangrijke mate op het bezoeken van oudere en zieke gemeenteleden. In mindere mate worden ook jonge gezinnen bezocht. In de kerkenraad spraken wij over het pastoraat aan andere doelgroepen, bijvoorbeeld jeugd, gemeenteleden van middelbare leeftijd of randkerkelijken. De kerkenraad vindt het pastoraat aan onze oudere en zieke gemeenteleden belangrijk en dit moet ook zeker een belangrijk focuspunt blijven. Maar de vraag is of er niet bijvoorbeeld jaarlijks een extra focus kan worden aangebracht op een andere doelgroep. De kerkenraad vraagt de taakgroep pastoraat hierover na te denken en hierop terug te komen.

Samenwerking Terwolde

De samenwerking met de Protestantse Gemeente Terwolde wordt als plezierig ervaren. Gelijktijdig wordt door ambtsdragers uit Terwolde aangegeven dat er op dit moment ook veel aandacht nodig is voor voorbereiding op en vraagstukken rondom het beroepen van een nieuwe predikant. Hierdoor wordt op sommige terreinen de samenwerking even 'op een laag pitje gezet' terwijl op andere vlakken (zoals jeugd en diaconaat) de samenwerking vol gas doorgaat. We weten beiden dat we op langere termijn - maar op sommige vlakken ook nu al - elkaar zeker nodig (zullen) hebben.

Collecteren

Er zijn geluiden gehoord om de collectes tijdens de kerkdiensten te houden zoals het nu gaat. Oftewel om bij de uitgang - na de dienst - te collecteren, waarbij er tijdens de dienst wel aandacht aan de collecte wordt gegeven. Als reden om het zo te laten wordt genoemd dat het op deze wijze de dienst minder onderbreekt. Hoe de kerkenraad hierover denkt durf ik niet te zeggen want de kerkenraad heeft hier nog niet over gesproken. Heb jij hier een mening over, laat het dan weten. Jouw mening wordt dan meegenomen als de kerkenraad hierover spreekt.

Onze opbouwwerker

Voor een periode van drie jaar hebben we van de classis een opbouwwerker mogen aanstellen. Drie jaar om te bouwen aan een stevige vrijwilligersstructuur met mooie activiteiten. De duur van drie jaar heeft ook alles te maken met onze begroting en ons ledenaantal. We mogen er dan ook niet op rekenen dat wij na die drie jaar met een opbouwwerker kunnen blijven werken.

Per 1 september 2021 is Rosa van der Tang in dienst getreden als parttime-opbouwwerker van onze gemeente. Na zich goed ingewerkt te hebben heeft Rosa een plan gemaakt voor de komende tweeënhalve jaar. Met veel enthousiasme heeft Rosa dit plan in de kerkenraad gepresenteerd, wat eveneens met veel enthousiasme door de kerkenraad is ontvangen. Zij zal meer samenhang en structuur proberen aan te brengen in alle activiteiten van onze gemeente. Activiteiten kunnen mogelijk breder opgezet worden waardoor meer doelgroepen zich aangesproken voelen. De vrijwilligers zullen daar waar mogelijk gefaciliteerd worden en gestructureerd worden opgenomen in een vrijwilligersbank. Daarnaast worden de communicatiemiddelen nog verder geoptimaliseerd. Rosa zal haar plan en wat zij doet ongetwijfeld in Kredo verder toelichten.

Tot slot

De veertigdagentijd zal door iedereen anders worden ingevuld. Maar met elkaar zijn we onderweg naar het paasfeest. Het feest wat onlosmakelijk aan het kerstfeest is verbonden. Het feest wat Gods belofte naar het licht waar maakt. Laten we met elkaar - ook in de kerkdiensten - bewust deze reis maken. Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, kijk naar buiten en kijk bewust naar de ontluikende natuur, zie het Licht.

Licht uit de hemel!

Een stralende morgen

opent voor mensen een vergezicht.

*Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.*

2e couplet van 'Wij gaan op reis langs de weg van verlangen' van Dick Pruiksma, tekst, en Gerard van Amstel, melodie.

Namens de kerkenraad,

Bert Hokken, voorzitter

E: voorzitter@pkntwello.nl



TAAKGROEP DIACONAAT

Verantwoording opbrengsten

Onderstaand vind je de opbrengsten van de inzamelingen van de diaconie van het 2e halfjaar 2021. Het betreft hier de opbrengsten van de digitaal overgemaakte giften naar de Diaconie in de maanden juli t/m december, de gehouden collecten in de kerk en overige ontvangen bedragen.

Data	Bestemming	Bedrag
Digitaal juli	Diverse doelen	€ 145,00
Digitaal augustus	Diverse doelen	€ 255,00
Digitaal september	Diverse doelen	€ 270,00
Digitaal oktober	Diverse doelen	€ 135,00
Digitaal november	Diverse doelen	€ 145,00
Digitaal december	Diverse doelen	€ 520,00
Collectebus winkelwagen Voedselbank		€ 130,26
Collectebus Grotenhuis		€ 299,74
Collectebussen kerk		€ 32,50
Collecten in de kerk 13-6 t/m 19-12		€ 2.920,49
Ontvangen aan giften		€ 250,00
	Totaal	€ 5.102,99

Alle gevers, hartelijk dank!

Bertus van Welsum, penningmeester



TENT OF NATIONS
People Building Bridges

Tent of Nations

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: *Wij weigeren vijanden te zijn*. Ook onze gemeente voelt zich betrokken. Daoud Nassar was enkele jaren terug bij ons te gast om over zijn missie te vertellen. Op 28 januari jongstleden zijn Daoud en zijn broer Daher door een groep mannen met knuppels overvallen op hun land en zwaar mishandeld. In de dienst van 6 februari is hierover

verteld. Toen kon er ook een kaart ondertekend worden die als hart onder de riem naar de familie Nassar is gestuurd. En je kon een brief aan president Abbas ondertekenen waarin gevraagd werd de veiligheid van de familie Nassar te waarborgen en de daders op te sporen en te bestraffen.

Geweldig dat veel gemeenteleden de kaart en de brief hebben ondertekend! Iedereen die heeft meegedaan heel hartelijk bedankt hiervoor.

Diny Landeweerd en Mieke Koers

Actie voor de Voedselbank

De winkelwagen blijft nog in het Stiltecentrum staan. Elke week kunnen we 2 tassen vol meenemen naar de Voedselbank. Fijn dat er goed gebruik van wordt gemaakt. Ook mensen uit het dorp weten het winkelwagentje te vinden. Mooi dat we zo samen wat voor de Voedselbank kunnen betekenen. In het wagentje kun je bijvoorbeeld zonnebloemolie, aardappelpuree, vis-/vlees-/fruitconserven, soep, blikgroenten, macaroni, rijst, pasta's, sauzen/mixen en broodbeleg doneren. Daarnaast zijn waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen zeer welkom. Op dit moment is er vooral behoefte aan pasta's en rijst.

Namens de klanten van de Voedselbank, bedankt!

Diaconie

MEET-IN 11
thee/koffie met aandacht

Koffie/thee met aandacht in de Bibliotheek!

Meet-in 11 is een vast punt in de week voor een aantal mensen. Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom in de Bibliotheek aan het Marktplaatsplein. Op een vertrouwde plek. Er wordt gelachen, geluisterd naar elkaars verhalen, de week wordt doorgenomen, de politiek komt aan de orde. Maar ook gesprekken over zingeving, over geloofsvragen. Er is interesse in elkaars afkomst. Waar kom je vandaan, hoe bevalt het hier, hoe kunnen we je helpen.

Meet-in 11 is er voor iedereen, ook voor mensen uit de kerk. Dank aan de gastheren en -vrouwen! Zij zorgen ervoor dat er een goede sfeer is op de

middagen. Fijn dat we als kerk zo op een andere manier zichtbaar zijn in het dorp.

Kom gerust eens langs!

Info: diaconie@pkn-twello.nl

Hulp gevraagd voor 'Voorst geeft warmte'



Kerken willen te hulp schieten bij de stijgende energiekosten: 'Wij laten niemand in de kou staan'.

In navolging van onder andere het initiatief 'Deventer geeft

Warmte' en 'Apeldoorn geeft warmte' willen de kerken in Voorst ook de handen ineenslaan voor deze actie van verbondenheid en solidariteit. In dit geval solidariteit in de energiecompensatie. Mensen die hun bijdrage in de hogere energiekosten niet nodig hebben kunnen deze tegemoetkoming of een deel daarvan doneren aan Naastenhulp Voorst. Naastenhulp Voorst (NHV) is een samenwerkingsverband van de diaconieën van de PKN-kerken en caritas van de Rooms-Katholieke kerken in onze gemeente. NHV ondersteunt daarmee dan mensen die in de knel komen vanwege de veel hogere energieprijzen.

Iedereen kan geld storten of een beroep doen op het noodfonds, daarvoor hoef je geen lid te zijn van een kerk.

Geld storten zal het probleem niet zijn hopen wij. Wij hopen dat het massaal gaat gebeuren. Maar hoe gaan we het gedoneerde geld verdelen? Wie komt ervoor in aanmerking, hoe komen we aan namen, gaat de gift niet ten koste van een uitkering, hoe controleren we de aanvraag. Veel vragen komen op ons af. Als bestuur van NHV kunnen wij al deze vragen niet zelf oplossen gezien de ons beschikbare kennis en tijd. Daarom zoeken wij hulp. Voor het uitvoeren van deze actie hebben we ongeveer 4 personen nodig schatten wij in. Heb jij affiniteit met de financiële wereld, sta je achter deze actie en heb je de komende maanden wat tijd geef je dan op via info@naastenhulpvoorst.nl

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Piet Ruijsbroek.

Stichting Naastenhulp Voorst

ZENDING, WERELDDIACONAAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING



PAASGROETEN 2022

Ook dit jaar sturen gemeenteleden van de PKN Paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de kaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen.

De afbeelding op de kaart voor dit jaar is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Thema: 'Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is.'

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar een persoonlijke groet op staat. Ook al weet je niet precies wie de kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt de gedetineerde goed doet. De kaarten worden tijdens een kerkdienst in de gevangenis uitgedeeld en dat is een feestelijke gebeurtenis.

Wil je ook een aantal kaarten van een groet voorzien? Dat kan!! De kaarten liggen in setjes klaar in een envelop in het Stiltecentrum van de Dorpskerk. Je kunt hier zo'n setje (of meer) ophalen, van een groet voorzien en daar weer terugleggen. Elk setje is voorzien van een A4'tje met instructies.

Is het een bezwaar om naar het Stiltecentrum te komen? Stuur dan een mailtje naar Mieke Koers en je krijgt de kaarten thuis in de brievenbus.

We hopen dat we als gemeente, net als vorig jaar, weer een dikke envelop met Paasgroeten kunnen verzenden naar Kerk in Actie waar men voor verdere verspreiding zal zorgen.

Voor meer info over deze actie:

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
Werkgroep ZWO

Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia Shalata van partner LEF: "We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen." Help mee!



Alles is onzeker

Kerk in Actie staat in nauw contact met de partners in Oekraïne. Natalia Shalata van partner LEF, een jongerenproject van de Grieks-Katholieke kerk dat de ontwikkeling van sociale projecten in heel Oekraïne ondersteunt, is erg bezorgd. "We hebben al weken te maken met aanvallen van hackers, desinformatie en provocaties. Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden, voor ons allemaal. Zo'n grootschalige aanval hadden we niet verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Vliegvelden zijn bestookt, we horen van dodelijke slachtoffers. Een vreselijke situatie."

Wereldwijd netwerk

De situatie in Oekraïne kan nu snel verder escaleren. De nood was er al - in 8 jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen ontheemd geraakt-, maar wordt nu heel groot. De vluchtelingenstroom zal waarschijnlijk in grote omvang toenemen, wellicht ook naar omringende landen als Moldavië, Polen en Hongarije. Daan Verbaan, relatiebeheerder Oost-Europa bij Kerk in Actie houdt er rekening mee dat de noodhulp de komende dagen en weken flink opgeschaald wordt: "We staan klaar en hebben korte lijntjes met onze partners in Oekraïne, maar ook met partnerkerken in omringende landen. Ze kunnen op ons rekenen."

We blijven alles doen

Partner LEF blijft hulp waar nodig bieden in de Oekraïense dorpen. Natalia: "We blijven alles doen

wat we kunnen om mensen hier te helpen. Zolang als dat mogelijk is doen we dat vanuit onze post in Oekraïne. Als het echt niet anders kan, steken we de grens over naar Polen en zullen van daaruit doorgaan met de hulpverlening." Kerk in Actie houdt de situatie bij LEF nauwlettend in de gaten. "We blijven verbonden en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het eropaan dat je samen bidt om vrede."

Steun Oekraïne en help mee via deze link: [donatie oekraïne/kerkinactie](https://www.kerkinactie.nl/donatie-oekraïne/kerkinactie) of scan deze QR-code



Oecumenische bezinningsavond over Maria



Het zou goed zijn als ook in de protestantse kerken het feest van 'Maria boodschap' (25 maart) zou worden gevierd. Dat betoogt Arnold Huijgen, Christelijk Gereformeerd en hoogleraar aan de theologische universiteit van Apeldoorn in zijn opmerkelijke boek 'Maria, icoon van genade'. Na een tijd waarin er in de

protestantse kerken weinig aandacht was voor Maria neemt de aandacht voor de waarde en de betekenis van Maria weer toe. Daarbij kan het gesprek over Maria ook van betekenis zijn voor de oecumenische contacten over de grenzen van de kerken heen.

In de week van 'Maria boodschap' houden de kerken van Twello, op dinsdag 22 maart in de Dorpskerk van Twello, een bezinnende avond rond de figuur van Maria. Zowel dominee Valk als r.-k. pastoraal werker Wim Vroom zullen over Maria vertellen en gaan met de aanwezigen in gesprek. Ook zal de cantorij onder leiding van Henk Noordman enkele Marialiederen ten gehore brengen en zullen we de muurschilderingen van Maria, die in de kerk te zien zijn, nader bekijken.

U bent welkom in de Dorpskerk van Twello op dinsdag 22 maart van 20.00 tot (uiterlijk) 22.00

uur. Vanaf 19.30 uur (tot ongeveer 19.55 uur) is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten. In de kerk zal geen gelegenheid zijn om iets te drinken.

Heb je belangstelling, dan stellen wij het op prijs als je je voor 21 maart zou willen opgeven bij pastoraal werker Wim Vroom

vroom@franciscusenclara.com of bij mij

Van harte uitgenodigd om deel te nemen!

ds. Menno Valk

E: valk@pkn-twello.nl

Bezinning & Inspiratie Twello

B&IT-lezing dinsdag 29 maart 2022, 20.00 uur in Bibliotheek Twello, Marktplein 11. *'Omarm de verschillen en durf jezelf te zijn'* door Samira Ahale
Het meest gebruikte woord in onze woordenschat is het woord 'ik'. We ervaren een ik in een ontzettend grote wereld. We groeien op met het idee een lichaam te zijn in een wereld van lichamen. We leren dat we verschillend zijn, op allerlei vlakken. We voelen ons, bewust en onbewust, dader en slachtoffer en deze twee wisselen elkaar af. Het leven is een aaneenschakeling van vreugde en verdriet, het wordt gekenmerkt door tijdelijkheid. In deze veranderlijke wereld en in onze eigen innerlijke wereld is verandering een constante. Hoe vind je stabiliteit, zekerheid en vertrouwen in deze wankelende toestand?

In deze interactieve bijeenkomst ervaar je op een speelse en liefdevolle wijze wie je werkelijk bent. Je ontdekt de sleutel tot een waarachtige gelukzaligheid.

Je kunt je opgeven via dit mailadres:

bi.twello@gmail.com

Over de inleider:

*Samira (1977) inspireert ieder die op zoek is naar innerlijke leiding. Als reisleader begeleidt ze onder andere leidinggevers en professionals op zoek naar antwoorden. Samira is van Marokkaanse afkomst, is opgegroeid in Antwerpen en woont nu 20 jaar in Nederland. In haar autobiografie *De Spirituele Allochtoon & Het Kusjeshuis* schrijft ze over haar dubbelleven en haar weg naar vrijheid. In 2021 verscheen *VRIJHEID IN ZICHT & De kracht van**



overgave. Een boek vol creatieve oefeningen van zelfonderzoek, meditatie en contemplatie voor een vrij en bezielde leven.



TAAKGROEP BEHEER

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkelijk bureau PKN - Twello

Vanaf 1 juli 2022 stopt Gerrit Bokdam als administrateur van onze Dorpskerk Twello.

Hij gaat als vrijwilliger verder en zal een aantal werkzaamheden blijven doen, zoals de boekhouding; de financiële administratie, samen met onze penningmeester Laurens Potters, en de verkoop en het uitreiken van collectebonnen.

Al vanaf 1 maart 2022 gaat er wat veranderen: het kerkelijk bureau zal namelijk alleen nog op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bezet zijn.

Vanaf 1 juli 2022 is het kerkelijk bureau niet meer bezet en kan alleen per e-mail of telefoon een afspraak met Gerrit worden gemaakt via E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl

Voor werkzaamheden zoals het verzorgen van kerkbalans en de bijdragenadministratie, zal nog een oplossing gevonden moeten worden.

Zeg je "Dit wil ik wel op mij nemen, alleen of met meerdere personen" laat het mij dan weten.

Bert Bresser,

voorzitter CvK PKN-Twello,

Kerkbalans 2022:

het eindresultaat en een oproep voor betaling van de vrijwillige bijdrage 2021

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans 2022. We kregen tot nu toe toezeggingen binnen van totaal € 125.285,50.

Voor 2021 was dit een bedrag van € 126.689,82 waarvan ongeveer € 125.358,02 binnen is.

Ten opzichte van de begroting 2022 (€ 118.000,--)

is het totaal van de toezeggingen 2022 een heel mooi resultaat. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Hebt u nog geen bijdrage overgemaakt voor Kerkbalans 2021 dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen via bankrekeningnr. NL80 RABO

0373 7454 35 ten name van **CvK Protestantse
Gemeente te Twello** inzake Kerkbalans 2021.

Gerrit Bokdam
adm. kerkelijk bureau

Betalingsmogelijkheden kerkelijke geldzaken

1. Appostelapp

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel App. Met de app kun je alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren. Via Appostel App kun je op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen, jouwbijdrage voor de collectes regelen of collectebonnen bestellen. Je kunt er zelfs jouw toezegging voor de Actie Kerkbalans mee doen. Je kunt de Appostel App downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kun je in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

2. Webshop

Naast de Appostel App heeft onze gemeente een webshop <https://site.skgscollect.nl/506>. In de webshop kun je ook giften doen, bijvoorbeeld jouw bijdrage voor de collectes regelen of collectebonnen bestellen.

3. Scannen QR-codes

Je kunt ook betalen via het scannen van QR-codes. Deze staan vermeld op de website bij het inzamelingsrooster van de diaconie www.pkn-twello.nl/inzamelingsrooster. De QR-app (QR-code reader) is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Op de website www.pkn-twello.nl vind je meer informatie over deze wijze van betalen.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Peningmeester College van Kerkrentmeesters
Laurens Potters
E: penningmeester-cvk@pkn-twello.nl



PRIKBORD

Lenteconcert in de Dorpskerk te Twello

Op vrijdagavond 25 maart zal er een lenteconcert gegeven worden in de Dorpskerk van Twello.



Aan dit concert werken mee:

Anna Martirosian en Katarina Taruchaladze, viool,
Esther Kluck Walpot, cello en Henk Noordman,
orgel.

Het programma vermeldt werken van o.a. Johann Baptiste Vanhall voor orgel, violen en cello.

Ook zullen er diverse werken op het prachtige Meere-Quellhorst orgel ten gehore gebracht worden.

U kunt reserveren via organist@pkn-twello.nl

Voor aanvang van het concert ligt dan het programma à € 5,- voor jou klaar.

Natuurlijk kun je ook zonder reservering het concert bijwonen.

De aanvang van het concert is 20.00.uur.

Na afloop kunnen we in gebouw Irene nog even napraten.

Met een hartelijke groet,
Henk Noordman

Passieconcert Grote Kerk Epe

Op 25 maart aanstaande verzorgt het Sweelinck Kamerkoor (Apeldoorn) onder de titel 'Crucifixus' een Passieconcert in de Grote kerk Epe.

Centraal staat het indrukwekkende 'Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz' van Heinrich Schütz. Verder worden onder meer werken gezongen van Lotti (Missa Brevis), Sweelinck (De profundis) en Schein.

Dirigent is Marjon van der Linden. Gerben Budding bespeelt het prachtige Meere-orgel. Overige medewerkenden zijn Elske Tinbergen (cello), Dick Valk en Arjen Uitbeijerse (tenor).

Aanvang: 20.00 uur.

Entree voorverkoop:

volwassenen € 11,00

jongeren 13-17 jaar € 6,00

Aan de kerk:

volwassenen €12,5

jongeren 13-17 jaar € 7,50

Kinderen tot 12 jaar gratis.

Voorverkoop via:

www.sweelinckkamerkoor.nl/contact

Vastentijd

Vastentijd is oefentijd,

is wakker worden na de winterslaap en je opengeeuwen uit de beslotenheid van elk voor zich.

Is je ogen opendoen

voor wat aan het gebeuren is

in het diepste van jezelf en

in de wereld om je heen,

en zicht krijgen op het eeuwige Licht dat doorbreekt aan de horizon.

Is in voorjaarsstilte je eigen grond ompspitten en klaarmaken voor een nieuwe lente

en het zaad van vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart.

Vastentijd is trainingstijd,

hart en handen soepel maken

voor verbondenheid met God en mensen, vingeroefening in solidariteit.

Dat en zoveel meer is vastentijd:

de grote opwarming om te herleven.

Carlos Desoete

Gebed voor Oekraïne: "Heer, ontferm U"

De oorlog in Oekraïne is in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: "Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld." Het moderamen roept protestantse gemeenten in Nederland op om te bidden voor Oekraïne.

Verbonden met Oekraïne

Er is al jarenlang een hechte band tussen de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie met partners en kerken in Oekraïne. De Reuver: "We voelen ons vandaag meer dan ooit met hen verbonden, en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het erop aan dat je samen bidt om vrede."

Beschermen van mensenlevens

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraïne te stoppen. "Wij zijn ervan overtuigd dat dialoog - gebaseerd op de beginselen van internationaal recht en respect voor vastgestelde nationale grenzen - de juiste weg was en is voor het oplossen van de spanningen. Wij roepen op tot onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden en tot bescherming van mensenlevens en gemeenschappen die door dit geweld worden bedreigd," is de gezamenlijke verklaring.

Ds. René de Reuver sluit zich van harte aan bij deze oproep en roept protestantse gemeenten op in de kerkdiensten te bidden voor Oekraïne: "Laten we samen in gebed gaan voor alle mensen die zo zwaar lijden in deze situatie. Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld." Ook op Aswoensdag, 2 maart, wordt opgeroepen tot wereldwijd gebed. Kerken kunnen ook bij dit moment aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne.

Samen bidden voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

*Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke
geweld.*

*In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.*

*Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in
ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en
geliefden.*

*Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.*

*Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig
uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons
hoe dan ook blijft dragen.*

*Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij
angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.*

*Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat
vrede gezocht en gevonden wordt.*

*Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van
mildheid, vertrouwen en zachtheid.*

*Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.*

In Jezus' naam,

Amen



*vul ons hart en van
anderen met vrede!*

Maak een gebaar voor vrede en tegen de oorlog o.a. in Oekraïne. Knip onderstaande vredesduif uit en plak deze op een raam op een zichtbare plek. Zo kunnen anderen zien dat je voor vrede bent. Maak kopieën om nog meer vredesduiven 'te laten vliegen'. Natuurlijk kun je ze ook eerst kleuren en versieren. Doe je mee?



Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 0571 272 014
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda

dagelijks	maart	10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag	maart	13.15 tot 14.30 uur	Irene	gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
elke donderdag	maart	19.30-20.00 uur, inloop	Dorpskerk	Vredeswake
elke vrijdag	maart	14.00 tot 16.00 uur	Bibliotheek	Meet-in 11
donderdag	3 maart	19.00 tot 20.00 uur	Irene	oecumenisch meditatie-uur
dinsdag	8 maart	20.00 uur	Irene	Taakgroep Eredienst-Pastoraat
dinsdag	8 maart	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!
donderdag	10 maart	19.30 uur	Irene	kerkenraad
zaterdag	19 maart	14.00 uur	start bij Irene	opruimactie zwerfvuil
maandag	21 maart	20.00 uur	Irene	overleg Paasdienst
dinsdag	22 maart	20.00, inloop 19.30 uur	Dorpskerk	Oecumenische bezinningsavond over Maria, icoon van genade
vrijdag	25 maart	20.00 uur	Dorpskerk	Lenteconcert
dinsdag	29 maart	20.00 uur	Bibliotheek Twello	B&IT-lezing Samira Ahale
donderdag	31 maart	20.00 uur	Mahlerstr. 39	doopouderkring
donderdag	7 april	17.30, inloop 17.00 uur	The Basement	Aan Tafel!
donderdag	7 april	19.00 tot 20.00 uur	Irene	oecumenisch meditatie-uur



Vredeswake



elke donderdag 19.30 uur, inloop
Dorpskerk Twello



**Vertellingen
samenpraak
kunst en muziek
Dorpskerk
dinsdag 22 maart
20.00 tot 22.00
gratis toegang,
graag aanmelden**



**Lenteconcert
Dorpskerk
vrijdag 25 maart
20.00 tot 22.00
toegang €5
graag aanmelden**

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God