



Protestantse Gemeente Twello kredo

april 2021

Rooster diensten	2
Kruiswegstaties	3
Bij de diensten	5
Kindernevendienst XXL	6
Rondom de gemeente	7
Het licht op...	10
Algemene berichten	11
Omzien naar	11
Jouw verhaal	12
Groene kerk	12
Kerkenraad	13
Gezocht	17
Diaconaat	18
ZWO	18
Beheer	19
Prikbord	21
Adressen	23
Agenda	24

Colofon

DORPSKERK
Dorpsstraat 10
7391 DD Twello

REDACTIEADRES
E: kredo@pkn-twello.nl

KOPIJ KREDO
Kredo mei komt uit voor zondag 2 mei 2021. Uw kopij, liefst per e-mail, moet binnen zijn voor **dinsdag 20 april**

Hoop op een nieuw begin

De in Rotterdam geboren schilder Aad de Haas (1920-1972) maakt in 1940 het bombardement mee. Daarbij wordt al zijn werk vernietigd. Later wordt zijn werk als 'entartet' bestempeld en belandt hij een half jaar in de gevangenis. Na zijn vrijlating duikt hij met zijn vrouw onder in Zuid-Limburg.

In 1957 ontvangt hij de opdracht om de kapel van het Sint-Jozefziekenhuis in Heerlen te voorzien van een kruisweg. Op de muur voegt hij aan de traditionele kruisweg vier staties toe, waaronder ook deze van de verrijzenis. Bij de afbraak van het ziekenhuis laat de aannemer de wandschilderingen uit de muur zagen. Veertien staties hangen sinds 1988 in het raadhuis in Landgraaf.



*statie 16: Jezus is opgestaan,
Aad de Haas, 1957*

Aad de Haas schildert expressionistisch, met felle, heldere kleuren en met korte streken het lijden van Jezus. Naarmate de kruisweg vordert zien we hoe zijn lichaam en waardigheid aangetast worden (net zoals dat bij mensen in een ziekenhuis kan gebeuren). Op veel schilderijen komen soldaten voor. Ze doen eerder aan de Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog denken dan aan de Romeinse soldaten. Die soldaten staan symbool voor onmenselijkheid, vervolging van onschuldigen, oorlog en geweld. Bij de opstanding vluchten de soldaten echter, totaal overstuurd door wat ze meemaken. Ze komen in aanraking met een gebeuren dat hen ontwapent en waartegen ze niet bestand zijn.

Naakt en kwetsbaar en toch zegevierend treedt Jezus het leven tegemoet. De opening

van het graf ziet eruit als een gigantisch paasei in het gras. En boven het graf komen twee bomen in bloei. Hun wijd uitgestoken takken lijken met Jezus te juichen tegen het gele ochtendlicht.

De schilder schildert hier een gebeuren dat door geen mensenoog is gezien, maar wel beschreven wordt in de vier evangeliën. De Haas voegt welbewust deze statie toe aan de gebruikelijke 14 schilderijen van de kruisweg. Zo hangt deze statie nu in de kapel van het nieuwe ziekenhuis in Heerlen, als een teken van hoop voor alle mensen die met hun ziekte, wanhoop, spanning en verdriet hier een toevlucht zoeken. Mensen die verlangen naar een nieuw begin en hopen op een vernieuwd bestaan in het licht van God.

Gebed

God, onze Schepper, de lente dient zich aan.

Ik verlang zo naar nieuw leven, nieuw begin.

Wees met ons begaan.

God, ik vertrouw op Uw vernieuwende kracht.

Pasen ligt in het verschiet.

Leid ons door de diepte heen tot een vernieuwd bestaan.

(uit een gebed van Saar Hoogendijk in: Als het leven kantelt. Psalmen in coronatijd)

ds. Menno Valk



donderdag 1 april, Witte Donderdag

Dorpskerk 19.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Exodus 12, Marcus 13, Johannes 13



vrijdag 2 april, Goede Vrijdag

Dorpskerk 19.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Johannes 18 en 19



zaterdag 3 april, Stille Zaterdag

Dorpskerk 20.30 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Paaswake- Marcus 16: 1-8



zondag 4 april, Pasen

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Emma Rijks
Organist: Henk Noordman

Johannes 20: 1-18



zondag 11 april

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Erik Schuddebeurs,
Houten
Organist: Henk Noordman



zondag 18 april

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Johannes 21: 15-19



zondag 25 april

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Fred Omvlee,
Monnickendam
Organist: Henk Noordman

Elvisdienst



zondag 2 mei

Dorpskerk 10.00 uur

Voorganger: ds. Menno Valk
Organist: Henk Noordman

Johannes 13: 31 e.v.

 **kerkdienstgemist.nl** 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.
De opnamen van de diensten worden een aantal maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken.
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl

**Diensten Grotenhuis,
donderdag aanvang 19.00 uur
-onder voorbehoud-**

helaas nog
geen diensten in april

*Houd vol,
houd hoop*

105.3 FM

RTV **A** VOORST

De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl

4 april	10.00 uur	PKN Wilp
11 april	10.00 uur	PKN Twello
18 april	10.00 uur	RK Het Boshuis Klarenbeek
25 april	10.00 uur	PKN Voorst
2 mei	10.00 uur	PKN Klarenbeek

De lijdensweg van Jezus Messias is door Aad de Haas op indrukwekkende wijze in een huidige wereld van oorlog en verschrikking geplaatst en is geschilderd op de muren van het voormalige Sint-Joseph ziekenhuis in Heerlen waar ziekte en dood realiteit waren.



1. Jezus trekt Jeruzalem binnen



2. Jezus staat voor Pilatus



3. Jezus neemt Zijn kruis op



4. Jezus valt voor de eerste keer



5. Jezus ontmoet Zijn moeder



6. Jezus wordt geholpen



7. Jezus ontmoet Veronica



8. Jezus valt voor de tweede keer



9. Jezus ontmoet de huilende vrouwen



10. Jezus valt voor de derde keer



11. Jezus wordt van Zijn kleren beroofd



12. Jezus wordt gekruisigd



13. Jezus sterft aan het kruis



14. Jezus wordt van het kruis afgenomen



15. Jezus wordt in het graf gelegd



16. Jezus is opgestaan

De redactie wilde jou graag de hele serie laten zien en heeft daarom alle afbeeldingen opgenomen in deze Kredo. De werken zelf zijn te zien in de burgerzaal van het gemeentehuis van Landgraaf, in het Charlemagnecollege in Landgraaf (1. Jezus trekt Jeruzalem binnen) en de kapel van het Atrium Medisch Centrum in Heerlen (16. Jezus is opgestaan)



TAAKGROEP EREDIENST- PASTORAAT

BIJ DE DIENSTEN

Voorlopig nog online diensten, maar met ouderling en lector

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig nog geen diensten met gemeenteleden te houden maar onlinediensten te blijven aanbieden. De stijging van het aantal coronabesmettingen geeft geen aanleiding om 30 mensen in de kerk toe te laten. Ook durven we het niet aan om weer vier cantorijleden te laten zingen.

Wel zal er weer een ouderling van dienst aanwezig zijn, zoals ook in andere gemeenten. Gastvoorgangers vroegen ons al waarom er niet een ambtsdrager namens de gemeente aanwezig is om iedereen welkom te heten. Ook kwamen er vragen of de lector niet vanuit de kerk de lezing kon doen. Hoewel de kerkenraad voorzichtig is, lijkt dit eveneens een beheersbaar risico. Bovendien draagt het bij aan de verlevendiging van de kerkdienst in deze tijd waarin we signalen krijgen dat mensen het moeilijker vinden om betrokken te zijn op de diensten. We moeten de hoop niet verliezen en proberen te volharden tot de tijd komt dat we elkaar weer veilig kunnen ontmoeten in de dienst aan God.

O God, sterk is ons verlangen
naar nabijheid,
aanwezigheid;
wat gewoon was
is zo bijzonder geworden,
leer ons blijvend onderscheiden
waar het in het leven op aankomt,
wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

(uit een gebed van ds. Aafke Rijken-Hoevens,
in: *Als het leven kantelt. Psalmen in coronatijd*)

Diensten Stille Week

De diensten van de Stille Week zullen korte diensten zijn met een meditatief karakter: lezingen, gebeden, liederen (vanaf een cd of te zien via een filmpje).

Op **Witte Donderdag**, 1 april, 19.00 uur, lezen we over het feest van het ongezuurde brood in de nacht van de uittocht (Exodus 12) en hoe Jezus dit feest met zijn leerlingen viert (Marcus 13). Ook lezen we hoe Jezus voorafgaand de voeten van zijn leerlingen wast (Johannes 13). Een voorbeeld van hoe wij in navolging van hem dienen te leven. Aan de hand van een tekening van Rembrandt vragen we ons af: wat betekent dat voor ons en onze manier van leven?

Op **Goede Vrijdag**, 2 april, 19.00 uur, zijn we betrokken op de kruisweg van Jezus. We lezen stukken uit Johannes 18 en 19 en staan regelmatig meditatief stil (bij een schildering van een kruisweg van Aad de Haas).

De **Paaswake** begint op 3 april om 20.30 uur. Terwijl het langzaam donker wordt gaan we met onze aandacht van het graf van Jezus en de nood van mens en dier in deze wereld naar berichten uit het Oude Testament dat er in Godsnaam bevrijding mogelijk is. In het donker wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht en lezen we het verwarrende opstandingsbericht uit Marcus 16: 1-8. Hoe valt dit bericht te rijmen met die schildering vol van nieuw leven van Aad de Haas (zie het voorblad)?
ds. Menno Valk

Paasmorgen

In de dienst van **Paasmorgen, zondag 4 april**, lezen we in Johannes 20: 1-18 hoe Maria van Magdala het lege graf van Jezus ontmoet en ook Hemzelf daarbij tegenkomt. Hij is opgestaan uit de dood. Zijn opstanding zorgde ervoor dat er nog veel meer werd opgericht in de wereld, direct na het moment zelf en ook nu nog. Wat heeft deze gebeurtenis teweeggebracht? Ik bid dat het op Paasmorgen een feest ter ere van God mag worden dat we, waar dan ook, zullen vieren.
ds. Emma Rijks

Ds. Erik Schuddebeurs uit Houten gaat voor in de dienst op **zondag 11 april**. Ds. Schuddebeurs is eerder in onze gemeente voorgegaan.

Op **zondag 18 april** staat Johannes 21: 15-19 op het leesrooster. De vragen van Jezus komen Petrus dicht op het lijf. Vragen als 'heb je mij lief?' worden gesteld als een relatie in zwaar weer is beland. Is een nieuw begin mogelijk? Is vergeving mogelijk? Het zijn belangrijke vragen, ook in onze



tijd. Kunnen we nog vergeven en ons verbinden met iemand die ons teleurgesteld heeft? Moet je trouwens zonder meer vergeven? Of moet er ook zoiets zijn als berouw?

Elvisdienst



De Elvisdienst op **zondag 25 april 2021** wordt geleid door dominee Fred Omvlee. Fred Omvlee is Hoofd Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke Marine maar staat bekend als de Elvis-dominee. Hij is Elvis-fan en organiseert al bijna achttien jaar Elvis-kerkdiensten. Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong.

Elvis was verslaafd aan medicijnen, pillen. Die had hij leren slikken in zijn diensttijd. Hij zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. De boodschap van de dienst is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand. In de Elvis-kerkdienst horen we veel Elvis-gospels. Verder is het ook 'gewoon' een kerkdienst met toepasselijke Bijbellezing. Wel zal de dienst anders ingericht zijn dan 'normaal', maar hopelijk kijken/luisteren er naast gemeenteleden ook veel andere geïnteresseerden.

Helaas heeft ons grote gelegenheids-Elvis-gospelkoor door de coronamaatregelen niet kunnen oefenen voor deze dienst en zal dan ook niet optreden. Gelukkig is dominee Fred Omvlee zelf een begenadigd gospelzanger en zal – mits dit weer is toegestaan – enkele liederen ten gehore brengen. In dat geval wordt hij muzikaal ondersteund door onze eigen pianist Henk Noordman. Mocht het zingen niet zijn toegestaan dan zullen de liederen met YouTube filmpjes getoond worden.

In de dienst van **zondag 2 mei** wijk ik mogelijk af van het leesrooster (Joh. 15: 1-8) en lees dan het vervolg van de voetwassing, Joh. 13: 31 en volgende. Jezus geeft zijn leerlingen het gebed 'heb elkaar lief'. Hoe kun je nu liefde afdwingen met een gebod? En wat wordt er dan van ons verwacht?

ds. Menno Valk

KINDERNEVENDIENST **XXL**

Geen kindernevendienst XXL rondom Pasen maar een PaasChallenge



Tijdens deze PaasChallenge gaan we op excursie... naar Jeruzalem.

De PaasChallenge bestaat uit een QR-code speurtocht. Daarbij duiken we in de historische achtergrond van het paasverhaal en we nemen de deelnemers daarin mee alsof ze een eigen karakter zijn uit de tijd van Jezus (er kan een keuze gemaakt worden uit vier karakters). Tijdens de tocht lossen de deelnemers puzzels op of luisteren naar verhalen verspreid over 9 locaties. Elke opdracht begint met het scannen van een QR-code en als de opdracht goed volbracht is ontdek je waar de volgende locatie is. In totaal zal deze tocht zo'n 1,5 uur in beslag nemen.

Omdat we in deze coronatijd geen groot evenement kunnen organiseren lopen de kinderen de tocht met hun eigen gezin. Elk gezin start een kwartier na elkaar (iedereen loopt dus in vooraf ingeplande tijdsblokken). Om bovengenoemde reden hebben we daarom ook niet méér mensen kunnen toelaten voor deze PaasChallenge en hebben we ons beperkt tot de kindernevendienst-doelgroep.

Er hebben zich inmiddels 7 gezinnen aangemeld. De voorbereidingen zijn getroffen en nu is het hopen op mooi weer op zaterdag 3 april. Want dan staat de PaasChallenge gepland. In de volgende Kredo hopen we een verslag te kunnen uitbrengen zodat u een indruk krijgt hoe het geweest is.

Namens de kindernevendienst,
Femke Meilink en Gerda Horstman

RONDOM DE GEMEENTE

God en de pandemie

Inmiddels is de leesgroep gestart met het bespreken van het boek *God en de pandemie* van de Engelse theoloog Tom Wright. Het is een lastig theologisch boek waarin de schrijver aan de hand van Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament zoekt naar de relatie tussen God en pandemie. En gelukkig hij komt niet tot de conclusie dat het een straf van God is. Ook de werken van Jezus worden door hem belicht en de vraag of Jezus in zijn tijd de pandemie had kunnen voorkomen. Zoals men die vraag ook aan Jezus stelde bij de dood van Lazarus. *En Jezus huilde*, ziet Wright als een kerntekst. Later komen nog de brieven aan Paulus aan de orde en de schepping die zucht in barensweeën.

Met zeven gemeenteleden hebben we mooie discussies waarbij ook de persoonlijke geloofsvragen aan de orde komen. De groep wordt uitstekend geleid door ds. Menno Valk die zich een waardig herder en leraar toont die de discussie ordent en modereert.

Fijn om zo te kunnen spreken over vragen rond het geloof. En het boek is meer een inleiding dan een handleiding. Heel inspirerend om mee te mogen doen.

Zo'n leesgroep vraagt om meer, en het idee is ontstaan om na dit boek in het najaar opnieuw een boek samen te lezen. Gemeenteleden met belangstelling voor een verdiepend geloofsgesprek zijn van harte welkom om zich bij de volgende leesgroep aan te sluiten.

Nadere informatie bij ds. Menno Valk.

Arie Maarten van der Veen

Zaligsprekingen bij een pandemie

Op internet vond ik deze zaligsprekingen, geïnspireerd op de zaligsprekingen uit Matteüs 5. Ik heb ze vertaald en deel ze graag met jullie. In plaats van het woord 'zalig' kun je ook het woord 'gelukkig' lezen.

ds. Emma Rijks

*Zalig zijn wie thuisblijven,
want zij hebben anderen beschermd.
Zalig zijn de werklozen en de zelfstandigen,
want zij hebben God hard nodig.
Zalig zijn de mensen met een buurtwinkel,
want zij zijn de leveranciers van schaarse goederen.
Zalig zijn de pakketbezorgers en de postmedewerkers,
want zij zijn de bringers van essentiële dingen.
Zalig zijn zij die in het ziekenhuis werken;
de ambulancemedewerkers, de artsen, de verpleegkundigen,
de assistenten en de schoonmakers,
want zij staan tussen ons en het graf
en het Hemelse Koninkrijk is zeker voor hen.
Zalig zijn de kassamedewerkers,
want zij hebben geduld en vastberadenheid
te midden van het overwerken en de frustratie.
Zalig zijn de vuilnisophalers,
want zij zullen God zien ondanks bergen van afval.
Zalig zijn de leerkrachten,
want zij blijven standvastig en trouw in verontrustende tijden.
Zalig zijn wie in de kerk werken:
de predikanten, priesters en kerkelijk werkers,
want zij zijn een geruststellende aanwezigheid in een wereld die lijdt,
terwijl zij zich blijven inzetten als wegwijzer naar God.
Zalig zijn de alleenstaande ouders,
want zij gaan in hun eentje om met hun verantwoordelijkheden
en er is geen uitstel mogelijk.
Zalig zijn zij die alleen zijn,
want zij zijn kinderen van God
en met Hem zullen zij nooit eenzaam zijn.
Zalig zijn de nabestaanden,
voor wie het ergste al is gebeurd.
Zij zullen getroost worden.
Zalig zijn zij die geïsoleerd zijn met hun misbruikers,
want op een dag – zo bidden wij – zullen zij veiligheid kennen.
Zalig zijn allen in deze tijd die een puur hart hebben;
allen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid;
allen die zich inzetten voor vrede en die genade laten zien.
Dat je je getroost mag weten,
dat je kalmte kent.
Dat de genade van onze Heer, Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
met ons allen zal zijn.
Amen.*

*Door Jayne Manfredi @TheWomanfredi, vertaald door
Emma Rijks. Originele tekst: thewomanfredi.blogspot.com*

Interim-predikant sectie Oost

'En, kun je al een beetje wennen in Twello?' Deze vraag krijg ik geregeld te horen en het antwoord is ja. Twee dagen per week ben ik te vinden in gebouw Irene en ga van daaruit op pad en leg contacten met mensen. Mijn hoofdtaak is dan ook pastoraat: zorg en aandacht geven aan een ander. Ik realiseer me dat mijn werk hier start ten tijde van een pandemie. Onze wereld in de greep van het coronavirus, deze onzichtbare vijand die zoveel teweegbrengt aan verdriet en zorg. Die wereldwijd grote impact heeft, op de gezondheid, op de economie, op de bestaanszekerheid van zo veel mensen.

Op deze dag van schrijven, dinsdag 23 maart 2021, is er om 19.00 uur weer een persconferentie over hoe het ervoor staat. Nederland snakt naar een versoepeling van de coronamaatregelen. Nu het lente is geworden en de zomertijd in aantocht is beginnen we almaar meer te verlangen naar enige verlichting. Mobiele data en verkeersregistratiesystemen laten zien dat parken, wegen en winkelstraten afgelopen weekend aanmerkelijk drukker waren dan de voorgaande weken. Mensen hunkeren naar frisse buitenlucht, naar hun werkplek en naar contact met hun naasten. Veel mensen, ouderen én jongeren, voelen zich eenzaam.

Hoe moet het verder? Wordt het ooit weer zoals het was?

Opnieuw vieren we Pasen in coronatijd: een verhaal over leven dat het wint van de dood, over lijden dat liefde wordt, over geen einde maar een nieuw begin, over hoop dwars door alle wanhoop heen. Over opstaan uit pijn en verdriet, over niet bij de pakken neer blijven zitten. Over het geheim van Gods liefde die de wereld draagt. Een hoopvol teken in de tijd.

Ik wens de lezer dan ook van harte het licht van Pasen toe!

(Schroom niet om zelf ook contact op te nemen wanneer u/jij een bezoek of telefonisch gesprek wenst. Dan kijken we wat er mogelijk is.)

ds. Hanneke Diermanse

Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen

E: hannekediermanse@gmail.com

T: 06 1253 0281

Terugblik op de kliederkerk van 7 maart

Bij het thema 'Op weg' gaan je gedachten bijna direct naar vakanties. De kinderen moesten in huis een leuke vakantiefoto opzoeken en aan elkaar laten zien.

We keken naar een filmpje over Abraham en Sara, die hun land verlieten en naar een vreemd land gingen. Waarom doe je zoiets? We kwamen tot 2 oplossingen: waar je woont is het niet (helemaal) goed of je hoopt dat het ergens anders beter is.

We hoorden hoe het was om naar een andere school te gaan en hoe je ertoe komt om een heel andere baan te zoeken. Dat is eigenlijk ook op weg zijn.

Toen was er genoeg gepraat en werd het tijd om te knutselen. De kinderen en hun ouders gingen aan de slag om van wc-rolletjes een Abraham of Sarapoppetje te maken.



Hier zien we Nova, Flore en Jule van Voorst druk aan de slag. Vooraf had elk gezin een envelop gekregen met een instructie, stukjes stof, velletjes papier, elastiekjes en (zuur)stokjes.

We lieten elkaar na een klein half uur de poppetjes zien. Dat deed ook Maud Minnema, die (net als haar moeder) die dag jarig was!



Daarna luisterden we naar het lied **Onderweg**:

*Altijd zijn we onderweg.
Onderweg naar morgen.
met de dromen van vandaag
met geluk en zorgen.
Afen toe een beetje zon,
afen toe wat regen,
want soms is het leven fijn
en soms zit het tegen.*

Refrein:

*Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.*

*Altijd zijn we onderweg,
zoeken nieuwe wegen.
En we komen elke keer
nieuwe mensen tegen.
Vragen naar de goede weg
bang om te verdwalen.
Kiezen hoe we verder gaan
en de koers bepalen.*

Refrein.

Zou het altijd leuk zijn om op weg, op reis te zijn? Ik vertelde over een Syrisch gezin dat bij een maaltijd waarbij wij foto's van vakanties lieten zien vertelden dat hun foto's waren verbrand als gevolg van de oorlog. Maar gelukkig waren ze zelf niet getroffen...

We keken ook naar een filmpje over vluchtelingenkinderen in opvangkampen in Griekenland. Wat hebben wij het goed in vergelijking met deze kinderen en hun ouders! Misschien kunnen wij hen helpen door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van 'Vluchtelingen Lesbos'.



Tenslotte maakten we weer een screenshot van alle kinderen en hun poppetjes en daarna... mochten ze de snoepstaf opeten.

Wat een verrassing!

Plotseling stroomden de kaartjes met felicitaties en goede wensen binnen. Er kwamen zelfs zoveel mensen aan de deur dat de burens zich afvroegen of we misschien ziek waren...

Wat bijzonder om zoveel blijken van verbondenheid te krijgen bij mijn 12½ jarig predikantsjubileum in Twello. Heel hartelijk dank daarvoor. Ook dank voor de bossen bloemen van de cantorij en de kerkenraad en het geschenk namens de gemeente. We hopen de Podium Cadeaukaart te zijner tijd te kunnen verzilveren.

Geboorte



Van Jojanneke Voorthuis en haar partner Wim Latour kregen we bericht dat op 19 maart hun zoon *Jesse Johan Stein* is geboren. Jesse is een broertje van Annefleur, Maarten (kinderen van Wim) en Lieke (dochter van Jojanneke).

Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje. We wensen jullie geluk en zegen met hem en hopen dat hij ook zelf gelukkig zal worden.

Wie hen wil feliciteren kan een kaartje sturen naar: Zendijkstraat 6, 7391 NB Twello.

Tenslotte

Ik ontving een verhuiskaart van mevr. Annie Weijers-Teunissen. Zij verhuisde van Zandenallee 10 in Teuge naar de Martinushof, afd. Hartelaar 1, k. 1.07, St. Maartens erf 85, 7391 AG Twello.

ds. Menno Valk

Weekenddiensten april

03-05 april	ds. Menno Valk
10-11 april	ds. Emma Rijks
17-18 april	ds. Menno Valk
24-25 april	ds. Hanneke Diermanse

Vakantie

Van 1 t/m 9 mei hoop ik met mijn gezin te genieten van een week vakantie. Ds. Menno Valk en ds. Hanneke Diermanse zijn beschikbaar om voor mij waar te nemen indien nodig.

Hartelijke groet,
ds. Emma Rijks

HET LICHT OP....

Een serie interviews met gemeenteleden. Hoe heeft hij of zij het afgelopen jaar van de pandemie beleefd? Wat helpt om het vol te houden? En welke rol spelen kerk en geloof hierbij?

Deze maand: Maaïke Stigter.

Schooljuf Maaïke Stigter: 'Gewoon doorgaan'



De avond in maart vorig jaar, waarop premier Rutte op tv de eerste lockdown afkondigde, staat Maaïke Stigter nog helder voor de geest. Met haar man en vrienden zat ze te eten in een

Indiaas restaurant. Ze herinnert zich: 'Het eten was net gebracht en de tafel stond vol schalen met curry's en ander lekkers, toen er een politieagent binnenkwam. Hij vertelde de eigenaar dat de zaak direct dicht moest. We wisten wel dat er een persconferentie gaande was, maar deden daar wat laconiek over. Nu werd het menens. De agent keek naar onze tafel, zag de volle borden en zei: "Eet maar rustig door." De blik van die agent vergeet ik nooit meer.'

Ze mochten dus eerst afeten alvorens het restaurant te verlaten. In het besef dat dit voorlopig de laatste keer uit eten was. Maar elk nadeel heb zijn voordeel, want Maaïke en haar gezelschap kregen van het personeel een hele stapel bakjes in handen gedrukt. Vol met eten waar de keuken voorlopig toch niets mee kon. 'Daar hebben we nog drie dagen van gegeten.'

Het gesprek met Maaïke vindt plaats in het huis in de componistenbuurt waar ze met haar man woont. Maaïke werkt in het basisonderwijs en heeft de gevolgen van de coronamaatregelen aan den lijve ervaren. Daarover willen we graag haar verhaal horen. Aanvankelijk was ze docent, maar na een herseninfarct enkele jaren geleden kan ze dat werk niet meer doen. Ze wilde wel graag in het onderwijs blijven werken en is dan ook blij met haar huidige baan als onderwijsassistent op basisschool De Wingerd in Twello.

Na die bewuste persconferentie een dik jaar geleden moest niet alleen de horeca dicht, maar ook de scholen. Maaïke: 'We hebben drie dagen genomen om alles te organiseren. Programma's omzetten, ouders instrueren over het thuislesprogramma. Het is fijn dat er digitaal zo veel mogelijk is. Dat heeft me verrast. Maar het is wel een uitdaging om de kinderen erbij te houden met zo'n scherm ertussen. Dan zegt er één: "Juf, ik ga even een koprol maken", en weg is ie. Normaal houd je die er wel bij. De moeilijkste periode was direct na de meivakantie, toen hadden we wisselende groepen. De ene helft van de klas op dag één, de andere helft op dag twee, enzovoorts. Dat was echt zwaar, want ik moest zowel de groep thuis als de kinderen die op school waren helpen. Dat was geen doen. Gedurende beide lockdowns deden we ook de noodopvang voor kinderen waarvan een van de ouders een vitaal beroep heeft, en voor zorgleerlingen. Dat waren er wel vijftig bij elkaar, en ik had op een dag kinderen uit diverse groepen. Het continu moeten schakelen en improviseren, dat is wat ik zal onthouden van deze twee lockdowns.'

'Er waren ook positieve gevolgen. Sommige kinderen bleken heel zelfstandig te kunnen werken, gingen dingen zelf oplossen en namen zo meer verantwoordelijkheid voor hun werk. Andere kinderen werden juist wat banger, dat waren degenen die altijd al wat gevoelig waren. Als ze een ambulance hoorden was het gelijk: "Dat is vast iemand met corona".'

Hoe hield Maaïke deze moeilijke periode vol? 'Ik ben een Groningse en daar zeggen we: "Gewoon doorgaan." Dat is ook steeds mijn leidraad. En daarnaast heel bewust leuke dingen blijven plannen. Want je moet zelf de slingers ophangen.'

Mijn man en ik hebben bij alle restaurants in de buurt wel een keer een maaltijd afgehaald. Verder gaan we regelmatig met vrienden videobellen of doen we samen online een pubquiz, dat is enorm gezellig.'

'Hoewel het werk nu meer tijd vraagt dan normaal ervaar ik deze periode niet als heel stressvol, ook in ons privéleven niet. Wij raken onze baan niet kwijt, we hebben geen familieleden verloren. Wel vind ik het erg jammer dat ik mijn ouders en familie bijna niet kan zien. Verder doen we sinds mijn infarct nog maar één ding in het weekend omdat ik prikkels niet goed verdraag. Maar nu valt dat ene ding ook nogal eens weg en dan is het weekend wel erg leeg. Ons leven wás al rustig, en het is nog rustiger geworden.'

Ook het kerkelijk leven is afgeschaald, zonder fysieke kerkdiensten en andere activiteiten. Hoe ervaart Maaïke dat? 'Ik zit in normale tijden niet elke zondag in de kerk. Geloof is voor mij meer een basis die er altijd is. Wat ik vooral mis is de gemeenschap. Ik kook voor 'Aan tafel', dat is samen kerk-zijn voor mij. Een praatje maken met anderen, hoe is het met je? De onlinediensten volgde ik in het begin wel, maar nu niet zo vaak meer, ik kan me niet concentreren. Het openingsgebed vind ik normaal erg mooi; we keren ons dan naar binnen, laten de buitenwereld los en richten ons op God. Maar thuis achter de laptop krijg ik dat niet voor elkaar.'

Wat verwacht Maaïke van de komende tijd? 'De zomervakantie is altijd een ijkpunt in het onderwijs. Ik hoop echt dat tegen die tijd iedereen is ingeënt. En dat we daarna kunnen beginnen aan weer eens een normaal schooljaar.'

Henk-Jan Gosseling

ALGEMENE BERICHTEN

Bedankt

Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen na mijn ziekenhuisopname.

Vriendelijke groet,
Ria Sundahl-Koudijs

De Paashaas kwam weer bij ons aanbellen maar we konden hem/haar niet vinden of spreken.

Wij zijn ontroerd door deze 'lichtpuntjes' in onze onzekere donkere dagen. Dankjewel!

Vriendelijke groet,
Aukje en Wouter de Boer



OMZIEN NAAR

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeenteleden die voor langere tijd elders worden verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeenteleden die buiten Twello in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag de band met de gemeente willen behouden. In de drukversie van Kredo staan de namen genoemd.

*Zomaar
= EEN LIEF =
kaartje!*

Verrast u hen eens met een kaartje! Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen.



Gebedsgroep *jouw verhaal*

In onze gebedsgroep *Jouw verhaal* vroeg iemand mij: "Wat betekent bidden voor jou Jan?"

Bidden is voor mij een afstemmen op Gods aanwezigheid in je leven en het moment. Het kan in de intensiteit van je arbeid als wel door je geest leeg te maken en te luisteren naar je eigen innerlijke stilte. Gebed en diepgang. Door ingetogen te luisteren, te kijken, te praten, te onthouden en vooral door met mensen liefdevol om te gaan in kerk, samenleving en maatschappij. Door met elkaar of alleen je tot God te wenden met bidden-

de woorden vanuit je eigen gevoelens en waar-
digheden die je bezit. Bidden is voor mij weten
dat God er is en naar je bidden luistert. Bemoedi-
gend en troostvol.

In het opinieblad *Woord en Weg* van de PKN van
maart trof ik het gebed/gedicht van Kris Gelaude:

Dat er een morgen komt

*Ga met ons God, de lange weg van onmacht en
verdriet naar kracht en opstanding.*

*Ga met ons die weg die over sterven heen naar
onaantastbaar leven voert.*

Duld onze vragen.

Erken ons verdriet.

Verzacht wat zo pijn doet.

En laat er ook licht zijn.

Blaas de gloed van verlangen weer bij ons aan.

*Dat er een morgen komt die ons optilt naar ver-
langen.*

*Dat er een avond is van vervulling, van eeuwig
weezien,*

en thuis zijn met allen.

Namens de gebedsgroep *Jouw verhaal* wensen wij
jou gezegende Pasen.

Jan, Henk-Jan en Gerit



Twello weer stuk schoner

Zaterdag 20 maart 2021 was het Landelijke Op-
schoondag. Ook Twello deed mee. Diverse groe-
pen zijn bezig geweest in

het dorp, waaronder Vrouwen van Nu, kinderen
uit groep 7, BSO en de werkgroep Groene Kerk.
De gemeente en Supporter van Schoon heeft hen
voorzien van materialen. De Werkgroep Groene
kerk heeft vorig jaar in september al eens meege-
daan met deze actie. Omdat er veel belangstelling
was is er in november nog eens een dag geweest.
Daarna is het gezamenlijk ophalen gestopt door
corona. Maar individueel werd en wordt er nog
steeds gelopen. In een appgroep met 20 deelne-
mers wordt bijgehouden waar gelopen is en wordt
er onderling contact gezocht om samen te lopen.
De een loopt meerdere keren per week, een an-
der eens per maand. Daar is iedereen vrij in. Mis-
schien hebt u ze al eens zien lopen of hebt u ge-
merkt dat er minder zwerfafval ligt. De gemeente
Voorst werkt goed mee. Die voorziet de deelne-
mers van de werkgroep van materialen en zorgt

wekelijks dat de volle vuilniszakken thuis opge-
haald worden. De werkgroep is ontstaan vanuit de
Dorpskerk, maar er doen ook veel niet-kerkleden
mee. Opschonen van het dorp is een taak voor
ons allen.

Zaterdag 20 maart kwam een enthousiaste groep
'opschoners' om 9.30 uur bij elkaar. In groepjes



van twee (coronaproof!) verspreidden de teams
zich over Twello. Dit keer gingen we voornamelijk
naar de randen van het dorp Twello om de kin-
deren niet in het dorp in de weg te lopen. Zo wer-
den er zakken vol afval uit de berm en van de
straat verwijderd. Het is jammer dat dit soort acti-
viteiten nodig zijn, maar het geeft wel voldoening
om een plek waar je bent geweest, schoon achter
te laten. Het afval bestond grotendeels uit plastic
flesjes en blikjes. En opvallend veel mondkapjes.
Je komt altijd wel wat verrassends tegen. Dit keer
een vibrator en een bureaustoel, niet bij elkaar
trouwens. Dit zorgt altijd wel voor gemakkelijke
gesprekken. Gezelligheid is zeker belangrijk in de
groep. Onderweg werden 2 opschoners nog be-
dankt door iemand met voor hen beiden een
paasstukje. Een lief gebaar!

Al met al een zeer geslaagde ochtend. Dank aan
de medewerkers van de gemeentewerf voor het
beschikbaar stellen van de materialen. De ge-
meente doet haar best om de gemeente schoon
te houden. Maar dat kan zij niet alleen. Gooi uw
afval niet op straat maar in de prullenbakken, of
neem het mee naar huis. Samen kunnen we de
gemeente schoonhouden. De werkgroep gaat vast
nog eens samen op pad. Wil je een keer meelo-
pen?

Geef je dan op via E: groenekerkerk@pkn-twello.nl

Een leuke en gezellige activiteit! En coronaproof.

Werkgroep Groene kerk



Paaslied in coronatijd

We zijn op weg van Kerst naar Pasen. Twee belangrijke kerkelijke feesten die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het laatste kerstfeest konden wij al niet in de kerk vieren en nu ook het paasfeest niet. Maar thuis kunnen we wel – aan elkaar denkend – Pasen vieren. Een mooi lied hierover willen we je niet onthouden.

*Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.*

*Geen zingende gemeente,
geen hart verrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,*

*toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.*

*Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf'lend
naar Galilea gaan,*

*vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!*

*In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.*

*Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.*

Dit lied, 'This Easter celebration', is in 2020 geschreven door Carolyn Winfrey Gillette en vertaald door Gert Landman (*melodie De kerk van alle tijden*).

Wil je het lied gezongen horen, dat kan via: Paaslied in coronatijd - YouTube

Jubileum Menno Valk

Sinds 17 juni 1990 is ds. Menno Valk predikant in respectievelijk Eerbeek, Wijhe en Twello. 14 maart 2021 is de datum dat Menno 12½ jaar als predikant aan onze gemeente verbonden was. Wij zijn dankbaar en blij dat Menno in onze gemeente – vol energie – het Woord verkondigt, pastorale zorg biedt en onze gemeente versterkt.

Proficiat Menno met dit jubileum!

Fijn dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven aan 'de-geheime-oproep' om Menno rond deze datum een kaartje te sturen.

Hierdoor kreeg hij een 'bombardement' van kaarten met felicitaties, bedankjes, goede wensen en terechte complimenten.

Namens de gemeente heeft Menno ook – als stofelijke blij van waardering en dank – een Podium Cadeaukaart en een bos bloemen voor Roelie ontvangen. Want ook haar inbreng – door er voor Menno te zijn – mogen we niet vergeten.

Wij wensen Menno, Roelie, Lotte en Jeroen ontzettend mooie jaren toe, privé maar voor Menno ook beroepsmatig binnen onze kerkelijke gemeente. Dat God hen nabij mag zijn.

Jubileum Egbert Fokkema

In maart was er binnen onze gemeente nog een jubilaris. Op 1 maart 1981, dus veertig jaar geleden, kreeg Egbert Fokkema na een daartoe afgelegd classisexamen de bevoegdheid om te mogen preken. Tot op de dag van vandaag gaat hij nog bijna wekelijks voor in heel Nederland. Ook af en toe in onze gemeente en in het Grotenhuis. Op persoonlijke titel is Egbert pastoraal voor meerdere oudere gemeenteleden een grote steun. Als felicitatie en dank van onze gemeente hebben wij een mooie bos bloemen bezorgd.



Ds. Gerrit van der Weide

Helaas hebben wij moeten vernemen dat onze oud-predikant ds. Gerrit van der Weide op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij werd in Twello bevestigd op zondag 8 november 1987. Na zijn vertrek uit Twello werd hij op zondag 22 mei 1994 bevestigd in Erica. De begrafenis heeft op maandag 22 maart in besloten kring plaatsgevonden. Wij bewaren goede herinneringen aan hem. Mocht u de familie willen condoleren dan kunt u uw condoleance sturen naar mevrouw M.G. van der Weide-Douwes, Dilgtweg 1 B-4, 9751 ND Haren.

Kerk en Irene open voor het Veluws College

Een aantal gemeenteleden heeft de suggestie gedaan om Irene en/of het kerkgebouw ook in te zetten om scholen weer meer mogelijkheden te geven. Het Veluws College heeft met de koster en het college van kerkrentmeesters afgesproken dat in de periode van 8 april tot en met 6 juli de school - voor de toetsweken en de examens - gebruik maakt van Irene en de kerk. Bij begrafenissen zal door het Veluws College geschoven worden met roosters. Fijn dat we elkaar zo kunnen helpen.

Voorlopig nog onlinediensten

Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid

het verantwoord is om het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Dit advies lijkt haaks te staan op het regeringsbeleid.

Daar komt nog bij dat de coronacijfers – ondanks alle beperkingen en alle vaccinaties – nog niet dalen en dat de zorg te zwaar belast blijft. Restaurants, theaters, musea, sportscholen, hoger onderwijs en vele andere organisaties blijven voorlopig – op regeringsadvies – gesloten, maar desondanks geeft de landelijke PKN-leiding aan dat dertig mensen in de kerk weer toelaatbaar zijn. De huidige onlinediensten in Twello worden positief gewaardeerd en goed bekeken, iets wat niet wegneemt dat een dienst die je in de kerk kunt bijwonen – zonder twijfel – ons aller voorkeur heeft.

We hebben in de regio een tiental kerken geraadpleegd over hoe zij met het advies van de synode omgaan. Eén van de tien kerkelijke gemeenten (Deventer) is weer open voor dertig bezoekers, vier zangers en meewerkenden. In de andere negen geraadpleegde kerkelijke gemeenten wordt er voorlopig niet live gezongen en zijn er nog geen bezoekers tijdens de kerkdienst welkom.

In de kerkenraadsvergadering is uitvoerig over bovenstaande gesproken waarbij de aspecten als eenzaamheid, psychische last, beleving en kerkhonger versus gezondheidsveiligheid en solidariteit aan de orde kwamen. Na een goede discussie heeft onze kerkenraad voor de solidariteit met de samenleving en voor de gezondheidsveiligheid gekozen. Dit houdt in dat wij voorlopig de diensten zonder bezoekers en live zang zullen doorzetten. De persconferentie van 23 maart gaf ons geen aanleiding om van standpunt te wijzigen. Wel kiezen wij ervoor dat de lector en de ouderling van dienst weer fysiek aanwezig zullen zijn tijdens de kerkdienst. We wachten de volgende persconferentie af om een heroverweging te maken. Gelukkig worden er steeds meer mensen gevaccineerd, waardoor het fysiek bijwonen van kerkdiensten nu echt steeds dichterbij komt.

Het Grotenhuis

Gelukkig worden in het Grotenhuis – nu nagenoeg alle bewoners zijn gevaccineerd – een aantal activiteiten hervat en is ook de bezoekersregeling versoepeld. Men denkt er ook over na om de kerkdiensten weer te starten. De kerkenraad

heeft echter – vooruitlopend op een eventueel positieve beslissing – besloten om hier nog even mee te wachten. Want wel de bewoners zijn gevaccineerd, maar de voorgangers, organisten en vrijwilligers veelal nog niet. De Grotenhuisdiensten zullen wij weer starten als ook de kerkdiensten in de Dorpskerk weer (beperkt) verantwoord kunnen plaatsvinden.

Bezoek of een praatje

Veelal bezoeken onze predikanten op iedere werkdag ieder één gemeentelid. Volgens de coronarichtlijnen mogen zij niet meer bezoeken per dag afleggen. Wel proberen zij – net als de wijkcoördinatoren – telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden. Uiteraard ben je ook van harte welkom om zelf contact op te nemen. Mocht je contact willen hebben, al is het maar om gewoon een stem te horen, bel dan met een van onze predikanten, ouderlingen, diakenen of wijkcontactpersonen. Veel van de telefoonnummers vind je op de binnenkant van de gele achterbladzijde van deze Kredo. Maar laten wij zelf ook proberen om elkaar te bellen! Doe je mee?

Beroepingscommissie / sollicitatiecommissie

De kerkenraad heeft van de beroepingscommissie – de commissie belast met de werving van een derde predikant/kerkelijk werker – vernomen hoeveel kandidaten interesse hebben getoond. Een hoopvol aantal reacties! De beroepingscommissie zal je hier verder over informeren. De werkzaamheden van de sollicitatiecommissie – de commissie belast met de werving van een opbouwwerker – heeft de afgelopen maand stilgelegd. Zij willen er eerst zicht op hebben dat zij – coronaproef – de kandidaten fysiek kunnen ontmoeten.

Samenwerking Terwolde - De Vecht

De diaconieën van Terwolde - De Vecht en van onze gemeente hebben een gezamenlijke vergadering gehouden. Dit om elkaar beter te leren kennen. Binnenkort spreken ook beide colleges van kerkrentmeesters met elkaar en heeft onze taakgroep eredienst & pastoraat een gesprek met een aantal ouderlingen uit Terwolde - De Vecht. Alles nu nog online. We zijn in een 'snuffelperiode', om van elkaar te leren en om te kijken of er mogelijkheden zijn om bepaalde activiteiten sa-

men op te zetten. Om zo in beide kerkelijke gemeenten nog meer mogelijk te maken. Zoals we al eerder in Kredo aangaven werken wij niet toe naar een fusie, maar naar het elkaar leren kennen met als uiteindelijke doel een versterking van beide kerkelijke gemeentes door samenwerking.

Actie Kerkbalans

In de vorige Kredo meldde het college van kerkrentmeesters het mooie resultaat van de Actie Kerkbalans. Dit was goed nieuws. Hoewel het eindresultaat goed was zijn er helaas een tweetal foutjes geslopen in de brieven die als start van de Actie Kerkbalans verzonden zijn. Enerzijds is er een te hoog bedrag genoemd voor het bedrag dat wij per lid moeten afdragen aan de landelijke kerk en anderzijds is bij samenlevende partners abusievelijk één van de partners aangeschreven in plaats van beide partners. Beide kwesties hebben te maken met een (administratieve) vergissing. Terecht dat er enkele leden hierover hun irritatie met de kerkenraad hebben gedeeld. De kerkenraad is het volledig eens met de kritiek, net zoals het college van kerkrentmeesters. Oprecht bieden wij onze excuses aan voor deze twee vervelende fouten. Dit had niet mogen gebeuren!

In deze Kredo vind je onder het kopje College van Kerkrentmeesters een gezamenlijk excuus van het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad.

Jaarrekening

Op de afgelopen kerkenraadsvergadering presenteerde penningmeester Laurens Potter de jaarrekening 2020. Omdat de landelijke PKN de voorschriften wijzigde hoe de jaarrekening van een PKN-kerk moet worden opgesteld, waren er nogal wat wijzigingen/verschuivingen in de jaarrekening te zien. Dit maakte de jaarrekening – eenmalig – weinig overzichtelijk. Gelukkig werd de jaarrekening duidelijk uitgelegd. Ons echte tekort in 2020 was circa € 44.000,00. Een tekort wat gelukkig meevalt ten opzichte van de begroting maar wat uiteraard betekent dat we ons huidige beleid alleen konden uitvoeren dankzij onze reserves. Op 15 juni willen we de jaarrekening met jou op de gemeenteavond bespreken. Laten we hopen dat het dan weer mogelijk is. Een huzarenstukje van het college van kerkrentmeesters om nu al de jaarrekening gereed te hebben.

Paashazen

De kerkenraad is blij met de vele activiteiten die onze diaconie en onze Kerk en dorp-groep (Lida Hassefras, Mieke Koers, Anja Beukhof, Henk-Jan Gosseling en Saskia Hofman) binnen Twello aanbiedt. Een 'steunkaartje' voor onze plaatselijke winkeliers, een presentje om de gezinnen een hart onder de riem te steken en nog veel meer acties. Voorafgaande aan Pasen is er een paashazenactie gehouden, mensen die in de drie weken voor Pasen steeds even aandacht gaven aan iemand die die aandacht kan gebruiken. Een geweldig initiatief! Dertig kerkleden en niet-kerkleden zijn als paashaas actief geweest. Mooie reacties terug gehoord. Ongetwijfeld lees je er in deze Kredo meer over. In navolging op deze actie heeft Yvette Klomp vanuit haar werk bij ABC de Cirkel ook nog een zevental adressen verrast. Dank aan de organisatoren (Henk-Jan Gosseling en Piet Ruijsbroek), alle dertig paashazen en Yvette Klomp voor alle tijd en creativiteit die hierin is gestoken.

Liederen en muziek

In de huidige onlinediensten zien we zo af en toe filmpjes met andersoortige muziek en andere liederen dan in het Liedboek zijn opgenomen. De taakgroep eredienst & pastoraat bespreekt in de komende periode of er ook in de toekomst in onze kerk – naast liederen uit het Liedboek – zo af en toe andersoortige liederen en muziek ingezet kunnen worden. Op eerdere gemeenteavonden hebben we hier ook over gesproken.

Communicatieplan

In de vorige Kredo schreven wij dat er een vergadering is geweest met afvaardigingen van de redacties van Kredo en Dorpskerk-Nieuws, de webmasters, het Multi Media Team en de werkgroep communicatie. De vraag is aan de kerkenraad gesteld om een communicatieplan te maken met ook aandacht voor de digitale mogelijkheden. De kerkenraad vindt dit een moeilijke opgave en daarom hebben we besloten om in september (indien we dan weer fysiek bijeen mogen komen) een workshop te houden – onder leiding van een externe deskundige – voor afvaardigingen van de kerkenraad en genoemde groepen. Dit kan de start zijn om tot een mooi plan te komen.

Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers

Op zondag 23 mei 2021 worden Christy van Duijvenboden en Matheijs Pleijter bevestigd als ambtsdrager, Christy als ouderling pastoraat en Matheijs als ouderling/kerkenrentmeester. Er zijn op ons eerdere artikel hierover in Kredo geen bezwaren binnengekomen. We kijken uit naar de bevestigingsdienst.

Vrijwilligers

Wat gebeurt er veel en wat hebben we veel vrijwilligers binnen onze gemeente die dit alles voor elkaar boksen. Toch zijn er enkele vacatures die we nog niet hebben kunnen invullen. Deze vacatures zijn:

- *Contentmanager*, iemand die bijvoorbeeld artikeltjes uit Kredo, Dorpskerk-Nieuws en het Voorster Nieuws herschrijft om te plaatsen op onze website.
- *Webmaster*, iemand die – met de andere twee webmasters – de website beheert en artikeltjes op de website wil zetten.
- *Redacteur Kredo*, iemand die binnengekomen artikeltjes omzet in foutloos Nederlands en misschien zelf ook her en der grasduint naar geschikte artikeltjes. Je kunt deze functie als vaste redacteur invullen of als achterwacht in geval van ziekte of vakantie van een van de redactieleden.
- *Diaken*, een diaken die de diaconie en kerkenraad wil versterken.
- *Ouderling pastoraat*, die ook belast is met de coördinatie van een van de wijken binnen onze gemeente.

Veel van de taken kunnen we aanpassen aan jouw wensen, kwaliteiten en beschikbare tijd. Neem even contact met ons op, dan brengen we je in contact met de juiste personen om je vrijblijvend te informeren over de vacature van jouw interesse. (Bert Hokken, E: voorzitter@pkn-twello.nl)

Gesprekskring

Positieve geluiden worden door kerkenraadsleden gehoord over de gesprekskring waar de deelnemers spreken over het boek 'God en de pandemie' van Tom Wright. Op iedere bijeenkomst vinden er, onder leiding van ds. Menno Valk, waardevolle gesprekken plaats over een van de hoofdstukken van het genoemde boek. Mocht je willen deelnemen aan de komende bijeenkomsten van

deze gesprekskring, neem dan contact op met ds. Menno Valk, [E: valk@pkn-twello.nl](mailto:E:valk@pkn-twello.nl)

Elvisdienst

Zondag 25 april 2021 hebben wij onze eerste Elvisdienst. Door de coronacrisis kon ons grote Elviskoor (met zo'n 45 leden) helaas niet oefenen en mogelijk mag er sowieso niet gezongen worden tijdens de kerkdienst. Om deze reden hebben we voor volgend jaar, 24 april 2022, een tweede Elvisdienst gepland. We gaan ervan uit dat zingen dan weer volop mogelijk is. Er wordt gekeken wanneer we met oefenen kunnen beginnen. Want voor 24 april 2022 moet er wel enige keren gerepeteerd worden. Mocht je tegen die tijd mee willen zingen in dit gelegenheidskoor, stuur dan je aanmelding naar [E: voorzitter@pkn-twello.nl](mailto:E:voorzitter@pkn-twello.nl). Je wordt dan uitgenodigd als het zover is.

Tot slot

Wat goed dat ook onze kerkelijke gemeente – met onze werkgroep Groene Kerk (Jojanneke Voorthuis, Gerit Moll, Johan van Werven, Piet Ruijsbroek en Roel Hessels) – actief is om de natuur in onze woonomgeving te onderhouden. Met elkaar worden Twellose straten, berm en plantsoenen schoongemaakt, bloemperken worden aangelegd en onderhouden en insectenhôtels worden geplaatst. En nu is het lente, de tijd van nieuw leven in deze mooie natuur. De natuur ontwaakt, bloemen krijgen kleur, de bomen worden groen, dieren krijgen jongen, vogels kwetteren er volop op los en zelf warmen we ons weer steeds vaker aan een heerlijk zonnetje. Laten we ons hart ophalen in Gods schepping en genieten van het nieuwe leven in deze lenteperiode.

Maar we vieren ook met elkaar het paasfeest, het feest van het nieuwe leven. Sommige van ons kijken/luisteren op de televisie naar The Passion (donderdag 1 april, 20.25 uur, NPO 1), anderen kijken/luisteren naar de Matthäus-Passion (zondag 28 maart, 13.00 uur, NPO 2). En natuurlijk beleven we met elkaar het paasverhaal tijdens de kerkdiensten in de Stille Week en op paaszondag. En op paaszondag, allemaal in feeststemming! Want ... de Heer is waarlijk opgestaan!

*'t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis*

alles herschape heeft.

(Liedboek 642: 8)

Namens de kerkenraad,
Bert Hokken E: voorzitter@pkn-twello.nl



Bericht van de beroepingscommissie

We zijn de afgelopen weken druk geweest met het lezen van 13 reacties op de vacature voor predikant/kerkelijk werker. Daarnaast hebben we online vele kerkdiensten bekeken en beluisterd, wat erg intensief is geweest maar ook erg boeiend. Uiteindelijk hebben we drie kandidaten geselecteerd en die zullen we uitnodigen voor een gesprek.

We blijven jullie op de hoogte houden.

Namens de beroepingscommissie,
Hanna Sikkema



TAAKGROEP DIACONAAT

De Paashaas: een licht in het donker



De actie Paashaas is in volle gang wanneer ik dit stukje schrijf. In de weken voor Pasen zijn een kleine dertig Paashazen actief om een dorpsgenoot te verrassen met een presentje. Het

zijn mensen uit de kerk en van daarbuiten die zich hebben aangemeld om elke week iets te maken of te bakken. Dat bezorgen ze bij ongeveer veertig adressen, waar mensen wonen die wel wat aandacht verdienen. Extra leuk is dat ook enkele gezinnen met jonge kinderen alsmede een schoolklas meedoen.

De aanmeldingen van de Paashazen waren hartverwarmend. 'Super dat jullie dit doen!' schreef er één. Een ander: 'Als je nog Paashazen tekort komt willen wij wel twee adressen. Dan bakken we gewoon wat extra koekjes.'

Met veel energie zijn mooie presentjes gemaakt, gebakken of gekocht. Veel Paashazen bezorgden het eerst anoniem en maakten zich bij het derde of vierde presentje bekend. Zo was er een Paashaas die het pakje voor de deur zetten, toen aanbelde en vlug wegrende. Ze verstopte zich achter een auto en zag vandaaruit de vrouw des huizes speurend het pad aflopen. Maar ze zag niets en de Paashaas zat intussen te genieten. De ontvanger wist daardoor niet wie ze moest bedanken, en stuurde daarom haar berichtje maar naar Kredo: 'De Paashaas kwam weer bij ons aanbellen maar we konden hem/haar niet vinden of spreken. Wij zijn ontroerd door deze 'lichtpuntjes' in onze onzekere donkere dagen. Dankjewel.'

Nadat de Paashaas zich eenmaal heeft bekendgemaakt wordt ie meestal gelijk op de koffie genodigd en komen de verhalen los, vaak met een lach en een traan. Een fijne actie, en het doet ons goed om zo de aandacht van dorpsgenoten voor elkaar te faciliteren. Allen die hebben meegedaan hartelijk bedankt!

Namens de diaconie,
Henk-Jan Gosseling

ZENDING, WERELDDIACONAAAT EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

kerk in actie

Paasgroeten

De paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland van Kerk in Actie moest dit jaar anders dan andere jaren.

Om toch zoveel mogelijk gemeenteleden bij deze actie te betrekken en omdat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten in de eredienst heeft de ZWO commissie ervoor gekozen de kaarten in het Stiltecentrum te leggen.

Het is heel fijn dat we een grote betrokkenheid kunnen constateren want veel gemeenteleden hebben de moeite genomen om een setje kaarten op te halen en, voorzien van een groet, weer terug te leggen.

De kaarten zijn inmiddels allemaal teruggestuurd naar Kerk in Actie die voor de verdere verspreiding zorgt.

De ZWO commissie wil graag iedereen bedanken die heeft meegedaan!

Hartelijke groet, namens de ZWO,
Mieke Koers



TAAKGROEP BEHEER

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans 2021

De begeleidende brief bij actie Kerkbalans - van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters - leidde tot opmerkingen van enkele kerkleden. Deze kerkleden hebben zich gestoord aan de zin: 'Wist u trouwens dat de kerk voor uw lidmaat-

schap € 75,- per jaar moet afdragen aan de landelijke kas?’ Deze zin wordt als verplichtend ervaren en het bedrag wordt in twijfel getrokken. Allereerst willen wij geen verplichting opleggen. Het gaat om een vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Dit is een ‘titel’ die landelijk gebruikt wordt. De bijdrage is uiteraard geheel vrijwillig maar ‘vaste’ betekent dat ervan uitgegaan wordt dat toezeggingen nagekomen worden.

Wat het bedrag betreft erkennen we dat – door € 75,- per lid aan afdracht voor de landelijke kas te noemen – er een te hoog bedrag is genoemd. Maar daarnaast komt dat het tekort op de begroting 2021 ook redenen tot het vragen van een hogere bijdrage gaf en geeft. Voor 2021 is circa € 83.000,- begroot. Wij zijn het erover eens dat dit verlies niet – ook niet deels – verdisconteerd had mogen worden in het genoemde bedrag wat wij moeten afdragen aan de landelijke kas. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

De juiste cijfers zijn: de landelijke kas vraagt ongeveer € 20,- per lid. De bijdrage in het tekort voor ongeveer 900 potentiële gevers (pastorale eenheden): bedraagt ongeveer € 92,- per gever. Er zijn overigens ruim 200 niet-gevers.

Een andere omissie in de begeleidende brief is dat de brief – bij twee partners – aan één van de partners is geadresseerd en dat niet beide partners in de aanhef genoemd zijn. Door in het automatiseringssysteem één vinkje vergeten te hebben is deze fout ontstaan. Dit had niet mogen gebeuren, want beide partners zijn voor ons even belangrijk. Ook excuses voor deze fout.

Kerkenraad en college nemen de opmerkingen ter harte en zullen bij het opstellen van de volgende actie nog nauwkeuriger letten op de inhoud en redactie van de begeleidende brief.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters,
Bert Bresser (voorzitter college van kerkrentmeesters)
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad)

Doopvont Stiltecentrum

Al een aantal maanden is het doopvont in het stiltecentrum voorzien van een eiken deksel. Ik weet dat door de lockdown niet veel gemeenteleden de kerk kunnen bezoeken. De mensen die het stiltecentrum bezoeken zal het wel opgevallen zijn, hoop ik, en zich hebben afgevraagd waar dit deksel ineens vandaan komt. Vandaar deze uitleg. Het begon allemaal met een verzoek van Henk Noordman of de ruimte achter het orgel misschien opgeruimd kon worden.



Ik kom ook niet vaak boven bij het orgel, vandaar mijn vraag: ‘Henk wat staat daar dan?’

Ja, er staat al jaren een deksel van het doopvont. Dat zei mij helemaal niets, maar we hebben het samen naar beneden gebracht en in het stiltecentrum op het doopvont gelegd, en het paste ook nog.

De deksel zat weliswaar onder een dikke laag stof, maar onze koster Eric Rossing heeft het helemaal schoongemaakt, en ziedaar!

Ik ben wat navraag gaan doen bij oudere gemeenteleden met de vraag waar deze deksel vandaan komt en hoe oud het zal zijn.

Als laatste kwam ik bij de familie G. Ooms. Daar kreeg ik een schrijven uit de vorige eeuw, over de geschiedenis van Twello door mr. H.H. Evers, ge-

boren in Twello, met persoonlijke herinneringen, najaar 1928.

Hij schreef, en ik citeer: *‘Over het stenen doopvont, dat van zeer oude datum moet zijn, volgens sommige deskundigen van de 8^e eeuw, welke indertijd in de grond in de tuin van de koster is gevonden, door dezen in eere hersteld werd, in zoover zij keurig witgekalkt werd en buitengeplaatst bleef om te dienen als een bloemenstandaard, maar bij een bezoek van den heer F.A. Hoefer uit Hattem, ook door dezen ontdekt is geworden en nu op zijn aanwijzing in werkelijke eere hersteld is, door plaatsing binnen het doophek in de kerk. Na gezuiverd te zijn van alle vroegere mooiheden en daarna in zachte kleuren geschilderd en van een eiken deksel voorzien te zijn.’* Einde citaat.

De eiken deksel is dus minimaal 93 jaar oud en dankzij de ‘opruimactie’ van Henk Noordman in ere hersteld.

Op de rand van de deksel staat in het Grieks: Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest.



Ik hoor graag wat u ervan vindt, want van diegenen die het al wel hebben bekeken kreeg ik verschillende en uiteenlopende reacties, variërend van ‘prachtig’ tot ‘verschrikkelijk.’

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bert Bresser E: vz-cvk@pkn-twello.nl

LEDENADMINISTRATIE

Ledenadministratie Dorpskerk Twello Mutaties 1^e kwartaal 2021

In deze rubriek noemen wij de namen van gemeentelieden die ingekomen, verhuisd of ver-

trokken zijn. In de drukversie van Kredo staan de namen genoemd.

Arno van den Broek



PRIKBORD

Studiekring50+ in Twello



In Nederland zijn in 2021 ruim 100 studiekringen50+ actief. Studiekringen met elk hun eigen sfeer en identiteit. De gemene deler is dat het een plek is waar iets nieuws te ontdekken valt, het gezellig is en dat het je bij de tijd houdt. Een studiekring is een succesvolle en laagdrempelige combinatie van ontmoeten, ervaring delen en nieuws ontdekken en uitwisselen. Studiekringen50+ sluiten aan bij de boodschappen van Dick Swaab en Erik Scherder - neuropsychologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam - voor een fit en gezond brein. De provincie Gelderland kent de meeste studiekringen50+ in Nederland. Ook in **Twello!** is al geruime tijd een studiekring50+. Wij komen met een vaste groep - om de week - met 5 mannen en 4 vrouwen op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bijeen in de Bibliotheek aan het Marktplein.

De studiekring in Twello is een combinatie van ontmoeten, ervaring delen en nieuws ontdekken. Bij studie moet je niet denken aan diepgravende studie maar eerder aan nieuwgierige oriëntatie op allerlei onderwerpen die jou bezighouden. Je ontmoet je medemens uit Twello met zijn of haar interesses en bijzonderheden.

Het eerste uur is voor de rondgang langs de actualiteit of wat iemand bezighoudt. Het tweede uur is een bijdrage door een van de deelnemers die nadien in de bespreking gaat. De bijdragen zijn heel divers. Wij kunnen er nog 2 à 3 personen bij hebben, dan is de groep weer op stekte. Zowel vrouwen als mannen zijn welkom. Momenteel is het coronatijd en komen we niet bij elkaar. Via het Voorster Nieuws houden we jou op de hoogte.

Meer weten? Kijk op studiekringen50plus.nl/
Of via de coördinator Evert Haaksma,

Jan Boneschansker

Terugblik classicale vergadering Veluwe 16 maart 2021

Hoe vitaal is de gemeente

Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert, want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke formatie daarbij het beste past. In de classicale vergadering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet *nieuw kerkelijk peil*. De classicale vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het werk te gaan.

Terugblik classispredikant

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoekwerk moeilijk en dat vindt hij heel jammer.

En verder

De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbenoemd als leden van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. Het financieel jaaroverzicht over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot.

De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te brengen

bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat ondersteund kan worden.

Gerrit Bok, scribe classicale vergadering Veluwe

Matzes

Rond Pasen eten veel mensen matzes. Tijdens het Joodse Pesachfeest wordt de uittocht uit de slaavernij in Egypte herdacht en gevierd. Volgens het boek Exodus moesten de Joden vlak voor hun vertrek in alle haast brood bakken. Er mocht geen zuurdesem aan toegevoegd worden, want voor het rijzen van het brood was geen tijd. Matzes zijn dus het meest simpele brood. Uitsluitend meel en water. Volgens de overlevering moet het hele proces zelfs binnen 18 minuten zijn afgerond. Echt haastbrood dus.

Je kunt ze dus heel makkelijk zelf maken.

Verwarm de oven voor op 250 gr. en bekleed de bakplaat met bakpapier. Doe 250 gram tarwe- (of gerste) bloem in een kom, maak er een kuil in en giet daar 100 ml water water in. Meng het in een paar minuten tot een soepel deeg. Wanneer het deeg te droog blijft, voeg gerust wat water toe. Bestuif het werkblad met wat bloem, verdeel het deeg in bolletjes, en rol ze zo dun mogelijk uit met een deegroller. Prik gaatjes in de matzes en bak ze in zo'n 10 minuten gaar en knapperig.

Eet smakelijk!



Hij leeft!

Gebouw Irene is ook te huur voor:

- Vergaderingen
- Cursussen
- Workshops
- Infobijeenkomsten
- Verenigingen
- Uitvaarten
- Condoleances
- Volledig verzorgde koffietafels

Neem voor meer info contact op met
Eric Rossing, koster
T: 0571 272 014
E: koster@pkn-twello.nl

Agenda

dagelijks	tot Pasen	10.00 tot 17.00 uur	Stiltecentrum	Actie Voedselbank
elke maandag	april	13.00 tot 14.00 uur	Microsoft Teams	Gebedsgroep <i>Jouw Verhaal</i>
donderdag	1 april	18.30 tot 19.30 uur	Irene of online?	oecumenisch meditatie-uur
donderdag	8 april	19.30 uur		diaconie
donderdag	8 april	20.15 uur	online	kindernevendienstleiding
maandag	12 april	19.30 uur	online	kerkenraad
dinsdag	13 april	20.00 uur	online	voorbereiding Pinksterdienst
maandag	19 april	20.00 uur	online	God en de pandemie
donderdag	22			

Diensten PASEN Dorpskerk

kijk online www.kerkdienstgemist.nl

- **Witte Donderdag 1 april 19.00 uur**
- **Goede Vrijdag 2 april 19.00 uur**
- **Stille Zaterdag 3 april 20.30 uur**
- **Pasen 4 april 10.00 uur**



**Actie voedselbank
loopt nog t/m Pasen.
Doe mee en maak het
stiltecentrum vol voor
de voedselbank!!**

**Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor
stilte, gebed, een kaarslicht; een moment van ontmoeting met God**