



Zondag 22 oktober 2023 – 5^e zondag van de herfst - liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	Egbert Fokkema
ORGANIST	Henk Noordman
OUDERLING	Cock van den Bos
DIAKEN	Vacant
LECTOR	Maaïke Stigter
KOSTER	Eric Rossing

Vooraf

Viering met De Straatklinders.

Zondag is het zover! 10 uur, de deuren van onze Dorpskerk staan wagenwijd open!

We beleven een bijzondere viering met het dak- en thuislozenkoor De Straatklinders uit Amsterdam.

Wat een originele naam heeft dit koor hè? We horen er zondagmorgen natuurlijk meer over.

Na overleg met John Tyler, manager van het koor, heb ik als thema gekozen: 'Dit huis, een herberg onderweg'.

Herbergen zoals die er vroeger waren, waren reuzegezellig. Je kon er altijd terecht, werd gastvrij welkom geheten, je kon er eten, drinken, uitrusten en vooral bijpraten.

Als je als mens-onderweg tegenslagen had werd er naar je geluisterd; dan kreeg je vaak hulp en goede raad en kon je weer verder.

Welnu, ons kerkhuis en onze gemeente is ook een prachtige herberg toch?

We zijn zondag open voor iedereen die wil komen. Jongeren en kinderen mee? Cool!

Het wordt een feestelijke viering van 'samen'. Meedoen? Graag!

Het eerste lied dat we samen zingen is (hoe kan het ook anders): 'Dit huis, een herberg onderweg'.

Gevolgd door 'Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft'.

De Straatklinders zingen hun (bemoedigende en aanstekelijke) liederen in een heel eigen stijl door de hele viering heen.

'Kijk me aan' is ook een wens, een hartenkreet, die ze graag naar ons toe willen uiten.

Mensen zonder dak of zonder echt thuis zijn evenals ieder ander (dus net als wij) gewone, unieke en waardevolle mensen!

Halverwege de dienst komt er ook een te gekke 'swinger' die we allemaal in canon mee kunnen zingen. Wauw!

De lezingen uit de Bijbel in Gewone Taal zijn: Lucas 19: 12-17 en Handelingen 2: 42-47.

Om het verhaal van Lucas alvast even een beetje aan te geven: 'Vijf en twee worden twaalf'. In Handelingen gaat het over het leven van en in de eerste gemeente. Wat die samen allemaal voor elkaar kregen? Ik weet het zeker: wij zijn ook tot zoets moois in staat! Voor en met mensen die ons pad en leven kruisen.

Vanzelfsprekend zullen we ook stilstaan bij alles wat er momenteel gebeurt in de oorlogsgebieden en als gevolg van aardbevingen en aanslagen. Er zijn geen woorden voor. Daarom vraag ik: kom allemaal, jong en oud. Onze Dorpskerkherberg is open! Na de viering kunnen we napraten en is er koffie en thee.

We omarmen elkaar als het ware en doen dat zondag ook met 'broers, zussen, familie' uit onze omgeving of in de wereld.

Tot gauw! Samen met De Straatklinders zorgen wij in de kerk vanaf het begin voor een fantastische sfeer. Die kan thuis ook meebeleefd worden!

Egbert Fokkema

Orde van dienst

Zie liturgie

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar:

2 gemeenteleden



Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan even contact op met de ouderling van dienst Cock van den Bos, T. 06 272 958 12

Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

<i>Eerste collecte</i>	Kerk in Actie. Indonesië, sterke vrouwen in de kerk. Bankrek. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. werelddiaconaat oktober
<i>Tweede collecte</i>	Plaatselijk kerkenwerk Bankrek. NL37 RABO 0362 8025 72
<i>Uitgangscollecte</i>	Diaconaal werk. Bankrek.NL14 RABO 0362 8584 70

Toelichting bij de eerste collecte



De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de

vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papea om vrouwen op te leiden voor deze taken. Op het vormingscentrum van de kerk kunnen ze een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen voorlichting over gezonde voeding. De vrouwen nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of te starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen ze mee aan kerk en samenleving. We bevelen de collecte van harte bij je aan!

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in gebouw Irene.

Omzien naar elkaar

Zieken

Voor mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra in Twello en elders: zie 'Omzien naar....' in Kredo, p. 7.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d.

Overige berichten

Gemeentevergadering dinsdag 31 oktober

31 oktober is er weer een gemeenteavond waarvoor je van harte bent uitgenodigd. Je krijgt een toelichting op de plannen, met begroting, die we dit kerkelijk seizoen willen uitvoeren.

Natuurlijk horen we ook graag jouw mening hierover, want misschien heb je suggesties waarmee we onze plannen nog verder kunnen verrijken? De avond in Irene begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Bij DorpskerkNieuws tref je de agenda voor de vergadering en een aantal vergaderstukken. De stukken worden op de vergadering toegelicht. Mocht je de vergaderstukken niet digitaal kunnen lezen, laat het dan aan een van de kerkenraadsleden weten. Dan zorgen we dat de stukken bij je thuis bezorgd worden. De avond wordt afgesloten met gezellig bijpraten, onder het genot van een drankje. *De kerkenraad*

Kids XXL zondag 29 oktober

Zondag 29 oktober is er weer een Kids XXL. We beginnen om 10u in Irene in de kindernevendienst ruimte boven. Daarna gaan we bij mooi weer naar buiten. Als het regent blijven we binnen. Als uw kind komt, heeft hij/zij een rugzak nodig met daarin:

1. Tandborstel
2. Landkaart
3. Knuffel
4. Waterfles
5. Boek
6. Pyjama

Voor de organisatie zouden we het fijn vinden als u/jij even meldt of uw/jouw kind komt (mailen naar: kindernevendienst@pkn-twello.nl).

Rita en Femke

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Donderdag 2 november 2023



Herdenken overleden dierbaren

De Protestantse Gemeente Twello en de Rooms-Katholieke kerk willen op **donderdag 2 november 2023** (Allerzielen in de RK traditie) mensen de gelegenheid geven om ook buiten de diensten een lichtje aan te steken.

Je bent van harte welkom om binnen te lopen in de Dorpskerk als je leeft met een verlies en behoefte hebt aan een moment van gedenken van hen die worden gemist of (om welke reden ook) behoefte hebt aan een moment van gedachtenis en bezinning in deze roerige tijd.

De deuren zijn open van 16.00 uur tot 18.00 uur. Via de kerktoren kun je de kerk inlopen, waar je een kaars kunt aansteken, even plaats kunt nemen als je dat wilt en waar ruimte is voor een gesprek met een van beide predikanten.

Weekenddienst

Dit weekend (21/22 oktober) heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende gevallen kunt u met hem contact opnemen. T. 0571-298475 of E: valk@pkn-twello.nl.

Agenda

Zie achterzijde Kredo.

Diensten de komende week

Donderdag 26 oktober

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Hanneke Diermanse

Zondag 29 oktober

10.00 uur, Dorpskerk, ds Menno Valk

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.



Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl