



Zondag 9 oktober 2022 – 4^e zondag van de zomer - liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. Ary Braakman
ORGANIST	Henk Noordman
OUDERLING	Christy van Duijvenboden
DIAKEN	vacant
LECTOR	Dick Wieske
KOSTER	Paul van der Noll

Vooraf

In Lucas 17: 11-19 wordt verteld over een ontmoeting van Jezus met tien mensen met de ziekte lepra. Dat is een ernstige besmettelijke ziekte die ledematen doet afsterven. In die tijd was er niet echt een goede behandeling voor. Wie aan lepra leed werd daarom gemeden en leefde in een sociaal isolement. Door de ontmoeting met Jezus worden de mensen in het verhaal weer "genezen." Dat wil zeggen dat zij, door Jezus, in Gods naam, weer als volwaardige leden van de samenleving gezien.

Het thema van de dienst is Bruggen Bouwen. Wij leven in een tijd van sociale vervreemding en veel mensen hebben vaak eerder de neiging om elkaar te ontlopen en de verschillen te benadrukken dan dat ze zich inspannen om tegenstellingen te overbruggen. "l'Enfer c'est les autres" (De hel, dat zijn de anderen) zei de schrijver Ionesco. Het evangelie leert ons om over onze eigen grenzen, vooringenomenheden en vooroordelen heen te stappen, zodat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Alleen in de toenadering kan genezing bestaan.

Aan deze dienst werkt de zanggroep Chapter4 mee, die inspirerende liederen zal vertolken die ons geloof ondersteunen en God eer bewijzen. Een heilzame zondag gewenst.

Ds Ary Braakman

Orde van dienst

Liederen en schriftlezingen

Lied 675: 1 en 2
Lied 1006 geheel

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar 3 gemeenteleden

Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

Eerste collecte	Collecte missionair werk Nederland - Pioniersplekken - Bankrek. nr. NL10 ABNA 0444 444 777
Tweede collecte	Plaatselijk kerkenwerk Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72
Uitgangscollecte	Diaconaal werk Bankrek. nr. NL14 RABO 0362 8584 70

Toelichting bij de eerste collecte



In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding. Het is een klooster-nieuwe-stijl-op- protestantse-leest, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte in een wereld vol lawaai. Midden op het platteland is het een plek waar je op adem kunt komen en waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities. Ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in gebouw Irene.



Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek 'Omzien naar...' in KREDO

Overige berichten

Feestelijke dienst 9 oktober



Kom zondag 9 oktober naar de Dorpskerk. Want dat wordt (weer) een feestelijke dienst. In deze dienst wordt medewerking verleend door de band 'Chapter4'. Deze band – bekend van onder andere 'Nederland Zingt' – maakt rustige eigentijdse gospelmuziek in een uniek jasje. En met de muziek brengen ze een inspirerende en opwekkende boodschap van liefde en hoop. Je kunt de muziek al beluisteren op de website: chapter4.nl of beluister het alvast op spotify. Het wordt echt een hele leuke dienst, dus kom vooral. Je bent van harte welkom.

Vredeswake



Iedere donderdagavond van 19.30-20.00 uur wordt er in het Stiltecentrum een vredeswake gehouden. Met elkaar steken we een lichtje aan, bidden en zingen we, zijn we stil om na te denken en luisteren we naar teksten en muziek. Zo houden we elkaar vast in onze machteloosheid bij het verschrikkelijke geweld en onrecht in de Oekraïne en elders in de wereld. Het is belangrijk om met vredezoekers wereldwijd volhardend te zijn in het bidden om vrede. Om het veranderen van de harten van de machtigen der aarde. Opdat het schieten stopt en de wapens worden neergelegd. Help jij ons ook met bidden?

Gerit Moll

Kerstwandeling

Op 24 december tussen 15.45 en 17.30 uur organiseren we een kerstwandeling. Samen op weg naar de stal. Zullen Josef, Maria en het kindje Jezus daar al zijn?

Voor de kerstwandeling zoeken we:

- een (flinke) babypop, als het kindje Jezus in de armen van Maria
- helpende handen voor het:
 - op- en/of afbouwen van een stal
 - neerzetten en/of weghalen waxinelichtjes langs de route
 - uitdelen van lampions bij de start
 - inschenken van iets hartverwarmend aan het eind

Je helpt toch ook mee? Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook om samen aan de slag te zijn met de kerstgedachte!

Aanmelden via E: tang@pkn-twello.nl, T: 06-30271724.

Namens leden, WG Eredienst & WG Jeugd

Kunst in Irene

Er is weer nieuwe kunst in Irene, dit keer van Lodewieke van der Meer uit Apeldoorn. Lodewieke volgt een kunstopleiding aan de vrije academie in Nunspeet. Zij zegt: "schilderen is voor mij, muziek maken op het doek". Kom gerust eens kijken.

Ken je zelf iemand, die wil exposeren of jijzelf, neem dan contact met mij op. Ik ben dringend op zoek naar nieuwe kunst of foto's o.i.d.

Ans Rossing.

Weekenddienst

Dit weekend heeft ds. Ary Braakman dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen. T: 06-39207694 of E: braakman@pkn-twello.nl

Agenda

Donderdag 13 oktober	Vredeswake	Stiltecentrum
Dinsdag 18 oktober	B&IT lezing	Bibliotheek

Tevens zie achterzijde Kredo

Diensten de komende week

Donderdag 13 oktober

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Menno Valk
(alleen bewoners Het Grotenhuis)

Zondag 16 oktober

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl