



Zondag 29 mei 2022 - Zevende zondag na Pasen- liturgische kleur: wit

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. Ary Braakman
ORGANIST	Teun Kalter
OUDERLING	Bert Hokken
DIAKEN	Vacant
LECTOR	Dick Wieske
KOSTER	Paul van der Noll

Vooraf

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt Wezenzondag genoemd. De tijd van herder-Jezus is ten einde, maar de era van de Geest is nog niet aangebroken. De gemeente dwaalt verweesd rond. Vandaag wordt Samuël ten tonele gevoerd, die voor het laatst het volk toespreekt. Net als Mozes had hij een lange pastorale relatie met Israël. Het verschil is dat Mozes Israël fysiek is voorgedaan uit Egypte terwijl Samuël als priester en profeet een geestelijke leidsman was. In de lezing uit Johannes kondigt Jezus aan, dat de Trooster zal komen om de mensen voor te gaan en te bevrijden. Hijzelf zal het niet zijn, maar de Geest.

Ook wij leven vandaag als wezen, zonder herder. De "oude wereldorde", waarin de VS en Europa het centrum waren, is (definitief) ten einde. De tijd van gezaghebbende instanties, zoals de kerk, lijkt ook voorbij. Een nieuwe wereldorde moet zich nog zetten. Wie zal daarin een leidende rol vervullen? China? Rusland? En wat zal dat betekenen voor de wereld en de mensen? Het is een onzekere tijd. Wie zal onze Geest en Gids zijn? Hoe geven wij Gods geest gestalte in ons leven en samenleven? Hoe helpt Hij ons en hoe helpen wij, door Hem, elkaar? Prangende vragen, maar uiterst urgent voor de gemeente van vandaag.

Ds. Ary Braakman

Orde van dienst

Liederen en schriftlezingen

Lichtlied:	Lied 204: 1,3,8
Na bemoediging en groet:	Lied 692: 1, 2, 4, 6, 8
Na gebed om ontferming:	Lied 305
Lezing:	1 Samuël 12: 19b t/m 24
Lezing:	Johannes 14: 15 t/m 21
Na orgelspel:	Lied 659
Slotlied:	Lied 675

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar:

- 2 gemeenteleden



Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan even contact op met de ouderling van dienst Bert Hokken, T. 06-20958965.

Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

Eerste collecte Diaconaat, ook voor jongeren
Bankrek. NL52 ABNA 0414 1414 15
o.v.v. Jong Protestant mei

Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. NL37 RABO 0362 8025 72

Uitgangscollecte Diaconaal werk
Bankrek. NL14 RABO 0362 8584 70

Toelichting bij de eerste collecte

Diaconaat, ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in gebouw Irene.

Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten verblijft er momenteel geen gemeentelid in het ziekenhuis.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek 'Omzien naar...' in KREDO.

Overige berichten

Vredeswake

We gaan voorlopig door om iedere donderdagavond een vredeswake te houden. Met elkaar wordt er een lied gezongen, een gebed uitgesproken, stilte gehouden en een kaarsje aangestoken. We houden elkaar als gemeente vast bij het verschrikkelijke geweld in de Oekraïne. We staan stil bij alle mensen – in de Oekraïne en in Rusland – die hierdoor worden getroffen en bidden om Gods onmisbare hulp. De wekelijkse Vredeswake begint om 19.30 uur.

Gemeenteavond komende dinsdag

Je wordt van harte uitgenodigd om de gemeenteavond op dinsdagavond 31 mei a.s. bij te wonen. We beginnen om 19.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur). We spreken met elkaar over de jaarrekeningen van de kerk en de Diaconie. Daarnaast willen we met elkaar van gedachte wisselen over de wijze van collecteren. Zoals we dit nu doen, met aandacht voor de doelen tijdens de dienst maar het collecteren bij de uitgang of zoals voor het coronatijdperk het collecteren tijdens de dienst. De uitkomst van deze gedachtewisseling wordt meegenomen in het besluitvormingsproces van de kerkenraad.

Een ander punt wat we met je willen bespreken is het (komende) tekort aan kerkenraadsleden. Vervolgens krijg jij de ruimte om de voor jou belangrijke vragen te stellen. De avond sluiten we af met een ontspannen samenzijn om weer eens bij te praten.

De agenda voor de vergadering en de bijlagen vind je bij de digitale editie van DorpskerkNieuws, die vorige week is verzonden. Mocht je niet de mogelijkheid hebben om de stukken digitaal te lezen, kun je de vergaderstukken ook opvragen bij de scriba (zie Kredo voor contactgegevens).

Mocht je de volledige jaarrekeningen willen inzien kan dit op de avond van de gemeenteavond vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur. Uiteraard kan de jaarrekening van de kerk ook ingezien worden op het kerkelijk bureau (vrijdagmorgen) en voor de Diaconie kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met de penningmeester van de Diaconie. (Contactgegevens zie Kredo, binnen achter pagina).

We hopen op je komst!

Volgende week: Elvis-kerkdienst

Op zondag 5 juni 2022, Pinksteren, zal er een speciale Elvis-kerkdienst gehouden worden in onze kerk. In augustus 2022 is het 45 jaar geleden dat Elvis Presley overleed. Hij werd de eerste superster die met zijn goede looks, stem en

kledingstijl de jongeren in de jaren vijftig inspireerde. Hij mengde gospel, country en rhythm and blues tot rock and roll. Met Heartbreak Hotel wist hij de jonge John Lennon, Keith Richards en Bob Dylan te inspireren. Elvis' carrière kende ups en downs: hij heeft twee jaar in militaire dienst gezeten in Duitsland, hij maakte jarenlang B-films, maar 50 jaar geleden, in 1968, maakt hij een come back. De jonge Bono van U2 zag dat concert op TV en wist: 'Ik wil rockster worden'.

Dominee Fred Omvlee is Elvis-fan en organiseert al 20 jaar Elvis-kerkdiensten, waarmee hij in heel Nederland, maar ook in Indonesië, Berlijn en Paradiso optrad. 'Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin van zijn carrière tot zijn laatste concert in 1977. Elvis overleed namelijk op 42-jarige leeftijd in 1977. Hij was verslaafd aan medicijnen: pillen. Die had hij leren slikken in zijn diensttijd. Hij zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. Maar de boodschap zondag is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand'.

In de Elvis-kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste hits, en we horen en zingen samen veel Elvis-gospels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst met toepasselijke bijbellezing en gebed voor Pinksteren. Dominee Fred Omvlee zingt een aantal Elvis gospels onder begeleiding van band The Rising Clouds. Thema: 'There is a sweet sweet Spirit in this place'.

Weekenddienst

Dit weekend (28 en 29 mei) heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.

T. 0571-298475 of E: valk@pkn-twello.nl.

Vakantie

Van zondag 29 mei t/m 6 juni zijn wij op vakantie. Wij zullen dan ook niet op mail of telefoon reageren.

Eric en Ans Rossing

Agenda

Dinsdag 31 mei

19.45 uur, Irene, gemeenteavond

Diensten de komende week

Donderdag 2 juni

19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor H. de Jong
(alleen bewoners Het Grotenhuis)

Zondag 5 juni, Pinksteren

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Fred Omvlee
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via
www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl