



Zondag 6 maart 2022 – 1^e zondag 40-dagentijd - liturgische kleur: paars

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. Menno Valk
ORGANIST	Henk Noordman
OUDERLING	Cock van den Bos
DIAKEN	Mieke Koers
LECTOR	Hanna Sikkema
KOSTER	Eric Rossing

Vooraf

Nee zeggen is vaak moeilijk. Je wilt een ander niet voor het hoofd stoten en geen spelbreker zijn. Nee zeggen kan onsympathiek over komen. Toch kan dat heel belangrijk zijn, bv. om jezelf te beschermen tegen overbelasting, maar ook om een grens te trekken: 'Dit vind ik niet acceptabel'. Jezus zegt niet letterlijk 'nee' tegen de duivel, maar gaat niet mee in zijn suggesties (zie Lucas 4: 1-13). Wat de duivel hem voorhoudt wordt door hem als een verzoeking ervaren. Waarom zegt hij 'nee'?

Wie is die duivel eigenlijk: een persoon buiten mij of een deel van mij, zoals gesuggereerd in het 'Lied van Christus en de Duivel' van Stef Bos, waar we naar gaan luisteren? Vergelijk ook de nieuwste weergave van het Onze Vader: *En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad* (vroeger: de boze). Hoe dan ook: zeggen wij weleens 'nee' (tegen de duivel, duivelse krachten) vanuit ons geloof?

ds. Menno Valk

Orde van dienst

Liederen en schriftlezingen

Lichtlied:	Lied 271
Na bemoediging en groet:	Lied 217:1,3 en 4
Na gebed om ontferming:	Lied 367 3x acclamatie Lied 1010: 1 en 2
Na lezing Lucas 4 : 1-13:	Lied 539: 1 en 5
Na overdenking:	Lied 538: 1 en 4
Slotlied: Behoed en bewaar jij ons, lieve God	2,3 en 4

Liturgische kleur paars

Vandaag is de 1^e zondag 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. Paars is de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw.

Liturgische bloemschikking: 1^e zondag 40-dagentijd

Symbolisch bloemschikken

In de Veertigdagentijd tot Pasen is de symbolische bloemschikking gebaseerd op teksten uit de veertigdagenkalender van de Protestantse Kerk met als thema: "De toekomst tegemoet"

Genade is dat wat we ontvangen.

De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel en is gemaakt op de rand van een pot. De pot blijft gedeeltelijk open om zo het "ontvangene" te symboliseren.

De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.

De basisschikking is gemaakt van droge grassen die herinneren aan de voorbije seizoenen.

Gedurende de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, de hoop op een nieuwe lente.

De schikking is op basis van Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gesteld

Drie beproevingen waar Jezus niet op in gaat, maar Hij wijst steeds wat er geschreven staat.

De drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, leiden niet naar waar het echt omgaat. Er staat geschreven "de mens leeft niet van brood alleen".

Tussen de grassen staan de tarwearen als verwijzing naar deze zinsnede.

De bloeiende primula's, ook wel sleutelbloemen genoemd, symboliseren in deze schikking voor datgene waar het om gaat: betekenisgeving.

Werkgroep Liturgische Bloemschikken.

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar:

Een echtpaar en een gemeentelid.



Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan even contact op met de ouderling van dienst Cock van den Bos T. 06 272 958 12

Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

Eerste collecte Kerkinactie, Rwanda
Bankrek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Collecte voorjaarszending

Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72

Uitgangscollecte Diaconie
Bankrek. nr. NL14 RABO 0362 8584 70

Toelichting bij de eerste collecte

Rwanda, met zusters werken aan gezond eten.

Hoe zou u zich voelen als u nu niet verzekerd zou zijn voor uw ziektekosten? Niet prettig waarschijnlijk. Of als u ineens afgesloten zou worden van elektra? Ons leven zou op zijn kop staan. In het Afrikaanse land Rwanda zijn deze zaken ook belangrijk voor de mensen. Maar om al die dingen te betalen, moet je genoeg verdienen. Dat is lastig als je op een kleine akker werkt en maar net aan genoeg kan verbouwen om je gezin iedere dag te voeden.



Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen.

GIRO 555 VOOR OEKRAÏNE

Het leek onvoorstelbaar: oorlog in Oekraïne. Helaas is het werkelijkheid. Via giro 555 wordt geld ingezameld voor de mensen daar, die hulp zo hard nodig hebben: voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Samen komen we in actie: de diaconie heeft € 500,00 overgemaakt en we zullen binnenkort in de dienst voor Oekraïne collecteren want hulp zal de komende tijd nodig blijven. Via giro 555.nl kan iedereen die dat wil alvast een bedrag overmaken; van harte aanbevolen!!

De diaconie

Koffie drinken na de dienst

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in gebouw Irene.



Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek 'Omzien naar...' in KREDO!

Overige berichten

Aansteken waxinelichtje tegen oorlog in Oekraïne

In verband met de Russische invasie in het buurland Oekraïne en de oorlog en het geweld is er deze maand elke donderdag van 19.30 tot 20.00 uur de mogelijkheid om in de Dorpskerk (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en om een waxinelichtje aan te steken. Elke donderdag is er ook een pastor aanwezig.
ds. Menno Valk

Kennismaken met ds. Ary Braakman

In Kredo staat vermeld dat binnenkort gelegenheid is om kennis te maken met de nieuwe predikant in sectie oost. De

data voor deze kennismaking zijn 23 en 30 maart van 20.00-21.30 uur in Irene. Omdat we graag willen weten op hoeveel personen we op deze avonden kunnen rekenen, hebben we gevraagd u vooraf op te geven bij één van de contactpersonen in Oost. Maar het is natuurlijk wel prettig als er dan ook een mailadres en een telefoonnummer bij staat.

Bij deze: U kunt zich opgeven bij Trix Nokkert (0571-273484, e-mail: t.nokkert@zonnet.nl), Gerry Cinibulk (0571-273024, e-mail: jcinibulk@hotmail.com) of Mary Bresser (0570-614522, e-mail: bmbresservdwal@kpnmail.nl).

U kunt zich ook bij ds. Ary Braakman aanmelden (06-39207694, e-mail: braakman@pkn-twello.nl). Graag zien wij

u, het liefst in groten getale, op één van deze kennismakingsavonden.

Met een hartelijke groet, ds. Ary Braakman

Kerkbalans 2022, het eindresultaat.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans 2022. We kregen tot nu toe toezeggingen binnen voor een totaal van € 125.285,50; voor 2021 was dit een bedrag van € 126.689,82, waarvan ongeveer € 125.358,02 binnen is.

Ten opzichte van de begroting 2022 (€ 118.000,-) is het totaal van de toezeggingen 2022 € 125.285,50 een heel mooi resultaat.

Hartelijk dank daarvoor. Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt voor Kerkbalans 2021, dan hopen we natuurlijk dat u dit alsnog wilt doen, via bankrekeningnr.: NL80 RABO 0373 745 435 ten name van CvK Protestantse Gemeente Twello. o.v.v. Kerkbalans 2021

Gerrit Bokdam

adm. kerkelijk bureau

Paasgroeten

Wat mooi dat zoveel mensen een pakketje kaarten heeft meegenomen! Hartelijk dank! Heb je de kaarten nog thuis liggen? Leg ze dan s.v.p. voor 10 maart terug in de doos in het stiltecentrum dan komen ze op tijd aan bij het dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

Van daaruit worden ze verder verspreid.

Bij voorbaat hartelijk dank.

De werkgroep ZWO

Een 40-dagen kalender via whatsapp.

Je kunt je aanmelden om een 40-dagen kalender via whatsapp te ontvangen.

Zie voor informatie Kredo maart, blz. 8.

Lenteconcert in Dorpskerk, 25 maart.

Op vrijdagavond 25 maart zal er een Lenteconcert gegeven worden in de Dorpskerk van Twello.

Aan dit Concert werken mee:

Anna Martirosian en Katarina Taruchaladze Viool .

Esther Kluck Walpot Cello en Henk Noordman Orgel.

Het programma vermeldt werken van o.a. Johann Baptiste Vanhall voor Orgel - Violen en Cello .

Ook zullen er diverse werken op het prachtige Meere - Quellhorst orgel ten gehore gebracht worden.

U kunt reserveren via organist@pkn-twello.nl

Voor aanvang van het concert ligt dan het programma à € 5,-. voor u klaar.

Natuurlijk kunt u ook zonder reservering het concert bijwonen.

De aanvang van het concert is 20.00.uur.

Na afloop kunnen we in gebouw Irene nog even napraten.

Met een hartelijke groet, Henk Noordman

“Aan Tafel”

U bent van harte uitgenodigd voor “Aan Tafel” op **dinsdag 8 maart**. Vanaf 17:00 uur staat er een drankje klaar voor een gezellig samenzijn in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. *De aanvangstijd is met een half uur vervroegd!!!!*

De kosten bedragen 5 euro per persoon. U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen, telefonisch 06-50491004 of per mail: aantafel@pkn-twello.nl. De volgende maaltijd is op donderdag 7 april.

Namens de kookploeg van “Aan Tafel”,

Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

Agenda

Zie achterzijde Kredo maart.

Weekenddienst

Dit weekend (5/6 maart) heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende gevallen kunt u met hem contact opnemen. T. 0571 29 84 75 of E: valk@pkn-twello.nl

Diensten de komende week

Donderdag 10 maart

19.30 – 20.00 uur, Dorpskerk, inloop. Om (in gebed)stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en een waxinelichtje aan te steken.

Zondag 13 maart

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Ary Braakman

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl