



Zondag 27 februari 2022 – 8^e zondag van Epifanie - liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. Ary Braakman
ORGANIST	Henk Noordman
OUDERLING	Rina van der Noll
DIAKEN	Vacant
LECTOR	Karin van Veen-Peet
KOSTER	Eric Rossing

Vooraf

We krijgen vanmorgen een wijze raad mee. Jezus zegt: als je een huis bouwt, moet je niet op zand bouwen, maar op een stevige ondergrond. In de buurt in Rotterdam waar ik opgroeide werden huizen en straten juist wél op zand gebouwd. Dat zand zorgde ervoor dat verzakkingen die optraden als gevolg van de veenachtige grond nog een beetje werden afgeremd. Anders waren de meeste van onze bouwsels hopeloos weggezaakt in het modderige veen. Leve Zuid-Holland.

Maar we snappen natuurlijk wel, dat we de woorden van Jezus (zoals altijd) niet letterlijk moeten nemen. De lessen van Jezus gaan over het dagelijks leven. Hoe wij met elkaar omgaan, wat wij voor elkaar willen betekenen en hoe wij ons willen verhouden tegenover onze medemens en God. Trekken we ons daar iets van aan of storen wij ons aan God noch gebod? Voor Jezus is het duidelijk. Een mens kan slechts tot zijn bestemming komen in het leven, wanneer hij leeft naar wat God wil. Maar wat is dat dan, "wat God wil?" Welnu: in feite is dat alles wat haaks staat op onze dagelijkse werkelijkheid en waarheid. Waar wij elkaar de oorlog verklaren, daar nodigt Hij ons uit in vrede te leven. Als wij elkaar haten, biedt hij ons het alternatief van de uitgestoken hand. Door te leven zoals God van ons vraagt, bouwen we niet op zand maar op een stevig fundament.

Ds. Ary Braakman

Orde van dienst

Liederen en schriftlezingen

Lichtlied:	Lied 277
Na bemoediging en groet:	Dit huis lacht (zie bijlage)
Na gebed om ontferming:	Lied 997
Na lezing Jeremia 7:1-11:	Lied 316
Na lezing Lucas 6: 39-49:	Lied 931
Na tekst en uitleg:	Lied 825: 1, 4, 7, 10
Slotlied:	Lied 969

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar:
- 2 gemeenteleden



Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan even contact op met de ouderling van dienst Rina van der Noll, T. 06 - 27 418 710.

Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

Eerste collecte Stichting Gered Gereedschap Voorst
Bankrek. NL21 RABO 0366 2731 32

Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. NL37 RABO 0362 8025 72

Uitgangscollecte Diaconaal werk
Bankrek. NL14 RABO 0362 8584 70

Toelichting bij de eerste collecte

Stichting Gered Gereedschap Voorst.



Zodra het weer mogelijk is wordt er op maandag- en donderdagochtenden gewerkt aan handgereedschappen, met name voor hout- en metaalbewerking, automontage en elektra, de donderdagmiddagen in de winterperiode worden extra gebruikt voor

het opknappen van naaimachines.

In 2020 was het ook 25 jaar geleden dat Gered Gereedschap Voorst is ontstaan, weliswaar eerst onder de naam : "Het Kan Ook Anders", maar de doelstelling, het redden van afgedankt gereedschap en naaimachines voor projecten in derdewereldlanden, is al die jaren gelijk gebleven. Het lag in de bedoeling om dit jubileum luister bij te zetten via het organiseren van een open dag, maar wat in het vat zit verzuurt niet, zo denkt men bij de Stichting.

Werkzaamheden stichting Gered Gereedschap

Het actieve aantal vrijwilligers bedroeg eind 2020 in totaal 29. Het contact en de samenwerking met het Dienstencentrum in Amsterdam - steeds meer via internet - loopt naar wens. De werkplaatsen kiezen thans zelf de door het DC goedgekeurde en daarna digitaal gepubliceerde projectaanvragen uit voor hun bewerking.

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee, limonade: welkom in gebouw Irene!



Omzien naar elkaar

Zieken

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek of alleen bent, veel waard! Zie ook de rubriek

'Omzien naar...' in KREDO. Wij stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d.

Overige berichten

De Russische inval in Oekraïne en de weg van Jezus

Na weken van dreigende berichten over een Russische invasie in het buurland Oekraïne en de ontkenningen daarvan aan Russische zijde is het nu dan echt waarheid geworden: een oorlog. De grote man achter deze actie, Poetin, laat zich daarbij leiden door ressentiment en door de gedachten dat Oekraïne altijd al een onderdeel van Rusland geweest zou zijn en slechts een creatie van het communisme was. Bovendien zou Oekraïne geleid worden door nazistische leidslieden die Rusland bedreigen.

Wat een verdraaiing van de werkelijkheid. Het Kievse Rijk was er bv. al voordat er sprake was van een Russische Rijk. En Rusland werd door een ambassadeur van Kenia niet voor niets beschuldigd van kolonialisme.

Hoe anders is de weg van Jezus dan deze spierballenpolitiek. Poetin zet het leven van vele onschuldige mensen zowel aan Oekraïense als aan Russische zijde op het spel. Jezus legde zijn eigen leven in de waagschaal. Niet uit het verlangen een martelaar te worden, maar om tot het uiterste te laten zien waar het God om gaat. Jezus wilde laten zien dat Gods koningschap een hele andere macht is dan die van de machthebbers van deze wereld.

Hoe zal deze oorlog verder verlopen? We weten het niet, maar we vrezen voor veel slachtoffers, voor de ontwrichting van de levens van velen, voor meer haat en geweld en minder stabiele verhoudingen in de wereld.

Laten we bidden voor de bevolking van Oekraïne om kracht en moed, nu zij zo door geweld worden getroffen. Laten we bidden voor Oekraïners in Nederland die in angst verkeren om het lot van hun familie en vrienden in Oekraïne.

Laten we in onze gebeden ook niet vergeten om te bidden om wijsheid voor de wereldleiders en om de durf om zich tegen deze oorlog te keren. En laten we bidden om een spoedig einde aan al dit geweld en om de bereidheid om een vreedzame oplossing te zoeken.

Als Protestantse Gemeente houden wij daarom op **donderdag 3 maart van 19.30 - 20.00 uur een Vredeswake** in de Dorpskerk. In deze wake is er gelegenheid om (in gebed) stil te staan bij de oorlog in Oekraïne en om een waxinelichtje aan te steken.

De kerkenraad

Weer naar vanouds

Met ingang van afgelopen vrijdag (25 februari) liggen de coronaregels weer grotendeels achter ons. We mogen zonder mondkapje naar de kerkdiensten en er mag weer uit volle borst gezongen worden. De stoelen kunnen weer naast elkaar staan, zodat je voor de dienst ook met de buurman - vrouw weer een gezellig praatje kan maken. Kortom de diensten zijn weer als vanouds. Toch hebben we ervoor gekozen om de stoelen in een klein deel van de kerk, het koor, nog op anderhalve meter afstand te laten staan. Gemeenteleden die deze extra veiligheidsmaatregel nog nodig hebben of het op prijs stellen kunnen hiervan gebruik maken.

Het enige wat we nog niet veranderen is het collecteren. De collectezakken tref je nog steeds aan het einde van de dienst bij de uitgang.

We hopen weer op volle kerkdiensten, je komt toch ook?

De kerkenraad

Aan tafel!



U bent van harte uitgenodigd voor "Aan Tafel" op **dinsdag 8 maart**. Vanaf 17:00 uur staat er een drankje klaar voor een gezellig samenzijn in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. *De aanvangstijd is met een half uur vervroegd!!!!* De kosten bedragen 5 euro per persoon. U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen, telefonisch 06 – 50 491 004 of per mail: aantafel@pkn-twello.nl. De volgende maaltijd is op donderdag 7 april. Namens de kookploeg van "Aan Tafel",
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

40 Dagen-kalender via whatsapp

U kunt zich aanmelden om een 40 dagenkalender via whatsapp te ontvangen. Iedere dag, van woensdag 2 maart t/m zaterdag 16 april (zondagen uitgesloten), ontvangt u een bericht ter bezinning en inspiratie op weg naar Pasen. Zo kunnen we onze gedachten aan Pasen delen. Wie weet ontstaan er door de kalender wel mooie ontmoetingen/ gesprekken met mensen die u niet of alleen van gezicht kent.

Heeft u geen whatsapp, of wilt u uw nummer liever niet delen, dan kunt u de 40 dagen kalender ook per mail ontvangen. Via mail zijn uw gegevens af te schermen via whatsapp is uw 06 voor anderen zichtbaar.

Het mooiste is als we deze 40 Dagen-kalender gezamenlijk vullen. Wilt u een dag van de kalender *vullen* met een berichtje of dagelijks een berichtje *ontvangen* meldt u dan bij mij aan, dat kan op ieder willekeurig moment in de 40 dagentijd.

Vermeldt bij aanmelden u naam en telefoonnummer of mailadres.

Rosa van der Tang, Opbouwwerker

T. 06 – 30 271 724 of mail: tang@pkn-twello.nl

Lenteconcert in Dorpskerk Twello

Op vrijdagavond 25 maart zal er Lenteconcert gegeven worden in de Dorpskerk van Twello.

Aan dit Concert werken mee:

Anna Martirosian en Katarina Taruchaladze - Viool,
Esther Kluck Walpot - Cello en Henk Noordman - Orgel.

Het programma vermeldt werken van o.a. Johann Baptiste Vanhall voor Orgel - Violen en Cello.

Ook zullen er diverse werken op het prachtige Meere - Quellhorst orgel ten gehore gebracht worden. U kunt reserveren via organist@pkn-twello.nl.

Voor aanvang van het concert ligt dan het programma à € 5,- voor u klaar. Natuurlijk kunt u ook zonder reservering het concert bijwonen.

De aanvang van het concert is 20.00.uur.

Na afloop kunnen we in gebouw Irene nog even napraten.

Met een hartelijke groet, Henk Noordman

Weekenddienst

Dit weekend (26 en 27 februari) heeft ds. Ary Braakman dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.

T. 06-39207694 of E: braakman@pkn-twello.nl.

Diensten de komende week

Donderdag 3 maart 2022

19.30 – 20.00 uur, Dorpskerk, Vredeswake

Zondag 6 maart 2022

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk

De dienst is ook mee te beleven via

www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl