



Zondag 20 februari 2022 – 7^e e zondag van Epifanie - liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. E. Schuddebeurs, Houten
ORGANIST	Henk Noordman
OUDERLING	Bert Hokken
DIAKEN	Piet Ruijsbroek
LECTOR	Joke Bakkenist
KOSTER	Eric Rossing

Vooraf

Je vijanden liefhebben Is dat haalbaar? Jezus zegt van wel. En, Hij geeft er ook een paar instructies bij, verrassend eenvoudig en haalbaar. Lees maar na in Lucas 6 vers 27-35. Het is een kwestie van mentaliteit en gedrag. In één zijn: 'Laat jullie niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' (Romeinen 12 vers 21). Wat er dán gebeurt, zien we bij Jozef en zijn broers (Genesis 45). Misschien vinden ze elkaar nog steeds niet zo aardig en zo; maar ze vinden elkaar. Ze verboederen! Zó kan het gaan, wanneer we onze daden en woorden niet laten bepalen door de ander, maar door Gods verlangen naar toenadering en verzoening. Als dát lukt, weerspiegelen we iets van Gods goedheid. Noem het barmhartigheid. Daar is altijd vraag naar.

Erik Schuddebeurs

Orde van dienst

Liederen en schriftlezingen	
Lichtlied:	Lied 277
Na drempelgebed:	Lied 288
Bij gebed om ontferming:	Lied 301a
Glorialied:	Lied 304
Na lezing Genesis 45: 1 t/m 5	Lied 166b vers 5
Na lezing Lucas 6: 27 t/m 38	Lied 885 vers 1
Na overdenking: Luisteren naar Ubi caritas en Psalm 133	
Slotlied:	Lied 791 vers 1, 2 en 4

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar 2 gemeenteleden.



Inzameling van onze gaven

- Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor bestemde collecte zakken.
- U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

Eerste collecte Flying for Life
Bankrek. nr. NL40ABNA 0558 3458 08

Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72

Uitgangscollecte Fair Climate (2% fonds)
Bankrek. nr. NL62INGB 0000 000 456

Toelichting bij de eerste collecte

Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF (Mission Aviation Fellowship) maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde.

Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen.



Vliegen voor het Leven. We schrijven het graag met een hoofdletter. Want het leven is kostbaar als schepping van God. Maar te meer nog omdat Jezus Christus Zijn leven gaf. Het Leven, met een hoofdletter, vinden we bij Hem alleen. Dat is wat ons drijft, het is die Liefde die ons roept, en dat Evangelie geven we graag door.

Koffie drinken na de dienst

Na de kerkdienst ben je van harte welkom om – met elkaar – een kopje koffie te drinken in Irene. Ook hier dienen we bij verplaatsingen een mondkapje te dragen en moet de anderhalve-meter-regel gerespecteerd worden. Om deze reden staan om iedere tafel maar vier stoelen.



Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek 'Omzien naar...' in KREDO

Overige berichten

Deze week

Vanaf volgende week behoren er veel van de coronamaatregelen tot het verleden. Maar komende zondag gelden de huidige regels voor de kerkdienst nog steeds, zoals handen desinfecteren, houdt anderhalve meter afstand, mondkapje op bij verplaatsingen en ingetogen zingen. Maar volgende week kan er weer veel.

Vanaf volgende week

Met ingang van de kerkdienst van volgende week zondag 27 februari behoren alle coronamaatregelen voor de kerkdiensten weer tot het verleden. Je bent weer welkom zonder mondkapje, je hoeft geen anderhalve meter afstand meer te houden en je mag weer uit volle borst zingen. De stoelen mogen weer naast elkaar geplaatst worden. Wel willen we in het koor de afstand tussen de stoelen nog op anderhalve meter houden, zodat kwetsbare gemeenteleden en gemeenteleden voor wie het beter voelt om de anderhalve meter afstand nog te handhaven, van deze stoelen gebruik kunnen maken. We zijn dankbaar dat het weer 'gewoon' wordt en hopen weer op volle kerkdiensten waar ook met ongetemd enthousiasme gezongen wordt. Je komt toch ook (weer)?

Irene

Ook voor Irene geldt dat alle beperkende maatregelen worden opgeheven. De openingstijden zijn vanaf nu weer als gebruikelijk. Wel – ook hier – gelden nog tot de 25ste februari (komende vrijdag) de regels: mondkapje op, handen desinfecteren en het respecteren van de anderhalve meter. Voor groepen waar men met de QR-code werkt gelden de verplichtingen van een mondkapje en de anderhalve meter afstand nu al niet meer. Na komende vrijdag behoren ook in Irene alle coronaregels tot het verleden.

De kerkenraad

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland kunnen gemeenteleden ook dit jaar een Paasgroetenkaart sturen aan gedetineerden in Nederland of Nederlandse gevangenen in het buitenland. Vanaf dit weekend zijn setjes kaarten op te halen uit het stiltecentrum. Er zit een A4tje met instructies bij. Graag de kaarten vóór 10 maart weer terugleggen in het stiltecentrum. De ZWO zorgt dan dat de kaarten op tijd bij het dienstencentrum van de PKN zijn.

We hopen dat weer veel gemeenteleden meedoen!

Voor meer info: www.kerkinactie.nl/paasgroeten

Bedankt alvast!,

Werkgroep ZWO

Weekenddienst

Dit weekend heeft ds. Menno Valk dienst.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen.

T. 0571 298475 of E. valk@pkn-twello.nl

Agenda

Zie achterzijde Kredo

Diensten de komende week

Zondag 27 februari

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Ary Braakman

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via

www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl