



Zondag 9 januari 2022 – 1<sup>e</sup> zondag van Epifanie - liturgische kleur: groen

## Bij de dienst

### Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER	ds. Ary Braakman.
ORGANIST	Henk Noordman met medewerking van enkele cantorijleden.
OUDERLING	Matheijs Pleijter.
LECTOR	Karin van Veen.
KOSTER	Eric Rossing

### Vooraf

Israël leeft in de verwachting van de messias. Daarom is de joodse jaartelling anders dan in de meeste andere delen van de wereld. Voor de joden begint de jaartelling toen de wereld werd geschapen: in 3761 v.Chr. Maar aangezien voor de joden Jezus de messias niet is, is zijn geboorte geen nulpunt, een nieuw begin; men telt gewoon door.

Ons jaar 2022 is in het Jodendom het jaar 5783. Toen Johannes, die men later De Doper zou noemen, ten tonele verscheen, hoopten velen dat hij de messias was, Davids Zoon, lang verwacht. Maar hij ontkent het. Hij die ná hem komt, dát is de messias. Hierover vertelt de evangelist Johannes (een andere Johannes dan de Doper) in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie.

Ik heb altijd veel sympathie voor JdD gehad. Zijn oproep aan mensen (dus ook aan ons) om tot inkeer te komen spreekt mij aan. Wij leven in een tijd van druk-zijn-met-jezelf. De aandacht voor de naaste en voor God wordt overwoekerd door de focus op de eigen belangen en zorgen. Daardoor zijn wij niet vrij om de Geest van God zijn reinigende en genezende werk te laten doen in onszelf en in de wereld.

Johannes roept ons op om te stoppen met dat almaar met onszelf bezig te zijn. Stop met schelden, zwartmaken, wegzetten, uitsluiten en veroordelen. Stop met klagen, zeuren en verongelijkt zijn. Kom uit die slachtofferrol. Zorg dat je geen dader wordt van het onheil van je medemens. Zijn oproep is heilzaam, maar kost ook moeite. 'Geloven' is geen statische situatie en ook niet vanzelfsprekend; het is een werkwoord. Je moet het (zelf) doen.

Ds. Ary Braakman

### Orde van dienst

Zie liturgieblad

### Liturgische kleur

Groen. De kleur van de hoop, vrede, groei en aarde, toekomst, het goede leven. Groen drukt de verwachting uit. Wordt gebruikt op de zondagen door het jaar heen waarop geen feesten worden gevierd.

### Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van verbondenheid van ons allen naar: enkele leden van onze gemeente.



Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan even contact op met de ouderling van dienst Matheijs Pleijter. T. 06 22 417 080

### Inzameling van onze gaven

Collecteren gaat nu niet lukken.

U/jij kunt - per bank - een bijdrage leveren aan de geplande doelen.

<i>Eerste collecte</i>	Bijbelvereniging Bankrek. NL66 INGB 0000 5398 98
<i>Tweede collecte</i>	Plaatselijk kerkenwerk Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72
<i>Uitgangscollecte</i>	Diaconaal werk Bankrek.nr. NL14RABO 0362 8584 70

### Toelichting bij de eerste collecte

**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



#### Bijbelvereniging.

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangnissen en schepen. Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asiel- en vluchtelingenbezoekers, verplegenden, pastoraal

werkers, ouderen- en mantelzorgers en andere warm- en barmhartigen. Diverse organisaties houden zich in Nederland bezig met Bijbelverspreiding. De Bijbelvereniging is daarin niet uniek. De werkwijze is echter wél uniek. Ten eerste zijn alle Bijbeluitgaven bij de Bijbelvereniging in principe gratis beschikbaar (in principe, want bij grotere hoeveelheden en zware zendingen wordt wel een gift/bijdrage in de kosten gevraagd). Ten tweede verspreidt de Bijbelvereniging niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na

plaatsing in de hotels, blijven liggen. Per jaar moet zo'n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn meegenomen of niet meer toonbaar. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden. Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen we de Bijbel in ieders handen

## Overige berichten

### Weekenddienst

---

Dit weekend (8-9 januari) heeft ds. Ary Braakman dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.

T: 06-3920 7694 of E: [braakman@pkn-twello.nl](mailto:braakman@pkn-twello.nl)

Volgend weekend (15-16 januari) heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.

T: 0571 298 475 of E: [valk@pkn-twello.nl](mailto:valk@pkn-twello.nl)

### Agenda

---

De agenda is te vinden op de achterzijde van Kredo. Veel activiteiten en initiatieven kunnen geen doorgang vinden op de gebruikelijke tijdstippen. Maar laten we vooral proberen ons in te stellen op wat wél kan om daaraan energie te onttelen.

### Ander nieuws

---

De dienst van volgende week, 16 januari, is een **Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen**, die we samen met de Moluks Evangelische Kerk vieren. Het materiaal voor deze dienst is voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC). Verder zijn we verheugd dat de Molukse gospelgroep API Indjil (Heilig vuur) in deze dienst komt zingen. Fijn om zo samen gestalte te geven aan oecumene in Twello. De dienst is online op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) te volgen.

*Ds. Menno Valk*

### Dienst de komende week

---

Op zondag 16 januari zal er weer een onlinedienst gehouden worden, die mee te beleven is via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Hierin gaat voor ds Menno Valk.

## Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk **donderdag 18.00 uur** aanleveren bij [dorpskerknieuws@pkn-twello.nl](mailto:dorpskerknieuws@pkn-twello.nl)

Website: [www.pkn-twello.nl](http://www.pkn-twello.nl)

Informatie voor de website kunt u mailen naar [webmaster@pkn-twello.nl](mailto:webmaster@pkn-twello.nl)